

De Hessencombinatie

Magazine voor Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

uitgave 19 | juni 2015



Dremptenaar Toby Boers schrijft verhaal over zijn Duitse schoonfamilie

en verder in dit nummer o.a.:





CLAUS SPORT

IJsselkade 10-12 Doetinchem 0314 - 32 31 39
info@clausport.nl



- gratis
- sparen voor extra korting
- eenvoudig verzilveren
- exclusief voordeel
- aanbiedingen op maat
- altijd inzicht in je saldo
- en nog veel meer privileges



Bremer Bouw

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Renovatie

Timmerwerken

Roy Bremer | Molenweg 10 | 6996 DN Drempt | T: 0313-472394 | M: 06-13380622 | www.bremerbouw.nl | info@bremerbouw.nl

Garage

BERNS

Garage Berns BV

Rijksweg 21

6996 AA DREMPT

T: 0313 - 47 44 68

I: www.garageberns.com

E: info@garageberns.com

- APK-keuringsstation, RDW-erkend
- In- en verkoop
- Reparatie
- Onderhoud
- Schadeherstel
- Bandenservice
- Aircoservice
- Universeel en onafhankelijk

Voor duurzaam rijden!

Van de redactie

Het is begin juni en nog lente, maar de eerste zomerse dag was op maandag 11 mei officieel een feit. In De Bilt werd een temperatuur gemeten van minimaal 25 graden Celsius en daarmee beleefde heel Nederland een mooie zonnige dag. Ideaal weer voor de leerlingen van alle basisscholen die op dat moment nog van hun vakantie genoten. De perfecte temperatuur om de tuin te doen, de auto te wassen, of lekker op de tuinstoel van het aangename weer te genieten als u daarvoor in de gelegenheid was. Maar als u op dat moment gewoon moest werken of als je zat te blokken voor je examens, kostte concentratie waarschijnlijk wat meer moeite met een blik naar buiten.

Met de zomer voor de boeg breekt er voor bijna iedereen een periode aan met een ander ritme dan in de rest van het jaar. Sportactiviteiten liggen stil, scholen zijn gesloten, de tv toont ons veelal herhalingen en de ervaring leert dat ook de kranten geen echt nieuws te melden hebben.

Voor De Hessencombinatie zal die komkommertijd overigens niet gelden. En ook in dit nummer leest u weer boeiende verhalen. Zoals over de familie Toonen die in juli op de voetbalvelden van HC'03 een uniek vliegerfeest organiseert waar u echt een kijkje moet nemen. Over artistiek talent uit Hummelo dat aandacht verdient of over de bijzondere geschiedenis van de Keppelsche IJzergieterij waarover u de hele zomer een tentoonstelling kunt bezoeken. En in het jaar waarin we 70 jaar bevrijding vieren kunt u in elk nummer een bijzonder verhaal lezen over de oorlog. Met in deze uitgave een interview met Dremptenaar Toby Boers die de geschiedenis van zijn Duitse schoonfamilie heeft vastgelegd.

De zomer is ook een overgangperiode naar een nieuwe fase. Basisschoolleerlingen beginnen in het nieuwe schooljaar in een volgende groep. Eindexamenleerlingen wachten momenteel in spanning op de uitslag en beginnen na de vakantieperiode aan een nieuwe studie of gaan op zoek naar hun eerste baan. En velen onder ons genieten binnenkort van een heerlijke vakantie om zich op te laden voor het werkritme dat in augustus of september weer op hen wacht. En dan ligt er vanzelfsprekend weer een nieuw nummer van ons magazine voor u klaar.

Een fijne en hopelijk zonnige zomer toegewenst!

Inhoud

- 05** Colofon
- 07** Column Jeroen Huis in 't Veld
- 08** Toby Boers schrijft aangrijpend verhaal over zijn Duitse schoonfamilie
- 14** Project 1Art - Fieke Jolink
- 19** Wisseling vanhoofdtrainer bij HC'03
- 20** Klasgenoten van toen, wat is er van hen geworden?
- 26** Mañana Mañana 2015: Love, peace and harmony
- 31** Van de notaris
- 32** Club Sociale Gallia
- 36** Freestyle, Tricks op de BMX
- 38** Deze auto is mijn trots: Peter Veldheer, Oude liefde roest niet weg...
- 43** Ijsboerderij wint prijs Agrarisch ondernemer 2015
- 45** In het dialect: Wie mooi wil zun...
- 46** Nieuwe dorpingen: Hoe Lenny Boot verzeild raakte in Hoog-Keppel
- 49** Echt paar Toonen al bijna 25 jaar verzot op vliegeren
- 52** Bijzondere vriendengroepen: Jimmy United, eeuwige vriendschap zandbak tot kist
- 54** Zeven inwoners over: Kopen en verkopen via internet
- 57** Column Gijs Jolink
- 58** Groeten uit... Laag-Keppel, de Keppelsche IJzergieterij
- 65** Varia
- 69** Activiteitenkalender



home sweet home & garden
brocante en landelijk wonen



Ook voor
bloemwerk
en landelijke
boeketten

Dorpsstraat 30 | 6999 AD Hummelo | T 0314 - 74 50 40
info@homesweethomeandgarden.nl | M 06 - 13 43 46 71

www.homesweethomeandgarden.nl

C. SEEGERS



Rijwielen



Electrofietzen v/a € 1299,-



Skelters



Trampoline's



Zomerweg 21, 6996 DP Drempt, Tel.: 0313 - 472 722

Internet: www.seegersdrempt.nl / E-mail: info@seegersdrempt.nl

AVIKO

*Als het goed is komt het uit
Keppel en Omstreken*

BOUWEN

modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries is een traditierijke onderneming met meer dan 130 jaar ervaring in de bouw. Kennis en vakmanschap van generaties heeft ons een grote voorsprong gegeven.

Kunde en kennis over oude en nieuwe technieken in nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie en onderhoud sluiten soepel aan bij de specifieke wensen van de opdrachtgever. Het beste bewijs daarvan is ons werk!



Anno 1879

Advies voor uw
onderhouds- en/of
restauratieplan



Nieuwbouw modern



Nieuwbouw karakteristiek



Restauratiewerk



Timmer- en aannemersbedrijf

DE VRIES

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248

www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Colofon

De Hessencombinatie

Magazine voor de inwoners van Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Redactie:

Ceciel Bremer, Maaïke Harkink, Josée Postmaa, Rinus Rabeling, Leo Tholhuijsen

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl

Telefoon: 06-15 44 53 41 (Ceciel Bremer)

Aan dit nummer werkten mee:

Tom Arntz, Erik Dreteler, Carla Harenberg-Levers, Jeroen Huis in 't Veld, Gijs Jolink, Joep Koenders, Richard Kok, Jeroen te Lindert, Henk ten Zijthoff

Fotografie:

Wim van Hof, Gerrit Kempers, Fleur Langeweg, Harold Pelgrom, Rinus Rabeling

Advertenties/Marketing:

Wim Fontein, Patrick Verheij

Voor vragen of informatie: 06-20 44 38 10 (Patrick Verheij)

Vormgeving en druk:

YouPrinting.nl



De Hessencombinatie is een uitgave van voetbalvereniging HC'03 en verschijnt 4 keer per jaar, in een oplage van 2600 exemplaren, in het verspreidingsgebied: Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik, Hummelo, Langerak en een gedeelte van Toldijk.

De volgende editie van De Hessencombinatie wordt verspreid rond 9 september 2015

Informatie of klachten over bezorging:

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl

Telefoon: 0314-38 25 33 (Josée Postmaa)

Abonnement

Woont u buiten het bezorgingsgebied van De Hessencombinatie of wenst u het magazine op naam per post te ontvangen, dan is een abonnement voor 20 euro per jaar mogelijk. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de redactie: 06-15 44 53 41 of een e-mail sturen naar: dehessencombinatie@hc-03.nl



ESPACE ENNY

**Galerie en beeldentuin
voor hedendaagse kunst**

Dorpsstraat 14 • 6998 AB Laag Keppel • (0314) 38 18 08
Geopend: don t/m zat van 11-17 uur • Zondag van 13-17 uur • En op afspraak

WWW.ESPACEENNY.NL



Hummelo | (0314) 38 93 93



Zonwering * Rolluiken * Garagedeuren * Veranda-overkapping
Somfy besturing & draadloos alarmsysteem * Raamdecoratie

TORENALLEE 8 • 6999 DD HUMMELO
TEL: 0314-389393 • WWW.ACHTERHOEKZONWERING.NL



LUXE BROODJES

PATAT & SNACKS

COMPLETE MENU'S

SOFTIJS

MILKSHAKES

KOFFIE & THEE



RIJKSWEG 88 | LAAG KEPPEL
TELEFOON 0314 - 38 00 50
WWW.DEOLDESCHOLE.NL



Foto: Wim van Hof

Het is goed voor de club dat er weer nieuwe mensen komen die de kar gaan trekken

Column Jeroen Huis in 't Veld

Voorzitter HC'03

Gezocht: Voorzitter voor de mooiste club van de Achterhoek

Zoals u wellicht al ter ore is gekomen, ga ik eind 2015 stoppen als voorzitter van HC'03. Na deze rol 6 jaar met veel plezier te hebben vervuld, ga ik een tijdje wat minder doen voor de club, zodat ik me wat meer op werk en gezin kan richten. Ook vind ik het goed voor de club dat er weer nieuwe mensen komen die de kar gaan trekken.

Sinds ik dit een aantal weken geleden heb aangekondigd, krijg ik vaak de vraag: 'Heb je al een opvolger of heb je iemand op het oog?' Het eerlijke antwoord is tot nu toe: 'Nee'. Natuurlijk is het zo dat lang niet iedereen op deze verantwoordelijkheid zit te wachten of er überhaupt de tijd voor heeft. Vandaar dat ik nu van de gelegenheid gebruikmaak om de mooie kanten van dit ambt te belichten.

Vroeger had je in de meeste dorpen een pastoor of dominee. Hij had gezag en bepaalde zelfs hoeveel kinderen er per gezin geboren zouden moeten worden. Hij verwekte ze nog net niet zelf (hoewel ik dat in een aantal gevallen niet uitsluit). Met de ontkerkelijking en de terugloop van het aantal gelovigen zou je kunnen stellen dat deze gezaghebbende rol tegenwoordig wordt overgenomen door de voorzitter van de voetbalclub. Als neo-notabele word je als vraagbaak en geweten van de samenleving gebruikt. Het moet bij je passen, maar het is wel leuk om net te doen alsof je overal weet van hebt.

De bekleding van het edele ambt van voorzitter brengt ook met zich mee dat je in contact komt met wereldsterren in de sport, politiek en entertainment. Denk alleen maar eens aan Klaas-Jan Huntelaar, Gijs Jolink, de burgemeester van Bronckhorst of de directeur van De Graafschap (en dat zijn er verschillende geweest). Je begeeft je in de high society van de voormalige gemeente Hummelo en Keppel.

Ook brengt de rol van voorzitter met zich mee dat je je creativiteit, mening en ongenoegen kwijt kunt in deze column. Zo kom je iedere drie maanden in direct contact met een enorm lezerspubliek. En je hebt zelfs de redactionele en literaire vrijheid om feiten en fictie bij tijd en wijle met elkaar te verwisselen.

Het allerbelangrijkste en leukste van het voorzitter zijn, is natuurlijk het samenwerken met vrijwilligers die totaal verknocht zijn aan de vereniging. Mensen die er dag en nacht zijn en die alles voor hun club overhebben. Bij sommige mensen gaat dat heel ver en daar heb ik veel respect voor. Ik hoop dat we de komende jaren nog meer mensen bij onze mooie club kunnen betrekken, want dat is en blijft nodig, maar het is ook gewoon hartstikke leuk om samen met een groep mensen vrijwilligerswerk te doen. Het heeft mij in iedere geval heel veel gebracht.

Waarschijnlijk kom ik nog een keer bij jullie terug met mijn laatste column als voorzitter. Voor nu, iedereen een hele fijne zomervakantie toegewenst en tot volgend seizoen.



Toby Boers schrijft aangrijpend verhaal over zijn Duitse schoonfamilie

'Ineens werden ze echt als Duitsers gezien'

Dremptenaar Toby Boers vraagt in zijn boek 'Wittebrood met spek' aandacht voor een vergeten groep oorlogsslachtoffers. Hij schrijft over zijn Duitse schoonvader die in 1912 naar Nederland kwam. In 1940 werden hij en zijn gezin ongevraagd ineens weer echte Duitsers. Met tragische gevolgen voor het gezin.

Zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog richt Dremptenaar Toby Boers de schijnwerper op een in zijn ogen onderbelichte groep mensen. Het gaat om de Duitsers die aan het begin van de oorlog soms al decennialang in Nederland woonden en hun van oorsprong Nederlandse echtgenotes die door hun huwelijk ook Duitse waren geworden. Vaak zonder het goed te beseffen. 'Mijn schoonmoeder was een op-en-top Brabantse, opgegroeid in Bergen op Zoom in West-Brabant. Aan het begin van de oorlog werd ze er ineens mee geconfronteerd dat ze Duitse was. De gevolgen daarvan op haar leven en dat van haar gezin waren ingrijpend.'

In zijn boek *Wittebrood met spek* beschrijft Boers (81) het verhaal van de familie Daum, van wie zijn vrouw Anneke (82) de jongste dochter is. Zij, haar oudere broer Wim en zus Hella waren kinderen van een Duitse vader, die in het begin van de vorige eeuw naar Nederland kwam en die zich nooit hebben laten naturaliseren.

Het verhaal van de familie Daum is een verhaal over een ogenschijnlijk gewoon gezin, een waarvan er dertien in een dozijn gaan. Maar bij nader inzien is het boordevol schrijnende en door de tijd zich verdiepende tragiek. Zonder dat ze daar zelf iets aan konden doen en uitsluitend vanwege hun nationaliteit werden de Daumpjes samen met vele lotgenoten door de geschiedenis ingehaald en soms vermalen. Omdat ze werden geboren waar ze werden geboren, of omdat ze woonden waar ze woonden of omdat ze trouwden met wie ze trouwden.

Toby Boers, die sinds medio jaren tachtig helemaal achter in de doodlopende Gientjesweg woont, heeft het verhaal van zijn schoonfamilie opgeschreven, omdat hij vindt dat het niet vergeten mag worden.

De Duitse bezetting

Schoonpapa Willy Daum werd in 1895 in Herborn in het Sauerland in Duitsland geboren. Na het overlijden van zijn vader komt hij in juli 1912 met zijn familie naar Nederland, naar Rotterdam. In 1923 trouwt Willy met Sjaan Sandee, met wie hij drie kinderen krijgt, de jongste is zoals gezegd Toby's echtgenote Anneke. Willy is niet per se succesvol in zijn arbeidzame leven. Hij is vaak werkloos. Het valt hem niet mee zijn gezin financieel goed te onderhouden. Schoonvader Sandee moet regelmatig bijspringen.

In 1940, hij woont dan in Scheveningen, ziet Willy de Duitse vliegtuigen met parachutisten overkomen. Willy Daum is ontutst. In de voorafgaande periode had hij net als zijn Nederlandse landgenoten de ontwikkelingen in Duitsland met grote zorg gevolgd. Verder had hij er niet veel op uitgedaan. Boers schrijft: 'Wat had hij kunnen doen? Hij had zich natuurlijk kunnen afvragen of zijn Duitse nationaliteit hem in de toekomst mogelijk weleens in de weg zou kunnen zitten. Maar dat is wijsheid achteraf.'

Echter, vanaf het moment van de Duitse bezetting in 1940 kregen Willy Daum en zijn gezin het beter. Terwijl hij ten tijde van



Kids plate

Bordje met
2 kipnuggets!
Met friet, mayo
en appelmoes.

€ 2,50



Big Burger

Hamburger met
tomaat, augurk,
gekarameliseerde
ui en saus.

Incl. frietjes en
garnituur!

€ 3,95



Boeren Schnitzel

Schnitzel met mayo of
champignon-roomsaus.
Met frietjes en salade.

€ 6,95



Kinder coupe:

Heerlijk ijsje voor
de kids!

- 1 bol smurf
- 1 bol vanille
- Toefje slagroom
- Diverse garnituur

Of kies andere
iissmaken!

€ 2,50



Het ijs van IJssalon
Maarten Liet wordt
gemaakt sinds 1951, nu
al de derde generatie.
Het ijs is niet zomaar
ijs, het staat voor
ambachtelijke kwaliteit,
versheid en vooral veel
variaties. IJssalon
Maarten Liet is drie
keer winnaar geweest
van de landelijke
'Gouden IJsspatel'
en de 'De Gouden
IJsknijper'.

Broodje kroket



2 kroketten op brood met
doesburgse mosterd en mayonaise.

Incl. garnituur! € 3,95

Lasagne Bolognese

Onze
lasagne
bolognese



warm uit de oven!

€ 3,95

Uitsmijter Bertram



3 eieren op 2
verse sneeën
brood met
remoulade.

Met kaas en gegrilde
slagersachterham.

Incl. garnituur! € 4,95

Broodje gehaktbal

Met huisgemaakte
jachtsaus met een
scheutje port.

Incl. garnituur!



€ 2,95

Onze schep-ijsprijzen



€ 1,- 1,50 2,- 3,-
incl. gratis slagroom

Warme Wafel



VOOR
€ 3,75

Warme Luikse Wafel met een bol ijs
naar keuze, slagroom en garnituur.

Incl. koffie / cappuccino / thee / frisdrank

Frozen Cappuccino



IJskoude
cappuccino
gemaakt met
vers schepijs,
espresso en
verse
slagroom.

€ 3,50



de invasie, die hij vreesde maar waarin hij tegelijkertijd niet wilde geloven, nog zei: 'Verdomd, hij heeft het toch gewaagd', zorgde de Duitse bezetting uiteindelijk voor goed betaald werk. Overigens niet nadat in de korte periode tussen Duitse aanval en Nederlandse capitulatie in de Dirk Hoogenstraat, waar het gezin destijds woonde door het Nederlandse opercommando op 10 mei 1940 als merkteken een rood vlakje wordt geplaatst: *Let op, vijandelijke personen; moeten terstond onschadelijk worden gemaakt, dan wel worden bewaakt! Mogelijk is er binnenkort iemand jarig, maar laat u niet in de luren leggen. Blijft paraat.*

Maar kort daarna breekt een periode van voorspoed aan. Eerst krijgt de Duitse Willy Daum een baan bij het Marine Artillerie Zeug Amt op vliegveld Valkenburg. Hij, die altijd had moeten sappelen, pakt die kans. Niet zozeer als aanhanger van het totalitaire regime, maar meer onder het motto van 'nu ben ik eindelijk eens aan de beurt.'

Boers vertelt: 'Je kunt je inderdaad afvragen of Willy geen keuze had. Ik denk het niet. Zeker, hij kon het werk goed gebruiken, maar vergeet ook niet dat het aangeboden werk ook een verplichting was. Wat dacht je? Of je nou Rijksduitsers was of Auslandsduitsers, samen ben je Duitser. Welkom verloren zoon in barre tijden, en nu aan de arbeid. Er viel voor mijn schoonvader gewoonweg niet veel te kiezen. Het was aanpakken in naam van de Führer.'

Liever armoe en rust

Tijdens de oorlog verhuist het gezin Daum naar Amersfoort, maar hun situatie is definitief veranderd. Het is een Duits gezin geworden, ondanks dat Sjaan uit Bergen op Zoom komt, Willy al bijna 20 jaar in Nederland woont en de drie kinderen in Nederland zijn geboren. Sjaan blijft zich, tegen beter weten in,

dapper verzetten. Ze wil geen wapperende hakenkruizen uit haar raam, geen Duitse kameraden over de vloer, geen met Duits dienstpistool geschoten konijntjes op tafel en geen met Duitse schnaps volgelopen echtgenoot in bed. Over zijn in 1982 overleden schoonmoeder schrijft Toby Boers: 'Sjaan wil liever armoe en rust dan het oorlogsmonster over de vloer. Maar hoezeer Sjaan zich ook verzet, zij verliest natuurlijk. Ze verliest ondanks al haar inspanningen.'

Het gaat de verkeerde kant op. Zoon Wim, Toby's latere zwager, zit op de hbs in Amersfoort en sluit zich aan bij de Hitlerjugend en werkt in 1944 een aantal weken in Duitsland in arbeidsdienst op een boerenbedrijf. 'Net als veel Nederlandse mannen, trouwens.' Ook de oudste dochter Hella werkt dan inmiddels op een boerenbedrijf in Dalwitz.

Vader Willy Daum moet in 1944 onder de wapenen en naar het oostfront. Hitlers soldaten worden steeds jonger en steeds ouder. Vervolgens moeten in september 1944 per decreet alle Rijksduitsers naar Duitsland. Moeder Sjaan en de kinderen Wim en Anneke komen via Leipzig, Dresden en Dalwitz bij de Tsjechische grens terecht in Baselitz. Als vluchtelingen trekken de drie door Duitsland. Ergens tijdens die tocht worden ze opgevangen en krijgt Anneke, elf jaar oud, wittebrood met spek te eten. Dat is ook de titel van het boek geworden. Op een gegeven moment vluchten ze in februari voor de opmars van de Russen vanuit Baselitz naar het westen. Vanaf een afstand zien ze ook nog het 'misdadige' bombardement van de geallieerden op Dresden. Wim, dan 16 jaar, volgt inmiddels een landbouwopleiding en werkt samen met Russische krijgsgevangenen op een boerderij, tot ook hij begin 1945 het leger in moet. Na te zijn ingezet in het Ardennenoffensief in 1945 wordt hij in Nederland gestationeerd.



Meipoortstraat 4 • Doesburg • www.ter-steeg.eu

SUPERMARKT AALDERINK

1200 m² winkelplezier! 750 m² parkeerruimte!



**ZONDAGS GEOPEND
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR**

DORPSSTRAAT 14-16 STEENDEREN

Uitbreiding team

Wij, Gerwin en Ilse, zijn enorm trots op dat ons bedrijf dat we 4 jaar geleden zijn begonnen zo'n leuke groei doormaakt. Dat steeds meer klanten ons weten te vinden, daar zijn we erg blij mee! Kwaliteit en betrouwbaarheid, professionaliteit, kennis, betrokkenheid én klantvriendelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Voor al u vragen kunt bij ons terecht.

Met de komst van **Mark Besselink** bereiden wij ons team uit. Mark heeft in zijn vorige opleiding al bij ons stage gelopen en komt nu via Installatiewerk bij ons werken en leren. Hij gaat 1 dag in de week naar school.

Gerald Overbosch heeft zijn opleiding installateur, elektricien en onderhoudsmonteur succesvol afgerond. Hij komt nu in dienst maar is voor de meeste al een bekend gezicht.

Door enorme groei kon **Ilse Dimmendaal** haar baan in de thuiszorg niet meer combineren met haar werkzaamheden in het bedrijf. Ilse ziet het als een enorme uitdaging om meer uit het bedrijf te halen. Voor vragen en afspraken kunt u ook bij haar terecht.

Wij hebben inmiddels 24 jaar ervaring in de installatietechniek. Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw, renovatie, verhelpen van storingen of het geven van een goed en eerlijk advies.

Door een goede samenwerking met verschillende aannemers kunnen we ook uw totale verbouw en nieuwbouw regelen van A tot Z. We staan graag voor u klaar.



We verzorgen o.a.

- Aanleg gas, cv, water en electra
- Vervangen van uw cv ketel of warm water toestel
- Onderhoud van uw cv ketel
- Platte daken voorzien van dakbedekking, koper, zink of epdm
- Het monteren van pvc zink of koperen en regenwater afvoer
- Infrozen vloerverwarming

We zien u ook graag terug op onze website:
www.dimmendaalinstallatietechnik.nl

DIMMENDAAL
INSTALLATIETECHNIEK

Sterk in vakwerk!



Willy Daum zit ondertussen nog aan het oostfront, niets wetend van de situatie of de omstandigheden van zijn gezin. Hij heeft een bevelvoerende functie en wordt geconfronteerd met een deserterende sergeant die hij vervolgens doodschiet. In plaats dat hij en zijn manschappen zich doodvechten, maakt Daum als commandant dan de keuze voor overgave aan de Russen. Hij beland in Russische krijgsgevangenschap. Daar moet hij het vreselijk slecht hebben gehad.

Herdenking van alle slachtoffers

Zo rijgen zich in het boek de gebeurtenissen aaneen van een in meerdere opzichten verscheurd en ontheemd gezin. Eind 1945 worden vader, moeder en dochters in Herborn herenigd. Waar Wim is, is dan nog onduidelijk. Hij is gedeserteerd uit het Duitse leger en is in Nederland ondergedoken. Willy Daum overlijdt kort na zijn aankomst in Herborn aan de gevolgen van een longontsteking. Begin 1948 gaan Sjaan, Helga en Anneke terug naar Nederland en pakken daar zo goed en zo kwaad als het gaat hun leven weer op. De oorlog heeft in het bijzonder Wim en Helga veel leed toegebracht, ook onherstelbaar leed.

'Het tragische aan dit verhaal', vertelt Toby Boers, 'is dat mijn schoonmoeder een op-en-top Brabantse vrouw was die op een gegeven moment door haar trouwen zonder het te beseffen Duitse werd en als een soort van vluchteling de oorlogsjaren heeft doorgemaakt. Kijk je naar mijn schoonvader Willy Daum, die man heeft zijn best gedaan. Op een gegeven moment zwemt hij de fuik in; zo ver tot hij niet meer terug kan. De man heeft zijn best gedaan, maar het kwam niet goed. Dat

verhaal heb ik opgeschreven. Het moest verteld worden. Het is een tragisch verhaal van een man die Duitser was en ook weer niet. Het is zo tragisch dat hij eerst in Nederland, waar hij woont en waar hij getrouwd is en kinderen heeft gekregen, niet goed aan de bak komt. En als het dan in 1940 voor iedereen hier in Nederland slechter wordt, krijgt hij het beter. Willy Daum is ook slachtoffer van de oorlog. Evenals zijn gezin.'

Boers koestert mede daarom sympathie voor de begin dit jaar overleden burgemeester Aalderink van Bronckhorst. Die was er groot voorstander van om op 4 mei alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Boers vindt zijn project geslaagd. Zijn boek is af. Hij heeft er lezingen over gegeven in de bibliotheken in Doesburg en Zelhem. 'Dat ik voor het eerstvolgende boekenbal word uitgenodigd, daar reken ik niet op. Wel is het goed dat deze, in mijn ogen vergeten, groep in de kijker wordt gezet. Ik wil niet dat mensen 70 jaar na de oorlog nog ongenueanceerd denken over wie en wat goed was en wat slecht.'

Wittebrood met spek, De geschiedenis van een Nederlands-Duitse familie, 250 pag. ISBN 0978-94-90969-06-6

Toby Boers (81) is een gepensioneerd PTT'er. Met zijn vrouw Anneke woont hij aan Gientjesweg in Achter-Drempt. Al jaren was hij van plan de geschiedenis van zijn schoonfamilie op te schrijven, maar het kwam er niet van. Uiteindelijk is hij aan de slag gegaan. Samen met zijn vrouw, zwager en schoonzus is geprobeerd de meest markante belevenissen uit de oorlog en daaropvolgende jaren terug te halen. Dat is grotendeels gelukt, vaak leidend tot emotionele momenten. Het schrijven van het eerste boek is Toby Boers goed bevallen. Inmiddels heeft hij onder het pseudoniem Henri Saibot een tweede boek geschreven, de roman *Het Blauwe jurkje*.





Fieke Jolink aan het werk in haar atelier

Project 1 Art – Fieke Jolink

Verborgen talent in Hummelo

Achter de 'gewone' basisschooljuf Fieke Jolink gaat een ware kunstenaars schuil – hoewel ze zelf te bescheiden is om zich zo te betitelen. Haar passie voor tekenen, schilderen en keramiek kan ze in haar nieuwe atelier helemaal kwijt en biedt ze daar ook aan anderen. Het verhaal over Fieke heeft dan ook iets weg van een wisseltruc.

Aan de Van Heeckerenweg 1A in Hummelo was jarenlang 'het Wissel' gevestigd; het bijgebouw van de kerk – vroeger de loods van schildersbedrijf Frederik en Hentje Jolink, de schoonouders van Fieke – dat jarenlang onder meer diende als peuterspeelzaal. Sinds enkele jaren is het gebouw weer in het bezit van de Jolinks en is het voor Fieke een ruimte geworden om haar hobby – passie is zo'n clichéwoord – uit te oefenen. Liefhebberij dan. Fieke staat voor de klas bij obs de Woordhof, waar ze (dit jaar) lesgeeft aan groep acht. Schilderen en keramieken deed ze altijd al en haar vooropleiding ligt ook in tekenen en beeldende vorming. Fieke: 'Het was altijd al een deel van mijn leven. Het bezig zijn met mijn handen en mijn hoofd. Die combinatie, dat is wat ik graag doe.'

Kunstacademie

Zeven jaar geleden volgde ze naast haar werk als docent een opleiding aan de kunstacademie: 'Met die groep kunstenaars komen we nog steeds bij elkaar. Dat is superleuk met z'n allen, lekker kritisch kunnen zijn op elkaars werk. Ik schilder en teken al heel lang, maar op de kunstacademie werd ik heel erg uit mijn comfortzone getrokken door ook driedimensionaal werk te gaan maken. Sinds die tijd ben ik dan ook veel meer gaan keramieken. Daarnaast heeft het me geleerd om verschillende disciplines met elkaar te combineren. Een schilderij naar aanleiding van een gedicht, of een verhaal schrijven en daar iets mee doen, of een bepaalde emotie. De verbinding maken en projectmatig te werk gaan.'

Afrika roept

'Ik vind het onderwijs een heel erg mooi beroep en ik wilde er graag meer mee doen. Twee jaar geleden kreeg ik de mogelijkheid om te solliciteren bij Edukans als Werelddocent. Ik werd hiervoor opgeleid en met een team heel gemotiveerde mensen gingen we naar Kenia om daar workshops te verzorgen voor docenten en schooldirecteuren. We bezochten scholen om les te geven. Súper was het. Niet alleen omdat ik mensen wat bij kon brengen, maar ook omdat ik er zelf heel veel van heb geleerd. Ik ging er bescheiden naartoe. Niet zo van: 'Ik weet alles en ik zal het jullie wel eens even komen vertellen.' Nee, afwachten, kijken, mensen prikkelen. Je zag men-

sen echt als een bloem opengaan. Wat me van de kinderen is bijgebleven is de verdraagzaamheid onder elkaar. De kinderen zaten met zijn vijven aan een wiebelig in elkaar getimmerd tafeltje, met één vodge van een boek. Hier in Nederland gaat het van: 'Dit is mijn tafel. Oh, er ligt een stukje van jouw pen op mijn tafel. Ga aan de kant.' Daar zitten ze met zijn vijven met één boekje en de achtersten moesten er helemaal overheen buigen om er ook wat van te zien, iedereen zat hutjemutje op elkaar... Maar ze waren niet eens geïrriteerd, ze vonden het prima. Dat vond ik zo verdraagzaam en zo lief. Dan zijn wij wel een stelletje grote ego's hier. Met de klas op de Woordhof die ik toen had, heb ik een project gedaan, naar aanleiding van mijn Afrika-reis. Ik heb alle leerlingen een verhaal laten



Keurslagerij De Worstepinne, uw barbecuespecialist!



De Worstepinne, keurslager

Ooipoortstraat 30, Doesburg
Tel. 0313-472314
www.worstepinne.nl



t BOUWMARKT **DE TOLBRUG**

Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
T: (0575) - 45 16 55
F: (0575) - 45 26 79
E: detolbrug@12move.nl
www.bouwmarktdetolbrug.com

De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service
- Wij denken met u mee en geven graag advies
- Ook uw adres voor propaangasvullingen
- Hout en Plaat op maat
- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar
- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen



DE GOUDEN LEEUW
GROEP

De thuiszorg bij u in de buurt:



Voor - Drempt
Achter - Drempt
Hoog - Keppel
Laag - Keppel
Hummelo
Eldrik
Doesburg
Dieren

0315 - 39 69 50

www.degoudenleeuwgroep.nl

*Thuiszorg op maat
voor iedereen'*



Thuiszorg





schrijven aan de kinderen daar. Maar daarvoor moesten ze zich heel bewust worden en inleven. Als je vertelt over het spelletje dat je speelt op het plein, moet je wel vertellen hoe je dat speelt, want daar kennen ze dat niet. Sommigen hadden dat gelijk heel goed door en konden het erg mooi uitleggen. Ik heb de verhalen vertaald naar het Engels en er een boek van gemaakt voor de kinderen in Afrika. Super, die verhalen zijn echt hartstikke leuk. Ze waren er ook heel blij mee. Want hun bibliotheek, dat zouden wij zien als de bak met oud papier.'

Project 1Art

Wat zijn nu je inspiraties bij het maken van je werk? Kenia, maar ook allerlei andere verschillende culturen. En ideeën die mensen hebben. Wat motiveert iemand? Dat boeit mij heel erg. Hoe werkt het brein? Waarom ben je wie je bent? Maar ik maak ook blow-ups van bloemen, dat vind ik ook intrigerend. Hoe werk je met kleur? Als je het opblaast, wat gebeurt er dan met vorm en kleur en contrast? Het technische aspect. Kunst was altijd een onderdeel van mijn leven, maar toen ik eenmaal mijn eigen atelier had, kreeg dat wel een boost. Ik had voorheen wel mijn eigen werkkamer, maar die gebruikte ik ook voor mijn nakijkwerk van school en daarnaast schreef ik er ook nog gedichten. Dan heb je toch al gauw ruimtetekort. Hier in mijn nieuwe atelier heb ik lekker de ruimte en ook mijn eigen oven. Ik kan hier helemaal mijn gang gaan.

In het Wissel geef je ook cursussen, kun je daar wat over vertellen? 'Ahum, Project 1Art.' *Oeps, inderdaad, foutje.* 'Hahaha, ik zeg het zelf ook nog wel eens hoor. Ja, ik ben begonnen met kindercursussen, dat is natuurlijk ook mijn stiel. Twee- en driedimensionaal en afhankelijk van de leeftijd. Daarna ben ik begonnen met tekenen, schilderen en klei voor volwassenen en ik moet zeggen, dat is ontzettend leuk. Dat had ik niet verwacht, het was wel een nieuwe uitdaging. Maar... mensen inspireren, samen naar oplossingen zoeken als ze problemen tegenkomen,

ze zien groeien, heel leuk is dat. En we maken het gezellig. Kopje koffie erbij, muziekje aan. Sommige mensen mediteren of gaan in therapie om 'zen' te worden. Maar als jij met je handen bezig bent, dan gebeurt er wel van alles met je. Het is heel rustgevend. En zeker als je zelf het idee hebt dat het dan ook lukt, dat zorgt wel voor een stukje geluk. Ik merk dat mensen echt met iets moois naar huis gaan of zichzelf overtreffen. Ik laat ze ook wel eens dingen doen die ze nog nooit hebben gedaan, dat is ook een uitdaging. Je moet het niet zien als lesjes, ik probeer ze te inspireren en technieken aan te bieden, maar ik probeer er wel naar te streven dat het uit henzelf komt. Het fijnst vind ik dat mensen er gelukkig van worden. Je moet niet iets doen om er beter van te worden, maar ook om er gelukkig van te worden. Op maandag geef ik teken- en schildercursus en op dinsdag keramiek. Woensdagmiddag is voor de kinderen. Voor de Kunst4daagse Bronckhorst of bij evenementen in Hummelo open ik mijn atelier, of op verzoek, als mensen bellen. Maar ik ben geen vaste dag open. Dan hou ik helemaal geen tijd over om zelf productief te zijn. De weekenden en vakanties zijn periodes dat ik juist zelf lekker bezig ga.'

Façade

Achter de façade van gewone basisschooljuf, schuilt een waar kunstenaar. Clark Kent doet een wervelende tornado in een telefooncel en is Superman. Maar Fieke knoopt gewoon haar schort voor en hup: kunstenaar. Poef, daar tovert ze weer een prachtig schilderij tevoorschijn, moeiteloos, alsof het niets is en zonder borstklopperij. Zichzelf als kunstenaars betitelen dat doet Fieke niet, daar is ze te bescheiden voor. Haar atelier is beperkt geopend, maar zeer de moeite waard om eens naar binnen te wandelen, als de kans zich voordoet. Veel van haar werk is ook nog eens te koop, voor een habbekrats. Project 1Art, een aanwinst voor Hummelo.

BERT
Evers
BLOEMBINDER

- | Bloemwerk
- | Workshops
- | Rouw- en trouwbloemwerk
- | Potterie o.a. Dutz en Michiel Drijver
- | Kaarsen van Esther & Erik
- | Bestellen via eigen website mogelijk
- | Euroflorist lid



KEPPELSEWEG 51 | 7001 CE DOETINCHEM | TELEFOON 0314 - 393918 | E-MAIL: INFO@BLOEMBINDER.NL | WWW.BLOEMBINDER.NL

ECOBOUWEN

Natuurlijk, Eerlijk en Stijlvol

Al 15 jaar ervaring
met natuurlijk (ver)bouwen



Leem | Tadelakt
Natuurlijke verven
Isolatie | Wandverwarming

- Bouw en verkoop
van Tigchelkachels
en Finovens -



Hoogstraat 6 | 7227 NJ Toldijk | 0575 432 331 | info@ecobouwen.nl | www.ecobouwen.nl

garvo my heart's delight - garvo nach meinem Herzen - garvo du cœur au ventre



garvo

voer naar **mijn** hart

vernieuwde
website
www.garvo.nl



Particuliere verkoop Elke zaterdag open van 8.00 - 12.00 uur
Voor elke diergroep b.v. honden, katten, hamsters, cavia's, kippen, konijnen etc. Ook klein verpakking van 1-5 kg.

Garvo bv Drempt telefoon +31 (0)313 47 23 21 e-mail garvo@garvo.nl website www.garvo.nl

Wisseling van hoofdtrainer bij HC'03

Nieuwe uitdaging voor trainer en club

Eind mei heeft HC'03 afscheid genomen van André Simmelink, sinds september 2012 hoofdtrainer van het eerste elftal. Hij wordt opgevolgd door Marthijne Bockhoven. Tijd voor een eerste kennismaking.

Vanaf het seizoen 2015/2016 wordt Marthijne Bockhoven (44 jaar en woonachtig in Rheden) de nieuwe trainer van het eerste elftal van HC'03. Na eerst drie jaar 'zijn' club Worth Rheden te hebben getraind, werd Marthijne – na een jaar VDZ – trainer bij 't Peeske. Na drie seizoenen neemt hij afscheid van deze club. Niet omdat hij het niet naar zijn zin heeft in Beek, maar omdat het tijd is voor wat nieuws. Nieuwe uitdagingen hoopt hij te vinden op 't Doornslag.

In zijn eerste jaar promoveerde Bockhoven met 't Peeske van de 5e naar de 4e klasse. Een hoogtepunt werd het seizoen 2013/2014. Met een zeer sterke ploeg bereikte hij de finale van de nacompetitie voor promotie naar de derde klasse, maar daar strandde de ploeg tegen Pax. Dit jaar presteerde 't Peeske minder goed, wat volgens hem mede te wijten was aan het vertrek van vier dragende spelers. Tegen HC'03 behaalde 't Peeske overigens vier punten.

Marthijne begon en eindigde zijn actieve voetbalcarrière bij Worth Reden en speelde sinds zijn vijftiende in het eerste elftal. Hij was een echt kind van de club, net als zijn ouders. Toen de roodhemden van aartsvijand Rheden hem een contract aanboden, verdween dit met bekwame spoed in de prullenbak in huize Bockhoven. Binnen Rheden verhuis je niet van voetbalclub, anders heb je een probleem.

Bij 't Peeske voelde hij dezelfde warmte, sfeer en beleving van een dorpsclub als bij Worth Rheden. De club op sportpark De Kolkstede houdt voor hem ook meer in dan alleen het eerste elftal. Hij bezoekt wedstrijden van het tweede, derde en vierde elftal en komt het vijfde op zondagochtend mannetjes tekort, dan zorgt hij voor versterking en stapt vervolgens zelf in de auto om de betreffende uitwedstrijd te gaan bezoeken.

Isa, de achtjarige dochter van Marthijne, moet nog even wennen aan het idee dat papa volgend jaar niet meer elke week naar Beek rijdt en dat de rest van het gezin ook niet langer elke wedstrijd van 't Peeske 1 zal bezoeken. Nadat ze op de hoogte werd gesteld van zijn transfer naar HC'03, heeft ze twee dagen niet met Marthijne gepraat.

De selectie van 't Peeske was graag nog een jaar met hun trainer doorgeslagen. Bockhoven heeft echter als visie dat een

trainer niet te lang bij dezelfde club blijft. In HC'03 treft hij een grotere vereniging, maar een die eveneens gefundeerd is op de waarden van een dorpsclub. Marthijne noemt de visie van HC'03 'sportminded' en – meer dan bij 't Peeske – gericht op het eerste elftal.

Bockhoven houdt ervan om met jeugd te werken. Bij 't Peeske leidt dat op dit moment tot een nieuwe lichtung met veel kwaliteiten. Spelers die in verband met hun studie elders wonen, heeft Marthijne bij 't Peeske niet onder zijn hoede. Mochten zich bij de voetballende studenten van HC'03 problemen voordoen met het present zijn bij de midweekse trainingen, dan zoekt Marthijne een sociale maar 'voetbalminded' oplossing. Het blijft voetbal op amateurbasis waar je op bepaalde momenten doorheen moet kunnen kijken. Desalniettemin blijft presteren op zondag het uitgangspunt.

Bij 't Peeske vertrekt Marthijne met opgeheven hoofd en tegelijkertijd met pijn in het hart. De club en zijn trainer gaan met een positief gevoel uit elkaar. In de laatste weken van het voetbalseizoen 2014/2015 begint langzaam – 't Peeske dient natuurlijk niet uit het oog te worden verloren – de voorbereiding op de nieuwe uitdaging. Zo voert hij een gesprek met de selectie van HC'03 en start hij met het bekijken van wedstrijden van de jeugd, om zo een beter beeld van de club te krijgen. Een doelstelling voor het volgende seizoen spreekt Bockhoven nog niet hardop uit, dit wil hij eerst met de selectie bespreken.





Schooljaar 1988-1989, de combinatieklas groep 3, 4 en 5 van de St. Willibrodusschool.

Bovenste rij zittend van links naar rechts: Marjon Pelgrom, Dorien Hakvoort, Dennis van Hagen, Erwin Verwaaijen, Nienke van Nistelrooij. Staand Joep Koenders, Paul Pelgrom en Peter Mentink.

Middelste rij van links naar rechts: juf Mardy Keetelaar, August Offenber, Jessica Hartjes, Marijn Huis in 't Veld, Roeland Hoogendijk, Ruud Helmink, Otto Offenber, Thijs Willemsen, Herman Pelgrom. Voorste rij van links naar rechts: Remco Verwaaijen, Berna ter Horst, Maartje Willemsen, Joanne van den Toorn, Michel Willink en staand juf Ine Buiting- Nelissen.

Klasgenoten van toen, wat is er van hen geworden?

Op verjaardagen komt het nogal eens aan de orde: Weet je nog wel, vroeger op school? En zijn er vragen als: Hoe zou het toch met hem of haar zijn? In deze rubriek ontmoeten we dit keer groep 5 van de Willibrodusschool in Achter-Drempt uit 1988, in het schooljaar dat ze een combinatieklas vormde met de leerlingen van groep 3 en 4.

MARJON PELGROM (35)

'Ik woon samen met Jonny (37) en onze twee lieve kinderen, Zoë (7) en Thomas (4), in Dieren. Ik ben medewerkster in een winkel in Zutphen. Jonny heeft samen met zijn vader een fiet-senzaak in Velp. Na de basisschool ben ik met havo begonnen en geëindigd met mavo. Daarna heb ik een jaar de opleiding spw gevolgd, maar dat was niet mijn ding. Dus ben ik vervolgens een vierjarige opleiding gaan volgen tot paraveterinair, oftewel een uitgebreide dierenartsassistente. Daar kon ik helaas weinig werk in vinden. Ik heb een paar jaar verschillende banen gehad en ben uiteindelijk in Zutphen terechtgekomen. Hier werk ik met leuke collega's alweer 9 jaar. Een stukje over de schooltijd schrijven is niet eenvoudig. Als ik snel tel is groep 8 alweer zo'n 23 jaar geleden. Ik moet eerlijk zijn en bekennen dat ik hiervan ook niet veel meer weet. Volgens mij hadden we een leuke klas, bestaande uit 11 leerlingen. Ik heb met de meeste van toen geen contact meer. Er is wel altijd goed contact gebleven met Nienke, Berna en Dorien. Aan groep 6 heb ik nog wel een goede herinnering. Tijdens een potje softbal bij het Hessenbad tijdens gymles had ik een beetje onenigheid met meester Striekwold. Het ging over sportiviteit. Die had ik volgens hem niet. En wie er 'gek' was. Blijkbaar gaf ik het verkeerde antwoord. Achteraf gezien ging het om niets. Maar die middag heeft mij wel een leuke herinnering gegeven. Ben benieuwd naar de stukjes van anderen.'

DORIEN HAKVOORT (35)

'Mijn basisschooltijd was leuk, gezellig en vooral de speel- en kletsmomenten op het schoolplein herinner ik me. Ik hield van zingen en tekenen en was veel buiten met mijn klasgenoten. Na de Willibrordusschool ben ik naar de Willibrord Mavo in Doetinchem gegaan. Het jaar daarop kon ik doorstromen naar de havo op het St. Ludgercollege waar ik in 1997 mijn diploma heb gehaald. Ik ben in Zwolle gaan studeren en heb daar met veel plezier op kamers gewoond. Ik heb daar twee studies gevolgd en afgerond: reclame en presentatietechnieken en docent beeldende kunst en vormgeving. In 2004 kon ik na mijn afstuderen gelijk aan de slag als docent beeldende vormgeving op Het Stedelijk in Zutphen. Met veel enthousiasme ben ik nog steeds werkzaam op deze school en geef les aan klas 1 en 2 van het vmbo. Ik woon samen met mijn vriend Patrick en onze twee dochters, Felien (4 jaar) en Dieuwertje (1½ jaar) in Zeddam. We hebben een heerlijk huis aan de rand van het dorp. Naast mijn gezin en werk vind ik het leuk om te schilderen. Uiteraard heb ik ons huis voorzien van decoratie maar ook menig ander huis of ruimte heb ik voorzien van muurschilderingen of schilderijen (denk aan het decoreren van kinderkamers, wachtruimtes of objecten). Mijn ambitie is om meer muurschilderingen of andere creatieve opdrachten te maken en andere mensen blij te maken met iets unieks en handgemaakt.'

NIENKE VAN NISTELROOIJ (35)

'In mijn beleving speelde iedereen wel met elkaar en was er weinig strijd onderling. Ik trok mijn eigen plan en speelde de ene keer met die en de andere keer met die, ik had geen voorkeur. Met Dorien, Berna en Marjon heb ik nog steeds contact. Het leukste van de school vond ik de voetbalwedstrijden tegen de andere scholen. Ineens waren we dan één sterke

Willibrordusschool tegen de rest. Geweldig vond ik dat!

Na de mavo ben ik de opleiding verpleegkunde gaan doen en vervolgens ben ik op reis gegaan. Na het reizen ben ik de sph (sociaal pedagogische hulpverlening) in Nijmegen gaan volgen en drie jaar later heb ik deze afgerond. Ik heb daarna vijf jaar op een groep gewerkt waar jongeren verbleven met autisme, ADHD en gedragsproblemen.

Ik woon met Michel in Voorst en we hebben twee dochters van 5 en 2 ½ jaar. Sinds ik moeder ben, werk ik in flexdienst bij jongeren met een verstandelijke beperking. Erg leuk, maar we zijn nu bezig om een eigen bedrijf op te zetten. We gaan ons bezighouden met het branden van afbeeldingen in metalen platen (sublimeren) en met name telefoonhoesjes. Een nieuwe uitdaging!

JOEP KOENDERS (35)

'Het is inmiddels bijna 23 jaar geleden dat ik (met een groot deel van onze basisschoolklas) van de Willibrordusschool naar het St. Ludgercollege in Doetinchem ben gegaan. Ik kan me van de basisschooltijd nog maar weinig herinneren, maar het schoollied komt om een of andere reden nog moeiteloos in me op ('Willibrordus is ons schooltje, schooltje! Vind je dat geen leuke naaa-haaa-haaa-haam?').

Na het Ludger ben ik in Delft Bouwkunde gaan studeren, waarbij ik echt mijn roeping heb gevonden. De laatste paar jaar van mijn studie heb ik in Amsterdam gewoond en daar heb ik ook mijn eerste baan gehad als architect.

Na die periode heb ik een paar jaar in het buitenland gewerkt. Eerst een fijn jaar in Dublin, maar dat was 2008, dus ik heb de economische crisis daar keihard zien toeslaan. Het ging binnen een half jaar van hosanna naar diepe ellende en aan het eind van dat jaar werd de helft van alle architecten in het land ontslagen. Toen heb ik een jaar in Berlijn gewerkt, maar ondanks dat het een geweldige stad is, kon ik er niet echt aarden. Ik ben toen teruggekomen naar Nederland, waar ik al snel mijn huidige baan vond bij een in sportvoorzieningen en zwembaden gespecialiseerd architectenbureau in IJsselstein. Daar werk ik aan mooie, uitdagende gebouwen. Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk waarmee ik zo nu en dan een projectje realiseer.

Ik woon momenteel met veel plezier in Utrecht in een zeer kleurrijke wijk en als het zonnig is fiets ik fluitend langs het kanaal naar mijn werk.'

PAUL PELGROM (35)

'Ik ben geboren in 1980 in Doetinchem en samen met mijn ouders en drie broers bracht ik mijn jeugd door op onze boerderij in Hummelo. Na de basisschool ben ik op het St. Ludgercollege in Doetinchem terechtgekomen waar ik mijn havo-diploma heb behaald.

Daarna ben ik naar Arnhem verhuisd waar ik aan de heao de opleiding Commerciële Economie heb gevolgd. Tijdens en na deze opleiding heb ik diverse banen gehad in de financiële sector. Zo heb ik onder andere bij een bank, een verzekeraar en een woningcoöperatie gewerkt.

Ik ben sinds 2004 werkzaam bij mijn huidige werkgever, een bureau voor woning- en bedrijfstaxaties, waar ik de verantwoordelijkheid heb over de financiële administratie. Naast mijn fulltime baan ben ik in 2009 ook mijn eigen administratiekantoor gestart voor het midden- en kleinbedrijf.

Het meest relaxte festival van Nederland!

MANANANA

MANANANA

28, 29, 30 AUGUSTUS 2015

LANDGOED ENGHUIZEN HUMMELO

DAGKAART À 20,00 EURO – CAMPINGKAART À 57,50 EURO – KINDEREN ONDER 1,40 METER GRATIS ENTREE.
VOOR KAARTVERKOOP, PROGRAMMA EN MEER INFORMATIE: MANANAMANANA.EU

In 2001 leerde ik Desirée kennen, met wie ik in 2002 ben gaan samenwonen in Arnhem en in 2010 mee ben getrouwd. Desirée (1984) is fulltime zelfstandig ondernemer in social/online media en als tekstschrijver. Onze lang gekoesterde kindervens is eind januari 2014 in vervulling gegaan met de geboorte van onze prachtige dochter Shae Elisah. Mijn persoonlijke interesses zijn films, tatoeages en whisky maar vooral tijd doorbrengen met mijn gezin en samen leuke dingen ondernemen. Volgens mij ging ik met de meeste klasgenoten wel ongeveer evenveel om. Het waren er tenslotte ook maar 11, al was het wel de grootste groep in jaren volgens mij... Michel zie ik nog met enige regelmaat op verjaardagen van mijn broers, de rest van het contact is verwaterd. Volgens mij hebben we op de basisschool wel een leuke periode gehad, maar over het algemeen bestaat mijn herinnering daaraan slechts uit vlagen. Het is tenslotte ook alweer ruim 20 jaar geleden dat we de school hebben verlaten.'

PETER MENTINK (34)

'Ten tijde van de Willibrordusschool woonde ik samen met mijn ouders, zus Sandra en broer Denis op de Wittehemelweg in Voor-Drempt. Als een van de weinige kinderen uit Voor-Drempt gingen wij niet in Voor-, maar in Achter-Drempt naar school, wat helaas ook verplichte kerkbezoeken met zich meebracht. Ik kan me nog goed herinneren dat deze voor mij altijd een eeuwigheid leken te duren.

Na de Willibrordusschool ben ik naar de GSGD (nu Rietveld Lyceum) in Doetinchem gegaan, waar ik de havo heb afgerond. Na de GSGD heb ik nog een tijdje op de hts in Arnhem gezeten, maar deze opleiding heb ik voortijdig afgebroken en ben toen aan het werk gegaan.

Na bij verschillende bedrijven gewerkt te hebben, ben ik nu alweer enkele jaren werkzaam bij Staja in Hengelo, waar ik als werkvoorbereider in de betonwapening mijn dagen aftel tot het weer weekend is.

Ik woon onderhand 12 jaar in Doetinchem, samen met Karine, met wie ik afgelopen maart getrouwd ben. Na eerst een tijdje in de binnenstad te hebben gewoond, hebben we nu een huis op de Bezelhorst.

Voetballen doe ik nog wel steeds in Drempt, waar ik enkele jaren geleden zelfs nog promotie heb gemaakt door van het 5e elftal (ook wel het vlaggeschip van de vereniging genoemd), naar het 3e elftal te gaan. Hier voetbal ik nog altijd met veel plezier.

Van mijn lagere schooltijd herinner ik me voornamelijk het voetballen en het knikkeren in de pauze en de chili con carne van Ben Buiting, wat destijds door moest gaan voor een voedzame maaltijd. De meeste van mijn oud-klasgenoten ben ik in de loop van de jaren nog wel eens ergens tegengekomen.'

AUGUST OFFENBERG (35)

'Wij woonden destijds in de Lamstraat in Toldijk, een soort kruispuntgebied, want buurtkinderen gingen zowel naar Toldijk, Steenderen, Drempt en zelfs Hummelo naar school. De meeste katholieke gezinnen gingen net als wij naar Achter-Drempt. De afstand maakte dat we eigenlijk altijd door pa of ma met de auto naar Drempt werden gebracht. Met broer Otto en zussen Ceciel en Evelien erbij loonde het ook wel om te rijden. Toen ik in de hogere groepen zat, fietste ik ook wel naar school. Ik kan me herinneren dat ik dan aan het begin

van de Zomerweg afsprak om samen met Paul Pelgrom te kunnen fietsen.

Na de basisschool ben ik met een groot deel van de klas naar het Ludger College in Doetinchem gegaan en na daar de havo gevolgd te hebben, heb ik in Deventer de has 'op Larenstein' afgerond.

Ik ben getrouwd met Ronella en samen met Gijs van twee en Jolijn van een half jaar wonen we in Toldijk. In het dagelijks leven handel en adviseer ik op het gebied van diervoeders, onder meer vanuit mijn bedrijf Voerwaarts BV. De vrije tijd gaat voornamelijk op aan het gezinnetje. Daarnaast zaalvoetbal ik nog in Steenderen en mag ik ook graag meespelen met het openluchtspel in Baak. Een paar dagen per jaar sta ik samen met vrienden op een omroeptoren bij de Zwarte Cross om lekker in onvervalst Achterhoeks te 'sprekken' om zo de cross aan elkaar te praten.

Volgens mij waren wij de laatste kleuters die nog op het kleuterschooltje dichtbij het voetbalveld hebben gezeten. Ik kan me nog herinneren dat we daar apart van de grotere kinderen buiten konden spelen. Aan de basisschooltijd bewaar ik leuke herinneringen. Juf Jacqueline, juf Ine, juf Mardy en meester René hebben ons de acht groepen doorgeleid. Van de lessen zelf is me eigenlijk niet heel veel bijgebleven. Wel de ritjes met Taxi Rexwinkel naar de sporthal en het overblijven op school tussen de middag toen we in de hogere groepen zaten. Er was toen een soort corveeregeling waarbij de kinderen die overbleven de vaat van de meester en juffen moesten afwassen. Samen met Peter Mentink mocht ik dan in het keukentje van de lerarenkamer afwassen. Toen we een druppeltje Drefit vervingen door de halve bus, kwam het schuim uit de vloerputjes op de WC's omhoog. Wat een schik. Dat werd dus vaste prik elke keer als wij moesten afwassen.'

RUUD HELMINK (35)

'Vanuit Voor-Drempt zijn er verschillende routes naar de basisschool in Achter-Drempt. Dagelijks op en neer, de ene keer traag via een omweg en de andere keer juist met een sneltreinvaart. Dat zou er best voor hebben kunnen gezorgd dat vrienden nu zeggen dat ik gespierde bovenbenen heb. Of is het dat ik de laatste jaren meer ben gaan sporten? Iets wat goed is voor iemand die te veel nadenkt. Met een soort van omweg ben ik ook in Den Haag terechtgekomen; het dorp waar ik nu acht jaar woon. Na de studietijd in Groningen met als afsluiting een korte stageperiode in Amsterdam, heb ik kort in Brussel en in Maastricht gewoond. En toen kwam de kans om in de Tweede Kamer te werken voor het CDA. Dat betekende ook een thuisbasis vinden in Den Haag. Als vrijgezel is niets zo lekker om naar het centrum om de hoek te wandelen en 's zomers naar het strand te gaan. En nu doorkruis ik wederom, voor enkele dagen per week, het land om voor mijn werk als (strategisch) bestuursadviseur voor de provincie Limburg naar Maastricht te gaan. Zo treinend bemerk ik dat de dromen van vroeger, met jeugdvrienden nagespeeld tijdens de vele namiddagen op de Zomerweg, de Binnenweg of de Koeweg, langzaam tot wasdom komen. Terugkijkend op die tijd, met de basisschool vernoemd naar de naastgelegen kerk, met 'hippe' woorden die nu niet meer tot de taboewereld behoren, bedenk ik me hoe het leven vorm krijgt als een kronkelweg van Voor- naar Achter-Drempt.'

Hendriks

Administratie
&
Belastingadviseurs

Oranjesingel 4 te Doesburg
www.hendriksdoesburg.nl

Webcreatie, Pc onderhoud, verkoop nieuwe Pc's,
randapparatuur en installeren (draadloze) netwerken

BeMuCo

www.bemuco.nl

Veldweg 5
6996 DA Drempt
Mob. 06 50502168
Fax. 084 2269615




TE LINDERT NOTARIS
SINDS 1811



Per 1 mei gevestigd aan de Kraakselaan 5A
te Doesburg! (Rabobankgebouw)

KANTOORADRES:

Kraakselaan 5A
6981 HA Doesburg

POSTADRES:

Postbus 63
6980 AB Doesburg

T. (0313) 48 40 34
F. (0313) 47 25 43
E. info@notarisdoesburg.nl
W. www.notarisdoesburg.nl



Ook op maandagavond geopend!

Ik vernieuw
deze
zomer de hele
badkamer!

Nou ja, dat doet Gotink voor me.



Complete badkamerrenovatie al vanaf € 6.950,-


GOTINK
TOTAALINSTALLATEUR

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

www.gotinkinstallatie.nl

BERNA TER HORST (35)

'Ik heb warme herinneringen aan mijn basisschooltijd. Ik vond naar school gaan erg leuk. Ook hield ik van de bijzondere activiteiten zoals sportdagen, het kerstspel in de kerk, optreden met carnaval en natuurlijk de eindmusical. Mijn moeder heeft fanatiek een fotoboek voor mij bijgehouden in mijn jeugd en al deze hoogtepunten zijn erin terug te vinden. Wij waren in die tijd de grootste groep van de school. Maar ik had ook veel contact met leerlingen uit kleinere groepen onder en boven ons. We hebben allemaal gekleuterd bij juf Jacqueline en mochten ook op haar bruiloft komen. Juf Ine heeft ons leren lezen en via juf Maddy en meester René stroomden we door naar de middelbare school. Ik ging samen met een aantal klasgenoten naar het Ludger College in Doetinchem.

Ik ben nu bijna 10 jaar getrouwd met Maikel Harmsen en woon in Steenderen. We hebben vier kinderen: Jack (9), Marij (6), Vic (3) en baby Frenk. Ons huis staat te koop want we willen graag op mijn oudershuis gaan wonen aan de Binnenweg, samen met mijn broer Wilbert en zijn gezin en mijn moeder. Ik heb journalistiek gestudeerd in Zwolle. Acht jaar geleden ben ik als zij-instromer in het onderwijs terechtgekomen en werk nu op het Graafschap College in Doetinchem als docent Communicatie.

Met Michel heb ik een aantal jaren gewerkt bij Van Zadelhoff in Hoog-Keppel. En August is een paar jaar geleden nog mijn voetbalcoach geweest bij SV Steenderen. Ik heb nog steeds contact met Dorien, Marjon en Nienke. Met hen ben ik ook mijn puberteit doorgekomen!'

MAARTJE LUIJMES-WILLEMSSEN (34)

'Tijdens de basisschoolperiode woonde ik aan de Molenweg in Achter-Drempt met mijn broertjes Thijs en Jelle.

Na de basisschool ben ik naar de Holterhoek in Doetinchem gegaan. Daarna ben ik aan de kokopleiding begonnen op het Graafschap College in Doetinchem. Ik heb in die tijd gewerkt bij de Roskam in Drempt, de IJsselhoeve in Doesburg, Van Hal in Voorst en de Hoofdige Boer in Almen, waar ik mijn diploma Zelfstandig Werkend Kok heb gehaald. Daarna ben ik op een cruiseschip over de Rijn en de Donau gaan werken. Heel pittig maar ook heel erg leuk en leerzaam. Dat heb ik 18 maanden gedaan. Daarna ben ik gaan werken bij kasteel de Engelenburg in Brummen waar ik alweer 12 jaar met veel plezier werk. Ik ben getrouwd met Barry en we hebben 2 kinderen, Tigo (7) en Tess (4), en we wonen op De Huet in Doetinchem.'

MICHEL WILLINK (35)

'Wij woonden in de Molenweg in Achter-Drempt, dichtbij school dus. Ik kon lopend naar school of nam de fiets.

Na de basisschool ben ik naar de IJts in Doesburg gegaan en heb daar een timmeropleiding gevolgd. Daarna heb ik een metselopleiding in Zevenaar afgerond en vervolgens heb ik in Doetinchem een leer-werktraject gevolgd. En toen op mijn achttiende ben ik aan het werk gegaan. Sindsdien werk ik als tegelzetter. Ik heb hiervoor bij twee verschillende bedrijven gewerkt en werk sinds april dit jaar bij DaRo Badkamers, Tegelerwerken en Sanitair in Didam.

Al tien jaar woon ik samen met mijn vriendin Wilma aan de Gildeweg in Voor-Drempt. We zijn allebei met veel plezier actief bij carnavalsvereniging De Blauwe Snep in ons dorp. Daarnaast ben ik lid van de activiteitencommissie van het



Joep Koenders op de plek waar de Willibrordusschool tot eind 2013 stond.

Dorps huis in Voor-Drempt. We organiseren onder andere het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi en diverse feestavonden. Helaas spreek en zie ik geen oud-klasgenoten meer. Dat komt waarschijnlijk mede omdat ze buiten Drempt zijn gaan wonen. Van mijn tijd op de basisschool kan ik me eigenlijk heel weinig concreets herinneren. Ik ging in ieder geval met plezier naar school.'

JUF INE BUITING-NELISSEN (68)

'Het jaar 1988, dat is alweer lang geleden zeg. Ik was toen net twee jaar als directeur van de school benoemd en stond dus niet meer dagelijks voor de klas. Waarschijnlijk verving ik juf Mardy op de dagen dat zij haar roostervrije dag had en stond ik er daarom bij op deze foto.

Drie groepen in één klas was voor onze school in die tijd heel normaal. We hadden veel kleine groepen waardoor het voorkwam dat broertjes en zusjes bij elkaar in de klas zaten. Daardoor maakten de kinderen ook heel snel vriendjes met kinderen uit andere groepen. Er was toen een grote saamhorigheid, de kinderen waren heel sociaal en er was een leuke sfeer op school. Dat is wat ik me uit die tijd nog kan herinneren.

In 2004 ben ik met prepensioen gegaan dus ik geniet alweer ruim tien jaar van mijn vrije tijd. Ik woon nog steeds in Achter-Drempt en kom af en toe, zoals op de kermis, nog wel eens een oud-leerling tegen. Of soms spreek ik ouders van oud-leerlingen en hoor ik hoe het ze nu vergaat. Ik ben heel benieuwd naar alle verhalen van deze groep.'



Mañana Mañana 2015:

Love, peace and harmony

In het laatste weekend van augustus wordt op Landgoed Enghuizen in Hummelo voor de derde keer het festival Mañana Mañana gehouden. Volgens de organisatoren is dit het meest relaxte festival van Nederland, een paradijs voor festival- en cultuurliefhebbers en is kwaliteit op alle fronten het sleutelwoord.

De plek om veel te weten te komen over het festival, inclusief de meest actuele informatie over het muziekprogramma, is www.mananamanana.eu. Behalve over het programma is er praktische informatie te vinden over de camping, entreprijzen, openbaar vervoer en ga zo maar door. In dit nummer van De Hessencombinatie hebben we Wout Kemkens van de afdeling Promotie van organisator de Feestfabriek enkele vragen voorgelegd over dit Hummelose evenement.

Wat is de Feestfabriek?

'De Feestfabriek Alles komt goed BV is een evenementenbureau dat de festivals Zwarte Cross in Lichtenvoorde en Mañana Mañana in Hummelo organiseert. Verder in principe niets, al organiseert het bureau af en toe wel iets dat verwant is aan de twee festivals, zoals een campagne voor de gemeente Lichtenvoorde. Eigenaren zijn Gijs Jolink, Hendrik-Jan Lovink en Ronnie Degen. De Feestfabriek heeft 25 mensen in dienst. Rond en tijdens de festivals zijn dat er veel meer; ruim 350 in



verschillende shifts voor Mañana Mañana en 3.500 voor de Zwarte Cross.'

Wat zijn dat voor mensen?

'Deels professionals, deels vrijwilligers. Er zijn bewakers, mensen van de technische dienst, artiestenbegeleiders en ga zo maar door. Achter de tap, bij de muntenverkoop en bij de entree staan vrijwilligers. Dat zijn leden van verenigingen, bijvoorbeeld de scouting of corsoverenigingen. Wij betalen de vereniging en de aanwezige vrijwilligers spekken zo de clubkas.'

Waarom hanteert Mañana Mañana munten als betaalmiddel. Wat is er mis met de euro?

'Munten zijn gemakkelijk. We werken met een veelvoud aan munten, geen gedoe met wisselgeld. Bovendien is het veiliger. We werken met veel vrijwilligers, de verleiding om plastic munten te stelen is niet groot. Verder zit in het muntsysteem een vergoeding voor de organisatie ingebouwd, noem het stageld om een kraam te mogen neerzetten. Bezoekers kopen bij de organisatie munten en betalen er hun eten en drinken mee. Als de cateraars na afloop hun munten bij de organisatie omwisselen voor geld, krijgen ze er minder voor dan de bezoeker ervoor heeft betaald.'

Wat is de kwaliteit van Mañana Mañana waarover jullie praten?

'Alleen cateraars die wat bijzonders aanbieden worden toegelaten, het liefst zien we degenen die er een act bij hebben. Vorig jaar hadden we slingerkoffie. Eten dat vanuit een mooie truck wordt geserveerd heeft een plus. Geen fastfood. Geen gewone kibbeling, wel zelf vis in de vijver vangen en ter plekke bereiden en opeten.'

Het terrein heeft kwaliteit. Geen weiland, maar een landgoed. Verder wordt het niet al te druk, maximaal 5.000 bezoekers per dag. Waar het bij de Zwarte Cross met 65.000 bezoekers per dag draait om actie en adrenaline, gaat het bij Mañana Mañana om relaxen in de natuur al kan er ook gefeest worden.

Wie behoren er tot de doelgroep?

'Mensen die zich tot wat hierboven staat aangetrokken voelen. Mensen met een bourgondische inslag. Veel bezoekers voor meerdere dagen komen uit bijvoorbeeld Den Haag of Amsterdam. Gezinnen met jonge kinderen. Jongeren uit de regio Arnhem-Nijmegen, de wat alternatievere. En mensen uit Hummelo en directe omgeving. Veel op de fiets en dan voor één dag.'

Waarom Mañana Mañana in Hummelo?

'Veel mensen van De Feestfabriek komen uit Hummelo en omgeving. Het landgoed is voor hen een magische plek, mooi voor een andersoortig festival. Van iedere bezoeker gaat één euro naar het landgoed, een bijdrage aan de instandhouding ervan.'

Hoeveel mensen kunnen er op het terrein?

'Er mogen er maximaal 5.000 op. Dat is met eigenaar graaf van Rechteren Limpurg afgesproken om de belasting van het landgoed niet te groot te maken. Dat maximum zorgt er ook voor dat de typische sfeer van het festival niet door drukte verloren gaat en je het bijzondere van de plek kunt blijven zien.'



Altijd bij Expert

- Beste Service
- Persoonlijk Advies
- Vertrouwd Dichtbij



Expert Eliesen

Nieuwstad 45, Zutphen, (0575) 543202
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld), (0575) 464261
Zutphen-Emmerikseweg 46, Baak, (0575) 551000

expert 

LANDBOUW
SHS
MECHANISATIE

LMB HUURNINK V.O.F.
Covikseweg 10 - Steenderen
0575 - 451317 www.lmbhuurnink.nl



**Voor al uw landbouw-,
tuin- en parkmachines**



*Wij zijn uw
HUSQVARNA-
dealer*

***Wij verkopen tevens ASPEN benzine
(4-takt en 2-takt) in jerrycans van 5 liter***

***U kunt bij ons terecht voor nieuw, gebruikt, reparatie en onderhoud.
Al meer dan 30 jaar staan we voor u klaar.***

HAARWERKBOETIEK

REINTJES

Gespecialiseerd in haaraanvulling op maat.
Het succesvolle systeem "Dynamic"
(permanente bevestiging)

Totale haaraanvulling voor dames,
heren en kinderen.
Is bezoek in de Haarwerkboetiek voor u
niet mogelijk, dan kom ik naar u toe.

Privacy gegarandeerd.

Behandeling volgens afspraak.

Tel: 0575 - 45 25 24 (Dianne Roordink)

E-mail: info@haarwerkreintjes.nl

Website: www.haarwerkreintjes.nl

Zutphen-Emmerikseweg 6a
7227 DL Toldijk
tel. 0575-45 25 24

Ruurloseweg 16
7255 DH Hengelo (Gld)
tel. 0575-45 25 24



Hoe blijft het terrein achter na drie dagen festival en 15.000 bezoekers?

'We moeten de 9,5 hectare festivalterrein achterlaten zoals we het twee weken ervoor, als we met de voorbereidingen beginnen, aantreffen. Vorig jaar moest opnieuw gras worden ingezaaid, nadat door de vele regen de zoden flink beschadigd raakten. Qua rommel valt het mee. Het publiek dat wij trekken doet zijn afval netjes in de afvalbakken. Een week na afloop van het festival is alles weer opgeruimd.'

Dronkenschap, vechtpartijen?

'Niet op Mañana Mañana. In de eerste twee jaar zijn er geen vechtpartijen geweest. Bezoekers die flink willen feesten doen dat hier door veel en wild te dansen. Niet door veel te drinken. Geen mensen die laveloos in de hangmat liggen. Je kunt wijn per fles kopen, maar dit is geen zuipfestival. Eerder peace, love and harmony.'

Wat kost een munt?

'€ 2,30 per stuk maar nog even onder voorbehoud. Kan ook iets meer zijn, dat is nog niet definitief vastgesteld.' Mañana Mañana wil relatief goedkoop zijn. Dagkaarten voor volwassenen kosten in de voorverkoop € 20,00 per persoon, een passpartout voor drie dagen inclusief campingplaats kost € 57,50. Drie dagen toegang plus een met bedden ingerichte tent kost € 170,00.

Wat gaat er totaal aan geld om op Mañana Mañana, wat is de begroting?

'Daar willen we geen informatie over kwijt', zegt Wout Kemkens. Om toch een indruk te krijgen, rekenen we wat met entreprijzen, bezoekersaantallen en stageld van cateraars en komen we op een bruto omzet van heel ruwweg een half tot

één miljoen euro. Daarop is het antwoord van Kemkens: 'Ja, aan zo iets moet je dan wel denken.'

Qua muziek is het voor de doorsnee bezoekers vooral een verrassing. Geen bekende namen in het programma tot nog toe.

'Dat is zo. Geen bekende namen, wel kwaliteit. We hebben natuurlijk bands uit Nederland maar ook uit Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Denemarken, Engeland en Frankrijk. En een straatmuzikant uit Londen. Sommige bands treden voor het eerst op in Europa. Het is toch cool dat ze op een festivalletje in Hummelo komen optreden. Een deel van het publiek komt ook juist voor deze speciale muziek. Overigens komt ook het Radio Filharmonisch Orkest op zondag 30 augustus optreden.'

Wordt het niet vol met festivals in Nederland?

'Nederland is bij uitstek een festivalland. Er zijn er veel. Er is zelfs een opleiding speciaal gericht op het organiseren van festivals. Net als bij Mañana Mañana speelt bij Into the Great Wide Open op Vlieland en bij Oerol op Terschelling de combinatie met natuurbeleving een rol, maar ook theater. Op Mañana Mañana is dat bescheidener aan de orde in de vorm van straattheatergroepen. Aan de vele festivals in Nederland voegen wij wel wat toe: sfeer, bijzondere muziek en betaalbaarheid.'

Met de derde editie van het Hummelose festival in aantocht wil Kemkens wel zeggen dat Mañana Mañana wat hem betreft een blijvertje is. 'Het concept staat. Ondanks de vele regen vorig jaar bleven de bezoekers. We bieden kwaliteit. Geen bekende radiobands waar je naartoe komt voor bevestiging, maar muziek en sfeer om je aangenaam door te laten verrassen.'

Ceciel Bremer
Kruijsakker 12
6996 DL Drempt

T 0313 47 28 05
06 - 154 453 41
E info@cbthuisintaal.nl
I www.cbthuisintaal.nl



cbthuis in taal

Professioneel, persoonlijk en snel

Tekstschrijven

Wil je een nieuwsbrief sturen naar je klanten maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Heb je een folder of advertentie nodig? Ik schrijf jouw tekst met een persoonlijke insteek.

Webredactie

Kom je er niet aan toe om je website regelmatig te vullen met nieuwe informatie? Neem dan contact met me op en ik zorg dat je site gevuld wordt met uitnodigende teksten.

Redactie

Wil je graag dat iemand jouw scriptie, verslag of artikel controleert op spelling en zinsopbouw? Ik ga voor je aan de slag en je krijgt een prettig leesbare tekst retour.

Website schrijven

Heb je hulp nodig bij de tekst van je nieuwe website? Of heb je al een site maar is de tekst niet meer actueel? Met een frisse blik schrijf ik graag een pakkende tekst voor jouw site.



Rietdekkersbedrijf Jan Jansen

Voor al uw reparaties, onderhoud & nieuwbouw
Bel voor een gratis afspraak of advies

Beekstraat 11 • Toldijk • 06-23628732
janjansenrietdekker@outlook.com



Speciale zomer aanbieding:

- 5 soorten vlees, incl. bbq
- Stokboord
- 2 warme sauzen, incl. warmhoudschaal
- Rundvleessalade
- Rauwkost
- Borden en bestek

€ 12,50 p.p.

Informeer naar de mogelijkheden, want er is keuze uit maar liefst 25 soorten bbq producten.

R. van der Beek
Gientjesweg 2
6996DJ Drempt
0313-472431

AUTOBEDRIJF PELGROM

Broekstraat 5a, 6999 DE Hummelo
Telefoon 0314 - 381651 Fax 0314 - 381167
E-mail: info@garagepelgrom.nl

www.garagepelgrom.nl



- ✓ Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
- ✓ Reparaties en onderhoud van alle merken
- ✓ Schadereparaties
- ✓ APK II-keurstation



van de notaris

Energie

Mr. Jeroen te Lindert (42) is notaris te Doesburg. In zijn vrije tijd is hij zanger/pianist in een 'jaren 50 rock-'n-rollband'. Met echtgenote en dochter woont hij in Voor-Drempt

'Een beter milieu begint bij jezelf' weten wij allen. Ik dacht dan ook de gehele mensheid een goede dienst te bewijzen door te verhuizen naar ons nieuwe adres. Op het moment dat ik dit schrijf zitten we er inmiddels droog en warmpjes bij in ons nieuwe pand. Hoe anders was dit nog voorheen. In het oude pand was het vooral bijzonder warmpjes als het dat buiten ook was – zeg maar rustig snikheet – en stookten wij in de winter de halve tuin mee omdat het overal doorheen waaide. Als monument een indrukwekkend gebouw, met een dito indrukwekkende energierekening.

Bij aankoop van een onroerende zaak zou de energiezuinigheid daarvan een belangrijk punt ter overweging kunnen zijn. Met ingang van 1 januari 2008 is daarom de verplichting ingevoerd om bij de overdracht van een woning een energielabel (het Energieprestatiecertificaat) aan te leveren.

Deze verplichting was tot op heden echter vooral een wasen neus. Met name omdat de kwaliteit van degenen die het certificaat afgaven niet was gewaarborgd. Daardoor kon hetzelfde pand drie verschillende labels krijgen van drie verschillende energietaxateurs, zoals ook het AVRO-TROS-programma Radar liet zien.

Ter voorkoming van een verdere verzwaring van de bestaande werklust van overheid en rechterlijke macht is er destijds bovendien voor gekozen om geen sancties te verbinden aan het niet aanleveren van dit label. En u begrijpt: we zijn wel Nederlanders en het aanvragen van een dergelijk label was niet kosteloos, dus als het niet per se hoeft... Al snel ontstond dan ook een standaardregel in koopovereenkomsten van de makelaars en de leveringsakten van notarissen waarin stond dat 'verkoper niet beschikt over een energieprestatiecertificaat', en 'dat de koper daarmee akkoord gaat', of woorden van gelijke strekking. Probleem opgelost.

Met ingang van 1 januari 2015 is dit echter afgelopen. Vanaf dit jaar is een ieder verplicht bij de verkoop van een woning een energielabel te tonen aan de koper. Bij het niet

nakomen van deze verplichting riskeert de verkoper een boete van maximaal € 405,-.

Gelukkig is uitdrukkelijk aangegeven dat het niet bezitten van een energielabel voor de notaris geen reden dient te zijn voor dienstweigering. Dus de levering kan gewoon doorgang vinden, al moeten wij de verkoper wijzen op het risico van voormelde boete.

Zoals vaker is de wetgeving echter wel ingevoerd, zonder dat de achterliggende structuur bij de overheid voor elkaar was, met als gevolg dat het bij veel overdrachten nog helemaal niet geregeld kon zijn. Maar inmiddels begint het te lopen. Ieder krijgt in 2015 een 'voorlopig energielabel' thuisgestuurd. Dit is gebaseerd op het bouwjaar van de woning en is – na enige bijbetaling – om te zetten in een definitief energielabel.

En voor wat betreft ons oude kantoorpand: het label is niet vereist voor een aantal uitdrukkelijk genoemde uitzonderingen, zoals schuren, garages, woonboten, beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening) of gebouwen voor religieuze activiteiten.

Bij de Kerk beweert men doorgaans dat haar deuren altijd voor eenieder openstaan.

Nou, dat kan dus gerust zo blijven.



Het vijfde van HC'03

Club Sociale Gallia



Het vijfde seniorenelftal van HC'03 is met recht een bijzonder elftal te noemen. Begonnen als 'studentenelftal' bij v.v. H en K is het nu een elftal waarbij de studenten van toen zijn uitgegroeid tot werkende volwassenen. Echter wel met de spirit van toen! De spelers van nu luisteren naar namen als Scoornix, Raaktnix, Drinktweinigtotnix, Doseertnix, Paktnix, Dutnix, Bambix, Ideenix, Obennix en Asternix. Om de kameraadschap van het elftal te benadrukken opereert het vijfde van HC'03 onder de geuzennaam Club Sociale Gallia.

Het team is begonnen midden jaren tachtig als het zevende elftal van v.v. H en K. De initiatiefnemers waren volgens de overlevering heren als Maarten van Holland, Frans Verheij, Hans Oosterink, Chris Boumeester, Eugène Mulling en Rob Sieme-rink. 'Ik weet niet meer precies wanneer het elftal is opgericht, maar het was een veredeld studentenelftal met slechts een paar jongens die al wel een baan hadden.' Aan het woord is Frank Nieuwhart (Weegtnix), de enige nog actieve speler die al vanaf het begin deel uitmaakt van het team. De laatste der Mo-HenK-anen. 'Allemaal jongens met roots in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel. Sommigen hadden best wel talent om bijvoorbeeld in het eerste elftal te voetballen, maar omdat zij vanwege hun studie niet in de mogelijkheid waren te trainen werd dit elftal opgericht.'

Van heinde en ver komen de spelers terug naar de Achterhoek om op zondag een wedstrijd bij H en K te voetballen. 'Rotterdam, Ede, Den Haag, Houten, Amsterdam, Alkmaar, noem het maar op, maar ze waren er wel elke zondag.' Het niveau van het spel ligt best hoog, in de loop der jaren wist het elftal meerdere kampioenschappen op zijn naam te schrijven. Vanaf het begin wordt er na elke wedstrijd een speech gehouden om de wedstrijd te 'analyseren'. Eerst nam Hans Oosterink als aanvoerder deze rol op zich en daarna heeft Jeroen Verheul deze taak

op zich genomen. Velen binnen H en K zijn van schrik van de stoel gevallen op het moment dat Jeroen Verheul het glas heft en zijn speech begint met 'Mannen!' waarop de overige spelers luidkeels als bronstige herten reageren met een zwaarstemmig 'Jaaaaahaaaaa!' Tot op de dag van vandaag wordt er nog gespeecht en is dit inmiddels ook een bekend fenomeen binnen HC'03. Net als de à-capella-versie van 'Lang zal hij leven' als er weer eens een speler jarig is. Aan het einde van de speech wordt ook de trofee uitgereikt aan de speler die in negatieve of positieve zin (of helemaal niet) is opgevallen. Dat begon met de 'Sukkel van de week-trofee' en tijdens het seizoen 2014/2015 deden de spelers een gooi naar de 'Lichtpunt van de week-trofee'; een in de groen-witte kleuren van H en K geschilderde vuurtoren voorzien van extra Gallische elementen.

Van een klein bootje tot motorcruiser

Elk jaar gaat het elftal samen een weekend weg. Het begon met een interland tegen een Belgische club uit de buurt van Kortrijk. Jeroen Verheul had in Amsterdam een Belg leren kennen en van het een kwam het ander. En dus trokken de Achterhoekse voetballers naar België om een potje voetbal te spelen. 'Langs de weg stonden al bordjes klaar om ons de weg te wijzen; een grote pijl met de tekst 'H en K Amsterdam' erop. Volgens Frank waren de Belgische gastheren zelfs zo ver gegaan om met de





De Gouden Karper

Hotel

Café

Restaurant



lunchen - dineren - vergaderen - logeren - arrangementen

Dorpsstraat 9 - 6999 AA HUMMELO - Tel.: (0314) 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl

www.degoudenkarperhummelo.nl

VOOR UW INTERIEUR

Aan de Landlustweg in Steenderen vindt u een eigentijdse woondecoratieve winkel met een uitgebreid assortiment. Bezoek snel onze winkel en laat u inspireren en adviseren!

**COLORS
@HOME**

GOSSELINK

Landlustweg 30
7221 BS Steenderen
Telefoon 0575-451288
E-mail gosselink@colorsathome.nl



M. LEISINK

BOUWONDERNEMING

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

Maurice Leisink

Strengsche Veld 25
6996 DK Drempt

Tel. 06 - 12 99 60 05 / E-mail: dimmedal@upcmail.nl

politie afspraken te maken om de dronken spelers van H en K Amsterdam met de auto van kroeg naar kroeg te rijden... Generaal der landmacht Mart de Kruif en speler van het vijfde nodigde zijn team uit om in Seedorf mee te doen aan een zaalvoetbaltoernooi op de kazerne. Een keer of zes werd er meegedaan aan dit toernooi: 'Met voetbal werd er niet veel gepresteerd, met de drank des te meer, hahaha.'

Vanwege het succes van de buitenlandse uitstapjes werd er op initiatief van Maarten van Holland een zeilweekend met 6 kleine bootjes georganiseerd. Dit werden het jaar erop al twee middelgrote zeiljachten, daarna één groot zeiljacht en op het laatst werd het een motorcruiser met een lengte van bijna 15 meter. Uiteraard gingen ook een tapinstallatie en een barbecue mee aan boord. En ging er proviand voor een groep van circa 20 mannen mee op het schip. Frank: 'Die weekenden weg met elkaar zijn echt fantastisch. Er wordt samen gelachen, maar ook samen gehuild. Er wordt ontzettend dom geluld, maar er zijn ook gesprekken op niveau die er echt toe doen. Die uitstapjes wil ik voor geen goud missen, dat is zo ontzettend mooi en bijzonder!' Tegenwoordig vaart het elftal alleen nog met de veerboot, dit jaar ging het in mei naar Terschelling waar een grote kampeerboerderij werd afgehuurd.

Dat humor een grote rol speelt binnen het elftal blijkt wel uit een anekdote van Frank. En dit is slechts een enkel voorbeeld, maar wel een veelzeggende: 'Tijdens een zeer warme dag moesten we voetballen in en tegen Brummen. Frans Verheij had de rol van grensrechter toebedeeld gekregen, maar vanwege de hitte stond hij te vlaggen met een ontbloot bovenlijf. De scheidsrechter riep tegen Frans dat hij of alles aan moest doen of alles uit. Nu zei hij dat precies tegen de verkeerde, want nog geen seconde later stond Frans in zijn adamskostuum met de vlag in zijn hand!'

Veelal ging het dan ook in het extreme binnen het elftal. Grote schalen patat en snacks gingen bij H en K over tafel, waarbij een Gallisch feestmaal slechts kinderspel was. Ook werd er jarenlang gebruik gemaakt van een groot Palmglas met een inhoud van 5 liter waarbij iedereen zijn eigen glas vol liet lopen door deze in het grote glas te dompelen. En eigenlijk gaat het jaren later nog steeds in het extreme. De grote gangmaker binnen het elftal is nog steeds Jeroen Verheul, die ook al zeker 25 jaar in dit elftal voetbalt. 'Jeroen heeft iets in zich waarmee hij mensen met elkaar weet te verbinden', aldus Frank.

Het leven delen en beleven

De mannen voetballen niet alleen samen vanwege het spel, maar ook vanwege de onderlinge verbondenheid en kameradschap. Nieuwe spelers worden gelijk in de groep opgenomen en ook gelijk besmet met het sociale karakter van het elftal. Frank: 'Dit is ook iets wat het team echt bijzonder maakt. Als iemand over de schreef gaat of dreigt te gaan, dan wordt hij gelijk gecorrigeerd. Dit is geen team waarin je alleen maar met elkaar voetbalt, maar ook een team waarin je met elkaar het leven deelt en beleeft.' Het team bestaat uit mensen met uiteenlopende achtergronden en afkomst, de meesten hebben een vrij goede baan en toch voelt er voor niemand een verschil. 'Je kunt zijn wie je bent, iedereen kan zichzelf zijn, zonder dat er een waardeoordeel aan gehangen wordt', aldus Frank. 'En daarin heeft Evert-Jan Schreurs ook een heel groot aandeel gehad.'

De naam is gevallen: Evert-Jan Schreurs. Op 5 november 2012 werd het elftal opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Evert, slechts 45 jaar oud. 'Evert is echt het meest sociale mens dat ik ooit heb gekend. Hij promootte ook sociaal gedrag. Hij had de gave om mensen dingen duidelijk te maken zonder een ander te kwetsen. Hij wist dingen op een hele mooie manier te brengen en liet anderen ook nadenken over egoïstisch gedrag zonder dat je doorhad dat hij je liet nadenken.'

Het elftal was in diepe schok bij het horen van zijn overlijden. Veel spelers trokken gelijk naar het huis van Everts vriendin Wilma om haar en elkaar te steunen. Jaarlijks wordt er door het elftal een memorial gehouden: eerst een wandeling door de bossen (Evert was gek op de natuur) en daarna flink afpilsen (Evert was ook gek op feestjes).

De eerste wedstrijd na het overlijden van Evert was ook een heel emotioneel moment. Wilma was bij die wedstrijd aanwezig met haar dochter Nika net als de overige familie van Evert. Er werd gespeeld met roze rouwbanden. 'Niet omdat Evert homo-seksueel was, integendeel. Maar om aan te geven dat er een kleurrijk en open-minded persoon uit ons midden was gevallen.' De steun en de onderlinge verbondenheid van dit elftal heeft Frank dan ook als zeer indrukwekkend ervaren en tekenend is dat Wilma en Nika nog met grote regelmaat aanwezig zijn bij de derde helft van het team.

Bij feesten wordt er voor de jubilaris altijd een gedicht gemaakt door tempoëet Jeroen Verheul en zingt Maarten Jansen samen met de rest het elftal het nummer 'You'll never walk alone'. Dit werd ook gezongen bij de uitvaart van Evert en dit nummer heeft daardoor nog meer diepgang gekregen binnen het elftal. 'Het elftal is er voor elkaar in goede, maar ook in slechte tijden. Als iemand door omstandigheden geen geld heeft om mee te gaan met het weekendje weg dan wordt er wel iets geregeld zodat die persoon toch mee kan. Of als iemand aan het klussen is in huis dan komen de handige mannen binnen het elftal wel even een paar avonden helpen.'

Club Sociale Gallia

Tijdens één van de legendarische vaarweekenden ontstond vanuit die inslag de Club Sociale Gallia. Daar werden de spelersnamen verzonden bijna allemaal eindigend op 'nix', omdat de heren zichzelf niet overschatten qua (voetbal)kwaliteiten. De shirts werden voorzien van deze namen gecompleteerd met Romeinse rugnummers.

'Het Gallische dorpje uit de strip Asterix is eigenlijk wel symbolisch voor dit elftal. Net als de Galliërs staan we samen sterk, worden de spelersvrouwen net als de mooiste vrouw van het Gallische dorpje Walhalla genoemd, zijn wij gastronomen en houden wij van feesten met veel eten, veel drank en vuur. En zijn we gek op spitsvondige, maar ook flauwe humor!'

Prestatief ging het met het vijfde in het seizoen 2014/2015 wat minder. Er werd over 22 wedstrijden slechts 3 keer gewonnen en 1 keer gelijkgespeeld en daarmee eindigde het vijfde als voorlaatste in de absolute kelder van het amateurvoetbal. Voor aankomend seizoen wordt het elftal ingeschreven in de veteranen competitie (45+). Dit was een wens vanuit het elftal omdat sommige spelers overwogen te stoppen. Het elftal blijft door deze inschrijving ook intact en zo kan er bij HC'03 ook aankomend seizoen worden genoten van Club Sociale Gallia met haar bijzondere gebruiken en gewoontes.



Freestyle

Tricks op de BMX

Na het verdwijnen van de halfpipe skatebaan in Hoog-Keppel, zochten de jeugdige liefhebbers van freestyle BMX, een afsplitsing van fietscross, elders hun heil.

Julian en Niels van Maren (16) zijn met hun BMX (crossfiets) heel actief in de disciplines Street en Park. Ze gaan daarvoor naar het SFA Bikepark in Doetinchem, naar Didam, Arnhem of

Zutphen en reizen er zelfs regelmatig voor naar Amsterdam en Eindhoven. Hun flitsende en spectaculaire tricks oefenen en demonstreren ze ook thuis, op straat in Hummelo.

Wouter ter Horst (13) en zijn vrienden kunnen zich dicht bij huis uitleven. Naast het huis van Wouter aan de Sliekstraat in Hummelo zijn met zand en hout een zogenaamde tafel,



prikbult en *jumpbox* aangelegd. Daar kunnen zij hun sprongen en trucjes uitvoeren.

Cool is ook de *jumpbox* die in de achtertuin van de familie Koenders aan de Zomerweg in Achter-Drempt is ontstaan. Toon en zijn zoons Tjin (14) en Ziko (12) bouwden hier een *quarter* en een *bank* en ook de *float* is bijna klaar. Voor de

jongens een droomplek voor het fanatiek beoefenen van hun sport en het verder schaven aan hun techniek. Ook zijn ze vaak in het skateparkje in Doesburg te vinden.

In Achter-Drempt zijn Tjin (r) en Ziko (l) onlangs treffend in beeld gebracht door fotograaf Wim van Hof.

Deze auto is mijn trots!

In een aantal bijdragen maken we kennis met inwoners die uit liefde en passie een bepaald merk of model auto rijden. Ieder heeft een eigen motief voor zijn of haar keus. De traditie van een merk, de vormgeving, de snelheid of in sommige gevallen de functionaliteit in combinatie met nostalgie. Laat u verrassen door de boeiende verhalen.

Tekst: Henk ten Zijthoff
Foto's: Wim van Hof



Peter Veldheer uit Hummelo: Oude liefde roest niet weg...

Peter Veldheer (46) uit Hummelo is 7 jaar als hij op camping De Jutberg in Laag-Soeren voor het eerst een Mini ziet rijden. Een mooi, klein autootje met prachtige brede bandjes. Peter denkt meteen: Wauw, als ik later groot ben dan gaat dat 'm worden! En dat is het begin van een liefde die nooit helemaal wegroestte...

Het eerste probleem met de liefde ontstaat door een gevalletje inbeelding. Want de Peter van 18 die net zijn rijbewijs heeft, is een fors stuk groter dan de Peter van zeven jaar. Een Mini? Hmm, daar pas ik helemaal niet meer in met mijn lengte, veronderstelt hij en zijn eerste auto wordt dus een occasion van Ford. Een Taunus. Maar de liefde blijft smeulen en op een goede dag ontdekt Peter een Mini die hij voor weinig geld kan kopen. De auto was niet door de apk-keuring gekomen maar tot zijn grote verrassing biedt de wagen hartstikke veel ruimte voor zijn grote postuur. De auto zit als gegoten! Een stuk beter zelfs dan grotere joekels van auto's.

Houten dashboard

Peter verdiept zich in de techniek van een Mini. Die is voor hem niet erg ingewikkeld en hij knapt de auto op. Het ondernemerschap zit er al vroeg in: hij kan de auto goed verkopen en stort zich vol passie op het opknappen van oude Mini's. 'Ik kocht oude Mini's voor een paar honderd gulden en keek vervolgens naar de onderdelen. Met die onderdelen knapte ik Mini's op die nog opgeknapt konden worden. Ik denk dat ik er

wel zo'n twintig heb gehad. Houten dashboardjes, velgjes: ik spaarde alles aan onderdelen en kon ze vaak goed hergebruiken. Met als doel de verkoop van opgeknapte Mini's.'

Tuingereedschap op het dak

'Toen gebeurde er iets merkwaardigs', vertelt Peter. 'Vanuit een andere hobby van mij, de imkerij, kende ik een oudere man die erachter kwam dat ik een passie voor Mini's had. Hij had nog een oude Mini van zijn zoon in de schuur staan. Of ik interesse had? Ik ben met hem meegegaan en achter op zijn erf stond een schuur. De deur hebben we met z'n tweeën met veel moeite open gekregen omdat er hoog gras tegenaan gegroeid was. En daar stond de Mini! Twaalf jaar niet gereden, dik onder het stof met tuingereedschap op het dak opgeslagen. De onderkant vrijwel weggeroest. Ik kocht 'm meteen. Ik wilde in die tijd iets om handen hebben omdat ik in-between-jobs was. Op de camping in Laag-Soeren verrichte ik hand-en-spandiensten en in de avonden mocht ik de werkschuur gebruiken. Ik heb de Mini toen grondig gerepareerd en weer rijklaar gemaakt. Het bijzondere vond ik dat het bouwjaar van deze Mini gelijk



was aan mijn geboortejahr: 1968. Weliswaar is het kenteken van 1969, maar dat minpuntje wil ik over het hoofd zien. Ik dacht: deze gaat de deur niet meer uit. Ik heb er zeven jaar mee gereden maar toen raakte de auto in verval. Ik heb hem toen opnieuw opgeknapt en daarna weer volop in gebruik genomen. Na enkele jaren kwam het moment dat ook de effecten van deze tweede reparatie verdwenen waren. Wat nu? Ik was inmiddels met ons bedrijf in Hummelo begonnen (Veldheer Kachels, red.) en heb de Mini toen gestald in de schuur achter ons bedrijf. In afwachting van een moment waarop ik tijd zou vinden om een derde grondige restauratie uit te voeren.'

Nieuwe motor

Door een verbouwing verhuisde de Mini echter naar de Broekstraat in Hummelo en daar wacht zij op betere tijden. Peter lacht: 'Het lijkt op vloeken in de kerk maar ik ben aan het nadenken over een plan om het Cooperblok toch te vervangen door een Honda CRX-motor. Die levert 200 pk en dat is andere koek dan de 75 pk die het Cooperblok in huis heeft. Het is een afweging: opknappen en helemaal in originele staat brengen of opknappen en er iets van maken dat bij me past. Ik neig naar het laatste! Nu nog tijd vinden voor het uitvoeren van het plan!'



Morris Mini Mark II

bouwjaar:	1968
carrosserie:	sedan, 2-deurs
inzittenden:	4
brandstof:	benzine
motor:	4 cilinder
transmissie:	handmatig
cilinderinhoud:	850 cc (nu 1275 cc)
verbruik:	ongeveer 1 op 8
afmetingen:	306 x 141 cm (l x b)
wielbasis:	204 cm
gewicht:	659 kg
max. snelheid:	135 km/u (nu 180 km/u)

‘De klant moet de winkel met een smile op het gezicht verlaten, dat is mijn de beste reclame’



KELTIC GREEN
kom tot stijlvol buitenleven

Keltic Green: puur genieten van stijlvol buitenleven

kan in elk jaargetijde. Met comfortabele kleding, jassen en laarzen erop uit. Of genieten van tuin en terras met tijdloze buitenmeubelen, stijlvolle verlichting en exclusieve terracotta beelden. Keltic Green in Drempt biedt liefhebbers een sfeervolle collectie voor aangenaam buitenleven.

Steeds minder winkels zijn er te vinden die iets bijzonders te bieden hebben. Die niet gericht zijn op de massa maar juist iets persoonlijks te bieden hebben. Waar je kwaliteits producten vindt die je niet in andere winkels ziet. Keltic Green in Drempt is daar een gewaardeerd voorbeeld van, met de mooiste collecties topmerken kleding, schoeisel, buitenmeubelen, terracotta; voor iedereen die het buitenleven lief heeft.

Voor Harry Hendriksen, boerenzoon uit Achter-Drempt, was er geen groot marktonderzoek met dito bureau nodig om te weten dat er een publiek is voor Keltic Green. Als echt buitenmens, die houdt van mooie, stijlvolle dingen, was hij er van overtuigd dat er meer liefhebbers waren zoals hij. “Dat was de basis,” kijkt Harry terug naar het begin van Keltic Green. “Ik hou van die tijdloze sfeer, heb niets met het tijdelijke van de mode. Het is een manier van leven en dat spreekt meer mensen aan”, zegt hij over het begin van zijn zaak aan de Rijksweg in Drempt.

Veel te ontdekken

Op de fraai beklinkerde buitenplaats voor het winkelpand aan de Rijksweg 19 in Drempt is volop inspiratie te vinden voor terras en tuin. Bij het zien van de schaapskudde (gevormd uit beton) die je begroet, bedenk je meteen hoe ze het op je eigen gazon zouden doen.

Kunststof is er niet te vinden. Teak, soms in combinatie met roestvrij staal en aluminium onderstrepen het tijdloze karakter. Stijlvol Scandinavisch zijn de houten meubelen van Skagerak. Andere hoog aangeschreven merken bij Keltic Green zijn Anton Damen, Gloster, Barlow Tyrie, Royal Botania, Aldo Benardi (stijlvolle Italiaanse tuinverlichting) en Emma Bridgewater Servies.

Binnen is er door de verschillende ruimtes meteen het gevoel dat er veel te ontdekken is, waar de liefhebber van kwaliteit en prachtige materialen graag de tijd voor neemt. Kleding, laarzen, riemen, accessoires maar ook exclusief tuingereedschap voor wie graag buitenshuis is, door de natuur zwerft, wandelt, jaagt, vist of op een andere manier geniet van het landle

Topmerken

Al lang is Barbour hét merk voor waxjassen. Dat is nog steeds zo, maar inmiddels kent het merk een complete collectie kleding, van sok, blouse, schoen en laars tot de stijlvolle traditionele jas voor de buitenmens. Behalve laarzen, tassen en schoenen heeft het Ierse merk Dubarry ook kleding en jassen in een collectie, waar traditioneel veel liefhebbers voor zijn. Rondneuzend in de hoger gelegen ruimte in de winkel vind je een grote

schakering aan kwaliteitskleding van topmerken zoals Saint James, Magee, Barbour, Fjäll Räven, Ivco (prachtige vesten), William Lockie (truien), Aigle, Meindle en Crocket & Jones (schoenen en laarzen).

Tijdloos, mooi en chic

Het aanbod zoals dat bij Keltic Green is te vinden, is op een natuurlijke manier gegroeid, met de voorkeur en smaak van Harry als belangrijkste leidraad. De meubelen, buitenaccessoires, vorstbestendige beelden van terracotta en keramiek hebben allemaal een link met het buitenleven. "Tijdloos, mooi en chic, zeker geen kleurloos massagoed", beschrijft hij. "Het past bij een manier van leven, laat zien wie je bent."

Daar sluit de Big Green Egg naadloos bij aan. Het kooktoestel, gebaseerd op oude kooktechnieken uit het verre oosten in combinatie met keramisch materiaal uit de ruimtevaartindustrie, is gewild bij iedereen die geniet van het buitenleven.

Thuis voelen

Gevraagd om aan te geven wat Keltic Green zo uniek maakt, dat bezoekers uit het hele land de winkel in Drempt weten te vinden, verwijst de eigenaar niet meteen naar exclusieve collecties in het aanbod. Veel bepalender is volgens hem de sfeer, waarmee hij zorgt dat mensen zich thuis voelen. "Je moet hier op je gemak rond kunnen kijken, de tijd kunnen nemen om iets te passen zonder dat dan gelijk iemand in je nek hijgt."

Juist vanwege die sfeer komen bezoekers regelmatig terug. Dan kan het best een paar bezoeken duren voordat exact het tweedjasje dat ze voor ogen hadden is gevonden. Maar het kan net zo goed iemand zijn die al zijn halve leven zoekt naar een bijzonder item en dat in Drempt zo maar tegen het lijf loopt en meteen is verkocht. "Het gaat er mij vooral om dat iedereen met een smile de winkel uitloopt. Dan weet ik zeker dat ze het doorvertellen en voor mij is dat de beste reclame."



Keltic Green
Rijksweg 19
6996 AA Drempt

T: 0313 47 14 11
E: info@kelticgreen.nl
I: www.kelticgreen.nl



Openingstijden
Di. – Vr.: 10.00 – 18.00 uur;
(M.i.v. 1-07-2015: Wo-Vr.: 10.00-18.00 uur)
Za.: 10.00 – 17.00 uur.





Kom genieten op één van de mooiste plekjes aan de IJssel!

- Wij beschikken over een gezellige brasserie met het terras aan het water en uitzicht over de Posbank.
- Ook voor gezelschappen tot circa 200 personen zijn wij het juiste adres, of het nu gaat om een receptie, bedrijfsuitje of familiefeest.
- Wij bieden gevarieerde arrangementen van een aangeklede borrel, buffetten tot een sfeervol diner.
- Parkeren is geen probleem en uiteraard kunt u beschikken over gratis wifi.

Brasserie Doesburg
aan de IJssel

Wilt u meer informatie, neemt u dan rustig contact met ons op of kijk op onze website www.hotel-doesburg.nl
Contre Escarpe 32 / 6981 BW Doesburg
Telefoon 0313 740 000 / info@hotel-doesburg.nl



www.reisburolensink.nl

Al 20 jaar; vertrouwd-betrouwbaar-service-kennis

zoek & boek online!

Meipoortstraat 53, Doesburg

Tel: 0313 472828

Email: info@reisburolensink.nl



www.vikingoutdoor.nl

Beleef de gezelligste dag in Doesburg o.a.:

City Games, Sloepvaren, Steppen,
Abseilen Martini toren en veel meer!

Meipoortstraat 55, Doesburg

Tel: 0313 472828

Email: info@vikingoutdoor.nl



KW BOUWSERVICE NU OOK VOOR
(TUIN)HOUT

VUREN TUINPLANK GEIMPREGNEERD €7
4200 X 145 X 18 SLECHTS

RABAT PLANK GEIMPREGNEERD €7
4200 X 145 X 18 SLECHTS

PANLATTEN €1,89
2700 X 22 X 50 SLECHTS

STEIGERHOUT NIEUW & PER METER €2,55
3600 - 5000 X 200 X 32

OOK HET ADRES VOOR SCHROEVEN!

KW BOUWSERVICE HET BESTE GEREEDSCHAP VOOR DE LAAGSTE PRIJS

BURG. VRIJLANDWEG 1 6997AB HOOG KEPPEL KW-BOUWSERVICE@HOTMAIL.COM

VOOR AFHALEN BELT U EVEN MET 06-50258618

BOUWBEDRIJF

JOLINK HUMMELO



www.bouwbedrijf-jolink.nl tel: 0314-381309

Nieuwbouw | Verbouw | Onderhoud | Renovatie/Restauratie

Ijsboerderij wint prijs Agrarisch Ondernemer 2015

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan, de Hummelse 'superboeren', Ronald Pelgrom en zijn vriendin Petra Boomsma zijn winnaars in de verkiezing van beste agrarisch ondernemers van het jaar 2015.

Ronald en Petra wisten dat ze alles op alles moesten zetten om de publieksprijs binnen te halen, want als mediageniek bedrijf ligt hierin hun kracht. Op de spannende uitreiking 26 maart jl. in Hotel Theater Figi in Zeist werd hun harde werken beloond. Met 35% van de stemmen werden ze de winnaar van de publieksprijs met veruit de meeste stemmen. De nummer twee, de gebroeders Vereecken uit Flevoland, die ook de vakjuryprijs won, kwam op 22% van de stemmen. Een unicum, want normaal gesproken is het verschil maar een paar procent. Een eerdere nominatie voor de prijs leverde niets op. Vijf jaar geleden werden ze genomineerd door Flynth, hun accountant en één van de organisatoren. Het juryoordeel was toentertijd dat het bedrijf nog te kort daarvoor was overgenomen van Ronalds ouders om echt te zeggen wie verantwoordelijk was voor het succes. Ditmaal werd het bedrijf opgegeven door ForFarmers en heeft Ronald bewezen de professionaliteit door te kunnen zetten. Ronald: 'We zijn ontzettend hard gegroeid. Zorg en aandacht staan voorop nu. Na zo'n groei is het makkelijk te kiezen voor geld en omzet. Ik onderneem niet met die opzet. Dat wil ik niet. Zorg en aandacht voor onze dieren en producten zijn en blijven onze prioriteit.'

In totaal werden 79 agrarische ondernemers genomineerd. Door voorselectie werd dit aantal teruggebracht naar tien. Deze tien werden door de vakjury onder leiding van Alexander van der Lely (bestuursvoorzitter van de Lely Groep, een bedrijf in melkrobots) onder de loep genomen. De bedrijven moesten onder andere hun jaarcijfers van de laatste jaren aanleveren. De vakjury snoeide het aantal genomineerden terug naar vijf. Ook daar zat De Steenoven bij. 'Op de genomineerdenlunch werd ons verteld over de publieksprijs. De vijf bedrijven moesten met hun eigen vindrijkheid zo veel mogelijk stemmen binnen zien te halen. We wisten: wij zijn niet het meest grote bedrijf, maar we steken veel tijd en energie in communicatie. Dit aspect werd van het begin af aan naar voren gebracht. We hebben dus volle bak ingezet op de publieksprijs.' Dat communicatie hun sterke punt is, is bij deze maar weer bewezen. De Steenoven is een creatief bedrijf en weet dit over te brengen. Zo waren ze met hun Nozem-ijs (ijs op basis van Nozem Oil, het huisdrankje van de Zwarte Cross, met citrus-chili-smaak) te zien bij Pluijms Eetbare Wereld op RTL4 (uitzending van vrijdag 1 mei jl). En ook werkt de prijs zelf natuurlijk als katalysator. Een geweldige lading aan aandacht,



Ronald Pelgrom, Petra Boomsma en hun kinderen zijn dolblij met hun prijs.
© Reed Business Information. Fotografie: Koos Groenewold

zowel van regionale als landelijke media, alsook persoonlijke aandacht. Ronald: 'Het geeft ons bedrijf echt een boost. Onze pijlers zijn zorg voor de koeien, het land en de klant. De klant zoekt bevestiging. Goede communicatie zien wij als zorg voor de klant. Eerlijke producten met een eerlijk verhaal erachter.'

Petra en dochters Elin en Nele sluiten aan, de rossige jongedames slaan 'duftig' aan het kleuren. De sfeer is optimistisch bij De Steenoven. Ronald zit vol ideeën en passie; de sprong in het diepe die hij indertijd waagde met de aanschaf van een ijsmachine en het een nieuwe weg inslaan met zijn bedrijf, is waar Petra nu middenin zit. Haar goede baan als trainer/psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg zegde ze op om haar eigen praktijk te beginnen. Het is een holistische praktijk en yogastudio, en daarnaast vormen mindfulness-activiteiten de basis. Op de bovenverdieping van de nieuwe stal aan de Broekstraat is een ruime, lichte ruimte gemaakt. Op de maandag en woensdag, beide op de ochtend en avond, geeft Petra hier les waarvoor inmiddels al veel animo bestaat. Zoals op haar Facebookpagina staat te lezen is de praktijk – gericht op lichaam, bewustzijn, bezinning, balans en persoonlijke ontwikkeling – heel enthousiast ontvangen. Aan positieve energie ontbreekt het bij beiden niet: het belangrijkste ingrediënt voor succes.

*Uw verdriet kunnen wij
niet wegnemen...
wél de zorg van de uitvaart*



Dag en nacht bereikbaar via tel. 0313-474909

Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent.

Rouwcentrum: Meipoortstraat 74, Doesburg

Inlichtingen en adm.: Tel. 0313-475787 | info@patrimoniumdoesburg.nl



**Uitvaartverzorging
Patrimonium Doesburg**

(t/z Nardus)



www.patrimoniumdoesburg.nl

loet

ALL WEAR



Kerkstraat 37 Doesburg

www.loet-allwear.nl

mondzorg steenderen



Mondzorg Steenderen
Tandartsen Agterberg

Kerkhofweg 21
7221 AE Steenderen

t: 0575 45 20 76

w: www.mondzorgsteenderen.nl

Behandeling volgens afspraak

Ook bij u in de buurt!



Wilbert Verheij
machinale
houtbewerking

Zomerweg 67a 6996 DT Drempt 0314-382504

In het dialect

Ons dialect moeten we zo veel mogelijk koesteren. Het is een onderdeel van onze (cultuur)historie, in gesproken en geschreven woord. Het geeft eigenheid aan de streek en versterkt in hoge mate de saamhorigheid. Deze nieuwe rubriek wordt gevuld met bijdragen van gastschrijvers, die per aflevering door de redactie worden benaderd. Carla Harenberg uit het Hummelse Broek bijt het spits af.

Wie mooi wil zun...

Zomaor een verhaal uut 't leaven van Caatje

A'j older wordt, dan wördt ow heufd ok steeds duurder, tenmiste a'j door een betje gevulig veur bunt en d'r enigszins fatsoenlek bi-j wilt lopen. Zo zat ik laatst bi-j mien mooimaak-goeroe, veur 't harsen van mien wenkbrauwen en ok nog mien baovenlip. 'Jao, dat kriegt leleke wieve at ze older wordt', zei mien Moo altied. Now dan bun ik mooi erfelek belast! Keurig de'j ze mien de wenkbrauwen harsen en epilieren. Toen ze an de baovenlippe wol beginnen zei ik: 'Mien collega hef de wenkbrauwen laoten verven en dat steet heur zo goed... Zol dat ok wat veur mien waenn, denk i-j?' 'Jazeker', zegt mien goeroe, 'maor ik zol gin zwart doen maor antraciet met een fitsken van wat anders.' 'Hoelang duurt dat dan?', vroeg ik. 'Twee minuten', zegt mien goeroe. 'Kalk d'r maor op', zeg ik. Afijn, drie minuten later zie ik 't resultaat, ik schrik mien tebarstend. 't Lik net of ik mien niet heb afgeschminkt nao 't aopenluchtspeel... 'Das effe wennen', zegt mien goeroe, 'nao een paar dagen lik 't prachtig'... Ja ik heb dit nog nooit bi-j 't ende gehad en gao zo op huus an. Onderweg kiek ik nog een paar keer in de autospiegel en bedenk mien: wat bun ik bli-j da'k vanaovend niet vot hoof... Ik kom thuus, de jongens zit in de kamer. De oldste zegt: 'Hey Dolfje Weerwolfje, alles goed?' De jongste zegt: 'Ik kan nu niet zeggen dat ik het mooi vind, mam'... Manlief kump binnen, kik mien an, schut in de lach en zegt: 'Hey Eucalypta, he'j de bessem bi-j de deure laoten staon?' Hahaha, ik lach wel met, maor ik heb totaal gin schik. Ik naor de badkamer en gao an 't rossen met alles wat ik maor veurhande krieg, maor tevergeefs. En ik krieg al pien in de buuk a'k d'r an denke da'k de volgende dag naor 't werk mot. Op 't werk völt 't commentaar met, maor enthousiast is ok wat anders. A'k weer thuus kom bel ik geliek mien mooimaak-goeroe op en zeg: 'Hier mot onmiddellek verandering in kommen, kwak d'r maor wat anders aoverhen.' Ze vindt 't gruwelek vervaelend veur mien, maor ze zegt dat 't echt niet anders kan... Now, door is Caatje dan mooi kloor met de kommende dagen. De volgende dag stuur ik manlief naor de

Spar veur een paar citroenen, want wi-j gaot naor zee die dag, dan striek ik dat sap d'r op en dan zol 't wel uutbleken. As wi-j weer thuus komt, geet mien jongsten heel kritisch veur mien staon en zegt: 'Nu heb je de linker blonder dan de rechter.' Jao, ik heb de kinder altied geleerd um eerlek te zun... (maor now liever effe niet). Poojsje later sprek ik de desbetreffende collega die 't zo prachtig stond en zi-j zegt: 't Steet ow hatstikke mooi!' Ja, maor now bunt wi-j wel dik veertien dagen wieter. Maor ja, niks veranderleker as een mense, ik gao now drek toch weer naor mien mooimaak-goeroe um 't weer te laoten doen, maor dan toch een fitsken lechter!

Goed gaon allemaol! Hol de kop d'r veur en de bene d'r onder!

Caatje



Naast de inwoners van Drempt, Hummelo of Keppel die hier geboren en getogen zijn, is een groot deel ook 'import'. Zij komen van elders uit het land of van buiten Nederland. Een aantal van deze nieuwe dorpingen vertelt hoe zij hier terechtwamen en hoe het plattelandsleven bevalt.

Nieuwe dorpingen

Hoe Lenny Boot verzeild raakte in Hoog-Keppel

Lenny Boot (53) is tuinarchitecte en heeft een eigen tuinontwerpbureau: Rozemarijntje creatief tuinontwerpen. Ze is dol op zeezeilen en motorrijden. Hoe kom je met deze ondernemende en creatieve achtergrond in 2014 terecht aan de Burg. Van Panhuysbrink in Hoog-Keppel?

Het blijkt een onverwachte verrassing te zijn dat Lenny samen met partner Marco in Hoog-Keppel woont. De familie Boot heeft roots in Zeeland en haar ouders woonden in Rotterdam. Zij runden daar een meubelfabriek. Door ruimtegebrek verkast de fabriek begin jaren 60 naar Rhenen. Daar wordt Lenny geboren als derde in de rij van zeven kinderen.

Lenny huwt in Rhenen en verhuist met echtgenoot naar Achterberg: een dorp aan de voet van de Grebbeberg. Er worden vier kinderen geboren en Lenny bekwaamt zich in haar vrije uurtjes met het volgen van een rechtenstudie. Maar dan gebeurt er iets vreselijks: hun zoon verongelukt op zijn 18e in het verkeer. Hierdoor wordt de studie aan de Open Universiteit afgebroken. Het zet de levens van het gezin op zijn kop en daar blijkt het huwelijk niet tegen bestand. Lenny besluit om zich meer te richten op haar hobby: tuinontwerpen. Verschillende opleidingen op dat terrein monden uit in haar huidige professie. Uiteindelijk vertrekt zij definitief uit Achterberg. Ze woont tijdelijk op verschillende plaatsen: bij Het Ketelmeer en later op een paar plekken in de Achterhoek. Tijdens een fietstocht komt ze door Hoog-Keppel. Daar ziet ze aan de Van Panhuysbrink een huis te huur: naast de kerk. Bingo! Ze trekt er in met partner Marco die ze inmiddels heeft ontmoet.



En, hoe bevalt het in Hoog-Keppel?

Lenny lacht bij de vraag. 'Het bevalt ons hier prima. We vinden Hoog-Keppel een mooi dorp. Je hebt er de rivier, de bossen en prachtige natuur. Daar genieten we van. De mensen in het dorp zijn een beetje op zichzelf, maar dat zijn wij ook. Toch weten we elkaar goed te vinden in de buurt. Vorig jaar kwam ik met Marco van vakantie terug en zodra we aan het eind van de middag Keppel binnenreden zagen we tot onze grote verbazing een enorme tent op het plein staan. Volksfeest! We konden meteen aanschuiven en het was hartstikke leuk.'

Zijn er ook minpuntjes?

Lenny denkt even na en zegt dan: 'De Achterhoek is voor menig westerling een onbekend gebied. Bijvoorbeeld de gehuchten en buurtschappen die niet te vinden zijn op een kaart. De TomTom weet er ook geen raad mee en stuurt je



over zandwegen naar het onbekende. Het heeft ook zijn charme, dus als je daar niet tegen kunt dan houdt de wereld op bij Doesburg! Wel mis ik het Grote Water; dat is hier niet. Ik doe aan zeezeilen. Met een groep vrouwen meedoen aan tochten in Zweden en Griekenland: dat is geweldig! Maar Zeeland en de Friese meren zijn ook fantastisch. Daarnaast houd ik van de Nederlandse stranden: Scheveningen en Zeeland zijn favoriet. En ach: de afstanden in Nederland zijn te overzien, dus ik zit in Keppel prima!

Zakelijk gezien valt mij wel op dat de markt voor tuinarchitecten in het Oosten beperkt is. Mijn klanten zitten meer in het midden en het westen van Nederland. Misschien komt het door de uitbundige, omringende natuur in de Achterhoek dat een ontwerp voor de tuin niet zo'n item is? Wel is het jammer als tuinen soms worden vol gelegd met steen om van 't onderhoud af te zijn. Dat hoeft echt niet! Je kunt uitstekend een onderhoudsarme tuin creëren met veel groen! O ja: ik mis in Keppel soms een gezellige pub of eetgelegenheid. Mijn partner Marco is kok, dus wie weet! Gelukkig hebben we in Hummelo nog FF naar Steef: daar gaan we weleens naar toe. Nog een verschil: in de Achterhoek hebben ze al gauw een reden voor een feestje, met vooral veel bier. Dat kende ik in Achterberg écht niet! Ook in het kerkelijk leven zijn er verschillen. Ik kerk nu hier: de kerkgemeenschap Drempt en Oldenkeppel kent een milder geloofsklimaat en dat kan ik wel waarderen.'

Heb je nog een uitsmijter?

'Jazeker. Ik vind dat je kinderen iets moois kunt meegeven door het leren omgaan met de natuur. Kinderen en moestuintjes: dat is zo'n mooie combinatie. Ik heb daar fantastische voorbeelden van gezien in Nederland'. Ze mijmert nog even door: 'Dat zijn van die projecten waar ik graag meer tijd voor zou willen hebben om er concreet mee aan de slag te gaan!'

WILT U OOK IN DE RUBRIEK
"DEZE AUTO IS MIJN TROTS"

KOOP DAN U KLASSIEKER BIJ
VENEMA CLASSIC CARS

WELKOM BIJ

—
**VENEMA
CLASSIC CARS**

BEZOEK ONZE SHOWROOM IN
DREMPT

TEVENS TE KOOP GEVRAAGD KLASSIEKE EN OF EXCLUSIEVE AUTOMOBIELEN

VENEMA ANTIQUES & CLASSIC CARS

MAIL INFO@VCCD.NL

RIJKSWEG 17 | 6996 AA DREMPT

TEL [+31] 0 313 41 25 37

WWW.VENEMACLASSICCARS.NL

Echtpaar Toonen al bijna 25 jaar verzot op vliegeren



Een hobby vol creativiteit, nauwkeurigheid en gezelligheid

Eenlijners, spinnaker nylon en doosvliegers. Zomaar enkele vliegertermen die ter sprake komen in het interview met Dick en Tonny Toonen. Twee fanatieke vliegeraars die door hun hobby internationale bekendheid genieten en in juli een uniek vliegerfeest organiseren op de voetbalvelden van HC'03.

In de aanbouw van hun woning in Langerak staat een tafel met een naaimachine met ontelbaar veel lapjes stof er omheen. Dit is de plek waar met name Dick Toonen (50) zich bijna dagelijks terugtrekt en zijn vliegers ontwerpt en zelf maakt. 'Toen Dick begon met deze hobby heb ik hem al snel uitgelegd hoe de naaimachine werkt. Bij ons thuis is vooral hij degene die daarachter plaatsneemt', lacht echtgenote Tonny (48). Het is de opening van hun bijzondere verhaal.

Geïmproviseerd kampeerterrein

Als kind was hij altijd al veel in de weer met vliegers en had er zelfs boeken over, maar als puber kreeg Dick andere interesses en keek hij er niet langer naar om. Dat veranderde op zijn 26e toen hij bij toeval langs een vliegerwinkel liep en direct weer gefascineerd raakte. Hij stoffte de vliegerboeken uit zijn jeugd af en pakte zijn hobby van weleer weer op. Al snel bezocht hij samen met zijn vrouw Tonny vliegerfeesten, eerst alleen in Nederland, later ook elders in Europa. 'In het begin bezochten we

zo'n vliegerfeest dat meestal een weekend duurt slechts één dag, tegenwoordig bezoeken we zo'n vijftien à twintig feesten per jaar, in binnen- en buitenland. Dat zijn ongeveer twaalf volledige weekenden per jaar en soms nog wat doordeweekse dagen', vertelt Dick. Hun hobby bracht hen tot dusver in Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk, België en Spanje. 'In Duitsland zijn dat echt grote commerciële feesten, compleet met veel bier, braadworst en vuurwerk ter afsluiting. Soms trekt zo'n vliegerfeest zo'n 15.000 man per avond.' Het is duidelijk hoezeer zo'n evenement leeft in het buitenland. Maar wat trekt dit sympathieke echtpaar uit Langerak zo aan in het vliegeren? Tonny steekt meteen van wal: 'We kunnen er onze creativiteit in kwijt door zelf een vlieger te ontwerpen en te maken. Het is een grote uitdaging om te proberen zo'n vlieger de lucht in te krijgen en te houden. Bovendien is het heerlijk om in de buitenlucht je hobby uit te kunnen oefenen. En de vliegerfeesten zijn echt heel gezellig, we kamperen dan vaak met alle vliegeraars bij elkaar op



NOOTENBOOM BV
ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF

Lid van
UNETO VNI 

Licht-en Krachtinstallaties, Computernetwerken,
Brandbeveiliging en Telecommunicatie

*Voor al uw vragen en werkzaamheden op
elektrotechnisch gebied is dit uw vertrouwde adres*

RIJKSWEG 34a DREMPT Tel: 0313-472933
E-mail: etbnootenboom@chello.nl



Petersolie.nl
smeermiddelen en specialiteiten

Alles op gebied van smering!

www.petersolie.nl
www.innoself.nl

geen verkoop aan particulieren
0313-475918 • info@petersolie.nl

INNOSELF® BEDELUX
Langdurige zekerheid door innovatieve smeertechnologie




KLEINE
uw RENAULT dealer

DOESBURG

Garage Kleine & Zn B.V. | Nieuwstraat 3
6981AH Doesburg | T. 0313-472365 | F. 0313-475829
info@renaultkleine.nl | www.autodoesburg.nl

LEUKE MODE - LEUKE PRIJZEN!



WWW.NOOR-AMSTERDAM.COM

OOSTERBEEK . EDE . HASKAMP . WAGENINGEN . DOESBURG

ELst per 1 juni 2015 en Elten Duitsland per 1 augustus 2015

een geïmproviseerd kampeerterrein in een weiland of op een zweefvliegveld. Er is tijdens zo'n feest een enorme saamhorigheid. Vaak komt er een hele club 's morgens vroeg bij mij voor de tent koffiedrinken als Dick nog ligt te slapen. We wisselen ideeën of ontwerpen uit en leren zo van elkaar. We hebben er echt hele leuke contacten aan overgehouden.'

Geen schaar maar soldeerbout

Bijna vijftig jaar vliegers ontwerpen en maken getuigt van een grote dosis creativiteit maar ook van een enorme nauwkeurigheid. 'Er zijn een paar basisprincipes in het vliegeren. Je moet natuurlijk het juiste materiaal gebruiken; spinaker nylon en 100% polyesterdraad vormen de basis. Dan is je vlieger in ieder geval weerbestendig. Maar als je een vlieger bouwt met de verkeerde afmetingen, dan vliegt-ie niet. Het is echt precisiewerk en dat maakt het zo leuk', lacht Dick toe. Hij gebruikt overigens ook geen schaar voor het op maat knippen van het nylon maar een soldeerbout. Dan gaat de stof niet zo rafelen. Niet alleen Dick maar ook Tonny houdt zich bezig met het maken van vliegers. Zo bouwde zij eens een vlieger waar ze een winter lang avond aan avond aan gewerkt heeft. 'Maar meestal houdt Tonny zich bezig met de kleurencombinaties en voorziet ze mij van kritiek', lacht Dick. Het echtpaar Toonen houdt zich uitsluitend bezig met de zogenaamde eenlijners; vliegers die uiteindelijk samenkomen in één lijn. 'Je hebt ook twee- en vierlijners', legt Tonny uit, 'maar die zijn bestuurbaar. Wij vinden meer uitdaging in eenlijners. Het is dan veel spannender of de vlieger in de lucht blijft. De wind moet het werk doen.'

Ze hebben zich daarnaast bekwaamd in de zogenaamde doosvliegers: vliegers die aan een zijde open zijn waar de wind naar binnen kan. Door de jaren heen heeft Dick veel geëxperimenteerd met modellen en afmetingen in deze categorie en wordt hij vanwege zijn expertise vaak uitgenodigd voor vliegerfeesten over de grens. Binnenkort misschien zelfs in de Verenigde Staten. Zijn ontwerpen en kennis zijn ook geen geheim, hij vertelt liefhebbers er graag over en is daarmee toegankelijk voor zowel collega-vliegers als publiek.

Dick, Tonny en Rick Toonen bij twee door hen zelfgebouwde creaties.

Vliegerfeest bij HC'03

Op zaterdag 11 en zondag 12 juli organiseert 't Hessenhuus in samenwerking met Dick en Tonny Toonen een vliegerfeest op en rond de voetbalvelden van HC'03 in Drempt. Op sportpark 't Doornslag komen dat weekend zo'n vijftig vliegers bijeen met de meest uiteenlopende vliegers in grootte en kleurencombinaties. Voor kinderen wordt een workshop vliegers maken georganiseerd en ze kunnen snoep en knuffels aan vliegers vastbinden die vervolgens gedropt worden. Met een camera aan een vlieger worden luchtfoto's van de omgeving gemaakt die belangstellenden later kunnen opvragen. Op zaterdagavond vindt het spectaculaire nachtvliegeren plaats waarbij vliegers in het donker worden opgelaten. Het publiek wordt aangeraden dan zelf een zaklamp mee te nemen om de vliegers te bekijken. Het wordt dus echt een evenement voor het hele gezin. De entree is gratis. Het vliegerevenement is op zaterdag van 10.00 tot 23.00 uur en op zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie, zie de websites: www.hc-03.nl en www.hessenhuus.nl.

Windkracht

Het vliegervirus is nog niet overgeslagen op zoon Rick (15). Als kind werd hij door zijn ouders natuurlijk altijd meegenomen naar de vliegerfeesten en leerde hij er veel over. 'Hij was ook echt geïnteresseerd', vertelt vader Dick. 'Nu is die interesse wat afgenomen en heeft hij meer aandacht voor computers en gamen. Ook prima, misschien komt het vanzelf wel weer en anders niet.'

Zoon Rick voetbalt bij HC'03 en deze zomer organiseert het echtpaar Toonen daar op de voetbalvelden een vliegerfeest (zie kader). Een uniek evenement hier in de regio dat bedoeld is voor jong en oud. 'We gaan er samen een heel mooi weekend van maken met hopelijk goed weer. Windkracht 3 of 4 is al prima, meer mag ook, want dan kunnen de grotere vliegers de lucht in. Maar ook bij minder weer maken we er een mooie show van. Dan stallen we onze vliegers gewoon uit voor de tenten, vertellen erover en maken contact met het publiek. Wij kijken er al naar uit', zegt Dick tot slot.





Bijzondere vriendengroepen

Op de foto van links naar rechts: Hans Luimes, Michel Gudden, Richard Kok, Mike Nijen Twilhaar, Mike Hulshof, Marco Pastoor, Marco Jansen, Frank Tieben, Rick Hulshof, Ricardo Tankink en Ton Snelder. Op de foto ontbreekt Arjan Siebelink.

Jimmy United: eeuwige vriendschap van zandbak tot kist

Dit is opnieuw een verhaal in de reeks over vriendengroepen. Een bijzondere vriendengroep. Bijzonder omdat de geschiedenis van de groep al heel lang teruggaat of omdat ze samen iets bijzonders doen.

De zaalvoetballers van Jimmy United hebben na 25 jaar hun schoenen aan de wilgen gehangen. De lichamen willen niet meer. Maar de geest blijft overeind, want eeuwige vriendschap is wat hun rest. En mooie verhalen. Verhalen die worden verteld aan de stamtafel in de kroeg.

Het is begin april, kort voor de laatste officiële competitiewedstrijd van het derde zaalvoetbalteam van HC'03, wanneer de spelers van Jimmy United elkaar treffen voor een interview en groepsfoto voor dit blad. Foto's van vroeger gaan van hand naar hand en roepen herinneringen en lachsalvo's op. Barman Chris snelt voorbij om de lege glazen te vullen en de tafel wordt bezet met een grote schaal warme snackhapjes, in eigen taal ook wel een pallet bruin fruit genoemd.

Het begon allemaal als tieners in 1990. Een stel knapen uit Voor-Drempt voetbalde op het veld in Hoog-Keppel of Ach-

ter-Drempt, maar in Voor-Drempt 'was nog niets'. Zaalvoetbal leek hen wel leuk. Lekker droog, geen tegenwind en een mooi egaal veldje. In Schildersbedrijf Jim Knaake vonden de scholieren een tenuesponsor en Jimmy United was geboren. 'We regelden oefenpotjes tegen teams als Ons Genoegen, Bright Look, Gebroeders Jansen en Kraantje Lek. Vaak op zondagavond. Dan speelden we 's ochtends bij H en K of Drempt Vooruit op het veld, kwamen tot rust in de kantine en speelden dan 's avonds in de zaal', aldus Richard Kok, die destijds de oefenpotjes regelde.

Snel maakten de vriendschappelijke wedstrijdjes plaats voor het echte werk, competitieduels. Jimmy United werd H en K 5 en het was het begin van een succesvolle sportieve periode. In vijf jaar tijd werd vier maal het kampioenschap behaald, waarvan driemaal op rij. Marco Jansen kan zich de eerste kampioenswedstrijd in de Veldhoek nog goed herinneren:



De eerste teamfoto (1993) met staand links en rechts Annie en Jim Knaake.

‘We kwamen met 1-0 achter en wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 28-3. Die drie tegengoals vonden we echt veel te veel. Daar is tijdens de wedstrijd nog het een en ander over gezegd.’

Jimmy's Nieuwsblad

De kampioensfeesten werden stevast gevierd in het Dorpshuis in Voor-Drempt. Ook daarbij gingen de zaalvoetballers tot aan het gaatje. ‘Van diep in het glaasje kijken, ging het naar diep in de pot kijken. Ik had me opgesloten op het toilet. Wat denk je? Willen mijn voetbalmaten mij bevrijden, want echte vrienden helpen elkaar. Ze pakten de brandslang en spoten onder de deur door. Het toilet, de gang, alles was kletsnat. Vanaf dat moment werd ik trouwens Huub van Brakel genoemd’, grapt Marco Pastoor, die door een chronische knieblesure de laatste jaren niet meer als voetballer maar als coach actief was.

Om het seizoen goed af te sluiten werd jaarlijks een week-endje weg georganiseerd. Eerst nog alleen voor spelers en spelersvrouwen. Later gingen ook supporters mee. Zo werden campings en herbergen aangedaan in Sinderen, Velp, Ellecom, Loon op Zand en Nijmegen. ‘Daar werd dan Jimmy's Nieuwsblad uitgereikt. Geen glimmend magazine zoals je in de kiosk aantreft. Nee, een op kettingpapier uitgeprint en in elkaar gebonden werkstukje. Het blaadje werd gevuld met teksten en tekeningen. Zelfs de caférekeningen en de scorelijsten van bowlingwedstrijdjes werden erin opgenomen. Hoe hoger de score, hoe meer plezier we hadden’, weet Ton Snelder, maker van het eerste Jimmy's Nieuwsblad, zich te herinneren.

Spaanse zon

Hans Luimes vult aan: ‘Die weekendjes weg werden gehouden ver voor de tijd van de TomTom. Dan was het handig dat je onderweg naar bijvoorbeeld Venray op het Velperbroekcircuit in Arnhem aan de hand van de lege bierblikjes op de weg kon zien of je de goede afslag nam. ‘Ook leuk’, stelt Mike Hulshof, ‘was dat ik altijd gek was op het kopen van T-shirtjes in de kroeg waar we dan waren. Jaren later liepen we nog rond in shirts van Café De Wolk of Café Bolle.’

Sportief ging het nog altijd crescendo. De regionale pers kreeg hier lucht van en nam regelmatig tekstjes op in de ko-



Feestvreugde met de gewonnen beker tijdens het toernooi in Spanje.

lommen. Die tekstjes werden netjes aangeleverd door Jimmy United. ‘Dan lazen we dat Marco Pastoor bij de 4-0 overwinning een hattrick had gescoord met een schitterende stiftbal, een prachtige hakbal en een heuse omhaal. ... Wie Marco een beetje kent... Geweldig om die krantenknipsels nu terug te lezen’, denkt Frank Tieben met grote glimlach terug aan de gloriejaren.

Inmiddels was Jimmy United het eerste zaalvoetbalteam van H en K geworden en werd met grote ambities meegedaan aan een internationaal zaalvoetbaltoernooi in Spanje. Ricardo Tankink hierover: ‘We hadden ons ingeschreven voor het prestatieve toernooi. Recreatief vonden we toen nog maar niks. Laat ik zeggen dat we een beetje overmoedig waren, zo bleek achteraf. Met slechts een gelijkspel, een overwinning omdat de tegenstander niet kwam opdagen en louter nederlagen, waren we na twee dagen al uitgespeeld. De rest van de tijd hebben we ons maar vermaakt met potjes hartenjagen in de Spaanse zon en het bezoeken van de horeca-uitspatting Astrix. De enorme beker voor de elfde prijs maakte nog enige indruk op het vliegveld van Barcelona. Maar elk ander vergelijk met succes was er niet.’

Masterplan

Menig barman passeerde de afgelopen 25 jaar de revue in het Dorpshuis. ‘Willem Peters, Heiko Harmsen, Chris Vrogten, Dennis Wonnink. Met allemaal hebben we schik gehad. Ik weet nog goed dat Willem Peters de avond altijd afsloot met een vast feestlied: ‘Hij is een transseksueel en werkt in een bordeel’. Dan ging hij naar achteren om de keuken schoon te maken en bood dat ons de kans om over de bar te hangen en zelf het glas nog even vol te tappen’, verhaalt Mike Nijen Twilhaar. ‘Dan werd het toch weer gauw een uurtje of drie voordat je in je nest lag’, vult Rick Hulshof aan.

Na 25 jaar zaalvoetbal breekt een nieuwe tijd aan voor Jimmy United. Met de kenmerkende bombarie en sterke verhalen is er een ‘masterplan’ gesmeed om zo elkaar te blijven zien. Immers, de meesten wonen niet meer in Drempt en zien elkaar buiten het voetbal niet snel op straat, school of supermarkt. Het plan is om met regelmaat iets te organiseren waarbij gezelligheid vooropstaat. Want het zaalvoetbal mag dan voorbij zijn, de vriendschap blijft. Voor eeuwig.

Zeven inwoners over ...

Kopen en verkopen via internet

De tijd dat we onze aankopen uitsluitend doen in een winkel is al lang voorbij. Het is tegenwoordig heel normaal om vanuit je luie stoel online uit te zoeken wat je nodig hebt, prijs en kwaliteit te vergelijken en vervolgens op de knop 'bestellen' te klikken. En ook een site als Marktplaats is voor velen van ons dé plek om spullen te kopen en/of te verkopen.

'Vandaag besteld is morgen al in huis'



Naam: Daniëlle Hetterscheid-Albers (39)

Woonplaats: Veldweg, Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: getrouwd met Rob (40), samen twee kinderen, Sanne (10) en Bram (7)

Koop en of verkoop je weleens iets op internet of via Marktplaats?

'Jazeker. Nooit via Marktplaats trouwens, maar wel via andere sites.'

Wat bied je aan, waar ben je naar op zoek?

'Ik bied zelf nooit wat aan. Als we bijvoorbeeld speelgoed of kleding weg willen doen, brengen we het naar de kringloopwinkel of geven we het aan familie of vrienden. Via internet koop ik veel nieuwe kleding. Voor mezelf en voor de kinderen.'

Wat is tot nu toe je leukste ervaring?

'Het is zo makkelijk en scheelt me tijd. Vandaag besteld is morgen al in huis.'

Zijn er ook onplezierige ervaringen geweest?

'Nee, eigenlijk zit het altijd wel goed, maar ik kijk dan ook wel kritisch naar wat ik koop.'

'Zelfs onze oude oprit via Marktplaats verkocht'



Naam: Jeroen van Smaalen (43)

Woonplaats: Rijksweg, Laag-Keppel

Gezinssamenstelling: getrouwd met Annelies (41); geen kinderen.

Koop of verkoop je wel eens iets via Marktplaats?

'Ik zit al vanaf het begin op Marktplaats. Nu zo'n 10 à 15 jaar.'

Wat bied je aan, waar ben je naar op zoek?

'Ik vind het leuk om Marktplaats af te struinen, vooral voor klussen in of om het huis. Laatst is onze oprit vervangen en de oude heb ik via Marktplaats verkocht, inclusief zelf eruit halen. Dat scheelde mij veel werk en de opbrengst kon weer mooi bij de nieuwe oprit.'

Wat is tot nu toe je leukste ervaring?

'Bij mij komt echt mijn handelsdrift naar boven. Ik vind het heerlijk om te onderhandelen.'

Zijn er ook onplezierige ervaringen geweest?

'Jaren geleden had iemand interesse in een slaapzak en na veel onderhandelen over de prijs kwamen we eindelijk tot een akkoord, maar ik moest de slaapzak wel brengen. Op en neer naar Amersfoort kostte al meer dan wat de slaapzak opleverde.'

'Heel goedkoop een nieuw wagonnetje op de kop getikt'



Naam: Niels Bloemendaal (38)

Woonplaats: Waardeel, Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: woont bij zijn ouders

Koop of verkoop je weleens iets op internet of via Marktplaats?

'Jazeker. Alleen via Marktplaats eigenlijk, ik koop niet via andere sites.'

Wat bied je aan, waar ben je naar op zoek?

'Ik bied zelf heel soms wat spullen aan, maar meestal zoek ik onderdelen voor mijn modelspoorbaan en voor mijn trompet. Elektrische treinen en muziek zijn mijn hobby en ik vind het leuk om onderdelen voor mijn trompet te zoeken voor het geval er iets kapot gaat, en nieuwe treinwagonnetjes om mijn collectie uit te breiden.'

Wat is tot nog toe je leukste ervaring?

'Ik heb heel goedkoop een nieuw wagonnetje op de kop kunnen tikken. Een meevaller.'

Zijn er ook onplezierige ervaringen geweest?

'Nee, nog nooit iets vervelends meegemaakt.'

'Ik koop niets tweedehands'



Naam: Peter Hoogerheide (67)

Woonplaats: Binnenweg, Voor-Drempt

Gezinssamenstelling: samenwonend met Trudy, twee uitwonende kinderen

Koop of verkoop je weleens iets op internet of via Marktplaats?

'Ja, via internet koop ik regelmatig, zo'n 15 à 20 keer per jaar.'

Wat bied je aan, waar ben je naar op zoek?

'Ik koop vooral nieuwe spullen voor mijn werkplaats, cirkelzagen, stofmaskers; gereedschap dus. Allemaal nieuw, ik koop niets tweedehands. Heel incidenteel bied ik zelf spullen aan via Marktplaats.'

Wat is tot nu toe je leukste ervaring?

'Op internet kun je prijs en kwaliteit goed vergelijken. Het kostte me eerst veel tijd maar inmiddels heb ik een vaste leverancier en gaat het bestellen een stuk sneller.'

Zijn er ook onplezierige ervaringen geweest?

'Nee, niet dat ik me dat herinner.'

'Vol verbazing over wat men allemaal aanbiedt'



Naam: Roy Echter (43)

Woonplaats: Brinkenhorst, Hoog-Keppel

Gezinssamenstelling: woont alleen

Ben je actief op sites als Marktplaats?

'Ja, dat doe ik sinds 2010.'

Wat bied je aan, waar ben je naar op zoek?

'Via Marktplaats heb ik dj-spullen en mijn bank verkocht. Waar ik zelf naar zoek zijn motoronderdelen. Vaak kijk ik vol verbazing wat men allemaal aanbiedt op Marktplaats en dat het ook nog verkocht wordt.'

Wat is tot nu toe je leukste ervaring?

'Toen ik mijn bank te koop had staan was degene die hem kocht een oud-collega die ik al heel lang niet gezien had.'

Zijn er ook onplezierige ervaringen geweest?

'Nee, maar alles boven de 50 euro haal ik altijd op zodat ik kan zien wat men aanbiedt.'

'Zelfs geen problemen met bestellingen vanuit het buitenland'



Naam: Lida Wissink (51) en Gerrit Schutte (55). Samenwonend, geen kinderen.

Woonplaats: De Zuylenkamp, Hummelo

Koop of verkoop je weleens iets op internet of via Marktplaats?

'Wij zijn sinds 9 jaar actief op Marktplaats.'

Wat bied je aan, waar ben je naar op zoek?

'Wij kopen vaker dan dat we aanbieden. We hebben mobiele telefoons, mp3-spelers, een klok en een auto verkocht en boeken wel eens een vakantie. Buiten Marktplaats om kopen we soms schoenen, een cadeauartikel en versturen we kaartjes.'

Wat is tot nu toe jullie leukste ervaring?

'Dat was toen we onze (schoon)ouders voor hun 60-jarig huwelijk wilden verrassen met kaartjes voor 'Soldaat van Oranje' die al het hele jaar waren uitverkocht. Via Marktplaats hadden we al snel kaarten op de eerste rang. Ze hebben gigantisch genoten.'

Zijn er ook onplezierige ervaringen geweest?

'Nee, zelfs met bestellingen vanuit het buitenland geen problemen gehad.'

'Koopjes voor in huis of op de boerderij'



Naam: Nienke Regelink (26)

Woonplaats: Eldrikseweg, Laag-Keppel

Gezinssamenstelling: woont alleen

Ben je actief op sites als Marktplaats?

'Ja, zo ongeveer sinds 2004, toen het echt bekend werd en wij hier ook goed internet hadden.'

Wat bied je aan, waar ben je naar op zoek?

'Ik bied meubels aan, huisinrichtingsspullen, vervoermiddelen en spullen van de boerderij. Meestal ga ik zelf op zoek naar goedkope koopjes voor in huis en op de boerderij.'

Wat is tot nu toe je leukste ervaring?

'Ik had een oude kaptafel op Marktplaats gezet en uiteindelijk koopt de buurvrouw die.'

Zijn er ook onplezierige ervaringen geweest?

'Vreemde reacties op een product dat ik wilde verkopen.'



**LOONBEDRIJF
SEEGEERS**

DREMPT 0313-47 25 85

Staarink

WARENHUIS

Véél winkels onder één dak

Markt 7 • Doesburg • www.staarinkwarenhuis.nl

**“Zin om met ons
een balletje te trappen?”**

vwgnijhof

accountants en belastingadviseurs



www.vwgnijhof.nl

Gijs Jolink (43) is bekend van Jovink & the Voederbietels en is mede-eigenaar van Feestfabriek, Alles Komt Goed BV, die o.a. de Zwarte Cross en Mañana Mañana organiseert.

Foto: Wim van Hof



Sinds twee jaar zijn we in de Hummelse Hei de trotse bezitters van een moestuin. Het blijft magisch om om vijf uur groenten, aardappelen en fruit te oogsten en die een uurtje later samen op te eten. Het is echt lekkerder, doordat het gewoon vers is, doordat het biologisch is of omdat je het door je eigen moestuin bewust meemaakt. Misschien een combinatie van alle drie. De kinderen vinden het ook leuk en lekker! En onze kersverse bijen – oeh, wat een volk – helpen de natuur met bestuiven en geven ons heerlijke honing. Ik kan het iedereen aanraden om zelf iets te kweken en te eten, ook al is het maar een krop sla!

We worden steeds rijker, maar eten steeds ongezonder. Na tienduizenden jaren armoede, hebben we sinds een jaar of vijftig een omslagpunt bereikt en nu gaat het hard de andere kant op. Welvaartsziekten zijn in no time de top 100 van doodsoorzaken binnengedrongen en zijn nu, bij elkaar opgeteld, al de absolute nummer 1! Weinig lichaamsbeweging, slecht eten, roken, te veel zout, vet en suiker. Suiker zit tegenwoordig bijna overal in en is veel slechter voor ons dan we ooit gedacht hadden. Alcohol noem ik even niet, op de een of andere manier weigert mijn laptop dit! Laatst zag ik zelfs een foto van een sportschool met een roltrap, hahaha! En dan met de auto erheen. Ga effe lekker in de tuin werken man, popi jopies in die sportschool!

Wat me ook bevreemdt is ons systeem van de voedselketen. Een boer verdient in verhouding helemaal niets aan hetgene hij produceert, terwijl hij vers aanbod heeft voor een goede prijs voor veel consumenten. Maar consumenten zijn niet meer gewend vers voedsel te verkrijgen van de bron. Het voedsel gaat naar een opslag, tussenhandel en producent. Die gooit er een zoon ongezonde troep bij in en conserveermiddelen met een topping van een E-nummer bingo van soezen en waaien. Dan gaat het naar de centrale opslag van een supermarkt, dan naar een regio opslag en dan naar uw supermarkt. Daar is de prijs inmiddels tien keer over de kop gegaan, heeft het een maand liggen verpieteren en moet van alle groente en fruit bij elke stap in de keten helaas 30(!) %

weggegooid worden. Applaus. Door de voedselindustrie aan professionals over te laten, zou je kunnen denken dat het met de gezondheid wel snor zit, maar er komt steeds meer boven water dat het juist ongezond is! Denk aan aspartaam, Mosanto (onthoud die naam; evill!) en bijvoorbeeld chloor in voedsel. Maar je hoeft geen wetenschapper te zijn om je gezonde verstand te gebruiken. En stel vragen. Wie doet er nu gif in eten? Waarom kost een ton, ik noem maar wat, uien 50 euro en een netje van een pond in de winkel meer dan 2 euro?, bijna vijfhonderd keer zo duur dus. Waarom slepen we met dat eten de hele wereld over om het vervolgens weer vlak bij de producent uit te laten komen? Haal dat nu gewoon vers uit de buurt man! Maar die hebben alleen aanbod als het net geoogst is. Precies, dan is het ook het lekkerst, het gezondst en het goedkoopst. Dus in januari gewoon geen asperges eten.

Waar is het misgegaan? Als iemand snoep aan dieren voert, verklaren we die terecht voor gek, maar aan kinderen geven we geen water, groenten, vlees, vis en vers fruit, maar snoep, cola, chips, brood met margarine en schuddebuikjes, chocola

en ranja uit de fabriek. We zorgen dus voor onze kinderen nog slechter dan voor onze dieren...

Dat 96% van ons voedsel niet biologisch is, verwijten de consumenten en de producenten elkaar. Allebei

onterecht, maar dat weten ze niet. De consument denkt dat hij beter af is met een lekker goedkope plofkip die zo vol met troep en hormonen zit dat in Amerika meisjes van 8 al in de puberteit geraken. En de producent denkt dat het marktprincipe bepaalt dat de consument nu eenmaal behoefte heeft aan niet-biologisch voedsel. Ja, dat dachten we ook van asbest en DDT, daar was ook geweldig veel vraag naar. Dat de gebruiker zelf wel kan bepalen wat goed voor hem is? Yeah, right. Laten we de verstandelijke vermogens van de consument niet overschatten en de lobby van de voedselbewerker niet onderschatten. Over 50 jaar zal blijken wie er gelijk heeft. Ik goa now eerst naar de Spar een deus frikadellen halen, want ik heb honger!

van Gijs
Gezond 100 worden

Laag-Keppel, de Keppelsche IJzergieterij

In deze aflevering een afbeelding van de hoogoven of ijzerhut te Laag-Keppel. Het is een aquarel uit ongeveer 1840 door de bekende Doesburger Alexander VerHuell. De Keppelsche IJzergieterij kent een boeiende geschiedenis waar we in deze bijdrage in het kort iets over vertellen.



Van oorsprong was de Keppelsche IJzergieterij de oudste gieterij van ons land. In 1689 ontstond aan de Bielheimerbeek te Rekhem, in de omgeving van het huidige Onland te Doetinchem, een eenvoudige ijzermolen. De oprichter was de Rotterdamse koopman Josias Olmius. Hij kende waarschijnlijk de omgeving, zijn vader was predikant in Lochem. Het gieterijvak had hij zich vermoedelijk eigen gemaakt in Duitsland. De locatie was zeer geschikt: waterkracht van de beek, de grondstof ijzeroer in de directe omgeving en voldoende bossen voor de benodigde houtskool.

Olmius sloot in 1689 een overeenkomst met de stad Doetinchem betreffende het delven van ijzeroer en het gebruik van de beek. Na enige tijd van voorbereiding en experimenteren kwam de ijzerhut in 1691 in productie. Dat het in het begin

niet naar verwachting liep, moge blijken uit de grote problemen die Olmius kreeg met de stad Doetinchem. Olmius had grote achterstand bij de betaling van de pacht; dit sleepte vele jaren voort en er kwam maar geen oplossing. Pas na zijn dood (1713) kon men in 1718 een schikking treffen met de erfgenamen. Deze opvolgers kregen langzaam maar zeker de gieterij goed aan het draaien en na 1725 waren de pachtproblemen definitief voorbij.

De ijzermolen bestond uit een smelterij en een gieterij. Het gesmolten ijzeroer werd direct in daarvoor gemaakte lemen vormen gegoten. Omstreeks 1750-1760 vervaardigde de Rekhemse ijzerhut in hoofdzaak kogels, bommen en handgranaten. Ook werden er wat huishoudelijke producten gegoten. De erfgenamen van Olmius, een zoon en kleinzoon, deden het

blijkbaar goed en genoten steeds meer aanzien in Doetinchem. Het werden vooraanstaande burgers die zelfs een aantal jaren als schepen en burgemeester deel uitmaakten van het stadsbestuur. De kleinzoon die ook Josias heette, overleed in 1794 en had geen kinderen. De gieterij ging daarna over in handen van de ondernemers Geert Jansen en Willem de Haas. Zij hadden het bedrijf al sedert 1781 gepacht.

De verhuizing naar Laag-Keppel

Vanaf het moment in 1781 dat Jansen en De Haas de gieterij gingen exploiteren kwamen er steeds meer problemen vanuit de omgeving. Met name over de waterstand in de Bielheimerbeek, de afvoer van de slakken en een verdere uitbreiding van gebouwen. Een en ander veroorzaakte veel onvrede bij beide heren en de medewerking van de stad Doetinchem liet naar hun mening te wensen over. Daarbij kwam dat het ijzeroer uit de omgeving uitgeput raakte. Voor beide compagnons voldoende redenen om uit te zien naar een andere vestigingsplek.

Reeds in februari 1794 konden de gesprekken met baron van

...van oorsprong de oudste gieterij van ons land.

Pallandt, heer van Keppel, middels een pachtcontract worden afgerond. Een maand later kochten ze de Rekhemse ijzerhut van de erven Olmius. De verplaatsing naar Laag-Keppel, naar een ruim perceel aan de noordelijke tak van de Oude IJssel, kon beginnen. De gebouwen in Rekhem bleven nog wel staan, alsmede een deel van de inventaris. De smelterij heeft

nog enkele jaren als een soort filiaal gefunctioneerd, maar in 1809 stopte men hier definitief.

Vanaf 1 oktober 1794 pachtten Geert Jansen en Willem de Haas het recht van water en de benodigde grond, voor een termijn van 25 jaren, van baron van Pallandt. De pachtsom bedroeg fl. 300,- per jaar.

In de pachtovereenkomst (van 7 februari 1794) lezen we: *'...het gebruik van het noodige water tot den loop van het rad en oerwas voor een ijzermoolen alhier aan de sluis of zo genaamde verlaat dezerzijds, met de reeds afgeperkte grond tot de Hut en Magazijn daar agter, als mede de bepaalde grond aan d'overzijde van dit verlaat tot aanleg van noodige gebouwen, verzameling van oer etc.'*

De familie Van der Hardt Aberson

Na het overlijden van De Haas (1804) en Jansen (vermoedelijk in 1806) werd het bedrijf een tijdje door zes erfgenamen voortgezet. In het begin een moeilijke periode. De concurrentie nam toe en de grondstofprijzen nam eveneens toe. Ook het houtskool werd duurder. Maar vanaf ongeveer 1813 ging het weer beduidend beter. Er werden o.a. bommen, kogels, potten, kachelonderdelen, haardplaten en ander ijzerwerk vervaardigd. Toch namen de eigenaren het besluit om de gieterij in het openbaar te veilen. In de verkoopaankondiging lezen we: *'... een ijzerfabriek, gelegen aan de rivier den IJssel bij Keppel..., bestaande in het gebouw met eene annexe woning..., behorende verdere tot de fabriek een kolenschuur, waarbij een werkplaats voor timmerlieden, magazijn, een gebouw voor leemformerij en een zogenaamd poetshuis..., wordende hierbij tevens verkocht den voorraad van ertz, alsmede de koperen, ijzeren, houten en verdere modellen, benevens de nodige instrumenten...'*



Ambachtelijk ijs sinds 1997



Ijsboerderij
'De Steenoven'

200 smaken op maat
diverse ijskarren
rondleidingen
www.ijsvandesteenoven.nl

- **Elektra**
- **Verwarming en Koeling**
- **Water & Sanitair**
- **Bronboringen en waterbehandeling**

v.d.
Pol

voor al uw schilderwerk

Drempt
06-52007080



Verhey Toldijk B.V.
Zutphen-Emmerikseweg 13b
7227 DE Toldijk

0575 - 452041
info@verheytoldijk.nl
www.verheytoldijk.nl



- Wij repareren voor alle verzekeringsmaatschappijen
 - Vervangend vervoer • Ruit service
 - Uitdeuken zonder spuiten • 24 uur bereikbaar

FABRIEKSTRAAT 20B • 7005 AR DOETINCHEM • TEL.0314-340637 • WWW.FRITSBLOEMEN.NL

Achmea
Schadeservice



Een van de zes verkopende erfgenamen werd de nieuwe eigenaar. Na opnieuw een sterfgeval werd voor de dagelijkse gang van zaken directeur Diepenbrock aangesteld. Deze vertrok in 1823 naar het familiebedrijf in Ulft. In zijn plaats kwam de Doesburgse koopman Herman van der Hardt Aberson. Hij werkte zich zeer snel in en na drie maanden werd hij voor fl. 8.500,- voor de helft eigenaar van de gieterij. Vanaf 1827 huurde hij tevens de andere helft van het bedrijf. In 1833 overleed Herman en kocht zijn weduwe Anne Elisabeth Engelina van der Hardt Aberson-VerHuell ook deze andere helft. Zij droeg het beheer over aan haar schoonzoon H.W. Westerbeek van der Horst. De naam werd firma Wed. H. van der Hardt Aberson. In de loop van de 19e eeuw kwam het oer hoofdzakelijk uit Drempt, Hengelo, Ruurlo, Vorden en Zelhem, en de houtskool (30 m3 per dag!) uit de omgeving van o.a. Laag-Keppel, Doetinchem, Hengelo, Zelhem, Silvolde en Varsseveld. De benodigde kalk werd geïmporteerd uit Coesfeld. Onder leiding van Westerbeek van der Horst werden belang-

rijke verbeteringen en modernisering doorgevoerd. In 1838 bestond het gebouwencomplex uit een hoogoven (smelterij), gieterij, vormerij, watermolen, smederij, slijperij, slakkenbak, kolenschuur, magazijnen, diverse andere werkplaatsen. Ook waren er enkele arbeiderswoningen en een woonhuis voor de bedrijfsleider.

Alexander VerHuell, een neef van mevrouw Van der Hardt Aberson-VerHuell, maakte omstreeks 1840 (18 jaar oud) een tweetal fraaie aquarellen die een mooi beeld geven van het complex in die tijd. Een van de aquarellen hebben we hierboven afgedrukt.

In 1843 kwam ook zoon H.A. van der Hardt Aberson in het bedrijf en werd de naam firma Van der Horst & Aberson. In 1853 deed ook tweede zoon F.E.C. van der Hardt Aberson zijn intrede.

In 1857 werd de eerste stoommachine geplaatst en was men minder afhankelijk van waterkracht. Er was inmiddels ook al een zeer moderne koepeloven geplaatst. De Keppelsche liep





Tuincentrum Bloemendaal

Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033 fax 0313 - 473343

Tuincentrum

- kamerplanten
- snijbloemen
- gelegheidsbloemwerk
- potterie
- diervoeders

Hoveniers

- aanleg en onderhoud
- winterbeurten
- tuinonderhoud op contractbasis

Kwekerij

- coniferen
- bomen
- laurier
- kerstbomen

Bloemisterij

- violen
- zomerbloeiërs
- vaste planten
- bolchrysanten

www.tuincentrumbloemendaal.com

voorop bij alle vernieuwingen! Toch kwam er een behoorlijke malaise in de gieterijwereld. Vele hoogovens werden gedooft en ook in Laag-Keppel ging men vanaf 1882 alleen nog verder met de koepeloven. Een grote klap voor de regionale houtskoolleveranciers, koepelovens werden met cokes gestookt. In 1886 is de leiding o.a. in handen van H.A.G. van der Hardt Aberson. In 1902 werd het bedrijf omgezet in een naamloze vennootschap, de N.V. Keppelsche IJzergieterij v/h Van der Horst en Aberson. Er waren vijf vennoten, onder wie vier leden van de familie Van der Hardt Aberson.

De laatste decennia van 'de hut'

Over de eerste helft van de twintigste eeuw is weinig opzienbarends te melden. Alles ging zijn vertrouwde gang en problemen werden binnen de familie opgelost. Grote vernieuwingen waren er niet, men bleef redelijk traditioneel produceren. Er kwam wel een nieuwe dieselmotor in 1934. Tot de Tweede Wereldoorlog maakte de fabriek hoofdzakelijk gietwerk voor de bouwnijverheid, zoals dakramen en muurankers. Ook produceerde men lantaarnpalen en siergietwerk zoals tuinbanken en haardplaten.

...na bijna 300 jaar valt het doek!

Na de oorlog kwamen er opnieuw, mede door veranderingen en eisen in de markt, diverse vernieuwingen op gang. Het aantal medewerkers steeg van ruim vijftig in de jaren dertig tot boven de honderd in 1950. Vanwege de toch nog geringe omvang van het bedrijf en de intrede van kunststof producten bij de concurrenten ging men in 1963 op zoek naar een fusiepartner. Die werd gevonden in de N.V. Meppeler Machinefabriek. De heer Klomp, mededirecteur geworden in 1949, kreeg na het overlijden van H.A.G. van der Hardt Aberson de algehele leiding. Klomp werd gevraagd om zoon H.A. van der Hardt Aberson (1933) in het vak op te leiden. In 1954 trad H.A. van der Hardt Aberson tot de directie toe. De heer Klomp stopte in 1970 bij het bedrijf waar hij al in 1926 in dienst was getreden.

Uiteindelijk had de overname door de Meppeler toch grote consequenties. Men had bij leveringen een voorkeurspositie bedongen en men kreeg lagere prijzen berekend. De andere klanten waren daarvan min of meer de dupe door langere levertijden en hogere prijzen. Klantenverlies was het gevolg. De veranderingen in de conjunctuur in die tijd werkten niet in het voordeel. De inmiddels gestarte kunststoftak werd afgestoten en vertrok naar Doetinchem. In 1974 en 1976 moest door ernstig ordergebrek arbeidstijdverkortung worden aangevraagd. Landelijke prognoses voorzagen dat ongeveer 60% van de ijzergieterijen geen toekomst meer had, waaronder ook de Keppelsche.

In 1979 werd door het Nederlands Openluchtmuseum vastgesteld dat het bedrijf van grote historische en industrieel-archeologische betekenis was. Voortzetting als werkend monument/museum was een mogelijke optie. De Meppeler Machinefabriek besloot de gieterij af te stoten. Een groep medewerkers van de Keppelsche kreeg het voor elkaar om

zelfstandig verder te gaan en in 1980 werd de Stichting Keppelsche IJzergieterij opgericht. De doelstelling: *'Het bewaren en restaureren van de oude bedrijfsgebouwen ten behoeve van de industriële archeologie; belangstelling te wekken voor de gieterij van vroeger en nu door het organiseren van lezingen en rondleidingen; de mogelijkheid om de vervaardiging van nostalgisch gietwerk, zoals haardplaten, lantaarnpalen, e.d. open te houden; het in beperkte mate produceren van hedendaags gietwerk in kleine series of in enkele stuks.'*

Er moest een evenwicht worden gevonden tussen werkplaats- en museumfuncties, alsmede de milieu- en veiligheidseisen. Er werden meerjarenplannen gemaakt en naar financiële middelen gezocht. Toen uiteindelijk in 1983 een belangrijke rijkssubsidie aan Keppel voorbijging, was het gedaan met de realisering van de plannen en werd in november het faillissement uitgesproken. Op 13 maart 1984 werd de inboedel verkocht en in juni 1988 werden alle gebouwen gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Bijzonder hierbij was het opgraven van de schoepenraden van de waterturbine uit 1900. Een schoepenrad is thans als monument geplaatst aan de huidige Olmiuslaan in Laag-Keppel. Een relict van bijna 300 jaar bedrijfsgeschiedenis.

lezer langs de Olde lessel

In de komende zomerperiode wordt in onze provincie een bijzonder erfgoedfestival georganiseerd: 'Gemaakt in Gelderland'. Ook het Toeristisch Informatiepunt Drempt, Hummelo en Keppel haakt in op dit boeiende thema. Alle weekenden tussen zaterdag 4 juli en zondag 30 augustus (van 12.00-17.00 uur) wordt in de Dorpskerk te Hoog-Keppel het project 'lezer langs de Olde lessel' georganiseerd. Met uitgebreid aandacht voor de voormalige Keppelsche IJzergieterij middels een tentoonstelling, oude films en andere evenementen. In de kerk zijn veel zeldzame voorwerpen uit de Keppelsche IJzergieterij te zien en is het oude modellenboek te vinden, alsmede oude films van de gieterij en de omgeving. Oud-werknemers vertellen over 'Hoe het ging in hun hut'.

Rondom de kerk zijn onder meer grafzerken, grafplaten, het beeld van de 'huttekearls' en lantaarnpalen te zien.





AUTOBEDRIJF OVERBEEK

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
 Reparatie
 Onderhoud en schadeherstel
 APK keuringsstation
 Airco service
 Total tankstation

Dorpsstraat 4 – 6999 AC – Hummelo – tel. 0314-381674
 info@autobedrijfoverbeek.nl www.autobedrijfoverbeek.nl



deroodeloper.nl

**UW ADRES VOOR
 SCHILDERWERK
 BINNEN EN BUITEN;
 BEGLAZING EN
 GLASHERSTEL OOK
 MONUMENTAAL;
 BEHANG- EN SAUSWERK;
 SPUITWERK IN SPUITERIJ
 EN OP DE WERKPLEK;
 WINKEL RUIM
 ASSORTIMENT GLAS,
 VERF EN BEHANG**



antoon snelder
 schildersbedrijf

Antoon Snelder BV \ Zomerweg 37C Drempt \ Tel 0313 472 107 \ www.antoonsnelder.nl

Bart Schotman



Schotman Bouw | Beekstraat 16 | 7227 NC Toldijk
 06 55107152 | info@schotmanbouw.nl | www.schotmanbouw.nl

SPAR



Janssen Hummelo

Mijn buurt, mijn Spar

- * PostNL
- * (digitale)Fotoservice
- * Drogisterij
- * Kopieerservice

- * Stomerij
- * Bloemen & Planten
- * Bezorgservice
- * **NIEUW** Schoenreparatie Service

- * Telefoonkaarten
- * Gratis parkeren
- * Gratis Pinnen



Dorpsstraat 20, Hummelo Tel. 0314-381281

VARIA

TIP 1: Geniet, ontspan en doe inspiratie op tijdens de komende twee open tuinenweekenden

Voor het derde jaar op rij is de werkgroep Tuinen en Natuur van het Toeristisch Informatie Punt Drempt, Hummelo en Keppel erin geslaagd een prachtig en aantrekkelijk evenement te organiseren, het Rondje tuinen & natuur.

Tijdens het weekend van 6 en 7 juni en dat van 29 en 30 augustus bent u van 11.00 tot 17.00 uur welkom in liefst 34 tuinen en bij 2 natuurpaden in Drempt, Hummelo en Keppel en in omringende plaatsen. Deels zijn dit ondernemers, maar onder hen zijn ook veel particuliere tuineigenaren die hun tuin voor deze speciale gelegenheid openstellen en graag hun verhalen, ervaringen en passie met u delen. U kunt alle tuinen bezoeken door in de Kruidentuin van Doesburg te beginnen

en te eindigen in Halle, maar uiteraard kunt u vooraf ook zelf een selectie maken. Als extraatje verzorgen diverse muzikanten een optreden in de tuinen. Laat u verrassen!

Alle nadere informatie over de deelnemers is te vinden in het schitterend uitgevoerde en van veel foto's voorziene boekje Rondje tuinen & natuur. Gratis verkrijgbaar bij de toeristische ondernemers in Drempt, Hummelo en Keppel. Een overzicht van de deelnemers plus contactgegevens vindt u ook op: www.achterommetjes.nl



TIP 2: Stap op de fiets voor de Achterhoekse Klavertje 4-Daagse

Dit unieke fietsevenement wordt dit jaar voor het eerst gehouden, met van vrijdag 19 t/m maandag 22 juni iedere dag een andere route. De Hessenwegenroute op de eerste dag gaat daarbij over het grondgebied van Drempt, Hummelo en Keppel.

Heel terecht wordt de Achterhoek vaak genoemd als mooiste fietsgebied van Nederland. Op de fiets – via prima en veilige fietspaden – is het volop genieten van het afwisselende coulisselandschap, de vele cultuurhistorische bezienswaardigheden en de stilte en de rust.

De vier dagroutes in de vorm van een klavertjevier zijn gebaseerd op het systeem van de fietsknooppunten en beginnen en eindigen in Hengelo (Gld). Van 8.00 tot 11.00 uur kan gestart worden vanaf de Spalstraat. De lengte per route is 45-50 km, maar desgewenst kan worden ingekort tot een route van 25-30 km.

U kunt inschrijven voor de complete vierdaagse, maar ook deelname per dag is mogelijk. De informatie- en inschrijfbalie bevindt zich in een tent t/o Spalstraat 1. Nadere info over het evenement vindt u op: www.ak4d.nl.

TIP 3: Vive la France in Hummelo – 9, 11 en 12 juli 2015

Het behoeft eigenlijk geen nadere toelichting of aanbeveling meer. Met de twee voorgaande edities heeft Vive la France haar waarde en succes overtuigend bewezen, qua formule, programma en kwaliteit. Ook dit jaar zal het centrum van Hummelo worden omgetoverd tot een plek waar men zich in een landelijk Frans dorp waant, met op zaterdag 11 en zondag 12 juli een grote brocantemarkt, kunst, schilderwedstrijd, livemuziek en optredens. Met heerlijke geuren zal het publiek zeker worden verleid om op een

van de vele terrasjes neer te strijken en te genieten van een passend hapje en drankje.

Vive la France gaat op donderdagavond 9 juli om 19.15 uur sportief van start met Tour d'Hummelo, een wielerronde van ca. 45 km voor semi-professionals en (geoefende) recreanten; met meerdere malen een doorkomst door het dorp. Het volledige programma, nadere informatie over de deelnemers aan de brocante- en kunstmarkt en een foto-impressie uit 2014 is te vinden op: www.vive-la-france.nl.



Voor perfect verzorgd haar!

di-do-vr: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur
za: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur

Wij werken volgens afspraak: bel: 0575 - 45 22 20

Zutphen-Emmerikseweg 6 - 7227 DL Toldijk
www.kapsalonreintjes.nl

Instituut voor Huidverzorging & Nagelstyling



Dineke Pelgrom

Hulsevoortseweg 7
6996DG Drempt
T: 0313-479002
M: 06-12694970
E: info@dinekepelgrom.nl
I: www.dinekepelgrom.nl

- All-round
Schoonheidsspecialiste
- Kleuren consulente
- Nagelstyliste



DE Honda specialist
van de Achterhoek!

Autobedrijf

Bergsma

- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
- Reparatie en onderhoud van alle type auto's
- APK keuringsstation
- Schade reparatie & expertise
- Airco service



Autobedrijf Bergsma
Dorpsstraat 27, Hummelo
tel. 0314-381660
www.bergsmahummelo.nl
info@bergsmahummelo.nl



Grote kaart | Kleine kaart | Feesten en partijen | Speciaal bieren

CAFE DE TOL



Keijenborgseweg 1, 7021 KP Zelhem
Tel: 0314 641808 email: info@cafedetol.nl
internet: www.cafedetol.nl

[twitter](#) @CafeDeTol

[facebook](#) CafeDeTol

120 jaar Volksfeest Keppel en Eldrik



In het dagelijks leven in Drempt, Hummelo en Keppel is nog veel dat herinnert aan vroegere tijden en zijn er traditionele gebruiken die dankzij vrijwilligers in ere worden gehouden. De opvallende wijze waarop jaarlijks kermis wordt gevierd is daar een voorbeeld van. Het onderstreept en versterkt de onderlinge betrokkenheid en maakt het wonen in onze dorpen tot iets bijzonders. Dit jaar vieren de Keppelaren 120 jaar Volksfeest. Aan het programma van editie 2015 heeft de kermiscommissie dan ook een extra feestelijk tintje gegeven.

wo 2 september

Van 13.00-16.30 uur: optocht van de Kleine Schutterij. Via Hoog- en Laag-Keppel gaat de tocht naar camping Siebieverden in Eldrik.

do 3 september

18.30 uur: oriënteringsrit per fiets voor het hele gezin. Start vanaf Dorpshuis Keppel/obs De Bongerd in Hoog-Keppel en finish bij de feesttent op de Van Panhuysbrink.

21.00 uur: officiële opening van het volksfeest in de feesttent en het invullen van de schutterslijst. Omlijst door dixieland en bluesband Hot & Sweet met een sentimentale journey door de tijd.

vr 4 september

Vanaf 13.30 uur op de Van Panhuysbrink in Hoog-Keppel: spelletjes voor de kinderen van de basisschool en jongeren die de basisschool al verlaten hebben. Muziek en diverse feestelijke activiteiten met o.a. Keppel got Talent.

Vanaf 19.00 uur: Keppelse Ridderspelen bij kasteel Keppel in Laag-Keppel.

za 5 september

Vanaf 9.00 uur: verzamelen op de Van Panhuysbrink, gevolgd door keuring en start van de optocht met Historie als thema.

Vanaf 11.30 uur: diverse attracties en vogelschieten op de Van Panhuysbrink.

16.00 uur: trekking van de lustrumverloting. Voor de winnaars volgt direct aansluitend een rondvlucht vanaf vliegveld Teuge.

17.30 uur: barbecue voor alle liefhebbers die zich daarvoor hebben aangemeld. Leuk om samen met oude bekenden, dorpsgenoten, vrienden en familie een vorkje te prikken en oude verhalen op te halen.

20.00 uur: prijsuitreiking voor de diverse kermisonderdelen en feest in de tent met Back4More.

En de 'Rucksack' stond altijd klaar... dagboek van een doktersvrouw in oorlogstijd

Tijdens de Duitse bezetting hield Natalie Westerbeek van Eerten-Faure, echtgenote van Bart Westerbeek van Eerten, huisarts in Hummelo, van 10 mei 1940 t/m 5 mei 1945 een dagboek bij dat oorspronkelijk bestond uit zeven handbeschreven schriften. Door haar positie en haar contacten is het dagboek een verhaal over het leven in een wereldoorlog, in een wereld zonder vrijheid, in een wereld vol geweld. Na de oorlog werden de teksten uitgetypt, met name bedoeld voor de (pleeg)kinderen van het echtpaar. 40 jaar later werd de uitgetypte tekst tot een boek in ringband verwerkt dat eveneens binnen de familie bleef. In maart jl. verscheen de integrale tekst met heel veel beeldmateriaal in een gedrukte, omvangrijke publicatie bij de Mr. H.J. Steenbergstichting te Doetinchem en werd dit gepresenteerd door de erven Westerbeek van Eerten. Het indrukwekkende boek is o.m. verkrijgbaar bij Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, eveneens in Doetinchem.





www.WIMSTEINTJES.NL

Bij ons bent u aan het juiste adres voor:

Autorijles

motorrijles

bromfiets rijles

voor meer informatie: www.wimsteintjes.nl

of bel 0313-474946



Openingstijden:

maandag gesloten

dinsdag van 9.00 tot 18.00

woensdag van 9.00 tot 18.00

donderdag van 9.00 tot 18.00

vrijdag van 9.00 tot 18.00

zaterdag van 9.00 tot 17.00

**Gasthuisstraat 20
6981 CS Doesburg**

Tel: 0313-472778

Wij hebben een ruime keus aan fietsen (400 nieuwe en 150 gebruikte).

Ook voor huurfietsen kunt u bij ons terecht.

Wij zijn opgericht in 1903 en behoren ook tot de club van bedrijven die meer als 100 jaar oud zijn. Sonneveld Rijwielen staat dus voor kwaliteit en service

Alfun Events

Postbus 180

6980 AD Doesburg

Tel: 03 13 - 48 44 98



EVENEMENTENSERVICE

www.alfun.nl



- Schoen- en Lederreparatie
- Sleutels
- Naambordjes
- Stomerij
- Fournituren
- Klompen
- Sloffen
- Werkschoenen

0313-479067

a.sluis89@chello.nl

www.schoenmakerijvandersluis.nl



Wij bieden u de volgende diensten aan:

- * Bewindvoering
- * Mentorschap
- * Curatelenbewind
- * Incasso Diensten

Onze diensten worden op maat aangeboden naar uw wensen en behoeftes.

Heeft u vragen?

Bel of schrijf ons voor een vrijblijvende afspraak.
Indien gewenst bij u thuis.

Incas-Sa, al jarenlang een begrip!

Laat uw zorg... onze zorg zijn...

Postbus 92, 7255 ZH Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575-450350

Fax 0575-450094

e-mail info@incas-sa.nl

Activiteitenkalender Drempt, Hummelo en Keppel t/m oktober 2015

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoenindhk@gmail.com.
Voor het septembernummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk **2 augustus 2015**

juni 2015

- do 4: • Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur
- vr 5: • Weissenbrink Open Single Darttoernooi, Café De Tol Wittebrink, 19.30 uur
- za 6: • Vriendendag van de stichting Vrienden van de oude Dremptse Kerk, vertrek vanuit de St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00 uur
• Barbecue in de tuin van het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel, georganiseerd door St. Welzijn DH&K en Club 60+, 17.00 tot ca. 20.00 uur
- za 6: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur
- za 6 en zo 7: • Rondje tuinen & natuur, opentuinweekend in Drempt, Hummelo, Keppel en omliggende plaatsen, met hier en daar een muzikale noot, 11.00-17.00 uur
- zo 7: • Weissenbrink Wein und Bier Fest, Café De Tol Wittebrink, 13.30 uur
- vr 12: • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur
• Clubkampioenschappen Rijvereniging Hummelo, Hippisch Centrum Groot-Zande, 18.00 uur
- za 13: • Tienkamp voor de leden van Jeugdvereniging Drempt, locatie wordt nog bekendgemaakt, 13.30-16.00 uur
• Pontificaal Party in Hummelo, 20.30-01.30 uur
- zo 14: • 8e editie van de Keppelrun, in en rond Hoog-Keppel, vanaf 10.30 uur
• Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis Voor-Drempt, 20.00 uur
- 14 t/m 20: • Nationale collecteweek Rode Kruis
- wo 17: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur
- vr 19: • Fancy Fair, obs De Woordhof, Hummelo
- vr 19 t/m ma 22: • 1e editie Achterhoekse Klavertje 4-daagse. Op 19 juni voert De Hessenwegenroute over het grondgebied van DHK. Start tussen 8.00 en 11.00 uur vanuit Hengelo (Gld)
- za 20: • Beachvolleybaltoernooi voor de jeugd, terrein t/o Dorpshuis Voor-Drempt, vanaf 10.00 uur
• 'Proef Keppel', een combinatie van Keppel te Koop en de Keppelse Preuverie, Burg. van Panhuysbrink in Hoog-Keppel, 16.00-20.00 u.
- zo 21: • Beachvolleybaltoernooi voor volwassenen, terrein t/o Dorpshuis Voor-Drempt, vanaf 10.00 uur
- wo 24: • DOE!menu voor de Keppelse basisschooljeugd met een bezoek aan IJsoerderij De Steenoven, 13.30-15.00 uur
- do 25 juni: • Jaarvergadering Oranje Comité Drempt, Dorpshuis Voor-Drempt, aanvang 20.00 uur
- zo 28: • Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, vanaf 16.00 uur in 't Kerkhuis, Hoog-Keppel
• Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis Voor-Drempt, 20.00 uur
- za 4: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur
• Jeugd disco voor 12- tot 18-jarigen, Dorpshuis Voor-Drempt, 20.00-24.00 uur
- za 4 en zo 5: • Expositie over de historie van de IJzergieterijen in Keppel en omstreken, Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur
- wo 8: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur
- do 9: • 3e editie Tour d'Hummelo, in het kader van Vive la France Hummelo. Start 19.15 uur; finish circa 20.45 uur
- vr 10: • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur
- za 11: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur
• Vliegerfeest op Sportpark 't Doornslag, 10.00-23.00 uur
- za 11 en zo 12: • 3e editie Vive la France in Hummelo, met o.a. brocantemarkt, kunstmarkt, schilderwedstrijd en entertainment, 11.00-18.00 uur
• Expositie over de historie van de IJzergieterijen in Keppel en omstreken, Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur
- zo 12: • Vervolg Vliegerfeest op Sportpark 't Doornslag, 10.00-17.00 uur
• Freedance, stijldansavond voor dansparen, Dorpshuis Voor-Drempt, 20.00 uur
- vr 14: • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur
- wo 15: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur
- za 18: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur
• Zomerfeest in de tuin van het gezondheidscentrum in Hoog-Keppel, georganiseerd door Stichting Welzijn DH&K en Club 60+, 14.00-16.30 uur
- za 18 en zo 19: • Expositie over de historie van de IJzergieterijen in Keppel en omstreken, Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur
- ma 20: • Zomeravondconcert muziekvereniging De Eendracht in/bij zorgcentrum Hyndendaal, Hummelo
- wo 22: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur
- za 25: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur
- za 25 en zo 26: • De jaarlijkse Hobby- en Rommelmarkt bij camping Het Zwarte Schaar, Eekstraat 17, 10.00-16.30 uur
- za 25 en zo 26: • Expositie over de historie van de IJzergieterijen in Keppel en omstreken, Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur
- zo 26: • Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, vanaf 16.00 uur in 't Kerkhuis, Hoog-Keppel
- wo 29: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

augustus 2015

- za 1: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur
- za 1 en zo 2: • Expositie over de historie van de IJzergieterijen in Keppel en omstreken, Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur

juli 2015

- wo 1: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur
- do 2: • Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur

Activiteitenkalender vervolg

- wo 5: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur
do 6: • Fietstocht voor 50-plussers, afstand 25-30 km. Start vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 13.30 uur
za 8: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur

za 8 en zo 9:

- Expositie over de historie van de IJzergieterijen in Keppel en omstreken, Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur

wo 12: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

vr 14: • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Kerkhuis Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur

vr 14, za 15, wo 19, vr 21 en za 22:

- Stichting Openluchtspel Hummelo Het Enghuizen met 'Indiëgangers'. Locatie: De Grote Schuur, Greffelinkallee, Hummelo, 19.45 uur

za 15: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur

- Concours Rijvereniging Hummelo met dressuur en springen voor paarden, terrein Holsen, Broekstraat 33, Hummelo, 9.00-17.00 uur

za 15 en zo 16:

- Expositie over de historie van de IJzergieterijen in Keppel en omstreken, Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur

zo 16: • Concours Rijvereniging Hummelo met dressuur en springen voor pony's, terrein Holsen, Broekstraat 33, Hummelo, 9.00-17.00 uur

wo 19: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

za 22: • Open dag St. Joriskerk Voor-Drempt met diverse kunst- en muziekactiviteiten, 11.00-16.00 uur

za 22 en zo 23:

- Expositie over de historie van de IJzergieterijen in Keppel en omstreken, Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur

zo 23: • 15e Keppeltoertocht voor oldtimertractoren, vertrek vanaf de Burg. Vrijlandweg bij de Rijksweg in Hoog-Keppel, 10.30 uur

wo 26: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur
vr 28, za 29 en zo 30

- De derde editie van Mañana Mañana, landgoed Enghuizen, Hummelo

za 29 en zo 30:

- Rondje tuinen & natuur, opentuinweekend in Drempt, Hummelo, Keppel en omliggende plaatsen, hier en daar met een muzikale noot, 11.00-17.00 uur

- Expositie over de historie van de IJzergieterijen in Keppel en omstreken, Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur

zo 30: • Stevige IVN-wandeling rondom de Keppels, vertrek vanaf Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 11.00-15.00 uur

- Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, vanaf 16.00 uur in 't Kerkhuis, Hoog-Keppel

september 2015

do 1 t/m za 3:

- 120 jaar Volksfeest Keppel en Eldrik, editie 2015

vr 4 t/m zo 6:

- Høkersweekend Café De Tol Wittebrink, vrijdag vanaf 19.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur

za 5: • Expositie 120 jaar Volksfeest Keppel, Dorpskerk Hoog-Keppel, 12.00-17.00 uur

zo 6: • Openluchtuitvoering van Shakespeare's 'De getemde feeks'; park kasteel Keppel, aanvang 14.00 uur, park open 12.00 uur

zo 6 t/m wo 9:

- Volksfeest Hummelo

wo 9: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

vr 11: • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, Dorpshuis De Ruimte te Hummelo, 10.00-12.00 uur

za 12: • Filmavond voor de leden van Jeugdvereniging Drempt, Dorpshuis Voor-Drempt

za 12 en zo 13:

- Open Monumentendagen rond het thema Kunst & Ambacht

do 17: • Seizoenstart ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

- Dameskrans Hummelo, start van het seizoen in Dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 19 en zo 20:

- Sterke Bollendagen met verkoop van stinzenplanten en verwilderingsbollen én advies, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 20: • Opendag met wijn en kunstmarkt, wijnboerderij 't Heekenbroek, Achter-Drempt, 11.00-17.00 uur

zo 20 en ma 21:

- Dremptse Kermis

do 24: • Vrouwen van Nu, avond over De Veranderingen in de Zorg, De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

zo 27: • Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, vanaf 16.00 uur in 't Kerkhuis, Hoog-Keppel

- Flor d'Luna, Portugees muzikaal onthaal georganiseerd door KeppelCultuur, met een hapje en drankje, Dorpskerk Hoog-Keppel, 15.00 uur

oktober 2015

do 1: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

vr 9: • Koffiemorgen gezamenlijke diaconieën Drempt, Oldenkeppel en Hummelo, pastoriezaal Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur

za 10: • Najaarsplantenruilbeurs, Kerkstraat 3 te Voor-Drempt, 12.00-15.00 uur

- Houseparty voor de leden van Jeugdvereniging Drempt, 't Hessenhuus, Achter-Drempt

ma 12: • Vrouwen van Nu, avond rond de muziek en sketches van Dorus m.m.v. Derk te Riet, De Gouden Karper, aanvang 19.45 uur

do 15: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

- Bijeenkomst Dameskrans Hummelo, Dorpshuis De Ruimte, 14.00-16.00 uur

za 24: • Rondleiding met wijnproeverij, 't Heekenbroek, 15.00-17.00 uur

- Korendag, m.m.v. popkoor Eigenwijs uit Elst (Gld), shantymusiek De Trossen Los uit Twello en Vrouwenkoor AmaZing uit Drempt e.o., St. Joriskerk, Voor-Drempt, 19.30 uur

- KeppelCultuur organiseert Nacht van de Nacht, lezing voor jongeren over de sterrenhemel, Dorpskerk Hoog-Keppel

za 24 en zo 25:

- Sterke Bollen Dagen met verkoop van stinzenplanten en verwilderingsbollen en veel advies, De Warande, Laag-Keppel, 11.00-17.00 uur

zo 25: • Kerkcafé van de Protestantse gemeente Drempt en Oldenkeppel, vanaf 16.00 uur in 't Kerkhuis, Hoog-Keppel

do 29: • Ochtendbridgeclub Gezelligheid Troef, FF naar Steef, vanaf 9.00 uur

Slaapspecialist Drempt

Wij meten - en u ligt beter



Ieder persoon is anders, anders qua lengte, gewicht en lichaamscontouren.

Met Röwa Ecco 2 worden uw persoonlijke maten exact vastgelegd en vervolgens vertaald naar een compleet slaapsysteem: Van bodem tot matras, inclusief hoofdkussen met neksteun. Want alleen als u goed ligt, geniet u van een ontspannen nachtrust.

Maak nu kennis met het innovatieve Ecco 2 slaapsysteem van Röwa



Slaapspecialist Drempt

Rijksweg 20 | 6996 AC Drempt
Tel.: 0313 476218
www.slaapspecialistdrempt.nl



DICHTERIJ
DAN U DENKT!



Gratis parkeergelegenheid
Gratis bezorging en montage door heel Nederland
Gratis afvoer van oude matrassen en slaapkamermeubilair is mogelijk

PELGROM, uw land- en tuinbouwspecialist voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a.
dealer van:



**MASSEY
FERGUSON**

STIGA®

STIHL®

VIKING®



PELGROM HUMMELO B.V.

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

Broekstraat 1a - 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 - info@pelgrom.nl

www.pelgrom.nl