



de Hessencombinatie

Magazine voor Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Topsporter
Iris Jaspers

En verder in dit nummer o.a.:

- 7 inwoners uit groep 8 over hun schoolkeuze
- De coronacrisis in Drempt, Hummelo en Keppel
- Vrouwen van HC'03, daar wil je bij horen



CLAUS SPORT

IJsselkade 10-12 Doetinchem 0314 - 32 31 39
info@clausport.nl



- gratis
- sparen voor extra korting
- eenvoudig verzilveren
- exclusief voordeel
- aanbiedingen op maat
- altijd inzicht in je saldo
- en nog veel meer privileges



Bremer Bouw

Nieuwbouw

Verbouw

Onderhoud

Renovatie

Timmerwerken

Roy Bremer | Molenweg 10 | 6996 DN Drempt | T: 0313-472394 | M: 06-13380622 | www.bremerbouw.nl | info@bremerbouw.nl

Garage

BERNS

Garage Berns BV

Rijksweg 21

6996 AA DREMPT

T: +31 (0)313 47 44 68

I: www.garageberns.com

E: info@garageberns.com

- APK-keuringsstation
- 24/7 Mobiliteitservice
- Inkoop, verkoop en lease
- Reparatie en onderhoud
- Schadeherstel
- Airco- en bandenservice
- Automaatolie spoelen

Universeel en onafhankelijk

Voor duurzaam rijden!

Van de redactie

Hoe te beginnen met de redactionele aankondiging van deze uitgave van De Hessencombinatie?

Het antwoord op deze vraag leest u nu, in juni. Maar het antwoord schreven we al eind april. Ook wij als redactieleden verkeerden op dat moment vanwege de coronapandemie nog in de intelligente lockdown. Nooit eerder sinds de Tweede Wereldoorlog maakten we mee dat de vrijheid om te gaan en te staan waar je maar wilt voor zo'n lange periode van overheidswege werd beperkt. Een enorm aantal mensen is besmet geraakt, werd meer of iets minder ziek of overleed zelfs.

De economie van ons land wordt door de crisis uitzonderlijk zwaar getroffen. Ook bedrijven in onze dorpen hebben het erg zwaar. Voor de redactie is het ook de vraag geweest of we in staat zouden zijn om het juninummer te laten verschijnen. Want het was niet meer vanzelfsprekend dat de vrijwilligers die voor De Hessencombinatie schrijven, afspraken konden maken om met een kladblokje en pen bij inwoners langs te gaan voor een goed gesprek. Gelukkig heeft de creativiteit gewonnen en is het gelukt om deze uitgave in uw brievenbus te krijgen.

In deze editie is een reeks verhalen opgenomen van inwoners die bereid zijn geweest om te reflecteren op de situatie in de maand april. Waarom april? Omdat vooral in die maand het volle besef kwam hoe diep en ernstig de crisis wereldwijd zou gaan worden. De Britse dichter T.S. Elliot dichtte in zijn wereldberoemde gedicht *Het Barre Land* (1921) met vooruitziende blik: de maand april is de grimmigste. Gelukkig hebben wij ook een Nederlandse dichter die het leven iets positiever zag en de maand mei bij elkaar dichtte. Gorter is zijn naam en de volgende regel uit zijn gedicht *Mei* (1889) kent u allemaal: *Een nieuwe lente een nieuw geluid!* (Dit grote verhalende gedicht telt maar liefst 4.381 versregels!)

En zo belanden we dan met steun van deze klassieke dichters in de maand juni. Met verhalen van en over mensen in onze dorpen in het hier en nu. Over een jonge topsporter, het sympathieke doel van Stichting Jurk, en een verhaal dat zich afspeelt bij de brug in Hoog-Keppel in een tijd die ook erg grimmig was. De Hessencombinatie blijft met deze mooie reeks artikelen springlevend en vooral ook spannend. Veel leesplezier en blijf gezond!

De redactie



Inhoud

5	Colofon
6	Column Mart de Kruijff
8	Geheimen bij de Mulrabrug in Hoog-Keppel
16	Helpt u mee om De Hessencombinatie in stand te houden?
19	Column Jeroen te Lindert
21	Vrouwen HC'03, daar wil je bij horen!
22	7 inwoners uit groep 8 over... ...hun schoolkeuze
26	Topsport op jonge leeftijd
31	Column Gijs Jolink
32	Spread: Op de zomerse golven van de natuur...
35	Jeugdbeleid bij HC'03 in een strakker jasje
37	Column Guinivere Wolvetang
38	De coronacrisis in Drempt, Hummelo en Keppel
52	Bosbaden in de Achterhoek
56	Ter naald, draad en breipen voor Stichting Jurk
60	Activiteitenkalender
62	Column Anouk Mast

SONNEVELD BELASTINGADVIES
Register Belastingadviseur



Wij ondersteunen ondernemers

REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■



www.sonneveld-drempt.nl



Huidverzorging & Nagelstyling

Dineke Pelgrom

10% KORTING
zonproducten

Hulsevoortseweg 7
6996DG Drempt
M: 06-12694970
E: info@dinekepelgrom.nl
I: www.dinekepelgrom.nl



Eten & Drinken Koffie en Cappuccino Eten*Afhalen IJs -
Milkshake Terras @ WiFi Lunch & Diner Friet - Snacks
Salades en Broodjes Latte macchiato - Thee Menus / oerfriet
/ Burgers Eten*Afhalen Eten & Drinken Koffie en Cappuccino
IJs - Milkshake Terras @ WiFi Lunch & Diner Friet - Snacks
Salades en Broodjes Eten*Afhalen Latte macchiato - Thee
Menus / oerfriet / Burgers Eten & Drinken Koffie en
Cappuccino IJs - Milkshake Terras @ WiFi Lunch & Diner
Salades en Broodjes Latte macchiato - Thee Menus / oerfriet /



Rijksweg 88 Laag-Keppel
0314 380050

Alle dagen geopend
1200u - 2100u
www.deoldeschole.nl

De Gouden Karper

Hotel

Café

Restaurant



lunchen - dineren - vergaderen - logeren - arrangementen

Dorpsstraat 9 - 6999 AA HUMMELO - Tel.: (0314) 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl

www.degoudenkarperhummelo.nl

BOUWMARKT
DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
T: (0575) - 45 16 55
F: (0575) - 45 26 79
E: info@bouwmarktdetolbrug.com
www.bouwmarktdetolbrug.com

De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service
- Wij denken met u mee en geven graag advies
- Ook uw adres voor propaangasvullingen
- Hout en Plaat op maat
- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar
- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen

Colofon

De Hessencombinatie

Magazine voor de inwoners van Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Redactie

Ceciel Bremer, Maaïke Harkink, Berna ter Horst, Rinus Rabeling en Henk ten Zijthoff

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl, telefoon: 0313-472968 (Rinus Rabeling).

Aan dit nummer werkten mee

Anke Goossens, Gijs Jolink, Gerard van der Kamp, Mart de Kruif, Jeroen te Lindert, Gerard Maalderink, Anouk Mast, Guinevere Wolvetang.

Fotografie

Fred van Daalen, Emiel van Duuren, Koos Groeneveld, Maaïke Harkink, Wim van Hof, Rinus Rabeling, Floris Wolvetang.

Advertenties/Marketing

Wim Fontein, Patrick Verheij
Voor vragen of informatie:
06-20443810 (Patrick Verheij)

Vormgeving en druk

Youprinting, Drempt

Auteursrecht

Overname van artikelen (of delen ervan) uit deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank. Dit magazine wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ten aanzien van de juistheid van de inhoud kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

De Hessencombinatie is een uitgave van voetbalvereniging HC'03 en verschijnt 4 keer per jaar, in een oplage van 2600 exemplaren, in het verspreidingsgebied: Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik, Hummelo, Langerak en een gedeelte van Toldijk.

De volgende editie van De Hessencombinatie wordt verspreid rond 16 september 2020.

Informatie of klachten over bezorging:

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl of telefoon: 0314-842219 (Monique Bruins).

Abonnement

Woont u buiten het bezorgingsgebied van De Hessencombinatie of wenst u het magazine op naam per post te ontvangen, dan is een abonnement voor 20 euro per jaar mogelijk. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de redactie: 06-15445341 (Ceciel Bremer) of een e-mail sturen naar: dehessencombinatie@hc-03.nl.



Van de voorzitter

Onze planbare, maakbare en controleerbare wereld werd onzacht geconfronteerd met onze nietigheid en kwetsbaarheid.

En plotseling werd alles anders. Waar we ons verheugden op een mooie tweede seizoenshelft, kwam ineens alles gierend tot stilstand. Iedereen thuis, schoenen voor niets gepoetst, een oorverdovende stilte op en rond 't Doornslag, niets meer te beleven. Geen indrukwekkende inhaalrace van ons eerste elftal in de strijd om behoud voor een plek in de derde klasse, geen kampioenen die we kunnen eren, geen platte kar voor het vijfde elftal. Geen onderling toernooi, geen rommelmarkt, geen Keppelrun. Voor beleidsmakers in onze gemeente is dit een unieke kans om een inzicht te krijgen in de toekomst. Een dorp zonder hartslag. Nu een incident, maar als je niet oppast wordt dit ook het toekomstbeeld, tenminste als je krimp als een gegeven ziet, jongeren geen huisvesting aanbiedt.

Maar het is niet alleen de stilte, maar ook de ontredde die ons in haar greep lijkt te hebben. Onze planbare, maakbare en controleerbare wereld werd onzacht geconfronteerd met onze nietigheid en kwetsbaarheid. Dingen die we liever wegstoppen, maar nooit weg te krijgen zijn. Ook wel ironisch: het virus voorkomt dat we kunnen herdenken en vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven, door juist onze vrijheid in te perken. Vrijheid is dus niet zo vanzelfsprekend.

In die omstandigheden moeten we allemaal onze weg vinden. Dat is iets wat we persoonlijk en individueel moeten doen. Maar als voorzitter ben en voel ik mezelf ook verantwoordelijk voor de vereniging, dus moeten we met ons bestuur en de vrienden van 't Doornslag dat wat ons zo dierbaar is in Achter-Drempth door de crisis loodsen. We moeten de vereniging en de stichting allebei overeind houden, wat er ook gebeurt en hoelang de crisis ook duurt. Dat is ons doel.

Eenvoudig is dat niet. Bijna 80% van de voetbalverenigingen heeft het verre van breed, een aantal clubs zullen de crisis niet overleven. Inkomsten stikken, uitgaven gaan door en de onzekerheid rondom het nieuwe seizoen is geen fijne basis om op te bouwen. Voor ons betekent het dat we ongeveer 30.000 euro aan inkomsten mislopen. Dat is niet alleen de winst op de omzet in 't Hessenhuus, maar ook gedeelde inkomsten van de rommelmarkt op Hemelvaartsdag, de Keppelrun, het jeugdkamp en het vliegerfeest.

Maar het is niet alleen geld dat je niet krijgt, maar we willen ook wat extra geld uitgeven om de vereniging beter klaar te stomen voor de toekomst. Zo zijn we bezig met de plaatsing van LED-verlichting rond de velden en zonnepanelen op de kleedkamers. Dit gaat ook door. Want niet alleen is de subsidie al ontvangen, de financiering rond en de contracten getekend, het is ook belangrijk om de accommodatie nog beter geschikt te maken voor voetbal en tegelijkertijd duurzaam te maken.



Foto: Wim van Hof

Daarnaast willen we investeren in ons jeugdplan, zodat de begeleiding hier nog beter wordt en de doorstroom naar de senioren makkelijker. En we zijn hard bezig na te denken welke ambitie we hebben met ons damesvoetbal en hoe we dat kunnen invullen. Allemaal dingen die niet zonder kosten zijn, maar wel de hoeksteen vormen voor de toekomst van de vereniging. Stilstaan gaat ons hier niet helpen om de vereniging te kunnen blijven die we zijn.

Dat geld moeten we ergens vandaan halen, want we zijn een gezonde vereniging maar hebben geen super grote schatkist. Dus draaien we ieder dubbeltje wel een paar keer om. Om te beginnen doen we een beroep op de fondsen die de overheid in het leven heeft geroepen ter compensatie van gederfde inkomsten en het in dienst kunnen houden van personeel. Daarnaast hoeven we twee maanden geen contributie af te dragen aan de KNVB. Dat alles maakt, als het een beetje meezit, de problematiek met een derde deel kleiner.

Daarnaast heeft u misschien gelezen over een steunfonds dat voor het voetbal is opgericht door de KNVB met onder andere inbreng van de ING-bank. We volgen natuurlijk of daar iets voor ons bij zit. En in de Gelderlander van begin april zei een woordvoerder van de gemeente dat men denkt aan mogelijke opschorting of tijdelijke kwijtschelding van de huur van sportaccommodaties. Een mooi plan, alleen jammer dat bijna alle verenigingen inmiddels zijn geprivatiseerd. Sta je daar met je goede gedrag. Toch een beetje een analogie met het ophalen van het huisvuil: als je afval goed scheidt, mag je meer betalen. Dus daar verwacht ik maar niet al te veel van.

We hebben onze vrijwilligers gevraagd om, geheel vrijwillig, afstand te doen van een deel van hun vergoeding. Dat hebben ze allemaal en zonder uitzondering gedaan. Chapeau! En ik zeg daar gelijk maar bij dat tot nu toe niemand contributie terug heeft gevraagd, ook dat maakt ons heel blij en trots. Net als de signalen die wij van onze sponsors krijgen: ook die hebben het moeilijk, maar velen blijven ons trouw. Naoberschap bestaat.

Hoe komen we aan de rest van het benodigde geld? Ten eerste gaan we natuurlijk in alle hoeken en gaten van de begroting op zoek naar geld. Daar hebben we prima mensen voor. Ten tweede willen we, zodra dat weer kan, zo snel mogelijk een aantal acties optuigen die ons niet alleen weer bij elkaar brengen, maar ook nog wat opleveren. En als dat allemaal niet lukt, dan gaan we een list verzinnen. Desnoods moet ik gaan zingen, maar we gaan dat geld vinden. Wat er ook gebeurt. Want als één ding heel duidelijk is geworden de afgelopen weken is het welke cruciale rol onze vereniging en stichting spelen in onze gemeenschap. We zijn niet alleen een voetbalvereniging en een buurthuis, maar we zijn ook een bindmiddel voor jong en oud, groot en klein. Van biljart tot fysiotherapeut, van EHBO tot lezingen, onze maatschappelijke functie gaat veel verder dan voetbal alleen. Pas als het er niet meer is, weet je wat je mist.

Mart de Kruij



Geheimen bij de Mulrabrug in Hoog-Keppel

De Proloog

Na bittere kou, het water

De ijstijden laten duizenden jaren lang bij de Oude IJssel interessante sporen na. IJskappen bedekken Nederland tot ongeveer de regio waar wij in het hier en nu wonen. Zo'n 10.000 jaar geleden gaat het Weichselien over naar het Holoceen. Het smeltwater moet ergens naar toe. De hoofdstroom voor de afvoer van al dat water kennen wij als de huidige Rijn. Onze weinige verre voorouders zijn niet in staat om ook maar iets aan bedijking te doen. De Rijn overstroomt dus vaak en vormt nieuwe zijtakken, ook armen genoemd.

Zo'n 10.000 jaar geleden ontstaat de Oude IJssel als een arm van de Rijn. Het is een snelstromende kronkelige rivier. Met veel zandbanken en kolken in het stroomgebied. De Oude IJssel treedt net als de Rijn (en vaak ook door de Rijn) vaak buiten haar oevers. Heel vervelend voor de bewoners maar ieder nadeel heeft ook een voordeel. Door de overstromingen wordt het land vruchtbaar en kan de landbouw zich ontwikkelen. De rivier is beperkt bevaarbaar maar als verdedigingslinie niet onbelangrijk. Er verrijzen een aantal versterkingen langs de oevers. Kasteel Keppel is bekend, maar dat is niet de enige burcht in het huidige Bronckhorst Zuid.

Na de ontdekking van ijzeroer in de grond ontstaan langs de Oude IJssel ijzergieterijen. Het snelstromende water blijkt voor die 'ijzerhutten' een groot voordeel. Met watermolens kunnen de blaasbalgen voor de verhitte van de ovens in de 'hut' worden aangedreven.

Van wie was de Oude IJssel eigenlijk?

Landeigenaren waren rond de Middeleeuwen tot ver daarna ook eigenaren van de rivier als hun land aan de rivier lag. Die landeigenaren hadden er belang bij dat het land vruchtbaar bleef. Dus een overstroming meer maakte hen niet uit. De ijzerfabrieken langs de Oude IJssel

In de jaren 1940-1945 wordt een start gemaakt met de kanalisatie van de Oude IJssel. Maar in september 1944 komt een kink in de kabel. De frontlinie nadert de gemeente Hummelo en Keppel en het wordt een grimmige tijd. De luchtoorlog is op haar hoogtepunt. Elke nacht vliegen Britse en Amerikaanse bommenwerpers over de Achterhoek richting Duitsland en terug. Veel toestellen worden door de Duitsers neergehaald. Wie de crash overleeft, wordt krijgsgevangen gemaakt of probeert te vluchten. Er is een route voor vluchtende vliegers. En er is een halte op die route. Een geheime plek bij de Mulrabrug in Hoog-Keppel. Dit drieluik gaat over de Oude IJssel. En over de geheime plek.

hadden belang bij snelstromend water voor de aandrijving van hun machines. Om een regelmatige en krachtige watertoevoer te hebben, werden er dus stuwen en sluizen aangelegd. Al die tijd wordt de Oude IJssel door lagere overheden beheerd. Nou ja: beheerd? Het wordt meer en meer een zootje! Als in 1795 de Fransen Nederland bezetten, regelen zij bij *Arrêté du Directoire Exécutif du 9 mars 1798* dat de Oude IJssel als rijksrivier wordt aangemerkt en onder rijksbeheer wordt gebracht.

Ging de Franse vlag uit in Hummelo, Keppel en Drempt?

De vlag ging helemaal niet uit als we de bronnen erop naslaan. Want zoveel verandert er niet. De vele overstromingen mogen dan fijn zijn voor de vruchtbaarheid van de grond, maar je kunt slecht wonen in het stroomgebied van de rivier. Bewoners van de dorpen beginnen



Loop van de Oude IJssel voor de kanalisatie (uit: Ir. R. Ver Loren van Themaat: De Oude IJssel).

steeds meer te balen van de natte voeten bij hoog water. Scheepvaart op de Oude IJssel is vrijwel geen doen. Niet diep genoeg, allemaal kronkels, bochten en zandbanken en dan ook nog eens overal sluzen, stuwen en watermolens. Om gek van te worden als schipper! Hoezo is het een verbetering nu de Oude IJssel gepromoveerd is tot rijksrivier? De aap komt uiteindelijk uit de bestuurlijke mouw. Als er verbeteringen moeten plaatsvinden aan de Oude IJssel dan gaat dat slokken geld kosten. En zoals dat dan gaat: in 1876 bericht de minister aan de provincie Gelderland dat de Oude IJssel toch maar geen rijksrivier meer is. Op dat moment valt er niet echt veel te lachen in Hummelo en Keppel. In 1814 had Hummelo al eens behoorlijk blank gestaan en de kans op herhaling is groot. Op andere plekken, ook voorbij Doetinchem is het niet anders.

Bakkeleien

De toestand blijft ongewijzigd en dus bakkeleien de overheden verder. Totdat in 1880 eindelijk het Waterschap De Oude IJssel in het leven wordt geroepen. Na zware discussies over kosten wordt het Waterschap Reglement uiteindelijk op 25 juli 1882 goedgekeurd door het rijk. Die discussie duurde zo lang omdat een deel van de politiek vindt dat scheepvaart en waterlossing 'een onmogelijk huwelijk' vormen. Dat mag dan zo zijn: Gedeputeerde Staten van Gelderland concluderen in 1880 dat 'de Oude IJssel in een geheel abnormale toestand verkeert, daar de rivier volkomen onbeheerd is'. Het wordt echt tijd om in te grijpen, want de rivier ligt er nog steeds bij zoals in de Middeleeuwen en anderen gaan zelfs nog verder terug: het lijkt wel op de toestand van pakweg 10.000 jaar terug in de tijd,

De verbeteringen

Na 1882 worden plannen voor verbetering gemaakt en uitgevoerd. Maar het blijft dweilen met de kraan open. Dan wordt aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog een ingrijpend besluit genomen. De Oude IJssel wordt gekanaliseerd en er komt een einde aan haar relatieve onbevaarbaarheid. Na voltooiing van het werk moeten schepen tot 500 ton over een behoorlijk deel van de Oude IJssel kunnen varen. Het werk aan deze kanalisatie duurt uiteindelijk van 1940 tot 1963. Niet dat de planning aanvankelijk uitgaat van zo'n lange periode. Maar er zijn vanaf september 1944 serieuze complicaties bij de uitvoering.

Eerst gaan we terug naar 1940 als het project van de kanalisatie van de Oude IJssel in uitvoering wordt genomen. Honderden werkloze mensen uit alle windstreken van Nederland worden vanaf dat jaar in het kader van de werkverschaffing ingezet voor het graafwerk. Ondanks de Duitse bezetting in 1940 gaat het werk aan de kanalisatie op volle kracht verder met steun van de Duitsers.

In deze proloog maken we kort kennis met mensen die in die jaren aan de Oude IJssel ter hoogte van Hoog-Keppel wonen en werken.

Hendrik Geerligts (Lange Hent) woont met zijn echtgenote en zijn kinderen in 1940 op boerderij Tusschen de IJssel. Geerligts is voor de duvel niet bang en speelt in de latere oorlogsjaren een uiterst belangrijke rol bij de bevoorrading en hulp aan onderduikers. Hent en zijn gezin zijn in 1940 onkundig van het lot dat hen na de oorlog zal treffen.

We schrijven 1941 als boer Hendrik Netjes met zijn gezin de boerderij in Mastenbroek bij Kampen verlaat en met vee en huisraad in een veeboot 'emigreert' naar boerderij Mulra bij de brug in Hoog-Keppel. Zoon Derk had graag naar Canada gewild, maar de oorlog maakt deze oversteek onmogelijk. De familie heeft geen idee wat hen drie jaar



Het voormalige brugwachtershuis bij Hoog-Keppel met op de voorgrond brugwachter Oosterink en zijn familie, omstreeks 1920.

later te wachten staat. Zij worden in 1941 de nieuwe burens van de familie Geerligts.

Het is september 1942 als het baggerwerk voor de eerste fase van de kanalisatie van de Oude IJssel wordt aanbesteed aan het baggerbedrijf Boltje & Wierenga. Boltje & Wierenga moet 760.000 m³ grond bij de kanalisatie van de Oude IJssel verwerken tegen een inschrijvingsom van NLG 89.300. Het hele werk tot ver na de oorlog kost uiteindelijk 120.000 manweken, waarvan 48.000 manweken in oorlogstijd tussen 1942 en 1945. Ook de Wierenga's hebben geen notie van een zware toekomst. Hun scheepsvloot aan baggermachines zal na de bevrijding in 1945 grotendeels als kapotgeschoten schroot in de Oude IJssel liggen.

De Strânlijp bij de Murabrug wordt een Behouden Huys

In het najaar van 1942 vaart een grote vloot baggervaartuigen van het familiebedrijf Wierenga de Oude IJssel op. De vaartuigen zijn allemaal stoom aangedreven. Baggerbazen zijn de gebroeders Harm en Jan Wierenga met hun echtgenotes en kinderen. Onder de vaartuigen bevinden zich onder andere twee woonarken die dienen als woningen voor de Wierenga's.

Het werk begint bij Gendringen. De ark 'Dina' van Harm wordt aanvankelijk in Doetinchem aangemeerd en de woonark 'Giny' van broer Jan Wierenga vaart door tot aan Silvolde.

De baggerwerkzaamheden aan het rechte trekken van de Oude IJssel worden door de Wierenga's naar volle tevredenheid van het Waterschap uitgevoerd, er komen vervolgoopdrachten en zo trekt de vloot in die oorlogsjaren stapje voor stapje stroomafwaarts richting Doesburg. Zoals eerder opgemerkt, wordt het werk deels uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing. Honderden arbeiders worden uit alle delen van Nederland aangevoerd om met schop, kruiwagens en smalspoor het werk uit te voeren in opdracht van de DUW (Dienst Uitvoering Werken). Het uitgraven van het kanaaltracé is vooral handwerk.

In die eerste jaren van het project is er bij de baggeraars nauwelijks verzet tegen de Duitse autoriteiten. Wel houden Jan en Harm het werktempo bewust laag om te voorkomen dat als het werk te snel wordt afgerond, hun eigen mensen een groot risico lopen om verplicht in Duitsland te werk te worden gesteld. Van Duitse kant valt tot het najaar van 1944 nog niet zoveel te duchten omdat de kanalisatie van de Oude IJssel ook een strategisch belang dient voor de bezetter.

In 1944 strijkt Jan Wierenga met zijn deel van de vloot neer voor boerderij Mulra van de familie Netjes in Hoog-Keppel. De woonboot Dina

>>



Graafwerk bij de kanalisatie van de Oude IJssel ter hoogte van het voormalige brugwachtershuis in Hoog-Keppel.



Baggerschip van de familie Wierenga bij de oude en de nieuwe brug in Hoog-Keppel (foto na 1945).

van Harm Wieringa ligt eerst nog even in Doetinchem, maar Harm vindt de plek waar de woonark ligt te gevaarlijk. Er zijn na september 1944 voortdurend vliegtuigen in de lucht en er wordt geschoten op alles wat beweegt. Hij besluit om zijn deel van de vloot plus de woonark vlak bij het kleine kasteeltje de Kemnade bij Wijnbergen te leggen, pal aan het land van boer Job Wentink. Bewoner van het kasteel is op dat moment Cornelis Misset, de bekende uitgever van Misset Doetinchem. Jan legt zijn woonark (Giny) neer bij boerderij Mulra, samen met zijn smaldeel baggerschepen. De situatie voor de baggeraars verandert drastisch na september 1944.

De geallieerden hebben zuidelijk Nederland bevrijd. Maar omdat de opmars stopt, komt daarmee de aanvoer van kolen voor de stoommachines tot stilstand. Door de spoorwegstaking is de aanvoer van personeel onmogelijk geworden. En ronduit levensgevaarlijk wordt het omdat de geallieerde luchtmacht het zwerf domineert en op alles schiet wat beweegt. Het wordt onmogelijk om verder te werken en het werk wordt uiteindelijk stilgelegd. De vloot van Jan Wierenga wordt opgelegd in een nog niet gedempte bochtafsnijding bij boerderij Mulra in Hoog-Keppel. De vloot van Harm ligt bij de Kemnade achter Doetinchem.



Situatieschets ligging Strânljip (bewerking van de oorspronkelijke eerste versie van de tekening van Hayo Wierenga).



De piloten Caughlin en Boom bij de Marauder bommenwerper.

Al vrij snel dienen de vrijgekomen logiesruimtes van de baggerschepen achter Doetinchem tot een onderkomen voor onderduikers, neergehaald geallieerd luchtmacht personeel en opslagplaatsen voor gedropte wapens.

Hoe de familie Wierenga precies in aanraking komt met het plaatselijk verzet is niet meer te achterhalen. De onlangs overleden zoon van Harm, Hayo Wierenga, vermoedde dat de contacten werden gelegd via illegaliteits-lijntjes binnen de drukkerij van Cornelis Misset.

En er gebeurt nog iets in dat najaar van 1944. Het wordt hoog water en een kleine 'volksark' (voor het werkvolk) slaat van de trossen. Dit bootje met de naam Strânljip (Fries voor scholekster) komt ter hoogte van boerderij Mulra terecht tegen een grote berg zwarte aarde die nog niet kon worden verdeeld voor het dempen van de bochtafsnijdingen. Deze klus had met smalspoor, schop en kruitwagens moeten worden gedaan door arbeiders van de DUW, maar die zijn al een tijd niet meer inzetbaar vanwege de spoorwegstaking. Het werk aan deze berg aarde ligt stil.

Jan Wierenga ziet de gestrande boot liggen en bedenkt ter plekke een plan. Met een paar personeelsleden en voor hem betrouwbare Keppelse buurtbewoners gaat hij aan de slag om de Strânljip op een geraffineerde manier te verdonkeremanen. De volksboot wordt ingegraven in de berg zwarte aarde bij boerderij Mulra en aan het oog onttrokken. Het verhaal gaat dat Jan Wierenga bij de autoriteiten zelfs



Maquette van de Strânljip 1944/1945 gemaakt door Hayo Wierenga te Laag-Keppel.

melding doet dat zijn boot spoorloos is verdwenen. Ach, wat jammer toch!

De elektriciteit naar de ingegraven boot wordt via een kabel vanuit boerderij Mulra door Hendrik Netjes geregeld. Buurtbewoners die samen met de baggeraars betrokken zijn bij het wegwerken van de Strânljip vormen samen een verzetsgroep. Ze hebben wapens die boven de Veluwe zijn afgeworpen en oefenen daarmee in vernuftig aangebrachte ruimten die rond de ingegraven Strânljip zijn aangebracht. Er zijn twee gestolen Duitse veldtelefoons geactiveerd: eentje staat in de woonark van Jan Wierenga en de andere in de ondergrondse Strânljip. Bij onraad zwingelen de Wierenga's in de woonark Giny aan de hendel. Gaat de telefoon in de Strânljip over, dan dienen de bewoners zo snel mogelijk weg te wezen en zich op te sluiten in de gecamoufleerde geheime ruimten. Het systeem blijkt perfect te werken.

Wie maakten gebruik van de Strânljip op de doortocht naar bevrijd gebied of als onderduiker?

Nu de hoofdrolspelers niet meer onder ons zijn, moeten we afgaan op geschreven bronnen. In september 1944 arriveert een Belgische vluchteling in Doetinchem: Louis Grootvriendt. Hij is eierhandelaar en wordt op Dinsdag 1944 in Brussel door Duitse officieren gedwongen om hen naar Nederland te rijden. In Doetinchem weet hij te ontsnappen met een smoes dat zijn auto even op een mankement moet worden nagekeken in een garage. Als de Duitsers dat toestaan, gaat Grootvriendt er met zijn Chevrolet meteen van door. Hij vraagt de weg naar 'Nimwegen' aan een willekeurige passant en heeft geluk. De passant is Harm Wierenga. Die bedenkt zich geen ogenblik. Grootvriendt heeft weinig kans om heelhuids België te bereiken. Harm stapt dus in en dirigeert Louis tegen de stromen vluchtelingen in naar boerderij Mulra. De auto wordt door Harm, Jan, wat mensen van de baggervloot en boerenzoon Derk Netjes meteen onder een berg nat stro verborgen in de zaadlast achter de boerderij. Slim, want de vluchtende Duitsers zullen het natte stro niet gebruiken voor hun paarden. En Louis blijft in Keppel: deels verborgen in de Strânljip en deels op Mulra, zogenaamd als arbeider.

Via de 'pilotenlijn' hebben tenminste drie piloten ondergedoken gezeten in de Strânljip. Piloot George Andros uit Asuncion is vrijwilliger voor de USAAF. Hij is een Paraguayaan met een opvallend Indiaans uiterlijk. Hij wordt met zijn toestel bij Bremen neergehaald en weet te voet Nederland te bereiken. Onderweg schiet hij Duitsers neer, een boswachter, een militair en een politieagent en ontkomt aan arrestatie. De ondergrondse zet hem op de pilotenlijn en hij weet met hulp van de Wierenga's het bevrijde deel van Nederland te bereiken. Jan Derk van Zadelhoff weet in een interview met Henny Dokter nog



BAKKERIJ
Leo Ebbers

G.H.
Gewoon-Heerlijk!

Dorpsstraat 21 - Hummelo - Tel.0314 - 38 16 38

Turfstraat 4 - Zutphen - Tel.0575 - 51 38 27



**AUTOBEDRIJF
OVERBEEK**

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
Reparatie
Onderhoud en schadeherstel
APK keuringsstation
Airco service
Total tankstation

Dorpsstraat 4 - 6999 AC - Hummelo - tel. 0314-381674
info@autobedrijfoverbeek.nl www.autobedrijfoverbeek.nl

FF
naar Steef

café - zaal- terras

Dorpsstraat 1
6999 AA Hummelo
T 0314 - 38 04 06
M 06 - 30 40 76 72
E info@ffnaarsteef.nl
I www.ffnaarsteef.nl

VOLG ONS OOK OP
FACEBOOK & TWITTER!



Hendriks

Administratie
&
Belastingadviseurs



Oranjesingel 4 te Doesburg
tel. 0313 - 479100

Trimsalon
debotrim
DIERENSALON

zonder narcose en pijnloos
tandsteenverwijderen



Voor



Na



Loenhorsterweg 7E
6999 DT Hummelo
Volg ons op Facebook

T: 06 - 12 23 59 21
E: info@debotrim.nl
I: www.debotrim.nl

Bohyl
Boom-, groen- en
landschapsverzorging

| processierupsen bestrijding |
grondwerk | hardhout | zaagwerk |



Loenhorsterweg 7E - 6999 DT Hummelo

T: 06- 22 21 78 13

E: info@bohyl.nl

I: www.bohyl.nl



Het voormalige gemeentehuis van Hummelo & Keppel aan de Rijksweg in Hoog-Keppel.

heel goed dat deze Andros af en toe ook logeerde in de tas graanstro bij boerderij de Slonde in Eldrik. Zijn woeste verschijning maakt een enorme indruk op de mensen die voor hem zorgen en hem uit Duitse handen weten te houden. Ondanks intensief speurwerk (vooral van Karl Lusink) is het tot op heden nog steeds niet gelukt om Andros later in de tijd te traceren. Het verhaal gaat dat hij via Velp verder naar het zuiden werd geholpen en de geallieerde linies bereikte. Het kan zijn dat zijn naam anders is dan mensen, die hem hebben gekend, zich herinneren.

Er zijn nog twee Amerikaanse piloten die via de Strânljip in veiligheid worden gebracht. Eerste luitenant John Caughlan van de USAAF en tweede luitenant Ray Boom zijn met hun B-26B-50 Marauder op weg naar Hengelo (Ov) neergehaald. Door Harm Wierenga worden zij vanaf de vloot bij de Kemnade per fiets naar de Strânljip gebracht en op 5 februari 1945 via Didam naar de Rijn gesmokkeld. Vanuit Lobith worden ze met een grotere groep in een bootje overgezet naar bevrijd gebied.

Er is een teken van behouden vaart afgesproken. In de buurt van Nijmegen zullen bij een goede afloop vuurpijlen worden afgeschoten. In Hoog-Keppel staat op een avond een kleine groep mensen gespannen naar de nachtelijke hemel te kijken. En ja hoor: op het verwachte tijdstip zien ze de vuurpijlen in de richting van Nijmegen. Om 21.00 uur volgt het codebericht via Radio Oranje; *'de koffie is bruin... John en Ray OK'*. Een enorme opluchting voor de baggeraars en de verzetsgroep. En voor Harm Wierenga en zijn gezin op het Waalse Water bij de Kemnade. Op hun vloot zitten nog meer piloten in afwachting van transport en onderduikers. Harm Wierenga ontvangt na de oorlog twee dankbetuigingen. De ene komt van de Amerikaanse president en is ondertekend door Commanding General United States Forces European Theatre, Dwight D. Eisenhower. De andere is een dankbetuiging van de Air Chief Marshal, Deputy Supreme Commander Allied Expeditionary Force voor *'help given to Airman of the British Commonwealth of Nations, which enabled them to escape from or evade capture by the enemy.'*

Als de oorlog vordert en de bevrijding dichtbij komt, wordt het vanuit de lucht steeds gevaarlijker. De baggermolen Secunda ligt voor boerderij Mulra. Spitfires en Mustangs bestoken het vaartuig met raketten. Twee slaan in en doen het vaartuig rechtstandig zinken. Maar het water is ondiep en het schip lijkt ongeschonden. De jacht-

vliegtuigen komen dagenlang terug en nemen het onder vuur. En nog eens, en nog eens. Als de oorlog voorbij is, moet de baggermolen ter plekke worden gesloopt. Het vaartuig bestaat uit louter gaten.

Epiloog: De schoonheid, de troost en trouw

De kanalisatie van de Oude IJssel van 1940 tot 1963 kent veel facetten. Het werk is heel goed uitgevoerd en de kanalisatie heeft de Achterhoek veel gebracht: een prima waterhuishouding en een goede scheepvaartverbinding. In dit drieluik beperken we ons tot drie facetten die in het oog springen bij het project van de kanalisatie van de Oude IJssel.

De schoonheid

Het oude landschap langs de meanderende Oude IJssel is na 1940 onherkenbaar veranderd. De zeer rijke flora en fauna van de onbeugelde rivier is deels verdwenen. De oeverzwaluwen bij Mulra zijn er niet meer omdat de steile oevers zijn verdwenen of zijn opgegaan in een landschap dat verder van de rivier ligt. In deze tijd zou het een pittige discussie zijn geworden om de economische belangen te laten prevaleren boven de ecologische rijkdommen langs de oevers van de Oude IJssel. Aan schoonheid is ingeboet al zal een argeloze bezoeker, die geen weet heeft van het verleden, hier niet snel over vallen. Het landschap langs de gekanaliseerde Oude IJssel is ondanks de enorme ingrepen nog altijd van een spectaculaire schoonheid. In dit drieluik is een focus gelegd op de episode 1944 en 1945 in het kader van 75 jaar bevrijding en de rol van mensen die hun uiterste best deden om deze bevrijding mogelijk te maken. Piloten uit verre landen, onderduikers, arbeiders, baggeraars die ver van huis hun werk deden. Deze mensen hebben hun eigen leven op het spel gezet om het leven voor anderen beter te maken. Een aantal van hen overleefde de oorlog niet. Vier jonge mensen uit de verzetsgroep van Derk Netjes van boerderij Mulra komen vlak na de bevrijding om het leven bij de explosie van een landmijn bij het voormalige gemeentehuis aan de Rijksweg in Hoog-Keppel: Johannes Lucassen, Evert Jolink, Hendrik Jan Heutink en Jan Schellingerhout, schipper op een vaartuig van de baggervloot. Derk Netjes lag op het moment van de explosie na een acute blindedarmoperatie met een complicerende buikvliesontsteking in kritieke toestand in de kelders van het St. Jozefziekenhuis en mocht niet meer worden vervoerd. In die kelders maakte hij tussen leven en dood balancerend het bombardement op Doetinchem mee.



youprinting.nl



- vormgeving |
- drukwerk |
- promotie |
- signing |



Zomerweg 23 6996 DP Drempt

T 0314 82 03 86 E info@opmerkers.nl www.opmerkers.nl



Voor perfect verzorgd haar!

di-do-vr: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur
za: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur

Wij werken volgens afspraak: bel: 0575 - 45 22 20

Zutphen-Emmerikseweg 6 - 7227 DL Toldijk
www.kapsalonreintjes.nl

SUPERMARKT AALDERINK

1200 m² winkelplezier!
750 m² parkeerruimte!

Vind ons op
Facebook



DORPSSTRAAT 14-16 STEENDEREN

Internet www.coop.nl/steenderenaalderink

Facebook www.facebook.com/Coop.Aalderink.Steenderen

E-mail Aalderink.Steenderen@coop.nl | Tel. 0575 - 451206

OPENINGSTIJDEN **ma-do 08.00-19.00 uur** | **vr 08.00-20.00 uur**
za 08.00-19.00 uur | **zo 11.00-17.00 uur**

TNT-SERVICEPUNT | STAATSLOTEN | RDW | STOMERIJ DEPOT
BLOEMENHOEK | SLIJTERIJ | ZELFZORG MEDICIJNEN
HOGE KLANTENSERVICE | BEZORGSERVICE VIA COOP ONLINE



Rietdekkersbedrijf Jan Jansen

Voor al uw reparaties, onderhoud & nieuwbouw
Bel voor een gratis afspraak of advies

Beekstraat 11 • Toldijk • 06-23628732
janjansenrietdekker@outlook.com



ALEX KOENDERS
SCHILDERSBEDRIJF



SCHILDERWERKEN



GLASWERK



BEHANGWERK



SPUITWERK



PROJECTBEGELEIDING



WINKEL

Leigraafseweg 25, 6983 BR Doesburg ▶ T 0313 472 107
www.alexkoenders.nl



Echtpaar Geerligs van boerderij Tusschen den IJssel.

De troost van medemenselijkheid

In 1995 interviewt de Hoog-Keppelse schooldirecteur Henny Dokter een aantal verzetsmensen die de episode bij de brug in Hoog-Keppel meemaakten. Het gesprek komt op Hendrik Geerligs. De gesprekspartners zijn van mening dat Hendrik absoluut een lintje verdiende. Het liep helemaal anders. Citaat: '...Hent, die heeft verschrikkelijk veel gedaan. Ik bedoel voornamelijk voor de gemeenschap. Iedereen was daar welkom. Iedereen die daar kwam gaf hij wat. Hij zekerde de prijs die wij kregen voor het zaad: geen cent teveel. Maar na de bevrijding kreeg hij grote problemen met de belasting, want Hent Geerligs had bijna alles weggegeven. Hij kwam in behoorlijk grote financiële moeilijkheden te zitten en dat is, tenminste dat dachten we, er mede oorzaak van dat hij een einde aan zijn leven heeft gemaakt.' Een andere gesprekspartner: 'De mensen klopten nooit tevergeefs bij hem aan. Hij had veel onderduikers.' Hendrik Geerligs sleepte zakken vol voedingsmiddelen naar de Strânljip. Zijn dochter Marietje herinnert zich in 2020 dat ze een keer met haar vader mee mocht. Met het bootje maakte zij de oversteek naar de grote zandbult met de verborgen plek. De tragiek van Hendrik Geerligs is dat hij in 1947 een einde aan zijn leven maakte, vlak voordat hij moest verschijnen voor de rechtbank. Het verhaal gaat dat hij zich net als tijdens de bezetting niet zou hebben gehouden aan de strenge regelgeving op het gebied van voedseldistributie. Gehrard ten Zijthoff (91) in Hoog-Keppel herinnert zich in 2020 dat zijn vader, hoofd van de Christelijke School in Hoog-Keppel, zijn hele latere leven na 1947 wroeging had dat hij niet was ingegaan op het verzoek van Hendrik Geerligs om hem naar die zitting te vergezellen. Het schoolbestuur gaf hem geen toestemming om daarvoor vrij te nemen. Maar er speelde meer voor Hendrik Geerligs: hij en zijn echtgenote verloren hun zoon op jonge leeftijd. Hendrik heeft dit verlies bij zich gedragen als een loden last. Een troost voor zijn nabestaanden kan zijn dat hij door zijn makers nooit is vergeten.

Trouw

De mensen die in september 1944 op een achternamiddag ineens betrokken raken bij het verbergen van een boot kennen elkaar niet of nauwelijks. En toch slagen ze er op de één of andere manier in om onder hoogspanning elkaars vertrouwen te winnen en daarover tegenover wie dan ook te zwijgen.

Hendrik Netjes wordt na de oorlogsperiode een stille, in zichzelf gekeerde man. Er is in deze laatste maanden van de oorlog voor hem te veel ellende op zijn gezin afgekomen.

Hendrik Geerligs' dochter Anneke Geerligs huwt met Henk Hof en het echtpaar vertrekt naar een boerderij in de Noordoostpolder. De contacten (naast familie) met bekenden in Keppel blijven bestaan. Mevrouw Post uit Hoog-Keppel is gehuwd met Kees Post, ambtenaar bij de gemeente Hummelo & Keppel. Zij speelt een actieve rol in het verzet en is een steun voor Jan Wierenga en de mensen die verborgen zitten in de Strânljip. Zij onderhoudt tot haar overlijden contact met de overlevenden van de verzetsgroep.

De Belg Louis Grootvriendt haalt na de bevrijding met behulp van Canadese militairen zijn Chevrolet onder het stro vandaan. Ze slepen hem aan met een jeep en jutteren zijn tank vol benzine. Louis gaat plankgas met zijn auto vol aangeknaagd papiergeld (muizen!) terug naar Brussel. Hij houdt zelf, en later zijn dochter Lisette de Man-Grootvriendt, zijn leven lang vanuit Brussel contact met zijn bekenden in Hoog-Keppel.

Hayo Wierenga is de zoon van Harm Wierenga en een neef van Jan Wierenga. Hayo komt na een intense periode als marinier tijdens de politionele acties in NOI als jonge baggeraar terecht in Macao, de Portugese kolonie aan de Chinese grens. Hij strijkt later neer met zijn gezin in Laag-Keppel, waar hij in 2019 overlijdt. Teruggekeerd naar de streek waar hij en zijn familie zoveel hebben meegemaakt. De mensen rond de Strânljip onder de berg aarde bij de brug in Hoog-Keppel hebben onder zware omstandigheden elkaar leren kennen en niet meer uit het oog verloren. Zij bleven elkaar letterlijk en figuurlijk trouw tot aan hun dood.

Bronnen:

W.P. Nederkoorn en G.J.B. Stork. Er op of er Onder (2e en 3e druk november 1946 / februari 1970);
H. Wierenga. Baggeraars in Verzet (eigen beheer 1995);
Interview Derk Netjes in De Hessencombinatie nr. 4 september 2011;
Informatie maart/april 2020 via contacten met Karel Hof's, kleinzoon van Hendrik Geerligs in de Noordoostpolder;
H.L. Dokter. Even gaan onze gedachten terug. Verhalen uit W.O. II (1990);
Gesprekken met Gehrard ten Zijthoff maart/april 2020;
Perspublicatie (vermoedelijk tussen 1945 en 1947), geschreven door L. Westera. Bewaard door en afkomstig uit de nalatenschap van Berendje Pelleboer-Netjes te Garmerwolde;
Ir. R. Verloren Van Themaat. De Oude IJssel - de veelzijdige rol van het water (Misset 1966);
J.G. Vos en G.J.B. Stork. Het land van de Oude IJssel en zijn Waterschap (jubileumuitgave Waterschap van de Oude IJssel 1880-1980);
Aantekeningen voor het gidsen van wandelingen langs de Oude IJssel nabij Keppel (IVN-gids Arien ten Zijthoff-Netjes 1992);
De Graafschapbode: artikel over bezoek van piloot Caughlan aan de Achterhoek (gedateerd september 1973 uit het archief van Karl Lusink).

De Hessencombinatie



Verhoening HC '22 definitief, Jan van Dillen

'Ik ga ook mee'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Mark van der Vliet

"Ik wil winnen"

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Jasper Nickmann vertelt in de aflevering over de organisatie

De missie van Jasper Nickmann

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Motivatie

Even stokbrood halen in Frankrijk

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

Varen is een virus

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Joanne

jong multitalent met twee passies

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Bennie Jolink

Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

'Aanschaf pepperdriejmachine was m'n beste zakelijke beslissing'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

De familie Stortelder laat de middeleeuwen herleven

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Hoek Paddepoort

'Mijn Donkervoort zet ik ook in voor het goede doel'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

Er zijn mensen die niet accepteren dat er buiten worden gemaakt

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Willelm Baron van Lynden

'Landgoedvisie vormt de basis voor de toekomst van het Landgoed Keppel'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



John Hillhorst

belangenbehartiger van jonge agrariërs

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Drempelnaar Toby Boers

schrijft verhaal over zijn Duitse schoonfamilie

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

Tradities bij de kermisviering in Drempel, Himmelo en Keppel

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Burgemeester Marianne Bessink

'Ik wil de leefbaarheid graag op niveau houden'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Koen Hunteleaz

heeft een blauw-wit hart

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

Een kennismaking met de familie Wolvetang

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Henk Franken maaid van 's ochtends tot 's avonds laat

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Nieuwe dorpsling Jaye Parakhova

'Hummel is de draak van de stad'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Ellen Spanjers

ervaringsdeskundige in de zorg: 'Ik wil alles eerst zelf meemaken'

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Jette Bock

aanstormende skeelerrijder

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Sylvana Seronck

Finalist Miss Teen Goldenland

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Bennie Tuender

werkt voor Artsen Zonder Grenzen

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Piet Oudloff

Er gebeurt iets met jou

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Op school in Kaspad

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Jongeren en vrijwilligerswerk, Ellen Stottelder

De Hessencombinatie

De Hessencombinatie



Deventer van Frankrijk? Zo schrijft 'Het menselijke contact tijdens het zingen raakt ons diep'

De Hessencombinatie

de Hessencombinatie



Heppelrun 2019: meer dan 100 vrijwilligers

De Hessencombinatie

de Hessencombinatie



Drempel kermis in nieuw jasje

De Hessencombinatie

de Hessencombinatie



De blikken van Leo Thielhuysen

De Hessencombinatie

de Hessencombinatie



Chauffeurs komen hier vanzelf aangeweerd

De Hessencombinatie

de Hessencombinatie



Nieuwe columnist: Gonnevree Wolvetang

De Hessencombinatie

de Hessencombinatie



Topsporler Iris Jaspers

De Hessencombinatie

Helpt u mee om De Hessencombinatie in stand te houden?



In december 2010 verscheen de eerste uitgave van De Hessencombinatie. Daarmee werd een lang gekoesterde droom van HC '03 werkelijkheid: een eigen magazine voor alle inwoners van Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik dat iedere drie maanden gratis in de bus verschijnt. Want ook na de gemeentelijke herindeling in 2005 is de voormalige gemeente Hummelo en Keppel een eenheid gebleven. Een eenheid die bij wijze van spreken dagelijks wordt beleefd en door velen ook wordt gepraktiseerd. In onze kleine gemeenschap delen we onze voorzeningen en doen we er alles aan om ze in stand te houden; we koesteren met z'n allen wat we samen hebben.

Voetbalvereniging HC '03 wil een bindende factor spelen in deze gemeenschap. Niet alleen voor al haar 500 leden maar ook met de kantine die de functie van dorps huis heeft gekregen en waar diverse inwoners en verenigingen hun plek hebben gevonden. De Hessencombinatie is een uitvloeisel van de rol die HC '03 in onze plattelandsgemeenschap wil spelen. Een tijdschrift, volledig samengesteld door vrijwilligers, dat over veel meer gaat dan alleen voetbal. Het is niet het vroegere verenigingsblad, maar een magazine over mensen en ontwikkelingen in ons gezamenlijk woongebied.

Als lezer van De Hessencombinatie, komt u boeiende dingen te weten over medebewoners, over markante plekken in ons gebied en over innovatieve ondernemers. In het voorwoord van ons eerste nummer schreven we: *'Geloof ons, de vijf dorpen plus het buurtschap hebben genoeg te bieden wat wetenswaardig of bijzonder is,*

om daar de komende nummers mee te vullen.' En dat bleek waar want ondanks de coronacrisis is dit inmiddels het 39e nummer dat we met plezier hebben samengesteld.

Ons uitgangspunt is dat we dit magazine ieder kwartaal gratis bij alle inwoners in de bus bezorgen. Natuurlijk kost het samenstellen en uitgeven van De Hessencombinatie wel geld. We maken ieder kwartaal kosten voor de vormgeving, het drukken en verspreiden van het magazine. Dat werd de afgelopen jaren gefinancierd door de advertenties van vooral lokale ondernemers. Het is onzeker of we daar in de toekomst op mogen blijven rekenen omdat veel ondernemers door de crisis in zwaar weer zitten. Daarom doen we een beroep op u. Elke bijdrage is welkom. Wilt u ons financieel steunen zodat we ook in de toekomst De Hessencombinatie kunnen blijven uitgeven? We hopen dat we op uw steun mogen rekenen. Bedankt!

STEUN DE HESSENCOMBINATIE

U kunt een bijdrage doen door een bedrag te storten op rekening
NL20 RABO 0366 4248 58
ten name van HC '03.





Tuincentrum Bloemendaal

Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033

Tuincentrum

- kamerplanten
- snijbloemen
- gelegheidsbloemwerk
- potterie
- diervoeders

Hoveniers

- aanleg en onderhoud
- winterbeurten
- tuinonderhoud op contractbasis

Kwekerij

- coniferen
- bomen
- laurier
- kerstbomen

Bloemisterij

- violen
- zomerbloeiers
- vaste planten
- bolchrysanten

www.tuincentrumbloemendaal.com

Jip en Janneke

Regelmatig komt de vraag voorbij of die notariële taal nou niet een beetje eenvoudiger kan.

We hebben namelijk in het notariaat nogal eens last van alerhande jargon, ook waar we dat zelf eigenlijk niet meer zien. Gelukkig is dat ook in veel andere beroepen zo. Ligt u ook niet regelmatig op de stoel van de tandarts terwijl u uw tandarts allerlei onheilspellende termen hoort mompelen tegen zijn assistent, waarbij u direct denkt: 'Oei, dat gaat zeer doen'?

En vervolgens laat hij u in complete verwarring achter wanneer hij afsluit met de melding dat alles er weer keurig uitziet.

Probleem is dat men het op een bepaald moment niet meer ziet. In alle jaren aanloop naar onze benoeming hebben we ons met name bezig gehouden met het bestuderen van wetteksten en jurisprudentie, waardoor we het beseft dat het überhaupt bijzondere taal is in de loop van de tijd wat zijn kwijtgeraakt.

Er zijn ook notarissen die vreselijk trots zijn op het notariële taalgebruik en zich alleen daarom al met hand en tand zouden verzetten tegen het vereenvoudigen hiervan. Dat is bij mij niet het geval, maar ook dan is het nog niet zo eenvoudig om een akte in volledige 'Jip-en-Janneke-taal' te schrijven. Het is namelijk zo dat ook onze akten met name gebaseerd zijn op deze wetteksten en rechterlijke uitspraken. Over elk woord in de wetteksten is al oeverloos geprocedeerd, dus we weten precies hoe we iets moeten formuleren om het waterdicht te laten zijn. Hiervan afwijken met allerlei alternatieve termen en uitdrukkingen zou een groot risico geven op 'gedoe'. En het is nu juist onze taak om dat te voorkomen.

Maar toegegeven, het komt de leesbaarheid natuurlijk niet echt ten goede.

Het is uiteraard de bedoeling dat de notaris overtuigd is dat u weet wat u ondertekent en dat u daarvan de consequenties ook overziet. Alleen al voor deze notariële taak hebben we een mooi typisch Nederlands woord, namelijk de 'Belehrungspflicht'. Dit is ook de reden waarom de notaris de akte voor de ondertekening inhoudelijk nog helemaal met u doorloopt (in 'normaal Nederlands' zoals ik dan zelf vaak zeg).

Maar toch: langzaamaan wordt het beter. Werd er in een niet al te grijs verleden nog gesproken in woorden als '*weshalve, subrogatie en beredderaar van mijn boedel*', deze antieke terminologie komen we gelukkig nog slechts zelden tegen. In de media is onze beroepsorganisatie op dit moment ook bezig om allerlei notariële termen toe te lichten via www.notaris.nl, maar ook in hippe filmpjes op sociale media. Daar wordt dan uitgelegd wat wordt bedoeld met *comparanten, uitsluitingsclausule of successierecht*.

Vreemde termen op zich zijn echter over het algemeen niet het probleem, die zijn goed uit te leggen. Het gaat meestal mis bij warrig taalgebruik, onduidelijke zinsopbouw of bijvoorbeeld dubbele ontkenningen.

Dit is ook de reden dat ik hier vandaag over begin. Een mooi voorbeeld daarvan trof ik namelijk vandaag weer aan in één van de rechterlijke uitspraken zoals we die dagelijks krijgen aangeleverd.

Stelt u zich voor, u doorloopt een langdurige rechterlijke procedure om duidelijkheid te krijgen over een langlopend geschil. En dan eindigt de rechter met de volgende uitspraak: '*Onder die omstandigheden kan niet worden gezegd dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat A nu een beroep doet op de nietigheid van het nihilbeding.*'

U zou kunnen zeggen: 'Gelukkig, nu weten we ten minste precies waar we aan toe zijn.'

U zou ook kunnen zeggen:

'Eh, wat...?'

Foto: Wim van Hof



van de notaris

Mr. Jeroen te Lindert (46) is notaris te Doesburg. In zijn vrije tijd is hij zanger/pianist in een jaren 50 rock-'n-rollband.



Garage Schel vernieuwt shop en bouwt extra wasstraten

Al bijna 90 jaar is Garage Schel een begrip in Angerlo en omgeving. Het bedrijf biedt alles voor particuliere en zakelijke autorijders en speelt na al die jaren nog steeds in op de wensen van de klant.

Het Angerlose garagebedrijf beschikt al vele jaren over een tankstation met een shop die onlangs volledig werd vernieuwd. Joke Schel: 'Qua oppervlakte is de shop hetzelfde gebleven maar we hebben het heel anders ingedeeld zodat we onze klanten meer zitplaatsen kunnen bieden. Veel chauffeurs komen hier 's morgens koffie drinken, tussen de middag lunchen of aan het eind van de dag een warme hap halen. Ook medewerkers van lokale bedrijven zonder bedrijfskantine brengen hier hun pauze door en komen wat eten of drinken. De shop biedt daar nu voldoende ruimte

voor.' Daarnaast is ook het assortiment uitgebreid. Van diverse flesjes en blikjes drinken tot saucijzenbroodjes en kroketten, en van snoep en ijsjes tot allerlei autobenodigheden zoals ruitenvloeistof en olie.

Garage Schel biedt autorijders ook de mogelijkheid er hun auto te wassen. 'Bij de vier wasboxen waar je je auto zelf kunt wassen of de wasstraat waar je je auto of bedrijfswagen kunt laten wassen, is het met name in het weekend druk. We willen de wachttijden verkorten en daarom bouwen we twee extra wasstraten met 5 wasprogramma's en 3 wasboxen. Ook camper- en caravaneigenaren komen we tegemoet door een extra brede wasbox te bouwen voor het wassen van campers en caravans. Optimale service bieden is een van de uitgangspunten van ons familiebedrijf. Daar past dit

helemaal bij. Ja, eigenlijk hebben we als straks de bouw is afgerond echt alles wat je je maar kunt bedenken op het gebied van autorijden. En dat is precies wat we willen', concludeert Joke.

Tankstation 24/7

Wist u dat ons tankstation 24 uur per dag, zeven dagen in de week, open is? Via de betaalautomaat kunt u tanken wanneer het u uitkomt.



Garage Schel

De Koppeling 1
6986 CS Angerlo
T: 0313 - 49 07 60
M: info@garageschel.nl
I: www.garageschel.nl en
www.schelbedrijfswagens.nl
Volg ons op Facebook en Twitter

De faciliteiten van Garage Schel op een rij:

- Tankstation met shop
- Wasboxen en wasstraten met 5 wasprogramma's
- Verkoop, onderhoud, schadeherstel, verhuur en lease van personenauto's en bedrijfswagens
- Financieringen en verzekeringen
- Bandenwissel en bandenopslag
- Onderhoud van caravans en campers

Vrouwen HC '03, daar wil je bij horen!



HC '03 draait binnen het vrouwenvoetbal al jaren mee. De afgelopen jaren zelfs met een tweede seniorenteam (VR1 en VR2) en een damesteam 35+. Daarnaast spelen er ook veel meisjes in de jeugd. Desondanks hebben de vrouwen van HC '03 nu jouw hulp nodig.

Als we vragen aan de vrouwen van HC '03 waarom zij voetballen, komen er diverse antwoorden: niet alleen omdat sporten in de buitenlucht fijn is of omdat veel vrouwen van origine afkomstig zijn uit Drempt, Hummelo of Keppel, maar bovenal omdat het heel gezellig is. Uiteraard hoort hier de saamhorigheid en betrokkenheid van de vereniging bij, maar vooral is het heel erg gezellig binnen de teams onderling. Elk seniorenteam is een hechte groep vrouwen en het wekelijks zien van je vriendinnen, maatjes of teamgenoten is een heerlijke sociale activiteit. Dat je dan in de buitenlucht aan het bewegen bent, lijkt op sommige trainingen zelfs bijzaak volgens enkelen. Dat deze gezelligheid – van dus eigenlijk twee vriendinnenteams – ook een keerzijde heeft, blijkt nu.

Het tweede vrouwenteam, VR2, is een team waarbij de vriendschap is ontstaan binnen de jeugd van HC '03. Het meisjesjeugd-

team is destijds compleet overgegaan naar VR2. Anno 2020 is VR2 een team met veel meiden van net twintig. In het team van VR1 ligt de gemiddelde leeftijd enkele jaren hoger, wat overigens niet wil zeggen dat hier geen net-twintigers in voetballen. Toch houdt dit leeftijdsverschil tussen de teams in dat er bij VR1 de laatste jaren wat meer uitstroom heeft plaatsgevonden. Vrouwen vliegen uit, verhuizen of raken in verwachting en besluiten vervolgens te stoppen met voetballen.

Momenteel leidt dit tot een situatie waarbij VR1 volgend seizoen niet voldoende speelsters heeft om aan de competitie te beginnen. Toch wil de vereniging in het nieuwe seizoen graag starten met twee seniorenteams zodat de twee vriendinnenteams intact kunnen blijven. Daarnaast is de vereniging ook bezig met het ontwikkelen van een beleid binnen het vrouwenvoetbal. Twee seniorenteams maakt het makkelijker om over enkele jaren te starten met een eventuele selectie en tegelijkertijd kunnen we als vereniging met twee teams de vele meiden uit de jeugd ook wat bieden. Vrouwen- en meisjesvoetbal blijft groeien en daar wil HC '03 graag op anticiperen. Maar om dat te realiseren heeft de vereniging en met name VR1 enthousiaste

speelsters nodig. Heb jij ooit gevoetbald of juist niet? Houd je van een buitensport? Vind je het niet erg om een wekker te zetten op zondagmorgen? Vind je een veilige en gezellige sfeer belangrijk? Ben je een linkspoot? Houd je van een feestje? Denk je te kunnen keepen? Kom je uit de buurt van Drempt, Hummelo, Keppel of zelfs Doesburg, Arnhem of Doetinchem? Staat wit met bordeauxrood en grijs je goed? Kun je goed sprinten of heb je er een hekel aan? Kun je goed zingen onder de douche? Kun je een bal koppen? Ben je 14 jaar of ouder? Schroom dan alsjeblieft niet om contact op te nemen.

Je mag altijd meetrainen en bent meer dan welkom. VR1 is een open, gezellig team waarin wederzijds respect, maar vooral het 'met elkaar samen ballen' enorm centraal staat. Speelsters die soms denken dat de bal vierkant is, worden absoluut niet minder gewaardeerd dan de speelsters die zo een tegenstander wegpingelen. VR1 hoopt vooral dat jij die gezellige, sportieve aanwinst bent die hen komend seizoen toch kan laten starten in de competitie. Interesse? Meld je aan bij onze vereniging via info@hc-03.nl.

7 Inwoners uit groep 8 over... ..hun schoolkeuze

Na iedere zomervakantie starten weer veel leerlingen in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Met een schooladvies op zak worden open dagen bezocht. Vanuit onze dorpen is er veel te kiezen.

In Doetinchem fuseren drie middelbare scholen deze zomer in twee nieuwe scholen: Panora Lyceum en Houtkamp College. Daarnaast is er in deze stad ook nog keuze uit Prakticon, het Metzto College en Zone college (voormalig AOC). Of valt de keuze op De Tender of Het Rhedens in Dieren? De regiovakanties wijken hier weliswaar af van de basisscholen in Drempt en Hummelo en de scholen in Doetinchem, maar in hoeverre is dit een bezwaar? En wat is er met een bus of trein verder nog bereikbaar? Scholen in Arnhem en Zutphen bijvoorbeeld kunnen ook goede opties zijn. De keuze is reuze.

Wij vroegen zeven leerlingen uit groep 8 van de basisschool naar welke school zij straks gaan. Hoe hebben ze hun keuze gemaakt en waar hebben ze over nagedacht?

Floor Baerends – Panora Lyceum in Doetinchem

Floor is 12 jaar en woont met haar vader, moeder, broertje en hond Donja in Hummelo. Ze zit in groep 8 van basisschool de Woordhof in Hummelo. Ze wil later boekenschrijfster worden.



'Ik ben naar een voorlichtingsavond geweest over allerlei scholen die er waren en die nog zouden komen. Ook ben ik naar de open dagen van Panora en Houtkamp geweest. Ik ga vwo doen en dat kan op deze scholen. Eerst ben ik naar het Houtkamp geweest. Ik vond het een heel klein gebouw. In de lokalen stond alles dicht op elkaar en ik vond het er saai uit zien. Daarna ben ik naar Panora geweest. Dat vond ik een lekker groot gebouw met grote klaslokalen en ruimte om rond te lopen. Ook bieden ze daar voor alle niveau's tweetalig onderwijs aan en dat wil ik graag. Na die open dag wist ik dat het Panora ging worden. Mijn moeder is mee geweest naar de open dagen, maar ik kon de keuze zelf goed maken. Ook mijn juf heeft me een beetje geholpen: zij zei dat ik 'talig' genoeg ben om tweetalig onderwijs te doen. Ik heb erg zin in mijn nieuwe school en nieuwe vrienden maken. Bij één vriendin kom ik waarschijnlijk in de klas want dat kon je aangeven. Rekenen in het Engels lijkt me wel lastig. Ik vind rekenen al lastig en dan ook nog in het Engels. Maar ik hoor van andere mensen dat je er snel aan went. Het lijkt me leuk dat alles straks anders gaat, dan leer je hoe dingen ook op een andere manier kunnen.'

Renee Koert – Panora Lyceum in Doetinchem

Renee is 11 jaar en woont met haar vader, moeder, drie zussen en vijf logeerhuiskinderen in Laag-Keppel. Ze zit in groep 8 van basisschool de Woordhof in Hummelo. Ze heeft nog geen idee wat ze later wil worden.



'Ik twijfelde tussen Zone en Panora. Ik ben niet naar een voorlichtingsavond geweest want als een school een goede open dag geeft, kun je dan ook alle informatie krijgen. Mijn vader is mee geweest naar de open dagen. Houtkamp vond ik niet zó. Leek een beetje krap allemaal, dicht op elkaar en ik vond de uitleg niet echt heel goed. Zone was wel heel leuk. Het is een mooi gebouw met veel dieren. En je kon heel veel proberen en proeven. Als laatste gingen we naar Panora. Dat vond ik ook heel leuk. Je kon er allemaal dingen uitproberen, bijvoorbeeld je voorstellen in het Engels of Duits. Toen moest ik dus kiezen tussen Zone of Panora. Ik ging heel erg twijfelen. Mijn moeder noemde toen allerlei dingen op van de scholen en vroeg: wat wil je? En toen wist ik het, want ik wilde graag naar een dakpanklas en tweetalig onderwijs. En dat kan op het Panora. Ik ga naar de havo/mavo dakpanklas. Ik kom bij niemand in de klas die ik ken. Beetje raar wel, je moet echt weer opnieuw beginnen, je kent niemand. Maar dat komt wel goed. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een goed gevoel hebt bij het schoolgebouw. En dat heb ik. Ik heb er ook zin in dat de vakken nu moeilijker worden, meer uitdagend. Zoals Engels bijvoorbeeld. Ik wil graag weer méér leren.'



Eijse Luimes – Zone.college in Doetinchem

Eijse is 11 jaar en woont met zijn vader, moeder, twee broers en hond Blix in Achter-Drempt. Hij zit in groep 8 van basisschool De Klimtoren in Drempt. Hij heeft nog geen idee wat hij later wil worden.

'Een nieuwe school kiezen was voor mij een heel lange weg. Ik twijfelde enorm en heb echt pas op de laatste dag dat je kon kiezen me ingeschreven. Ik ben in groep 7 begonnen met nadenken over naar welke school ik zou willen. Ik ben naar *What's Next* geweest. Daar vertellen verschillende scholen over zichzelf. Ik heb open dagen bezocht van Zone.college, Houtkamp en Panora. Ook heb ik proefflessen gedaan op Het Rhedens. Dat heb ik samen met een paar vrienden gedaan. Dat was best heel leuk. Maar Het Rhedens heeft wel andere vakanties. Dus dan zou ik niet tegelijk met mijn broers vakantie hebben. Nou maakt dat niet héél veel uit hoor. Uiteindelijk heb ik mijn keuze heel erg op mijn gevoel gemaakt. Dat is wel moeilijk als je heel erg twijfelt. Sommige kinderen uit mijn klas hadden gelijk gekozen. Ik heb lang getwijfeld tussen Zone en Houtkamp. Ik heb ook nog een apart gesprek gehad met iemand van Houtkamp. Ik vond het namelijk vooral heel lastig om te kiezen voor iets dat er nog niet is. Weinig duidelijk zeg maar. Je kunt alleen de buitenkant van het gebouw zien en van binnen wordt het dan nog helemaal anders. Panora viel voor mij eigenlijk al gelijk af. Mijn gevoel zei van 'nee': een beetje, tja hoe zeg je dat, niet mijn type mensen of zo. Ook de stijl van leren sprak me niet aan. Met mijn vader en moeder heb ik er natuurlijk ook over gepraat. Maar uiteindelijk heb ik de keuze wel zelf gemaakt. Ik heb het meest zin in het leren kennen van nieuwe kinderen. Alles nieuw ontdekken. Ik ga Het Groene Lyceum doen. Er gaan wel andere kinderen uit mijn klas naar Zone maar daar kom ik dan niet bij in de klas. Maar dat vind ik niet erg. Mijn oude vrienden hou ik heus wel en dan heb ik straks gewoon nog meer vrienden. Ik denk niet dat het moeilijk wordt straks. Ik zit ook al best wel lang op deze school. Ik heb er vooral veel zin in!'



Rosa Klein – Panora Lyceum in Doetinchem

Rosa is 11 jaar en woont met haar vader en moeder in Laag-Keppel. Ze zit in groep 8 van basisschool de Woordhof in Hummelo. Ze wilde eerst ballerina worden, maar denkt er nu over na om juf of chirurg te worden.

'Graag wilde ik een balletopleiding doen. En ik heb hiervoor verschillende audities gedaan onder andere in Den Haag, Amsterdam en Arnhem. Bij de Nationale Balletacademie kwam ik door de eerste selectie en heb ik er 4 weken geoefend voor de slotauditie. Ook zat hier een medische keuring bij. Helaas ben ik niet aangenomen. Als laatste heb ik nog auditie gedaan bij Artez in Arnhem. Maar helaas niet aangenomen. Ondertussen ben ik ook naar de voorlichtingsavond in het Graafschap College geweest, waar in verschillende lokalen iets over alle scholen verteld werd. Hierna viel het Metzo voor mij af. Daarna ben ik naar de open dag van Houtkamp geweest. Dat leek me op zich best leuk. Maar toen ik daarna Panora zag, leek dat me veel leuker. Het is echt een heel leuk gebouw. Bij Houtkamp hebben ze maatwerktijden, dan heb je een uurtje per dag iets anders bijvoorbeeld Chinese les. Dat trekt me niet zo, doe mij maar gewoon les. Ik ga mavo doen en kom misschien bij een vriendin van ballet in de klas. En als dat niet zo is dan moet ik weer nieuwe vriendinnen maken. En dat kan ik best goed, maar is wel gewoon spannend. Ik ga sowieso met mijn vriendinnen samen naar Doetinchem fietsen. Daar heb ik ook echt zin in. En ook dat het een andere school is en dat het iets anders is dan wat je gewend bent. Zo dadelijk heb je bijvoorbeeld niet meer één leraar en ook meer mensen om je heen om mee te praten. Wiskunde lijkt me écht niet leuk, zo veel cijfertjes en zo, daar hou ik niet van.

Mijn vader en moeder zijn met me mee geweest naar de open dagen. En de juf heeft ook een beetje geholpen.'



Lola Nagy – Het Rhedens in Dieren

Lola is 11 jaar en woont met haar moeder, bonusvader, zusje en hond Alecq in Voor-Drempt. Ze zit in groep 8 van basisschool Annie MG Schmidt in Dieren. Ze wil later kok of fotograaf worden.

'Vorig jaar wist ik het eigenlijk al. Ik kan het niet precies uitleggen maar het is gewoon de school zelf: ik vond Het Rhedens meteen heel fijn. Niet te ver weg en het zag er mooi uit. Leuke inrichting, met zo'n bruggetje en niet te veel verdiepingen. Het is geen groot gebouw. Dat vind ik ook belangrijk. Niet zoals Metzo bijvoorbeeld. Daar ben ik ook geweest. Je komt daar binnen en ziet gelijk alles. Het is heel groot. Of het lijkt zo, dat weet ik niet. Ik ben in groep 7 en in groep 8 naar open dagen geweest en heb de scholenmarkt *What's Next* bezocht. Ik vond het heel lastig dat je van de nieuwe scholen Panora en Houtkamp nog niet kan zien hoe het eruit ziet. En ik vond dat de mevrouw die de voorlichting over Houtkamp gaf het ook een beetje saai uitlegde. Ook heb ik met mijn klas mini-lessen gevolgd op Het Rhedens. Dan ervaar je hoe het daar is. En hoe alles eruit ziet. We kregen mini-lessen over techniek, wiskunde en Nederlands. Bij techniek werkten we ook met allerlei apparaten waar je dingen mee kan doen. Ik vond het heel interessant allemaal. We zaten in ruime lokalen, met tafeltjes in groepjes. Het lijkt me heel fijn om straks van lokaal naar lokaal te lopen tussen de lessen door. Even



ROMETRON

intelligent agricultural solutions

www.rometron.nl



IJSBOERDERIJ DE STEENOVEN

'HET GRAS VAN VANDAAG, IS HET IJS VAN MORGEN'

- VERS BOERENIJS • KOFFIE & THEE •
- TERRAS & SPEELTUIN •

• BROEKSTRAAT 2, 6999DE, HUMMELO • WWW.IJSVANDESTEENOVEN.NL •

TE HUUR:

Luxe 5-sterren villa aan zee bij Lovina, Noord-Bali

Selamat Datang/Welkom in onze luxe 5-sterren villa **Terang Bulan** in Bali voor een onvergetelijke vakantie met maximaal 7 personen met veel privacy.

De villa ligt aan het strand in Lokapaksa in het rustige noorden van Bali, zo'n 12 km ten westen van het toeristengebied Lovina.

Onze villa ligt in een grote tropische tuin met wuivende palmbomen, exotische planten, Boeddha beelden en lotusvijvers, met een 18 meter lang infinity zwembad en een jacuzzi. Naast het zwembad is een heerlijke loungeplek (Balé Bengong). In ons zitje aan de Bali zee geniet u van de zonsondergang.

Er zijn 3 slaapkamers met airconditioning en elk een eigen badkamer. De villa heeft kabel, satelliet tv en gratis WiFi. Onze staf kan uw maaltijden bereiden en zorgt dat het u aan niets ontbreekt.

Op onze site www.villaterangbulan.nl vindt u tarieven, beschikbaarheid en meer informatie. Of bel ons even voor een afspraak op 0313 - 47 91 79.

Loek en Erna Janssen, Strengsche Veld 32, 6996 DK Drempt



autoschade
Frits Bloemen

- Wij repareren voor alle verzekeringsmaatschappijen
- Vervangend vervoer • Ruitservice
- Uitdeuken zonder spuiten • 24 uur bereikbaar

FABRIEKSTRAAT 20B • 7005 AR DOETINCHEM • TEL.0314-340637 • WWW.FRITSBLOEMEN.NL

Achmea
Schadeservice



bewegen tussendoor. Niet alleen maar zitten. Ik ga naar een havo/vwo-klas. Ik kom niet bij vriendinnen in de klas, maar ik kan wel met ze mee fietsen straks want een aantal hier uit de buurt gaat wel naar dezelfde school. Ik heb natuurlijk wel met mijn moeder gepraat over mijn schoolkeuze, maar ik mocht zelf beslissen. Gelukkig was het al snel duidelijk voor mij. Het zal wel even wennen zijn, vooral dat je ineens de jongste van de school bent. Maar ik heb er wel zin in. Vooral in gym, dat lijkt me echt het leukste vak. En buiten de lessen om kun je in de middagen ook extra meedoen aan schilderen of muziek bijvoorbeeld. Dat vind ik ook heel goed aan deze school, dat je buiten school ook nog andere dingen kan leren.'



Jimmy Larink – Het Rhedens in Dieren

Jimmy is 11 jaar en woont met zijn vader, moeder, twee broertjes en hond Berend in Voor-Drempt. Hij zit in groep 8 van basisschool De Klimtoren in Drempt. Hij wil later hoefsmid of drummer worden.

'Ik heb niet echt iets met steden. Doetinchem vind ik ver weg en het Zone.college zit bijvoorbeeld ook nog eens helemaal aan de andere kant van de stad. Ik vond het daar ook heel groot, heel druk. Van het begin af aan had ik eigenlijk al het idee van 'ik ga naar Dieren'. Ik ben in groep 7 begonnen met naar open dagen gaan. In Doetinchem ben ik naast Zone ook naar Metzo geweest. En ik ben in Zutphen naar de open dag van de Vrijeschool geweest. Dat vond ik heel chaotisch: het was heel druk, eerst al met auto's. We moesten naar een parkeerplaats rijden en dan in een bus naar het gebouw stappen. Maar er waren ook gewoon heel veel mensen. En Zutphen is natuurlijk ook best ver weg. Ik heb met mijn vader en moeder en met vrienden gepraat over mijn schoolkeuze, maar ik mocht wel zelf beslissen. Ik vind het leuk om met mijn handen te werken. Ik ben samen met mijn vader van een zeecontainer een oefenruimte aan het maken voor mijn band High Voltage. Dan kan ik straks daar met mijn bandleden Bram, Eijse en Jelte oefenen. Zelf beton storten en houten frames timmeren, dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Dat vond ik ook heel leuk aan de open dag van Het Rhedens: we hebben een rondje door de school gelopen en je kon er dingen doen en maken. Mijn broertje heeft in het technieklokaal bijvoorbeeld een armbandje gemaakt. Het muzieklokaal was eigenlijk niet open, maar hebben ze speciaal voor mij even open gedaan. Toen mocht ik het elektrische drumstel uitproberen. In mijn band drum ik met een akoestisch drumstel, dus dat vond ik wel heel gaaf. Ik heb ook nog mini-lessen gedaan op Het Rhedens. Toen ben ik erachter gekomen dat wiskunde helemaal niet hetzelfde is als rekenen. Ik heb wel zin in de afwisseling tussen lessen, lekker even bewegen tussen de lessen door. Mijn nieuwe school heeft andere vakanties dan de school van mijn broertjes. Ik zie er wel een beetje tegen op dat ik door mijn school- en vakantietijden straks mijn broertjes minder zie. Mijn lesrooster is niet hetzelfde als hun schooltijden. En als we al tegelijk vertrekken thuis, dan fietsen zij de ene kant op en ik de andere. Dat is wel gek. Maar gelukkig is de weg naar Dieren toe ook leuk om te fietsen. En het zal ook wel lekker rustig in huis zijn als mijn broertjes naar school moeten en ik niet. Ik kom misschien wel bij bekenden in de basis/kader-klas, waarmee ik samen kan fietsen. Maar ach, nieuwe vrienden maak je sowieso. Ik weet niet wat ik er precies van moet verwachten, maar het komt wel goed.'



Lyan Haaijema – Panora Lyceum in Doetinchem

Lyan is 11 jaar en woont met haar moeder, broer, zus en hond Hummer in Hummelo. Ze zit in groep 8 van basisschool de Worddhof in Hummelo. Ze wil later leerkracht in het voortgezet onderwijs worden.

'Ik wilde eigenlijk kiezen voor het Ludger of het Rietveld, maar toen veranderden de scholen en moest ik nadenken over Houtkamp of Panora. Ik heb ook nog even over Zone nagedacht maar deze viel af omdat ik daar niet de richting kon kiezen die ik wil. We mochten daar ook nog een dagje meekijken, dat was wel leuk hoor maar dus niet de school voor mij. De eerste open dag die ik bezocht was van Houtkamp, dat vond ik gelijk wel leuk. Maar toen ik Panora had bezocht, leek die school mij leuker. Ik denk dat het belangrijk is dat je een fijn gevoel hebt bij een school. En dat heb ik bij Panora. Het zit in het oude Wil-librordgebouw van het Ludger College. Mijn zus heeft daar ook gezeten en ik kwam haar oude mentor nog tegen tijdens de open dag. Ik vind het gebouw heel fijn, het is geen oud gebouw, het heeft een mooie grote aula en veel glas. Bij het Houtkamp had ik het gevoel dat we proefkonijnen waren. De lokalen moesten bijvoorbeeld nog verbouwd worden. En daar werk je soms ook met heel veel leerlingen tegelijk in een supergroot lokaal. Dat lijkt me niet fijn. Panora doet aan wereldwijd onderwijs, dat lijkt me heel interessant. Je leert hoe het aan de andere kant van de wereld gaat. Je houdt dan bijvoorbeeld acties voor het klimaat of om een ander te helpen. Vooral het klimaat vind ik belangrijk: ik word altijd boos als er iets van plastic in de berm ligt. Mijn moeder en vader hebben geholpen met mijn keuze. Maar mijn zus heeft ook geholpen door tips te geven zoals vragen naar extra info bij docenten tijdens de open dag. Ik zie er aan de ene kant tegenop om zo dadelijk ver te moeten fietsen, maar aan de andere kant heb ik er ook wel weer zin in. Ik heb ook zin om mijn nieuwe klas te ontmoeten, waarschijnlijk komt een vriendin bij me in de klas; zij gaat ook tweetalig gymnasium doen. Het is ook leuk om verschillende leraren te krijgen, nu heb je er één. En een mentor, dat is ook wel fijn. Daar kan je dan alles mee bespreken. En dus heel veel Engels praten vanwege het tweetalig onderwijs, daar heb ik écht zin in.'



Topsport op jonge leeftijd

De veertienjarige topsporter Iris Jaspers uit Drempt was dit jaar de favoriet voor het NK Aerial en Paalsport. Het toernooi is dit jaar door de coronamaatregelen afgelast, net als het WK in oktober. 'Natuurlijk vind ik het heel erg jammer, maar ik train gewoon door.'

Als je Iris ziet, zou je niet direct denken dat zij meer kracht in haar armen en benen heeft dan de meeste volwassen kerels: tenger postuur, een jongedame aan het begin van haar puberteit. Maar zodra je Iris in actie hebt gezien, weet je wel beter. Als je namelijk even niet oplet, hangt ze al horizontaal aan een verticale paal. Kracht, lenigheid en acrobatiek zijn de talenten die Iris in haar sport moet beheersen. En dat doet ze vol overgave. 'Het enige dat ik graag zou willen

veranderen, is dat ik het zonder pijn zou kunnen doen. Van het klemmen met de paal en de hoepel krijg je enorme blauwe plekken, blaren en schrammen. En soms val je natuurlijk ook flink.'

Pijn lijden

Iris traint tussen de 8 en 12 uur per week voor de paal en hoepel. Ze traint in Arnhem en sinds kort ook in Doetinchem. Haar trainster is Samantha Polman van Aerial Studio in Arnhem. 'Het leukste aan mijn sport vind ik dat ik mijn creativiteit erin kwijt kan. Je bent heel vrij om zelf dingen te bedenken: de moves en de muziek. Voor een nieuwe move moet je soms heel lang oefenen. Je probeert eigenlijk steeds ietsje verder te gaan, een stapje erbij. Maar het heeft altijd tijd nodig. Soms kan je iets pas na een paar maanden. Met mijn lenigheid gaan de lenige moves best snel, maar nog steeds niet vanzelf. Voor de krachtmoves moet ik keihard trainen. Het is ook gewoon heel veel pijn lijden', legt Iris uit. 'Het is best een gevaarlijke sport, vallen en weer opstaan, hoort er ook bij. Er is wel eens een moment geweest dat ik dacht aan stoppen. Het is soms gewoon heel zwaar. Maar toen heb ik een heel goed gesprek gehad met mijn trainster die vroeg 'Wil je dit écht?'. En het antwoord daarop is toch echt 'ja!' Gelukkig steunen mijn ouders me ook heel erg in de keuzes die ik zelf wil maken. Zonder hen zou ik het niet zo kunnen doen.'

School

Topsport in combinatie met school is soms lastig. Iris gaat naar 't Venster in Arnhem. Deze school heeft meerdere topsporters onder haar hoede en biedt de mogelijkheid het schoolprogramma aan te passen op het wedstrijdprogramma van de leerlingen. 'Het is heel fijn dat mijn school veel ruimte biedt voor mijn sport. Als ik een zware wedstrijd op zondag heb gehad

'Je moet dŭrven en je moet doorzetten'

bijvoorbeeld, kan ik op maandagochtend eerst rustig aan doen. Op donderdagmiddag haal ik dan de lesuren die ik heb gemist in.' Hoewel veel van haar energie naar de sport gaat, wil Iris ook graag een diploma halen, bijvoorbeeld als sportinstructeur. Op haar school zitten meerdere leerlingen die een topsportprogramma volgen zoals voetballers, golfers en bokkers. 'Met de Vitesse-jongens heb ik wel eens handje gedrukt toen ze nog niet wisten welke sport ik deed', vertelt Iris lachend. 'Iedereen verbaasd natuurlijk dat ik won.'

Imago

Voor de paalsport kampt met een verkeerd imago: veel mensen denken aan een erotische dans door volwassen dames die hiermee geld proberen te verdienen. Toen Iris 9 jaar was, heeft haar moeder haar uitgelegd dat volwassenen vaak aan strippers denken bij het woord paalsport. Een aparte gewaarwording voor de jonge Iris: 'Het is echt totaal niet te vergelijken. We zijn niet bezig om een of ander dansje om een paal heen te doen. We doen heel moeilijke moves waar we super hard voor moeten oefenen en trainen om ze te kunnen uitvoeren.' Het imagoprobleem zit Iris af en toe wel een beetje in de weg. 'Soms zeg ik maar gewoon dat ik in een circus werk. Daar stellen mensen tenminste niet gelijk allerlei rare vragen over. In mijn klas doen ze er wel normaal over. Ik wil ook gewoon graag dat iedereen er normaal over praat.'

Voorbeeld

Iris is op driejarige leeftijd begonnen met peutergym en hierna doorgegaan met turnen. Ze heeft duidelijk talent en turnt al snel op selectieniveau. Ook begint ze met acrogymnastiek in duo's. Als haar vaste partner stopt, houdt het voor Iris ook op. 'Dat vond ik wel heel jammer toen. Ik ben vervolgens zelf op zoek gegaan naar een andere sport waarin ik meer kon doen met

acrobatiek. En kwam terecht bij de paalsport. Naast de paal zag ik toen ook andere attributen waarmee getraind werd zoals de hoepel en doeken. Mijn trainster op dat moment was Kelly de Vos en zij is vooral heel ervaren in de doeken en inmiddels ook in de hoepel. Zij is zelf artiest en traint ook circusartiesten. Wij hebben nog steeds veel en fijn contact, soms trainen wij samen of komen elkaar tegen op een wedstrijd! Een paar jaar geleden zijn we vanuit het westen van het land hierheen verhuisd en gingen we op zoek naar een geschikte trainster hier in de buurt. Toen ben ik in Arnhem begonnen. Inmiddels is de hoepel mijn favoriet: daar is lenigheid het belangrijkste.'



*Uw verdriet kunnen wij
niet wegnemen...
wél de zorg van de uitvaart*



Dag en nacht bereikbaar via tel. 0313-474909

Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent.

Rouwcentrum: Meipoortstraat 74, Doesburg

Inlichtingen en adm.: Tel. 0313-475787 | info@patrimoniumdoesburg.nl



Uitvaartverzorging
Patrimonium Doesburg

(ind Nardus)



www.patrimoniumdoesburg.nl

C. SEEGERS



Rijwielen



E-Classic heren /dames € 1250,-



Skelters



Trampoline's



Zomerweg 21, 6996 DP Drempt, Tel.: 0313 - 472 722
Internet: www.seegersdrempt.nl / E-mail: info@seegersdrempt.nl

HOVO

Achterhoek & Liemers

HOVO A&L organiseert
in Doetinchem cursussen
in collegevorm, gericht
op mensen vanaf 50 jaar.
HOVO Achterhoek en
Liemers is onderdeel
van Iselinge Hogeschool
te Doetinchem.

**Het cursusprogramma voor het cursusjaar
2020-2021 omvat de volgende vakgebieden:**

- Amerikaanse geschiedenis
- Architectuur
- Biologie
- Economie
- Engelse geschiedenis
- Europakunde
- Filosofie
- Geologie
- Geschiedenis
- Geschiedenis van het christendom
- Het Midden-Oosten
- Joodse cultuur
- Klassieke literatuur
- Klimaat
- Kunstgeschiedenis
- Muziek
- Psychologie
- Religiewetenschappen
- Russische cultuurgeschiedenis
- Sociale geschiedenis



Voor uitgebreide
informatie en inschrijven,
zie de website

www.hovo-al.nl



Naast haar eigen trainingen helpt Iris ook bij de kinderlessen. 'Ik vind het erg leuk om met kinderen om te gaan. Tijdens de lessen proberen we ze nieuwe dingen te leren. Ze mogen zelf liedjes kiezen en leren dansjes. En we klimmen in de paal natuurlijk.' Voor de kinderen is het leuk een trainster te hebben die zelf nog jong is en al zo veel moves kan. Hier heeft de jonge Iris al een voorbeeldfunctie. Dit helpt haar zelf soms ook: 'Het boek *Leven voor talent* heeft mij enorm geïnspireerd. Het gaat over de Nederlandse Demi Brama, een grote naam binnen de paalsport. Ik herkende heel veel in haar verhaal. Het is soms zó moeilijk als het niet lukt. Je voelt zo'n enorme frustratie. Maar je moet blijven proberen. En dan ineens, lukt het toch!'

Droom

Iris kan ondanks de coronamaatregelen redelijk gewoon doortrainen. 'We houden afstand tijdens de lessen die nu individueel zijn en online. En ik heb een paal en een hoepel thuis in de tuin staan. Gelukkig kan ik op deze manier fit blijven en blijven oefenen.' Door de afgelasting van het NK en WK maakt Iris dit jaar geen kans op een uitbreiding voor haar prijzenkast. De wedstrijndeling is op basis van leeftijd. 'Volgend jaar val ik onder een andere categorie. Dan kom ik mijn concurrent van vorig jaar weer tegen, waardoor ik nèt tweede werd bij het NK en daardoor niet naar het WK mocht. Dat gaat

duo waarschijnlijk wel lastig worden.' Toch kijkt de ambitieuze Iris graag positief vooruit: 'Ik blijf verder gaan met waar ik mee bezig ben. Ik wil steeds beter worden en nóg meer kunnen. Ritmische gymnastiek vind ik ook heel interessant en acrobatiek vind ik helemaal geweldig. Mijn grote droom is ooit bij Cirque du Soleil te mogen werken. Dat lijkt me spectaculair: de performance en het vermaken van het publiek. En een beetje bekend worden lijkt me ook erg leuk', glundert Iris. Inmiddels heeft ze ook al diverse optredens gedaan zoals bij de Sportweek Doetinchem of op de Doesburgse Kadedagen. En ze staat in de 'Pole and Aerial Sports Calendar 2020'. 'Ik heb een professioneel Instagram account waar je mij kunt volgen op iris.aerialistic, regelmatig post ik daar mijn uitdagingen en resultaten op. Audities doen bij Cirque du Soleil kan nog wel jaren duren, je moet gewoon goed genoeg zijn. Daar train ik ook voor. Groot worden in mijn sport. Ik hoop dat ik daar verder mee kan komen.'



- › AUTORUIT VERVANGEN
- › STERREPARATIE
- › VOORRUIT POLUSTEN*
- › KENTEKEN GRAVEREN
- › AIRCOSERVICE*



GG
GlasGarage.nl

Specialist in autoruiten!



Autobedrijf Melgers

Hoge Wesselink 2
7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 451974

› GLASGARAGE. SNEL EN ALTIJD IN DE BUURT!

Autoruit stuk? Haast? Met ruim 80 vestigingen is er altijd een GlasGarage bij u in de buurt die u razendsnel helpt! En doet dat tegen de laagste kosten voor u. Bovendien krijgt u levenslange garantie en zijn er doorlopend leuke acties. Vraag ernaar bij de vestiging bij u in de buurt of kijk op onze website.

Keurslagerij De Worstepinne, uw barbecuespecialist!



De Worstepinne, keurslager

Ooipootstraat 30, Doesburg
Tel. 0313-472314
www.worstepinne.nl



DE Honda specialist van de Achterhoek!

Autobedrijf

Bergsma

- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
- Reparatie en onderhoud van alle type auto's
- APK keuringsstation
- Schade reparatie & expertise
- Airco service



Autobedrijf Bergsma, Dorpsstraat 27, Hummelo, tel. 0314-381660
www.bergsmahummelo.nl - info@bergsmahummelo.nl



Foto: Duncan de Fey

Coronacrisis?

En daar lag plotseling de wereld stil. Wie had dit nou in godsnaam kunnen voorspellen? Ik niet, maar virologen waarschuwen al sinds 1918 voor virussen die veel doden kunnen veroorzaken en vooral voor virussen die van dieren op mensen overslaan. Niet dat we die adviezen opvolgen, daar zitten regeringen te kort voor en ze vinden de kosten te hoog, maar daar betalen we met z'n allen een hoge prijs voor, zo'n vier, vijf keer per eeuw, los nog van de jaarlijkse griepgolf die wereldwijd zo'n half miljoen doden per jaar oplevert. Nu zitten we weer eens met de gebakken peren. Deze column is gedateerd, want ik heb dit geschreven twee dagen nadat Rutte in april alle evenementen deze zomer verbood. Mark Rutte noemde de Zwarte Cross wellicht zo expliciet, zodat hij zeker was dat de boodschap in het voormalige Hummelo en Kerpel goed zou aankomen. Hij was waarschijnlijk bang dat die eigenwijze Achterhoekers anders gewoon door zouden gaan met zorgeloos het leven vieren! :)

Als u dit leest, is iedereen misschien al wel dood, op een enkele in het kreupelhout verstopte mazzelpik na. Of misschien is ook alles weer helemaal teruggedraaid naar de crisisloze situatie en draait alles weer als vanouds. Maar ik denk het niet, waarschijnlijk zitten we er nog middenin en leven de meeste mensen ook nog steeds. En u zult zich afvragen, valt er door die Gijs Jolink met zijn optimistische verhalen iets positiefs te zeggen over deze ellende? Nou, ten eerste kunnen we het in de context plaatsen. Er worden van corona wereldwijd veel mensen ziek en er overlijden veel mensen, 190.842 is vandaag (23 april) het officieel aantal overledenen. Maar dat is dus altijd nog zo'n 60.000 minder sterfgevallen dan de helft van de hierboven genoemde griepgolf. Daarnaast is het minder dan de helft van de malariasterfgevallen, minder dan de helft dat aan HIV sterft, en aan kanker sterven volgens het IARC jaarlijks 9,6 miljoen mensen, dus meer dan 50 (!) keer zoveel

mensen dan aan corona (tot nu toe) dit jaar. Daarnaast zijn de slachtoffers voor 95% bejaard en hebben meestal al meerdere andere ziektes, terwijl aan malaria het meest kinderen het slachtoffer zijn. En tenslotte overleeft volgens De Volkskrant 98,6% corona. Het zika- of ebolavirus is wel 20 tot 80 keer zo dodelijk. Het sterftcijfer van ebola bijvoorbeeld is tussen de 50 en 90% van de patiënten die besmet raken... Ik zeg niet dat corona niet erg is, maar het is goed om het in perspectief te plaatsen. De Spaanse griep telde bijvoorbeeld 50 miljoen doden. Ook al zouden er nog 10 keer zoveel mensen aan corona overlijden, dan had dit virus nog steeds 26 keer zoveel doden op zijn conto, nu dus 260 keer zo veel. Met dit soort pandemieën, om van ziektes als de pest nog maar te zwijgen, nam de wereldbevolking enorm af. Volgens de officiële cijfers van de VN neemt de wereldbevolking in 2020 elke dag met 117.000 mensen toe, dus met zo'n 1.500 coronadoden per dag gemiddeld neemt de wereldbevolking nog steeds toe met meer dan 115.000 mensen per dag. En dan hebben we het nog niet eens over de 24.000 mensen die per dag sterven van de honger, mensen die onschuldig vermoord worden en ander onrecht waar we ons meestal niet echt druk om maken. Daar bespeur ik een dubbele en hypocriete ethiek in bij iedereen die zeer betrokken is bij de dagelijkse (1.500) coronadoden, maar de andere (200.000) doden per dag eigenlijk niet veel uitmaakt.

Maar nog veel belangrijker dan de cijfers is het moreel. Als we met z'n allen een beetje passief bij de pakken gaan neerzitten dan kan je beter meteen de kop op het hakblok leggen. Heel slecht ook voor de economie. Zijn we nou helemaal betoeterd, we geven de strijd toch niet op? De offers die we brengen zijn groot, maar thuisblijven is een nogal kleiner offer dan bijvoorbeeld naar het front gestuurd worden. De kunst is om juist in een crisis gas bij te geven, nieuwe dingen op te pakken, achterstallig werk in te halen en na te denken over hoe het beter kan. Leg nu eindelijk eens die moestuin aan, ga lezen, ga schrijven, ga sporten, ga iets moois maken, help familie, burens of wie dan ook die hulp kan gebruiken, ga iets moois verzinnen en het gewoon doen. Betere tijden zullen aanbreken. Toen mensen cd's gingen branden in plaats van kopen, gingen we met onze band evenementen organiseren. Kortom, de bakens verzetten en kop d'r veur!

van Gijs

Gijs Jolink (48) is bekend van de voormalige band Jovink & the Voederbietels en is mede-eigenaar van Feestfabriek, Alles Komt Goed BV, die o.a. de Zwarte Cross en Mañana Mañana organiseert.



Op de zomerse golven van de natuur...

De 'Keppelse' is een van de oudste golfclubs van ons land en werd al opgericht in 1926. De eerste vijftientig jaar van haar bestaan heette de club 'Golfclub Enghuizen', omdat in eerste instantie werd gespeeld

op een terrein achter het voormalige kasteel Enghuizen in Hummelo. Sinds 1931 werd de sport bedreven op grond van Landgoed Keppel. In de loop van nu bijna 100 jaren waren er natuurlijk ups en downs. Het ledental nam af en nam toe. Maar uiteindelijk is de vereniging



gegroeid van een club met een 'knutselbaantje' met 9 holes naar een aantrekkelijke en volwaardige 18 holes golfbaan. Met name de uitbreiding, die in 2011 in gebruik werd genomen, heeft de vereniging erg goed gedaan.

Op bovenstaande foto zien we dat bij de aanleg van de baan ook veel aandacht is geweest voor de diverse landschapselementen. Vanaf 11 mei mocht de baan na de coronasluiting weer gepast open en kunnen de golf liefhebbers weer genieten van hun sport en van de natuur.

Hendriks

Verzekeringen & Hypotheken

Oranjesingel 4 te Doesburg
tel. 0313 - 484025

Pedicurepraktijk Pied-à-Terre

PEDICURE EN MEDISCH PEDICURE

Nank van der Boon
De Zuylenkamp 34, Hummelo

Komt ook bij u aan huis!
Vooral voor mensen met DM,
Reuma en COPD

Bel: 06 - 44 50 07 99

ProVoet
Brancheorganisatie
voor de Pedicure



PUUR

HAIR & MAKE-UP

Powered by Roos Wessel



Mijn naam is Roos Wessel, oprichtster van PUUR Hair & Make-Up Artist. Al jaren werk ik in de beauty branche als kapster en visagist. Na een aantal jaar gewerkt te hebben in exclusieve salons, heb ik besloten om thuis een salon te openen om dit prachtige vak te kunnen uitoefenen.

Ik ben specialist op het gebied van knip en kleur behandelingen, make-up en bruidskapsels.

Afspraak maken?
Bel of app: 06-29088271

www.puurhairandmakeup.com
Keppelseweg 422
7009 AE Doetinchem (Langerak)



Apparaat stuk?

Wij helpen u graag!

Als er onverhoopt iets mis gaat met uw wasmachine, droger of vaatwasser, dan kunt u rekenen op onze eigen technische dienst. Onze monteur komt bij u thuis om uw reparatie vakkundig uit te voeren. Mocht uw apparaat niet ter plekke gerepareerd kunnen worden, dan regelen wij graag een leenapparaat voor u.



Expert Eliesen

Baak, Zutphen Emmerikseweg 46, (0575) 551000
Hengelo (Gld), Kerkstraat 2, (0575) 464261
Zutphen, Nieuwstad 45, (0575) 543202

expert

QWIC

DUTCH DESIGN E-BIKES



fietshuis Jansen
'weet wat fietsen is'

Dealer van:
Gazelle - Loekie - Focus - Qwic E-bike's

Stationsstraat 20
7021 CK Zelhem
T. 03 14 - 62 13 79
info@fietshuis-jansen.nl
www.fietshuis-jansen.nl

Jeugdbeleid bij HC '03 in een strakker jasje



De afgelopen jaren heeft HC '03 een grote slag gemaakt wat betreft het eerste en tweede elftal en het opstarten van een duurzaam sportpark. Op initiatief van Coen Hartjes en Wiebe Kets wordt er nu in samenspraak met de jeugdcommissie gewerkt aan de volgende stap in het jeugdvoetbal: om de vastgelegde afspraken uit het voetbaltechnische jeugdplan in de praktijk te brengen, de potentie van veel jeugdspelers te koesteren en om binnen de jeugd alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Onze vereniging telt ruim 150 jeugdspelers. Een groot deel daarvan speelt in tien kleine juniorenteams (J013 en hoger) en de jongere jeugdleden spelen in vijf kleine pupillenteams (J011 en lager). De pupillen spelen op een klein veld en de junioren op een groot veld. De doelstelling van de jeugdafdeling van HC '03 is jeugdspelers te bevorderen in hun lichamelijke-, geestelijke- en sociale ontwikkeling door in het bijzonder de beoefening van voetbal te stimuleren. Jeugdspelers worden geschoold in het verbeteren van hun voetbalkwaliteiten. Om hier een zo groot mogelijk resultaat uit

te kunnen halen, delen we spelers in een team in met veelal gelijkwaardige spelers, of spelers waaraan zij zich kunnen optrekken. Dit betekent dat er in elke leeftijdscategorie een selectieteam is. Met name de selectieteams binnen de junioren, respectievelijk J019-1, J017-1, J015-1 en J013-1, bevatten veelal gelijkwaardige spelers.

Selectieteams binnen de pupillen, respectievelijk J011-1, J09-1 en J08-1 vallen hier wat buiten. Dit heeft als oorzaak dat vanwege de krimp het aantal jeugdspelers zo klein is dat een goede verdeling maken lastig wordt. Teams worden ingedeeld op leeftijd en bij slechts negen spelers van dezelfde leeftijd, kun je niet selecteren. Daarnaast vind je in de pupillencategorie nog veel spelers die net gestart zijn met voetbal wat selecteren sowieso al lastig maakt.

Om nu de reeds vastgelegde afspraken te kunnen uitvoeren en om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, heeft HC '03 besloten om komend seizoen binnen de junioren vakkundige en ambitieuze trainers voor de selectieteams aan te stellen. Hiervoor zijn diverse middelen beschikbaar gesteld en dit wordt ook doorgetrokken naar de overige

teams. Zo krijgt een leeftijdscategorie een strakkere samenwerking, met onder andere de vakkundige trainer, zodat oefenstof beschikbaar is, er meer spelers tussen teams kunnen worden uitgewisseld en spelers beter in zicht blijven gedurende het voetbalseizoen.

Een ambitieus plan waar de jeugdcommissie en het dagelijkse bestuur voor de volle honderd procent achter staan, maar dat wellicht lastig in de uitvoering tot zijn recht komt. Want heel veel activiteiten binnen het jeugdvoetbal kunnen niet plaatsvinden zonder vrijwilligers. Natuurlijk wil iedereen wel eens wat doen en dat wordt ook enorm gewaardeerd. Maar voor het opbouwen en uitwerken van een goed plan is het fijn om te kunnen rekenen op een aantal vaste personen en daarbij ontbreekt het ons nu aan vrijwilligers. De jeugdcommissie loopt hier steeds vaker tegenaan. Dus wil jij je inzetten voor de jeugd? Dan komen we heel graag met je in contact. Meld je aan en werk samen met ons aan de toekomst van onze jeugdspelers. Ze verdienen het!

youprinting.nl

OPMERKERS
merkbaar beter.

vormgeving | drukwerk | promotie | signing

Zomerweg 23 6996 DP Drempt
T 0314 82 03 86 E info@opmerkers.nl www.opmerkers.nl

SCHOTMAN
BOUW

Bart Schotman

Schotman Bouw | Zutphen Emmerikseweg 9 | 7227 DE Toldijk
06 55107152 | info@schotmanbouw.nl | www.schotmanbouw.nl

DÉ INTERIEURSPECIALIST

Wij zijn dé specialist op gebied van:

VERF | BEHANG | GORDIJNEN
TAPIJT | RAAMDECORATIE
VINYL | LAMINAAT | PVC VLOEREN
BUITENZONWERING
HOUTEN VLOEREN

WIJ GEVEN GRATIS THUISADVIES!

COLORS @ HOME
GOSSELINK

Landlustweg 30 | 7221 BS Steenderen
Telefoon (0575) 45 12 88 | Fax (0575) 45 27 02
E-mail gosselink@coloursathome.nl

REBO ERA Makelaars

Woonhuis of herenhuis?

Vraag een gratis waarde-bepaling aan en je weet het direct!

Benieuwd naar de huidige waarde van je woning?

(0314) 36 92 92 | www.rebo-eramakelaars.nl
Gratiswaardebepaling@rebogroep.nl

REBO ERA Makelaars is gevestigd in Doetinchem, Arnhem, Dieren en Deventer.

ERA REAL ESTATE NVM

Door de ogen van een student

Terwijl ik dit schrijf, bevinden wij ons allen te midden van de zogeheten coronacrisis. Het nieuws zal niemand ontgaan zijn want overal waar ik klik, komt het woordje 'corona' tevoorschijn. Het is een bizarre tijd. Vroeger in de oorlog werden jongeren van huis gehaald om te vechten in het leger. Nu worden wij verplicht om thuis te blijven en dat doe ik dan ook. Dat is het minste wat ik kan doen voor de mensen om mij heen en voor de kwetsbare groepen.

Ik ben mij ervan bewust dat ik het zo slecht nog niet heb op dit moment. Ik ben gezond, ik werk niet in de zorg en ik studeer nog. En over dat laatste wil ik het graag hebben. Want ik kan u garanderen, het is momenteel een bizarre situatie in het onderwijs. In de ochtend word ik gewekt door de vogels en vervolgens heb ik alle tijd om mijn ontbijtje te maken en die rustig op te eten terwijl de zon naar binnen schijnt. Voor mij voelt deze periode een beetje als de tijd van de eindexamens op de middelbare school. Dan was het heerlijk weer maar werd er eigenlijk van je verwacht dat je je door examenbundels heen ploeterde. Dat deed ik dan ook braaf, net als zoals nu eigenlijk. Al is de motivatie soms ietwat ver te zoeken. De hele schoolstructuur is natuurlijk weggefallen en dat vergt aardig wat discipline. En die discipline begint eigenlijk al na mijn ontbijt. De eerste vraag is of ik mijn joggingbroek en T-shirt inruil voor 'normale' kleding. Wanneer het antwoord ja is, dan ben ik een stapje dichterbij een geslaagde en productieve dag. Al moet ik bekennen dat ik de helft van de tijd toch spendeer in die grijze joggingbroek. Want die zit nu eenmaal zo lekker. En het mooie is dat niemand het door heeft, afgezien van mijn ouders dan.

Mijn lessen vinden nu voornamelijk plaats via 'Teams', dit is een soort Skype. Je belt eigenlijk tegelijkertijd met je docent en je klasgenoten en daarbij staat je webcam aan. Je bent dan dus aan het videobellen met je hele klas en ondertussen kan ik mijn docent ook nog zien en horen. Ik moet zeggen dat mijn respect voor de docenten groot is. Vooral in deze tijd vergt het een behoorlijke mate van flexibiliteit en creativiteit om de lesstof over te brengen en contact te behouden met de studenten.

Vandaag had ik een één-op-één gesprek met mijn slb'er (studieloopbaanbegeleider). Na wat pogingen kreeg ik mijn slb'er in beeld. Met haar brilletje op zag ik mijn docent zitten op haar zolderkamertje. Dit duurde enkele seconden want daarna viel de verbinding weg. De technologie van tegenwoordig is ontzettend handig maar wij zijn er dan ook erg afhankelijk van in deze tijd. Soms misschien wel iets te afhankelijk.

Na meerdere pogingen, we waren op dit moment zo'n 10 minuten verder, besloten we maar om over te gaan op de telefoon. Want gelukkig laat dat ouderwetse bellen ons toch minder vaak in de steek. We kunnen in ieder geval één ding vaststellen: dit is geen saaie tijd om in te leven. Het ene tentamen gaat via het internet, andere tentamens worden opgeschoven en het is maar de vraag of mensen dit jaar hun propedeuse kunnen gaan halen. Toch doen scholen echt hun best om ervoor te zorgen dat wij niet lijden onder deze coronacrisis. En eerlijk is eerlijk, dit valt natuurlijk allemaal in het niet als je het bekijkt in het grotere geheel. Voor iedereen die zich momenteel zorgen maakt over werk, taken en verantwoordelijkheden wil ik zeggen, denk vooral ook goed aan jezelf en aan de mensen om je heen. Wij zijn allemaal mens en het is het niet waard om je in deze tijd gestrest te voelen door een tentamen of iets dergelijks.

Juist in deze tijd vind ik het fijn om te zien dat jongeren voor ouderen koken en dat er boodschappen worden gedaan bij lokale supermarktjes. Iedereen probeert op zijn eigen manier toch een steentje bij te dragen en ik geloof wat dat betreft echt in de goedheid van de mens. Bij deze wil ik dan ook graag iedereen bedanken die een steentje bijdraagt in dit grote geheel. Of dit nu klein of groot is, want soms kan een klein gebaar voor een ander iets groots betekenen.



Foto: Vyasa Wolvetang

Guinevere

Guinevere Wolvetang is 19 jaar en woont thuis bij haar ouders en drie katten in Achter-Drempht. Zij studeert Nederlands in Nijmegen en schrijft graag over 'hersenspinsels en andere dingen' zoals ze het zelf noemt.

De coronacrisis in Drempt, Hummelo en Keppel

In slechts een paar weken tijd heeft het coronavirus ervoor gezorgd dat de wereld er ineens heel anders uitziet. Of je nu jong of oud bent, werkzaam in de zorg, horeca of het onderwijs, of tot een hele andere beroepsgroep hoort, de coronacrisis raakt ons allemaal. Daarom vroegen wij aan diverse inwoners hoe zij de eerste weken hebben beleefd; in hoeverre de crisis van invloed is op hun werk en hun privéleven. Lees hier alle twaalf persoonlijke verhalen.



'Ik mis het persoonlijk contact met mensen'



Erwin Derksen, eigenaar Eethuis d'Olde Schole in Laag-Keppel

eerst nog wat abstract, maar het werd voor ons steeds concreter: wat moeten we doen, wat kunnen we doen en wat is er mogelijk.'

'De noodgedwongen afschaling van onze activiteiten hakt erin. Dat zal iedereen begrijpen. Maar toch zie ik ook wel een lichtpuntje. Al vrij snel konden we een afhaal-service in de weekeinden realiseren. Daar zijn we heel blij mee. Voor onze klanten en gasten maar ook voor onszelf. We kunnen er dan weer even tegenaan en dat vinden we gewoon heel erg plezierig. Doordeeweeks zitten we thuis in Zutphen en de kunst is om dan niet te zitten somberen omdat we niet kunnen werken zoals we altijd deden en omdat we de contacten met onze klanten en onze gasten enorm missen. Van maandag tot vrijdag onderhoud ik vooral het contact met leveranciers en het nadenken over de toekomst. Ik merk dat er mensen zijn die angstig worden van alles wat er gebeurt rond de dreiging van het virus. Maar daar wil ik zelf niet bij stilstaan want het gaat mij niet verder helpen. Waar ik bijvoorbeeld nu

mee bezig ben, is de vraag hoe we met ons bedrijf straks invulling kunnen geven aan de anderhalve-meter-samenleving als we straks voorzichtig onze deuren weer mogen openen.'

'Ieder weekend bieden we een afhaalservice aan. Daarbij werken we uiteraard met de bekende klantcontactschermen en we dragen handschoenen. De deuren, deurklinken, pinautomaat en de toiletten worden voortdurend steeds opnieuw grondig gereinigd en ontsmet. Het is bij ons brandschoon. Ik zou nooit op mijn geweten willen hebben dat onze klanten ook maar enig risico zouden lopen als ze ons bedrijf bezoeken.'

'Het is een bizarre tijd. Toch merk ik dat deze lockdown een gunstig effect heeft op de natuur. Dat is in ieder geval een lichtpuntje van deze pandemie. Maar wat ik zelf heel erg mis, is de vrijheid om te gaan en te staan waar ik wil. En boven alles: ik mis het persoonlijk contact met mensen. In mijn beroep zijn dat nou juist de mooie dingen.'

'Al vrij vroeg dit jaar kreeg ik het idee dat het coronavirus een dreigende factor zou kunnen worden. In februari gingen onze gesprekken met gasten al wel eens over de toestanden in China en iets later kwam Italië in beeld. Ik kom zelf oorspronkelijk uit de regio rond Nijmegen en die regio ligt iets zuidelijker richting de Nederlandse brandhaarden die na carnaval ontstonden. Ik was daarom al vrij snel bezig met de vraag wat er zou gebeuren met ons bedrijf als het virus verder om zich heen zou grijpen. Dat was

'Knippen is een vak. Dat kun je niet even snel leren.'

Marion Bremer uit Achter-Drempht, zelfstandig ondernemer: kapster aan huis



'Toen op maandag 16 maart de scholen niet meer open mochten, was het de hele dag twijfelachtig of kappers wel of niet open mochten blijven. Uiteindelijk werd eind van die dag vanuit kappersbond ANKO geadviseerd te sluiten. En een dag later kwam het bericht om weer open te gaan omdat de overheid niets had gezegd over sluiting van kapsalons. Het was allemaal heel onzeker.'

'Zelf had ik die week nog niets ondernomen, ik dacht ik wacht het even af. Maar natuurlijk was ik er wel veel mee bezig. Ik werd al niet meer gebeld voor afspraken, en klanten die een afspraak hadden en verkouden waren, belden zelf af. Een week later, op 23 maart, moesten kapsalons definitief sluiten. Toen heb ik mijn afspraken afgezegd of een paar weken naar voren geschoven.'

'Sindsdien is het rustig. Eerst dacht ik: dit is best lekker, geen stress of gehaast. Maar nu na een paar weken valt het me koud op mijn dak dat ik nog geen uitzicht heb op wanneer ik weer aan het werk mag. Voor mijn werk doe ik nu helemaal niks. Sommige klanten hebben wel gebeld of ik tips kan geven zodat ze zichzelf kunnen knippen. Maar les op afstand geven kan echt niet. Knippen is een vak, dan kun je niet even snel leren, en zeker niet op afstand. Daar moet je zelf ook gewoon niet aan beginnen, vind ik. Ik heb wel veel selfies gekregen van klanten die aan het knippen zijn geweest; allemaal mislukt. Klanten haarverf meegeven, doe ik ook niet. Dat kun je gewoon zelf niet. Iedere kleur is een recept; 10 gram van dit, 15 gram van dat... Daar begin ik niet aan.'

'Nee, ik heb nu echt niet veel te doen. Ik zet doordeweeks elke

morgen om 07.30 uur de wekker om ritme te houden. De kinderen zijn nu thuis en ik doe klusjes in en om het huis waarvan ik normaal denk: dat moet ik nog een keer doen. Nu we met z'n allen meer thuis zijn, wordt het huis ook sneller smerig. Dus ik doe ook meer aan het huishouden. Ik verveel me niet. Af en toe doe ik een boodschap voor mijn man die een eigen bouwbedrijf heeft en nog volop aan het werk is. Ik heb gewoon veel meer tijd voor alles. Voorheen kookte ik altijd even snel wat, nu kook ik uitgebreider.'

'Normaal werk ik twee avonden in de week, vervolgens eten we samen, opruimen en dan ben ik weg. Nu nemen we meer de tijd voor het samen eten en praten we daarna uitgebreid nog over van alles en nog wat. Voor het gezinsleven is deze periode denk ik goed. Zo denk ik er nu over, maar ik weet natuurlijk niet hoe lang dit gaat duren. Ik doe nu niks maar ik verdien natuurlijk ook niks.'

'Het is nu begin mei. De volgende persconferentie is rond 20 mei. Ik verwacht dat ik daarna wel weer aan het werk kan. Ik hoop het ook echt. Ik denk dat je mensen ook niet veel langer kalm houdt. In het begin van de maatregelen schrikken mensen van de maatregelen en de hele situatie, maar dat is nu een beetje weg want je ziet al meer mensen op straat. Het blijft voor iedereen een hele onzekere periode. Mijn werk zal straks wel anders zijn. Ik denk met mondkapjes, en handschoenen misschien ook wel. Ik hoop dat klanten me ook dan afbellen als ze verkouden of ziek zijn zodat we allemaal gezond blijven. Maar dat gebeurt vast wel.'



'Op afstand geven we nog steeds dezelfde zorg'

Linda Huisman, praktijkondersteuner
Huisartsenpraktijk Hummelo & Keppel

'Vanaf maandag 16 maart zijn de deuren van het gezondheidscentrum gesloten. We zijn alleen telefonisch en op afspraak bereikbaar. We hebben inmiddels een deurbel geplaatst want als mensen een afspraak hebben, kunnen ze nog niet zo maar doorlopen naar binnen. Eerst even aanbellen, dan mogen de patiënten alleen naar binnen, zonder partner. Op die manier zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk mensen tegelijk aanwezig zijn in het gezondheidscentrum.'

'Twee dagen later, op 18 maart, werd er in Doetinchem een regionaal coronacentrum opgestart, een samenwerkingsverband van de Huisartsenpost Oude IJssel waar onze praktijk ook onder valt. Alle patiënten die wij aan de lijn hebben waarvan we vermoeden dat ze corona hebben of een sterke verdenking, en die door de arts gezien moeten worden, bijvoorbeeld omdat ze erg benauwd zijn, die kunnen we aanbieden bij het coronacentrum dat dagelijks is geopend.'

'En stel je hebt andere klachten, bijvoorbeeld een ontstoken teen, maar je bent ook verkouden of hebt koorts, dan weten we natuurlijk niet of die koorts door die ontsteking komt of omdat je misschien wel corona hebt. Dan moet je alsnog op het coronacentrum in Doetinchem gezien worden omdat we op die manier hier de praktijk schoon kunnen houden. Zo zijn we er zeker van dat hier geen mensen komen die besmet zijn.'

'Patiënten met klachten die nader onderzoek behoeven, zoals een blaasontsteking of een blindedarmontsteking, kunnen rustig hier

op de praktijk worden gezien op afspraak. Of als het om uitwendige klachten gaat, vragen we er ons een foto van toe te sturen. Met grote regelmaat kunnen we hierdoor een patiënt van goed advies voorzien. De toegang tot de praktijk wordt beperkt voor patiënten. De wachtkamer biedt slechts ruimte aan drie patiënten om te wachten. Hierbij hanteren we de 1,5 meter afstand. Alleen patiënten zonder corona gerelateerde klachten zijn hiervoor welkom.'

'In het begin kregen we veel ongeruste telefoontjes van patiënten die wat klachten hadden en zich afvroegen: wat nu, moet ik getest worden? Daar is inmiddels via de media wel helderheid over; alleen bij benauwdheid moet je getest worden. Gelukkig is er een landelijke telefoonlijn met informatie voor mensen met serieuze klachten. Daar wordt ook veel gebruik van gemaakt, merken we. Maar patiënten bellen ons natuurlijk ook nog gewoon. En er zijn ook hele specifieke vragen zoals: ik heb niet hele ernstige klachten, maar mijn partner is chronisch ziek; moet ik nu in quarantaine of hoe gaat dat dan thuis? Dan proberen we persoonlijk advies te geven.'

'Zo doen we het nu al een aantal weken en dat gaat goed. We passen ons voortdurend aan naar de laatste inzichten. Ook de vragen die niets met corona te maken hebben, nemen inmiddels weer toe. Daardoor kunnen we ons spreekuur ook weer wat meer structureren. Ik zie nu zelf ook weer patiënten voor een bloeddrukmeting of voor diabetescontrole. Dan zijn we dus binnen de 1,5 meter met

de patiënt. Dan dragen we altijd een mondkapje, handschoenen, spatbril en witte doktersjas. Dat doen we bij ieder patiëntcontact, of je nu wel of niet een verdenking hebt van corona. Het beschermen van jezelf en de patiënt is erg belangrijk. We blijven zoveel mogelijk telefonisch oplossen en hebben een start gemaakt met consulten via beeldbellen.'

'Bloedprikken is tot nader order niet meer in de praktijk mogelijk, patiënten worden verwezen naar de Hessenhal. Ons inloopsprekeuur voor korte uitwendige klachten is tijdelijk stopgezet. We werken dus sinds een paar weken op een hele andere manier maar patiënten hebben er gelukkig begrip voor. Sinds eind maart hebben we ook een Facebookpagina opgestart om patiënten beter en sneller te informeren. Daarop roepen we patiënten bijvoorbeeld op om de huisarts te blijven raadplegen bij klachten waar je je zorgen om maakt. Wij beoordelen vervolgens of het direct zorg behoeft of kan wachten. De eerste weken merkten we namelijk dat sommige patiënten met klachten anders dan corona ons niet meer durfden te benaderen.'

'Begin april is er een zorghotel Achterhoek geopend in Gaanderen. Dit hotel is bedoeld voor alle patiënten van de Huisartsenpost Oude IJsselstreek die die niet meer willen worden opgenomen maar ook niet meer in hun thuissituatie alleen kunnen blijven. Het gaat daarbij om kwetsbare mensen met de diagnose corona of de verdenking daarvan die intensieve zorg nodig hebben. In het zorghotel worden de bewoners verzorgd door de thuiszorg en het is ook voor partners mogelijk daar te verblijven. Dat is een hele mooie oplossing.'

'We hebben veel oudere patiënten in onze praktijk. De kwetsbare ouderen proberen we extra aandacht te geven door te bellen om te vragen hoe het met ze gaat. De thuiszorg heeft de zorg noodgedwongen geminimaliseerd en daardoor kan eenzaamheid een rol spelen. Dat kunnen wij natuurlijk niet direct opheffen maar we proberen er wel oog voor te hebben. En we proberen ook de vraag te stellen: stel u krijgt corona en u moet naar het ziekenhuis, wat wilt u dan? Zo proberen we helderheid te krijgen in ieders wensen. Ook al is het op afstand, we geven nog steeds dezelfde zorg als voorheen.'



'Ik bak gewoon door'

Leo Ebbers - Bakkerij Ebbers, Hummelo

'Van het coronavirus hebben wij geen last. Sterker nog, we hebben het drukker dan ooit. Vooral in de eerste weken was het gekkenhuis. Mensen sloegen massaal aan het hamsteren. Iedereen dacht dat alles op slot ging.' Nu is de bakker meer ingesteld op de verhoogde afname. 'Het vlakt nu ook wel wat af, maar die eerste weken was het helemaal te gek. We hebben er ook heel veel nieuwe klanten bij gekregen. Waar ze vandaan komen, ik weet het niet. Misschien is het ook nog de nasleep van de TV Gelderland aflevering van *De lekkerste van Gelderland* over de boerentroof.' De typisch Hummelose lekkernij die ter ere van Bennie Jolinks verjaardag werd gemaakt en waarvan Leo het recept overnam van zijn voorganger René Meulenbeek.

Hoe gaan jullie om met de maatregelen die het coronavirus met zich meebrengt?

'We hebben een bordje op de deur, er mogen niet meer dan twee klanten tegelijk de winkel in. Dat gaat perfect, mensen wachten buiten, heel rustig, niks aan de hand. Dit is een dorp hè, zo gaan mensen hier met elkaar om. Daarbij is iedereen nu vrij en hebben mensen geen haast.' De verkoopsters geven het brood niet meer aan de klanten om geen fysiek contact te hoeven maken, maar leggen het op een tafel aan

het eind van de balie, waar de klant het kan pakken. Er verandert veel in de wereld, maar wat blijft is lekker vers brood van de bakker. 'Voor mij is er niet veel veranderd. Ik bak gewoon door. Verder is het juist wel rustig, want je kunt niet veel. Alles is stilgelegd.' Leo vraagt zich wel af hoe we er straks voorstaan op de wereld als het stof is

neergedaald. 'De overheid gooit er miljarden tegenaan, maar er is straks iets blijvend veranderd in de wereld, daar ben ik van overtuigd en voor heel veel ondernemers is het een drama. Als mensheid denken we dat we alles in de hand hebben. Nu blijkt maar weer eens dat dat niet zo is. Het is goed om daar soms eens bij stil te staan.'



'Werken op de corona-afdeling is soms erg zwaar'

Yki Koenders uit
Achter-Drempel,
verpleegkundige



'In september 2019 ben ik begonnen als verpleegkundige in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Ik ben daar begonnen via Select, een intern uitzendbureau. Dit betekent dat ik op elke verpleegafdeling ingezet kan worden als daar een tekort aan personeel is. Ook heb ik vanaf maart tot juni op de corona-afdelingen gewerkt.'

'Zondag 15 maart. De horeca moest dicht, scholen werden gesloten en sporten mocht niet meer. Elke vrijdagavond standaard met vriendinnen wat drinken en bijkletsen over wat we toch wel allemaal niet hadden meegemaakt die week, kon niet meer. Elke zaterdag volleyballen, het kon niet meer. Mijn oma bezoeken in het verpleeghuis waar ze net naartoe was verhuisd, kon ook niet meer. Dit stopte ineens allemaal. Vriendinnen zag ik af en toe één op één met 1,5 meter afstand uiteraard. Sporten viel echt weg. Ik heb maar eens de skeelers tevoorschijn getoverd en de hype voortgezet, want volgens mij was half Nederland aan het skeeleren toen de sportscholen gingen sluiten. En mijn oma, daar mocht ik naar zwaaien voor het raam, maar fysiek contact was absoluut niet toegestaan, ook heel begrijpelijk natuurlijk.'

'Begin maart waren de eerste besmettingen in Gelderland. Rijnstate nam direct maatregelen. Er werden afdelingen leeg gemaakt uit voorzorg voor eventuele opnames van mensen met Covid-19. Rijnstate zorgde ervoor dat het ziekenhuis zo min mogelijk werd bezocht. Geplande operaties werden verzet, poliafspraken werden telefonisch gedaan als dit mogelijk was, het bezoekersbeleid werd flink aangescherpt, je mocht nog maar met twee personen in een lift staan en het restaurant en het winkeltje werden gesloten. Als ik het ziekenhuis in wilde, moest ik mijn personeelspas laten zien.'

'Mijn werk veranderde ook. Alles stond in het teken van Covid-19. Als het dan allemaal zo snel gaat en zo dichtbij komt, is dat eng. In het begin wilde ik niet op een corona-afdeling werken, omdat ik zelf

bang was. Bang om corona te krijgen en bang dat ik er niet genoeg vanaf wist om voor de patiënten te zorgen. Gelukkig was ik niet alleen. Je werkt er samen, als team. Voordat ik op de corona-afdeling ging werken, heb ik eerst met mijn leidinggevende gebeld en mijn zorgen uitgesproken. Hierin werd ik direct goed begeleid. Er wordt vanuit Rijnstate goed gekeken wat er mogelijk is. Val je in een risicogroep, dan is het niet veilig om op een corona-afdeling te werken. Dan wordt er ergens anders een plekje voor jou in het ziekenhuis gezocht om te werken.'

'De eerste dag op de corona-afdeling viel mij mee. Het was goed te doen, er werd genoeg personeel ingezet. Toch is het soms ook erg zwaar. Je klinische blik, een belangrijk stuk wat je in je opleiding leert, laat je soms in de steek. Het ene moment heeft de patiënt nog weinig klachten en gaat het nog prima. Het andere moment krijgt hij of zij koorts en zuurstoftekort. En zoals in heel Nederland overlijden er ook in Rijnstate mensen aan corona. Gelukkig is er vanuit het ziekenhuis psychosociale hulp beschikbaar voor zowel patiënten als voor ons als zorgmedewerkers.'

'Aankleden en uitkleden. Dit doen we meerdere keren per dag. Hoe meer je het gaat doen, hoe sneller het gaat. In het begin had ik mijn pak aan en stond ik op de kamer van de patiënt en was ik weer van alles vergeten. Nu inmiddels gaat het veel sneller. Je denkt eraan om bepaalde spullen mee te nemen naar de kamer, maar als je nou toch iets vergeten bent, is er altijd iemand op de gang die jou dingen kan aangeven. Dit is ook om zo veel mogelijk spullen te besparen met uit- en aankleden bijvoorbeeld. Vaak hoorde ik op het nieuws dat er zoveel beschermmiddelen te kort waren. Hier heb ik zelf gelukkig geen last van gehad.'

'Deze tijd doet je wel inzien hoeveel waarde je hecht aan kleine dingetjes die zo normaal leken te zijn. Samen zijn met vrienden

en vriendinnen. Wandelen door de stad en winkels bezoeken. Even ergens lunchen. Deze dingen mis ik toch wel heel erg.'

'Ook in het ziekenhuis is de waardering groot. Afdelingen worden overspoeld met lieve kaartjes en vooral veel eten. Van snoep tot pizza's worden er naar het ziekenhuis gebracht. Patiënten die blij

zijn met elk klein dingetje die je voor ze doet en hoe vaak ze wel uitspreken dat ze zo blij zijn met ons. Dit doet ons goed, maar hoe gaat dit straks? Nu zijn we zo belangrijk voor de maatschappij. Als straks deze pandemie verminderd is of zelfs weg is, zijn wij dan nog steeds zo belangrijk en worden wij dan nog steeds zo gewaardeerd?'



'Onze kinderen zijn erg voorzichtig met ons'

Henk en Marietje Teunissen uit Achter-Drempht

Henk: 'Het coronavirus houdt ons elke dag bezig. Wij hebben nog het geluk dat we in een omgeving wonen waar nog in beperkte mate gesport kan worden of waar we een wandeling kunnen maken, en daardoor komen we dan ook nog dicht bij huis op plekken waar we nooit zijn geweest. Ook het werken gaat bij ons beiden gelukkig door. Ik ben schilder en enkele binnenklussen zijn

De dagbestedingsgroepen, dus ook de groep waarvoor ik werkzaam ben, heeft haar deuren tot nader bericht moeten sluiten. Alle dagbestedingsgroepen zijn nu aan een vaste woongroep gekoppeld. Samen gaan we de zorg voor onze bewoners organiseren, een hele uitdaging. Dit was voor mij wel even slikken, maar ik begrijp uiteraard dat gezondheid en veiligheid van onze bewoners

niet op bezoek bij familie en vrienden, geen feestjes en helaas ook geen voetbal bij HC'03. Het voordeel van dit alles is wel dat wij de tuin al vroeg op orde hadden. Dit is in geen jaren zo vroeg geweest. Het meest vervelende voor ons was natuurlijk dat wij onze kleindochter Nikki heel weinig zagen, dus niet even knuffelen of een beetje ravotten met opa en oma. Dit was en is heel frustrerend, maar gelukkig is er FaceTime. Langzamerhand wordt het allemaal wel een beetje makkelijker doordat het RIVM het contact met kleine kinderen waarschijnlijk niet meer ziet als bron om het virus over te brengen. Niet dat we nu gelijk weer volop gaan knuffelen, maar het geeft wat meer lucht. Het voelt zo rot dat wanneer je kleindochter haar armpjes naar je uitsteekt om te spelen of omdat ze opgetild wil worden dat het niet mogelijk is om hieraan gehoor te geven.'



uitgevallen. In overleg met de klanten heb ik deze door kunnen schuiven naar de zomer of herfst, want 1,5 meter afstand houden was in deze situatie geen optie. Verder ben ik volop buiten aan het werk en daarbij is afstand houden geen probleem.'

Marietje: 'Ik werk bij Elver en daar zijn flinke ingrijpende maatregelen getroffen.

boven alles gaat. Ik vind het bovendien toch ook mooi te zien dat we allemaal snel kunnen schakelen, dat er nieuwe initiatieven ontstaan en dat we schouder aan schouder voor onze bewoners zorgen.'

'Het leven wordt zo langzamerhand wel een beetje saai. We zitten al weken 's avonds thuis, hoeven geen afspraken te maken,

'Onze kinderen zijn erg voorzichtig met ons. Zij willen natuurlijk niet dat wij besmet raken met het virus. Zelf zijn we daar niet zo bang voor, alhoewel je er niets over kunt zeggen. Maar wij maken op onze beurt ons weer zorgen om onze kinderen. Tenslotte komen wij via ons werk nog met veel mensen 'in aanraking'. Gelukkig is 1,5 meter afstand houden op de plek waar wij wonen goed te doen en komen de kinderen gezellig regelmatig thuis.

We hopen dat het 'gewone leven' binnenkort weer een beetje opgepakt kan worden en dat we met ons allen gezond blijven. Dat is tenslotte het belangrijkste.'

TE LINDERT NOTARIS

SINDS 1811

Ook op donderdagavond geopend!

Kraakselaan 5A, 6981 HA Doesburg
Postbus 63, 6980 AB Doesburg

t: (0313) 48 40 34
f: (0313) 47 25 43

e: telindert@notarisdoesburg.nl
i: www.notarisdoesburg.nl



**LOONBEDRIJF
SEEGERERS**

DREMPT 0313-47 25 85

RegioRijschool

www.regiorijschool.nl

- ✔ Voor auto, motor, automaat en theorieopleiding
- ✔ Voordeel-lespakketten, spoedopleiding mogelijk
- ✔ Vlotte rijopleiding: niet meer lessen dan nodig

Voordeel-
les-
pakketten



RegioRijschool Maarten Kolk

Van der Hardt Abersonlaan 10 - 6998 AX Laag-Keppel
T: 06 - 549 751 39 - I: www.regiorijschool.nl

**Voor kwaliteit
groot of klein
moet u toch bij
snackbar Oost zijn.**

Ook voor feesten en partijen



tel: 0615428204

'We kunnen minder patiënten per dag zien'

Thijs Jansen, tandarts in Hoog-Keppel

'Het leven in Nederland is sinds begin maart compleet veranderd door het coronavirus. Ook in de tandheelkunde merken wij de effecten van het virus. Eind februari zagen wij in onze beroepsgroep de eerste effecten, voornamelijk met de voorraad van handschoenen en mondkapjes die telkens slechter leverbaar waren. Op 16 maart heeft de beroepsgroep uit solidariteit besloten om alle reguliere mondzorg op te schorten om mee te werken aan 'het afvlakken van de curve'. Dit betekende dat de tandartspraktijken gesloten waren voor alles behalve spoedgevallen.'

'Als je door de praktijk liep, gaf het een apart gevoel. In plaats van de normale bedrijvigheid en volle wachtkamer, zagen wij maar 4 à 5 patiënten per week. Op de achtergrond hebben wij gekeken wat wij aan onze richtlijnen konden verbeteren zodat wij ook in deze tijd weer verantwoord reguliere zorg kunnen bieden.

Het mooie van ons vak is dat wij de laatste 15 tot 20 jaar al ontzettend ver zijn gekomen met infectiepreventie. Tandartsen hebben namelijk al jaren te maken met griepen, virussen en andere ziekteverwekkers. Hiervoor houden tandartspraktijken zich al aan hele strikte richtlijnen en protocollen, waarmee je een hele hoop problemen voorkomt. Eigenlijk waren wij dus al erg goed voorbereid.'

'Ondertussen heeft onze beroepsgroep aangegeven dat de praktijken per 23 april weer open kunnen voor de reguliere zorg. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen gedaan; zo worden er minder patiënten op een dag gezien, geen handen meer geschud en de wachtkamers zo ingedeeld dat patiënten 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. De behandelaar draagt ook al een mondkapje zodra de patiënt dichterbij komt dan 1,5 meter. Dit voelt een stuk onpersoonlijker aan en is erg wennen. Omdat in de tandheelkunde al zeer strenge hygiëneprotocollen gelden, verandert er bij de behandeling niet veel,



alleen dat de patiënt gevraagd kan worden voor sommige behandelingen met een desinfecterend middel te spoelen.'

'We zijn meer dan een maand dicht geweest, dus de wachtlijsten zijn toegenomen. Ik voorzie dat deze de aankomende tijd ook niet afnemen aangezien we minder patiënten per dag kunnen zien dan normaal en veel behandelingen zijn uitgesteld.'

'We krijgen veel waardering'

Emiel van Duuren - Spar Hummelo

'Hoe wij omgaan met de coronacrisis? Zo goed en zo kwaad als het kan. We doen het samen. Samen met onze klanten, want we kunnen het natuurlijk niet alleen. We houden ons aan de regels en voorschriften. We ontsmetten de karretjes en mandjes, we helpen mensen de anderhalve meter afstand te bewaren en we voeren een deurbeleid. Klanten mogen niet samen boodschappen doen, dus één persoon tegelijk en er mogen maximaal 53 klanten in de winkel. Dat aantal wordt berekend op basis van het aantal beschikbare vierkante meters. Dat we teveel klanten hebben, gebeurt eigenlijk niet. We hebben het een stuk drukker en dat is voor ons als ondernemers natuurlijk fijn, maar we moeten nu wel veel van onze mensen vragen. We hebben veel geïnvesteerd in onze winkels in drie jaar tijd en hoewel we nu meer omzet

zien, vraagt ook deze tijd om investeringen. In uren van mensen bijvoorbeeld. Zo stoppen we meer tijd in schoonmaken. Daarnaast is het aantal bestellingen voor bezorging ontzettend gestegen. Normaal gesproken hadden we vijf à zes bestellingen per dag, dat deed dan iemand even tussendoor. Nu zijn er meerdere mensen de hele dag bezig met de dertig, veertig bestellingen die we dagelijks binnenkrijgen. De bestellingen is een welkome service in deze tijd voor mensen die niet naar de winkel kunnen of durven. Veel ouderen en ook veel mensen uit de regio, veel nieuwe klanten. Op de Appie moet men op het moment bijvoorbeeld veel langer wachten met online bestellingen, bij ons heb

>>

-Yoga- -Tai-Chi-Tao- -Energetische healing-

Francis Arntz

Zomerweg 3
6984 AB Doesburg

☎ 0313 471386
✉ francis@kombijjezelf.nl
www.kombijjezelf.nl



observatie camera's
poortaandrijvingen
intercominstallaties
alarminstallaties

SLIM BEKEKEN!





SONNEVELD BELASTINGADVIES
Register Belastingadviseur



T: 0313 - 48 40 99

REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■



www.sonneveld-drempt.nl






Installatiebedrijf T&I
Keijenborgseweg 30
7021 LW Zelhem
T (0314) 641 717
E info@installatiebedrijfti.nl
I www.installatiebedrijfti.nl




M. LEISINK

BOUWONDERNEMING

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

Strengsche Veld 25
6996 DK Drempt
T 06 - 12 99 60 05
E maurice@leisinkbouw.nl
I www.leisinkbouw.nl

>>

je ze de volgende dag in huis. Ook in de winkel zien we veel nieuwe klanten. Mensen vinden het op het moment prettiger om in een relatief kleine buurtsuper te winkelen dan in een



grote supermarkt in de stad. We krijgen veel waardering van mensen, zo bieden mensen spontaan hulp aan. Heel warm.' Voor veel mensen is boodschappen doen een van de weinige uitjes in de week. 'Het feit dat we nu een belangrijke rol spelen in de samenleving, dat voelt wel bijzonder. Al is het nu even heel druk en zie ik mijn vriendin, die ook in Hummelo in de winkel werkt, vaak alleen als we elkaar thuis aflossen. 's Ochtends ben ik vaak thuis bij onze twee zonen en werkt mijn vriendin in de winkel en 's middags tot een uur of tien 's avonds ben ik op de zaak. Ook onze medewerkers zijn elke dag lang op de been. Ik ben heel blij met het toegewijde team dat we hebben.'



'Het was moeilijk om ze te motiveren voor hun huiswerk'

Bertram, Linda, Jimmy
(11), Tiemo (8) en Milan (4)
Larink uit Voor-Drempt

'Voor ons was het nieuws van de lockdown een harde klap. Linda heeft een kapsalon aan huis en was maandag 16 maart nog open. Maar dat voelde ondanks alle voorzorgsmaatregelen die ze toen al had genomen, niet fijn. Rond de middag dacht ze toen al: dit ga ik niet doen, zo kan ik mijn beroep niet uitoefenen en ze sloot de salon. Ik ben hoefsmid en heb in de afgelopen weken mijn werk wel kunnen uitoefenen, al zat een kop koffie drinken met mijn klanten er natuurlijk niet meer in.'

'Toen onze jongens hoorden dat de scholen gingen sluiten, dachten ze in eerste instantie: mooi, vakantie! Maar toen een paar dagen later vanuit school alle middelen kwamen om thuis te gaan leren, zagen ze wel in dat dit toch niet hetzelfde is als vakantie. En wij moesten ineens leerkracht spelen, dat zijn wij natuurlijk ook niet. Het was moeilijk om ze te motiveren voor hun huiswerk. In de ochtenden heeft Linda geprobeerd ze zoveel mogelijk huiswerk te laten maken, vaak van 9.00 tot 12.00 uur maar daar is eerlijk gezegd te weinig van terecht gekomen. Vreemde ogen dwingen meer, denken we, want wij merkten veel weerstand. Ze zijn alle drie graag buiten



en doen liever iets met hun handen dan dat ze uit een boek werken. Tiemo moest op een gegeven moment digitale klok leren kijken en zei: 'Waarom moet ik dat leren? We gaan toch niet naar school dus tijd heb ik nu niet nodig!' Eén-op-één les met de juf via de computer ging super. Een half uurtje dan, maar zodra ze zelf aan de slag moesten, was de motivatie weg.'

'Ze zijn dus veel buiten geweest en we hebben samen ook veel dingen gedaan omdat we dachten: misschien leren ze daar ook van. Van technische dingen tot hele eenvoudige dingen zoals een moestuintje aanleggen. Ze hebben dus leren zaaïen en poten, lekker een beetje in de grond wroeten. Het weer was natuurlijk super. Verder zijn ze in de smederij lekker bezig geweest met hout en spijkers. Ze hebben van alles gemaakt en weer kapot gemaakt ofwel: op hun manier hebben ze iets gebouwd. Samen zijn we bezig met de bouw van een mancave. Jimmy zit in de band High Voltage en de mancave wordt straks de repetitieruimte van de band. Maar als de band niet repeeteert, dan is dit straks natuurlijk de plek van de jongens. Ze hebben alle drie meegeholpen met zagen en timmeren, en aftekenen. Zelfs Milan was op zijn manier heel druk aan het timmeren.'

>>

SCHILDERSBEDRIJF HENK TEUNISSEN DREMPT

teunissendrempt@gmail.com - Mob. 06 22149011

Gasthuisstraat 20
6981 CS Doesburg
Tel: 0313-472878



Openingstijden:

maandag gesloten
dinsdag van 9.00 tot 18.00
woensdag van 9.00 tot 18.00
donderdag van 9.00 tot 18.00
vrijdag van 9.00 tot 18.00
zaterdag van 9.00 tot 17.00

Wilt u ook een keer beleven hoe een e-bike met middenmotor fiets?
Komt u gerust langs om de verschillen zelf te ervaren.
Sonneveld Rijwielen voor kwaliteit en service.

BOUWBEDRIJF
JOLINK HUMMELO

www.bouwbedrijf-jolink.nl tel: 0314-381309



Nieuwbouw | Verbouw | Onderhoud | Renovatie/Restauratie

>>

'In de afgelopen weken zijn ze veel vrijer geworden, ook een stuk rustiger. Op school is er natuurlijk best druk om dingen te leren. Dat was nu een paar weken weg en dat gaf hen rust. En door deze weken samen thuis zijn de broertjes wel weer een eenheid geworden. Door het verschil in leeftijden begonnen ze een beetje uit elkaar te groeien qua interesses. In de afgelopen weken zijn ze alleen maar thuis geweest en hebben ze niet met anderen gespeeld, daardoor waren ze op elkaar aangewezen en dat is goed geweest. De trampoline is vaak gebruikt, bijna versleten zou ik zeggen. Natuurlijk hebben ze ook op de iPad gezeten, daar kom je niet onderuit. Maar ze hebben buiten

ook heel veel samen gespeeld met z'n drieën. Dat vind ik wel mooi. Maar nu wordt het ook echt wel weer tijd dat ze een beetje gaan leren op school en structuur krijgen. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat straks gaat. Voor de leerkrachten zal dat niet makkelijk zijn om ervoor te zorgen dat iedereen na zoveel weken weer op één lijn zit met alle lesstof. Petje af voor alle mensen in het onderwijs hoor; lesgeven is echt een vak en dat kun je niet zo maar aan ouders overlaten want als het zo makkelijk was, dan was er ook geen sprake van een lerarentekort.'



'Er zat een heel pakket maatregelen aan te komen, maar ik wist nog niet precies hoe ingrijpend de overheidsmaatregelen, die op dat moment in de maak waren, zouden worden. Tot op zondag 15 maart eindelijk het 'verlossende' woord kwam. In heel Nederland moest de horeca per direct de deuren sluiten vanwege de pandemie en dat gold dus uiteraard ook voor ons. Nooit eerder in de lange geschiedenis van De Gouden Karper was zoiets gebeurd. En toen, per direct, zaten we ook zelf middenin de wereldwijde crisis.'

'De week die vooraf ging aan deze zondag was voor ons al vreselijk. We kregen alleen maar afzeggingen. Het is een week geworden die we nooit meer zullen vergeten. Op zondag 15 maart kwam daar nog een actie bij die we noodgedwongen direct moesten inzetten. Van het ene op het andere moment moesten we onze gasten die in ons eigen 'huis' aanwezig waren, zeggen dat ze niet konden blijven en naar huis moesten

'De week voor 15 maart vergeten we nooit meer'

Elisabeth Remmelink-de van der Schueren - De Gouden Karper

gaan. Natuurlijk: gezondheid gaat voor alles, dus dat er maatregelen zouden komen, was en is heel begrijpelijk. Maar voor een gastvrij hotel zoals De Gouden Karper was dit een boodschap waarvan we nooit ook maar hadden kunnen bedenken dat we die op enig moment en ook zo ontzettend snel naar onze gasten zouden moeten communiceren.'

'De deur van De Gouden Karper is nog altijd gesloten op het moment dat ik dit schrijf. Maar wij zijn na die vreselijke zondag niet bij de pakken neer gaan zitten. We wilden contact houden met onze gasten maar ook met ons team medewerkers. Voor deze betrokkenheid zochten we naar een vorm en zo kwamen we op het idee om elke dag een goede en mooie maaltijd of lunch te verzorgen. Deze maaltijden of lunches kunnen bij De Gouden Karper worden afgehaald maar kunnen, indien gewenst, ook thuis worden bezorgd.'

'We zijn heel erg blij dat deze vorm van gastvrijheid wordt herkend en dat veel gasten er met plezier gebruik van maken. Ik meet dit met onze teamleden af aan de gelukkig vele positieve reacties die we krijgen. De complimenten krijgen we van de gasten die via de parkeerplaats aansluiten. Maar ook via de sociale media. En er is nog een groot

lichtpunt: onze medewerkers zijn gelukkig allemaal gezond!'

'Voor mij privé is het wel een vreemde tijd. Ik was veel aan het werk en opeens ben ik veel thuis. Het is heerlijk om vaker bij het gezin te kunnen zijn, maar het is ook wel een beetje onwerkelijk. Aan de ene kant geniet ik met volle teugen van het uitgebreidere gezinsleven, maar ik kan niet ontkennen dat er bij dit plezier ook een nare ondertoon aanwezig is. Die ondertoon is dat ik een prachtig bedrijf run en dat het, op het moment dat ik dit schrijf, zakelijk gezien natuurlijk nog niet de goede kant opgaat. Ook ik ken onzekerheid over de toekomst en stel mijzelf de vragen die daar bij horen. Als we straks in de periode van 'het nieuwe normaal' komen, hoe zal het er dan aan toe gaan? Hoe gaan wij na deze pandemie terugkomen als gastvrij bedrijf? Hoe kunnen wij in de horeca die anderhalve-metermaatregel uitvoeren en handhaven? Hoe gaan onze gasten reageren? Komen zij bij ons terug? Wordt er weer gereserveerd zoals vroeger? Allemaal vragen waar ik op dit moment ook het antwoord niet op weet. Daarom voor de lezers van De Hessencombinatie hierbij een toepasselijk spreekwoord: de tijd zal het ook ons leren.'

'Het doet me veel meer dan ik dacht'

Bennie Jolink, Hummelo

Op de tafel in de serre bij Jolink ligt, zoals bij zoveel Nederlandse gezinnen op dit moment, een enorme legpuzzel te prijken. Het is De Nachtwacht van Jolinks grote held Rembrandt, in duizend stukjes. 'Het is monnikenwerk met al die donkerbruintinten. De kleinkinderen helpen soms. Grappig hoe anders kinderen puzzelen. Ikzelf ga systematisch te werk, eerst de randjes, terwijl mijn kleindochter puur op intuïtie puzzelt.'

De coronacrisis breekt uit, het hele land ligt plat. Wat deed dat met jou? 'Nou, de eerste week dacht ik: mooi, nu heb ik eindelijk tijd voor dingen waar ik nooit aan toekwam. Ik ben twee boeken aan het schrijven en ik heb altijd van alles op stapel liggen. Maar toen... Op een ochtend stond ik op en... dat heb ik mijn hele leven al, elke morgen begin ik snottiger (Bennie is astmapatiënt, red.), maar dit keer werd het erger. Het werd al elf uur en ik dacht: ik voel me ook niet zo lekker. Toen ben ik maar weer naar bed gegaan. Ellie schrok natuurlijk. En zelf, ik dacht altijd dat ik zo'n stoere jongen was, die zich nergens wat van aantrok. Maar nu ging ik toch piekeren.' Heel begrijpelijk, want zo'n virus zoals er nu rondwaart, is gevaarlijk voor astmapatiënten op zekere leeftijd. 'Twee keer heb ik zo'n dag gehad. Gelukkig ging het de volgende dag weer prima,' maar het deed toch wat met hem, want hij zat flink in de rats. Piekerde. Toen, na een week voltrok zich een drama voor iedere kunstenaar. Zijn creativiteit droogde op. 'Er kwam niks meer uit mijn vingers. En afgelopen week voelde ik me zelfs heel gedeprimeerd. Euh, me doet dat er eigenlijk wel in? Nou ja, ik hoorde op een radiospotje: "praat erover". Ik wil me niet als patiënt voordoen, maar het is wel iets wat je niet moet negeren. Maar om een lang verhaal kort te maken. Het doet me allemaal veel meer dan ik dacht.'

Het nieuws volgt Jolink op de voet. 'Maar dat deed ik altijd al. Waar ik mij enorm aan stoort, is politici die het coronavirus politiseren. Ik heb toevallig het debat gezien waarin Bruno Bruins onwel werd. Hij werd vreselijk bejegend door Geert Wilders, die naar hem schreeuwde: "Ú laat mensen ziek worden. Ú laat mensen doodgaan!" En toen viel hij om, ik was helemaal gechoqueerd. Politiek bedrijven over de rug van anderen, verschrikkelijk. Thierry Baudet is haast nog gevaarlijker, die verspreidt bewust leugens. Met zijn boreale onzin. En de mensen interesseert het niet of het waar is of niet. Dat baart me zorgen.'

Het piekeren zit in de aard van het beestje. 'Ik maak me veel zorgen. Er zijn toch een paar mensen overleden in mijn directe omgeving.' Bens schoonvader overleed begin april aan het virus, ook zijn schoonmoeder was besmet en een collega van (stief)dochter Natalie. 'Dan komt het toch dichterbij en ik heb een aanleg tot hypochondrie, ben een piekeraar. En nou net lees ik in de krant: Kappertje Overgoor. Oud-voetballer van De Graafschap. Die sprak ik vaak. Een super-sympathieke vent, kern-kern-gezond, fit, een echte sportman, 75 jaar. Hij krijgt corona, ligt veertien dagen op de intensive care en hij gaat dood. Zo'n sympathieke man, een kameraad ook van mijn kameraad Guus Hiddink. Zo onrechtvaardig.' Zulk nieuws komt hard

binnen bij Jolink. 'Het beste medicijn voor mij tegen zwaarmoedigheid is aan de kleinkinderen te denken. Ik mag ze nu niet knuffelen, maar ik zie ze wel elke dag. Ja, eigenlijk heb ik niks te klagen en gelukkig ben ik ook weer uit het dal aan het klimmen. Straks ga ik naar kantoor. We gaan het hebben over de mogelijkheden om samen muziek te maken met Normaal, ieder vanuit eigen huis via een telefoonverbinding en dat uitzenden op Facebook. Ik heb een tekst gemaakt op *Wi-j doet het samen*. Daar heb ik ook wat ontwerpjes voor gemaakt.' Ben laat de tekeningen zien op zijn telefoon. De letters HØKEN beelden uit wat je nog wél kan doen in de huidige periode. Jolink, met een ondeugend lachje: 'Drinken, eten, seks, muziek en motorrijden. Dat kan toch allemaal gewoon nog? Nou ja, kijk, dat is het middel. Niet gaan zitten piekeren, maar initiatief nemen. Dus dat is mijn advies. Wat kan er niet meer? Ok, jammer. Maar wat kan er nog wél? Wandelen doe ik veel nu. Ik wil gezond blijven en ga elke dag het bos in.' Jolink trotseert dagelijks 'De verbrande bult' in de Kruisbergse bossen. Trots: 'Tien keer over de verbrande bult is mijn huidige record. Dat heb ik gisteren nog gehaald.'



'Eigenlijk heb ik natuurlijk helemaal niks te klagen. Moet je kijken hoe ik hier woon. Ik ben fitter dan ooit. We zijn allemaal gezond en ik heb de kinderen en kleinkinderen dichtbij me. Ik ben een gezegend mens.'

'Videobellen, heerlijk om de kinderen uit de klas weer te zien en te spreken'

Maud Verheij uit Hummelo, leerkracht basisonderwijs



'Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de pabo en daarna direct aan het werk gegaan in het basisonderwijs. Dit jaar heb ik voor het eerst mijn eigen groep. Sinds de coronacrisis is er veel veranderd. Hopelijk voor tijdelijk. Het begon, vanzelfsprekend ook bij ons op school, bij de maatregelen die getroffen werden: geen handen meer schudden, vaker je handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog en elkaar zo min mogelijk aanraken. Dit was al een flinke uitdaging, maar die uitdaging werd natuurlijk nog groter toen de scholen dicht gingen. Van vijf dagen in de week voor de klas staan, zat ik opeens vijf dagen achter de laptop thuis online les te geven. Dit online lesprogramma was zo vormgegeven dat de kinderen thuis gedeeltelijk vanaf hun laptop en op papier aan het werk konden gaan.'

'De rol van ouders en de samenwerking tussen ouders en leerkrachten was hierbij erg belangrijk. Via weekplanningen konden ouders en kinderen precies zien wat er per dag gedaan moest worden. Contact ging via de telefoon of e-mail. Ook de vergaderingen met collega's verliepen via de computer. Na een paar weken is er Microsoft Teams opgestart. Dit is een online programma waar je onder andere kunt chatten en (video)bellen met de kinderen en ze hier ook online les kunt geven. Wat een uitvinding is dat zeg. Heerlijk om na een paar weken de kinderen weer even op beeld te zien en met ze te kletsen. Niet alleen ik genoot ervan, maar ook de kinderen waren erg blij dat ze hun juf en de andere kinderen uit de klas weer konden zien. Vanaf dat moment heb ik ook online instructies gegeven via Teams. Met de hele groep of in kleine groepjes. Een grote uitdaging als je met 32 kinderen van 6 à 7 jaar tegelijk online moet zijn. Als er bijvoorbeeld een slechte internetverbinding is, dan werkt het allemaal niet zoals de bedoeling is en moet er geïmproviseerd worden. Door vooral veel te proberen en te ontdekken, samen met kinderen en collega's, zijn we toch al een heel eind gekomen. Voor mij, maar ik denk dat ik spreek voor alle leerkrachten, bleef al die tijd in ieder geval het belangrijkste dat de kinderen, maar ook de ouders wisten dat ze ondanks de afstand altijd bij mij terecht konden met vragen of verhalen.'

'Naast het online lesgeven heb ik ook de taak gehad om de opvang te verzorgen voor kinderen van ouders met een vitaal beroep. Alle collega's werden ingedeeld in een schema en af en toe mocht ik dus naar school om de opvang voor deze kinderen te regelen. En eenmaal op school

werd ik elke keer verrast door brieven en tekeningen die de kinderen in de brievenbus van de school hadden gestopt. Dit maakt je werk als leerkracht toch weer een extra stukje leuker.'

'Thuis aan het werk zijn maakt het verschil tussen werk en privé anders. Normaal ben ik vijf dagen in de week weg van huis, aan het werk. Nu ben ik zeven dagen in de week thuis. Het verschil tussen privé en werk is hierdoor ook een stuk kleiner geworden. Ik ben veel aan het mailen, bellen en WhatsAppen met collega's. Eigenlijk sta ik nu 24 uur per dag 'aan'. Onbewust ben ik toch veel meer bezig met mijn werk, dan dat ik voorheen deed. Doordat ik veel thuis ben geweest de afgelopen periode, weet ik nu wel zeker dat dit niets voor mij is. Ik mis mensen om mij heen en na een paar weken thuis kwamen de muren op mij af. Ik was blij dat ik af en toe weer even een dagje naar school mocht.'

'Ook de weekenden zijn anders dan normaal. Alle feestjes en verjaardagen gaan niet door. Er staan allemaal strepen in mijn agenda. Zo wordt je leven toch wel erg saai. Gelukkig mag er wel visite komen of mogen wij op visite gaan. Uiteraard niet meer dan 3 tegelijk en netjes op 1,5 meter afstand. Het mooie weer maakt dit ook makkelijker. Wij hebben een grote tuin waar wij graag met z'n tweeën of met vrienden of familie barbecueën of bij de vuurkorf zitten met een drankje. Toch blijft het onwonderlijk en is het soms nog niet te bevatten. De scholen worden weer opgestart, maar alsnog niet met iedereen tegelijk. Ik ben benieuwd wat er de komende weken weer gaat gebeuren. Gezondheid staat natuurlijk voorop. Hopelijk mogen we ons gewone leven snel weer oppakken en kan ik mijn passie als leerkracht op een normale manier overbrengen aan de kinderen. *Stay safe!*





Bosbaden in de Achterhoek

Nee, dit artikel gaat niet over natuurswembaden in onze bosrijke streek, maar over een weldadige manier van je onderdompelen in het bos. Over een meditatieve wandeling door de natuur, over 'Shinrin-yoku'.

Op een zonovergoten Koningsdag fiets ik naar Hoog-Keppel voor een afspraak met de projectgroep in de tuin van Toon Kort en Liesbeth Laan aan de Monumentenweg. Het echtpaar woont nog niet zo lang in onze mooie streek, maar is al helemaal ingeburgerd en heeft het goed naar de zin. Als je overbuurman Henny Dokter heet, snap je dat zij al snel door zijn enthousiasme bij dit initiatief van hem betrokken zijn geraakt.

In 2018 verscheen van de Japanse schrijfster dr. Qing Li het boek *Shinrin-yoku, De kunst en wetenschap van het bosbaden*. De letterlijke betekenis luidt: baden in de atmosfeer van een bos.

Henny las dit boek en ondanks zijn nuchtere Achterhoekse mentaliteit raakte hij in de ban van dit fenomeen voor onze gezondheid. Aangespoord door het lezen

van een artikel over bosbaden in het blad Psychologie Magazine ging hij op zoek naar mogelijkheden en ontdekte dat er in onze omgeving al veel mensen zijn die zich bezig houden met mindfulness, meditatie of yoga.

'Zou het mogelijk zijn om in het kader van het Toeristisch Informatie Punt Drempt Hummelo en Keppel(TIPDHK), de krachten te bundelen en een programma bosbaden hier in de Achterhoek op te zetten', vroeg Henny zich af. Al gauw werd een projectgroep gevormd om het idee verder uit te werken.

Zo werden Toon (natuurgids IVN) en Liesbeth (therapeut) bij het initiatief betrokken. De Dremptse Jacqueline Wolvetang (docent/coach yoga, reading en mindfulness) is projectleider en haar man Floris (docent kunst) verzorgt de creatieve onderdelen.

Tot slot complementeren Jan-Bart Dokter (begeleider mantra-zingen) en Sjouke Hylkema het geheel.

Sjouke is eigenaar van Camping De Graafschap in Hummelo, de uitvalbasis van het project.

Wat is bosbaden?

Het concept is begin jaren tachtig in Japan ontwikkeld en houdt in dat je langzaam en bewust door het bos beweegt, ondertussen proberend alles in je op te nemen. 'Dan gaat het niet zo zeer om het rationele, maar om het gevoel. Om het bos te beleven met al je zintuigen', zegt Toon. 'Als natuurgids ben ik opgeleid om zo veel mogelijk kennis op te doen en te delen, om ieder plantje, paddenstoel of vogelgeluid te kunnen herkennen en benoemen. Dat vind ik te beperkt; de natuur en het bos zijn meer dan alleen een naam, een hokje, je kan het ook ondergaan, ruiken, proeven. Je verbazen en bewonderen, het laten samenvallen met jezelf.'

Door het bos, park of de tuin in te gaan, te vertragen en de natuur met alle zintuigen te beleven komen lichaam en geest tot rust. Deze meditatieve manier van wandelen is een goed middel om stress te verminderen en je gezondheid te verbeteren. En nieuwe energie op te doen. Niet voor niets trekken we er in het weekend massaal op uit naar bos, hei, strand en plas. Zeker in deze coro-

natijd wordt er stevig gewandeld, worden dorpsommetjes herontdekt en mooie fietstochten ondernomen.

Bosbaden gaat een stap verder, werkt op een ander niveau, legt Liesbeth uit: 'Je probeert bewust aanwezig te zijn, laat je mobiel thuis en dompel je onder in de schoonheid van het bos. Door rustig te lopen of even te gaan zitten of liggen ontstaat er ruimte voor verwondering en inzicht: het gras voelen kriebelen, de frisse wind op je gezicht of de krachtige geur van naaldbomen.

Japan met haar uitgestrekte bossen en haar miljoenen steden onderkent al eeuwenlang de helende kracht van het bos, goed voor lijf en geest. Het zorgt voor een boost van het immuunsysteem, een lagere bloeddruk en hartslag en minder stresshormonen.'

Programma en opzet cursus

De cursus Bosbaden in de Achterhoek is gericht op het bevorderen van wellness bij de deelnemers door gebruik te maken van enkele principes van 'Shinrin-yoku', legt Toon uit. 'De cursus is verdeeld over 3 dagen en wordt zoveel mogelijk buiten in het bos uitgevoerd. Elke cursusdag heeft vaste blokken van circa 2 uur verdeeld over de ochtend, middag en avond. Zo'n cursus als wij hem gaan geven, bestaat nog niet in deze vorm in Nederland. We geven de cursus dit jaar drie keer en nemen daarom 2020 als een proef. In het najaar evalueren we en nemen we een besluit over de toekomst.'

De cursus wordt aangeboden aan de gasten van Camping De Graafschap, maar staat zeker ook open voor mensen van 'buiten'. Toon: 'Volwassenen die rust zoeken of natuurliefhebbers, toeristen of inwoners van de streek kunnen zich dus eveneens aanmelden. Per cursus hanteren we een minimum van 10 deelnemers en een maximum van 16.' Het is duidelijk dat Toon en Liesbeth en de andere leden van de projectgroep zich verheugen op de cursussen. Liesbeth: 'Wij zijn heel enthousiast maar voor velen is dit natuurlijk nog onbekend. We hopen hiermee in onze eigen mooie streek wat nieuws te bieden aan toeristen en inwoners.'



Bosbaden in de Achterhoek

Het accent bij het bosbaden ligt onder andere op adembeweging, stilte ervaren, de zeven chakra's en energetisch bewegen. De avonden op de eerste en tweede dag worden gevuld met creatief schilderen.

De cursusdata zijn onder voorbehoud:

Dinsdag, woensdag en donderdag 7, 8 en 9 juli 2020 (cursus 1)

Dinsdag, woensdag en donderdag 11, 12 en 13 augustus 2020 (cursus 2)

Zaterdag, zondag en maandag 12, 13 en 14 september 2020 (cursus 3)

De prijs voor de driedaagse cursus is € 150 per deelnemer, inclusief de kosten voor de materialen van de creatieve workshop, flesjes water, gezamenlijk vervoer met huifkar van en naar boerderij De Klevenhorst en de gezamenlijke lunch op de derde cursusdag.

Voor meer informatie of aanmelding kun je terecht bij Jacqueline Wolvetang, bereikbaar via yogawolvetang@gmail.com of op 06 – 505 754 55. Aanmelden is ook mogelijk bij Camping De Graafschap via info@camping-degraafschap.nl.

De cursus kan worden gegeven binnen de maatregelen zoals die door het RIVM zijn opgesteld.

Parkcamping De Graafschap: rust, natuur en veel privacy

Voor vakantiegangers die van rust en natuur houden, is Parkcamping De Graafschap de ideale plek. De Hummelose camping aan de rand van de Kruisbergse bossen is een perfect startpunt voor fietstochten en heeft bovendien een eigen natuurbeheersplan om vogels aan te trekken. 'Je hoort hier geen omgevingsgeluiden behalve het continue getsjilp en gefluit van vogels.'



Bij de ingang van de camping staat een markante oude kastanjeboom met zijn takken vol bloesem. Daaronder zorgen struiken, in verschillende hoogtes en groentinten, voor een mooi en natuurlijk stilleven. Het beeld is kenmerkend voor wat eigenaar Sjouke Hylkema en zijn team willen uitstralen naar hun gasten: 'Hier vind je rust en natuur. Elke kampeerplek is bewust omringd met veel bomen en struiken zodat iedereen voldoende privacy heeft. Iedere gast heeft hier zijn eigen plek. De paden zijn kronkelig aangelegd waardoor het een park lijkt. Dat past ook bij de locatie, zo dicht bij de bossen. Wij bieden geen georganiseerde activiteiten maar we bieden wel volop rust. De Loenhorsterweg is alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer dus de rust is gegarandeerd. Je hoort hier

geen omgevingsgeluiden behalve het continue getsjilp en gefluit van vogels. Dat is toch geweldig', vertelt de natuurliefhebber pur sang.

Ruim 30 vogelsoorten

Parkcamping De Graafschap is het hele jaar geopend en trekt vooral rust- en natuurzoekers aan. 'Daar zijn we blij om. We hebben een eigen natuurbeheersplan om veel verschillende soorten vogels aan te trekken. Een vogel voelt zich veilig bij een boom waar struiken onder staan. Dan is hij niet vatbaar voor roofvogels en kan hij zo ongemerkt zijn nest in- en uitvliegen. Daarom staan er hier ruim 30 verschillende soorten bomen en struiken. Iedere boom of struik trekt weer andere rupsjes aan en daardoor is er genoeg voedsel voor de inmiddels 32 verschillende soorten vogels die we hier hebben waargenomen', vertelt Sjouke trots. Hij is zelf dagelijks op het terrein om te klussen, te snoeien of te schoffelen. 'We schoffelen hier veel omdat we willen dat alles er netjes uit blijft zien. En snoeien doen we uiteraard ook meerdere keren per jaar. Daarbij zorgen we ervoor dat we de struiken verjongen. Dat wil zeggen dat we niet in strakke blokken snoeien want dan wordt de struik binnenin kaal, maar we snoeien zodat de struik aantrekkelijk blijft voor vogels.'

Bijzondere slaapplekken

Wie naast rust en natuur een keer een bijzondere slaapplek zoekt, kan bij Parkcamping De Graafschap eveneens zijn hart ophalen. Veel toeristen





maken er al gebruik van en overnachten in een van de tweepersoons trekshutten, Finse kota's, podges of slaapvatten. 'Het is een keer wat anders. Kamperen wordt steeds meer een belevenis. Mensen willen nieuwe ervaringen opdoen. Het zijn vooral toeristen die er overdag veel op uit trekken en bijvoorbeeld op de fiets de omgeving verkennen die hierom vragen. Ze zijn veelal op doorreis en zoeken dan een locatie die anders dan anders is om te overnachten. Dat kan hier', vertelt Sjouke Hylkema. Wie liever in zijn eigen caravan slaapt of in een stacaravan of chalet, vindt ook zijn plek op de camping. De parkcamping aan de rand van de Kruisbergse bossen is bijna 8 hectare groot en biedt plaats aan 73 toeristische plekken en 68 vaste plekken, allemaal voorzien van een eigen aansluiting voor water en elektra. De plekken zijn verdeeld in comfortplekken van 125 m² en comfortriantplekken van 250 m².

Privé-sanitair

Sjouke en Marjan Hylkema kochten de camping in 1994 en breidden het na een paar jaar al uit. Een paar jaar geleden volgde een tweede uitbreiding en ook nu wordt er nog volop gewerkt om aan de wensen van vakantiegangers tegemoet te komen. Sjouke: 'We hebben een zomersanitair- en een wintersanitairgebouw. Het gebruik daarvan is gratis. Gasten van onze comfortriantplekken hebben een privé-sanitair. Daar is steeds meer vraag naar: een eigen toilet en een eigen douche. Zeker natuurlijk in deze tijd. We hebben ook een privé-sanitair geschikt voor rolstoelgebruikers. De privé-sanitairplekken gaan we nog verder uitbreiden want we merken steeds meer dat kampeersders daarvoor kiezen. En dan kiezen wij daar ook voor want dit is de plek voor rust- en natuurliefhebbers.'

Workshop bosbaden

Komende zomer is camping De Graafschap de locatie voor de workshop bosbaden, een initiatief van het Toeristisch Informatiepunt Drempt, Hummelo en Keppel. 'Onze gasten houden van beleving en daar spelen we met bosbaden op in. Je beweegt je heel bewust langzaam door het bos en probeert alles in je op te nemen. Het is een meditatieve manier van wandelen om stress te verlagen en je gezondheid te verbeteren. Bosbaden komt uit Japan en is daar al jaren het geheim om gezonder, rustiger en gelukkiger te worden', legt Sjouke uit.

Voor de driedaagse workshop die in juli, augustus en september meerdere keren wordt gegeven, zijn professionele docenten aangetrokken. De workshop start met een boswandeling onder leiding van Sjouke. 'Ik vertel graag over de natuur en de historie van dit gebied. Ik vind het mooi om mensen te laten zien dat niet één struik of boom hetzelfde is. Alles is anders. In de zomer kun je bomen herkennen aan het blad maar ook al heeft een boom in de winter geen bladeren, toch kun je hem herkennen. Dat soort dingen, daar wil ik natuurliefhebbers graag over vertellen.'

De workshop wordt aangeboden aan gasten van Parkcamping De Graafschap, maar deelname is ook mogelijk voor mensen die niet op de camping verblijven.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u een e-mail sturen naar info@camping-degraafschap.nl

Parkcamping De Graafschap

Loenhorsterweg 7 C

6999 DT Hummelo

T: 0314-34 37 52

E: info@camping-degraafschap.nl

I: www.camping-degraafschap.nl



Ter naald, draad en breipen voor Stichting Jurk



Wat als je als kind opgroeit in een gezin dat afhankelijk is van de Voedselbank? Op school niet mee durft te doen aan de gymles omdat jouw onderkleding al lang niet meer past of totaal versleten is. Of het 's nachts koud hebt in je bed omdat je geen pyjama hebt. Nauwelijks voor te stellen, maar toch zijn er kinderen die zo opgroeien.

Alieta Veldheer-Griffioen in Hummelo is actief voor Stichting Jurk. En zij steekt de draad in de naald, ofwel de handen uit de mouwen!

Via een bericht op Facebook komt Alieta Veldheer in contact met de pas opgerichte Stichting Jurk. Het is dan maart 2018 en het doel van de stichting spreekt haar direct aan. De stichting spant zich in om de wensen van kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar te vervullen. Het gaat om kledingwensen van kinderen die nooit nieuwe kleren krijgen.

Alieta zegt: 'Ik had een prima Pfaff naaimachine in de kast staan en ik had daar al een paar jaar weinig mee gedaan. Het leek me op een gegeven moment leuk om voor onze dochter Aylinde verkleedkleren te gaan maken en ik haalde de machine weer een keer uit de kast. Ik bedacht me na het verkleedklerenwerkstuk dat ik Aylinde en onze zontjes Raff en Borr ook wel van gewone kleren kon voorzien. Precies op dat moment kwam Stichting Jurk op mijn pad. Ik maakte kleding voor onze kinderen en ik hoopte dat mijn ontwerpen bij de doelgroep van de stichting net zo in de smaak zouden vallen als bij mijn eigen kinderen. Ik bedoel maar: zoon Raff roept regelmatig dat hij mijn eigengemaakte kleding voor hem het *allercoolste* vindt. Dat is een prima aanmoediging!

Bij dat Facebookbericht speelde voor mij mee dat mijn achtergrond aan opleidingen prima zou kunnen passen bij het doel van de stichting. Na de havo volgde ik de opleiding aan de mts Mode & Kleding. En dat beviel mij zo goed dat ik na afronding de hbo-studie TMO ben gaan doen. Die afkorting staat voor Textiel Management Opleiding. De TMO Fashion Business School zit tegenwoordig in Doorn en leidt onder andere op voor commerciële managementfuncties in de textiel en modebranche. Op dat vlak ben ik inmiddels niet meer actief maar het echte handwerk spreekt mij nog altijd erg aan.'

Alieta lacht: 'Komt door mijn grootmoeder en een dierbare tante. Ze waren allebei coupeuse en heel vaardig met het maken van kleding. Toen ik op Facebook het bericht zag, meldde ik mij meteen bij Stichting Jurk als vrijwilliger omdat ik mij helemaal kon vinden in de doelstelling van de stichting.'

Als interviewer ben ik verbaasd en zelfs ietwat geschokt over wat Alieta vertelt. Bij de start van de stichting werd een missie geformuleerd. Medio het jaar 2025 zouden minimaal 3.500 kinderen in Nederland en België voorzien moeten zijn van nieuwe kleding met hulp van 1.500 vrijwillige makers. In 2019 verwelkomde de stichting de 1.700ste vrijwilliger en werden 4.300 setjes kleding gemaakt voor kinderen in de doelgroep. Een hele succesvolle start voor een uiterst sympathiek doel. Maar zoveel kinderen in deze doelgroep in onze toch behoorlijk welvarende landen? Hoe is het mogelijk?

Hoe Stichting Jurk werkt

Alieta licht toe: 'Stichting Jurk werkt samen met de voedsel- en kledingbanken en andere organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding. Ouders kunnen niet zelf rechtstreeks een beroep doen op het korps van vrijwillige kleermakers. De bovengenoemde organisaties treden op als intermediair. Maar een kind kan na bemiddeling van een organisatie voor armoedebestrijding aangeven welke kledingwens het heeft. De organisatie waar de wens binnenkomt, geeft het bericht door aan het beheer van de stichting. Twee keer per week worden aanvragen door Jurk op Facebook geplaatst en kunnen de vrijwilligers van Jurk aan de slag door in te tekenen op zo'n kinderwens. Dat gebeurt anoniem. Ik ken het kind met de wens niet en het kind waar ik de kleding voor maak, kent mij niet. Ik ken wel de wens. Een blauwe trui of een rode jurk. Of een trui met een plaatje van een dier erop. Ik kan mij met zo'n kinderwens creatief helemaal uitleven!' Alieta lacht: 'En het is heel dankbaar en inspirerend werk.'

Moet je hard werken?

Dat blijkt mee te vallen omdat er meerdere mogelijkheden zijn om de handen uit de mouwen te steken voor de stichting. 'Als je intekent op een wens van een kind, dan is het de bedoeling dat je binnen vier weken het gevraagde kledingstuk hebt ingeleverd. Als het gaat om een verjaardagwens dan is de doorlooptijd iets langer: zes weken. Maar als je niet van deadlines houdt of daar niet tegen kunt, dan kun je ook een kledingstuk in eigen ontwerp maken en het insturen als je het in je eigen tempo klaar hebt gekregen. Dan gaat het kledingstuk naar de depotvoorraad van nieuwe kleding van de stichting.'

Eisen aan de kleermakers

Welke eisen worden er eigenlijk gesteld aan de kennis en kunde van de nijvere kleermakers? Ook dat blijkt mee te vallen. Die eisen zijn er niet. En kleding hoeft ook niet per se met een naaimachine te worden gemaakt. Als je kunt breien of haken, dan zijn de resultaten van je kleermakerscreativiteit ook welkom. En nog iets: als het bijvoorbeeld om onderkleding gaat en het maken van dat soort kleding niet je sterke punt is en je van mening bent dat je zoiets voor de prijs van een setje bij noem maar wat, Zeeman, niet kunt maken, dan zijn ze bij Jurk heel blij als jij voor een kind uit de doelgroep zo'n setje onderkleding of een pyjama koopt en aan de stichting opstuurt.

De lol is natuurlijk dat het kledingstuk of een andere vorm van textiel voor het kind nieuw moet zijn of speciaal voor het kind zelf is gemaakt. Dus geen gebruikte kleding, want deze kinderen dragen altijd al gebruikte kleding. Het gaat Stichting Jurk en de vrijwilligers uitsluitend om het ultieme plezier voor een kind dat het een keer echt iets nieuws krijgt. Een cadeau. En stel dat je het leuk vindt om bijvoorbeeld verjaardagslingers van stof voor een verjaardag te maken: dan is zo'n bijdrage ook van harte welkom.

Hoe zit dat eigenlijk met de naam?

Alieta schiet in de lach: 'Ja ja, je bedoelt Stichting Jurk en of dat uitsluitend slaat op meisjeskleding? Nee hoor: het gaat om alle soorten kinderklleding. Dus niet alleen meisjes!' Of de naam van de stichting

- **Elektra**
- **Verwarming**
- **Koeling**
- **Water & Sanitair**
- **Bronboringen**
- **Waterbehandeling**



Verhey Toldijk B.V.
Zutphen-Emmerikseweg 13b
7227 DE Toldijk

0575 - 452041
info@verheydijk.nl
www.verheydijk.nl



Meipoortstraat 4 • Doesburg • www.ter-steeg.eu



Sterk in vakwerk!



DIMMENDAAL
INSTALLATIETECHNIEK



www.dimmendaalinstallatietechniek.nl

dan duidt op maaksters en niet op makers? Alieta's echtgenoot Peter schuift ook even aan tafel. Boomlange man, kachelsmid. Maar hij blijkt ook goed met een naaimachine om te kunnen gaan en heeft ooit breien en haken geleerd op school. En vond het nog leuk ook. Alieta: 'Het is inderdaad wel zo dat het merendeel van de vrijwilligers vrouw is, maar mannen zijn echt geen uitzondering in het vrijwilligerskorps!' Zag ik Peter nu echt vluchten van de keukentafel naar de smederij of is dat gezichtsbedrog?

Stichting Jurk houdt ook speciale kleermakersdagen. Je kunt er meedoen en dan ga je met anderen samen een dag aan de slag. Het voordeel is dat je elkaar kunt ondersteunen en (technische) vragen samen kunt oplossen. Alieta: 'Ik zou het heel erg leuk vinden als er bijvoorbeeld in onze dorpen een paar mensen zouden zijn die als vrijwilliger zouden willen meedoen en met creativiteit aan de slag

willen gaan. Als je met meer mensen samen werkt..., twee weten er altijd meer dan een!'

Voor de zakelijke kant merkt Alieta op: 'Als je bijvoorbeeld op de markt stof koopt, dan zijn die kosten fiscaal aftrekbaar. Moet je wel je bonnetje bewaren. En als je het kledingstuk klaar hebt, dan stuur je het bonnetje naar het adres van de Stichting Jurk, p/a Schuurhoven 35, 6721 SM Bennekom.'

Voor meer informatie: www.stichtingjurk.nl. Lijkt het je leuk en wil je een enthousiaste ervaringsdeskundige spreken? Alieta Veldheer-Griffioen in de Dorpsstraat 39 in Hummelo weet raad met uw vragen! En donaties zijn altijd welkom: NL27 RABO 0329 2865 36 Stichting Jurk, Bennekom.



Activiteitenkalender Drempt, Hummelo en Keppel

In verband met het coronavirus worden alle georganiseerde en meldingsplichtige evenementen tot zeker 1 september niet toegestaan door de rijksoverheid. Alle in deze kalender vermelde activiteiten gaan door onder voorbehoud en volgens de richtlijnen van het RIVM. Voor actuele aanpassingen bij en andere informatie over een activiteit kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende organisator.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

maandag tot vrijdag

- Boekenuitleen bij Stichting Welzijn, tijdens openingsuren van het Gezondheidscentrum Hoog-Keppel
- Biljarten Stichting Welzijn in Woonzorgcentrum Hyndendael Hummelo, 09.00-12.00 en 14.00-17.00 uur

donderdag t/m zaterdag

- Galerie Kunst of Art Hummeloseweg 4 Laag-Keppel, uitgebreide kunstcollectie, do en vr 13.00-17.00 uur en za 11.00-17.00 uur, info: kunstofart.nl

elke dinsdag

- Tai-Chi-Tao onder deskundige begeleiding, huiskamer Stichting Welzijn Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur
- Fitness Stichting Welzijn onder deskundige begeleiding bij FysioPlus Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur
- Koffieochtend voor ouderen Stichting Welzijn, huiskamer 't Klup, Zandewierde Hummelo, 10.00-12.00 uur
- Schildercursus, huiskamer Stichting Welzijn Hoog-Keppel, 13.30 uur
- Rummikub-club Stichting Welzijn, Kerkhuis Hoog-Keppel, 14.00-16.00 uur (start 11 aug, tot die tijd geen bijeenkomsten)

elke woensdag

- Fitness Stichting Welzijn onder deskundige begeleiding bij FysioPlus Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur
- Jeu-de-boules, vereniging Leuke Boule / Stichting Welzijn, Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, 14.00 uur

elke donderdag

- Fitness Stichting Welzijn onder deskundige begeleiding bij FysioPlus Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur
- Koersbal met tussentijds een kopje koffie, huiskamer Stichting Welzijn Hoog-Keppel, 13.30 uur

elke vrijdag

- Gymnastiek voor ouderen, Stichting Welzijn, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur

elke zaterdag

- Nordic Walking, na afloop koffiedrinken in huiskamer Stichting Welzijn Hoog-Keppel, 09.15 uur

zaterdag 4, 11, 18, 25 juli en 1, 8, 15, 22, 29 augustus

- Open zaterdag met wisselende activiteiten, St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-17.00 uur, info: www.stjoriskerkdrempt.nl

vrijdag 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september

- Koffieochtend Dorpshuis i.s.m. diaconie Drempt en Oldenkeppel, Dorpshuis Voor-Drempt, 10.00-12.00 uur, info: scriba@kerkdrempt.nl

t/m september 2020



JULI 2020

- do 2 juli • Repair Café, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur, info: www.swdremphummelokeppel.nl
- zo 5 juli • Kinder- en jeugdkerk Hummelo, info: www.kerkhummelo.nl
- di 7 t/m do 9 juli
- Driedaagse cursus Bosbaden op Camping De Graafschap Hummelo, een initiatief van TIPDHK, info: Jacqueline Wolvetang (06-50575455)

AUGUSTUS 2020

- do 6 aug • Repair Café, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur, info: www.swdremphummelokeppel.nl
- di 11 t/m do 13 aug
- Driedaagse cursus Bosbaden op Camping De Graafschap Hummelo, een initiatief van TIPDHK, info: Jacqueline Wolvetang (06-50575455)
- za 29 + zo 30 aug
- Open tuinen en natuur, organisatie Toeristisch Platform DHK, 10.00-17.00 uur, info: www.achterommetjes.nl

SEPTEMBER 2020

- wo 2 t/m za 5 sep
- Volksfeest Keppel & Eldrik, info: www.inkeppel.nl/info/volksfeest
- do 3 sep • Repair Café, huiskamer Stichting Welzijn, Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur, info: www.swdremphummelokeppel.nl
- za 6 sep • Dagcursus schilderen (en plein air/impressionisme) o.l.v. Hans Versfelt, Atelier De Witte Hemel Voor-Drempt, 11.00-17.00 uur, info: www.atelierdewittemhemel.nl

- zo 6 t/m wo 9 sep
- Volksfeest Hummelo, info: www.volksfeesthummelo.nl
- vr 11 t/m zo 13 sep
- Expositie quilt/textielkunst, werkstukken van Klaske Bloemendaal en Lisette Derickx, St. Joriskerk Voor-Drempt, 11.00-17.00 uur, info: www.stjoriskerkdrempt.nl
- za 12 + zo 13 sep
- Open Monumentendag 2020, organisatie Stichting Openmonumentendagen Bronckhorst, info: www.openmonumentendag.nl/comite/bronckhorst
- za 12 t/m ma 14 sep
- Driedaagse cursus Bosbaden op Camping De Graafschap Hummelo, een initiatief van TIPDHK, info: Jacqueline Wolvetang (06-50575455)
- za 19 sep • Landelijke Schoonmaakdag. Team 1: vanuit Voor-Drempt voor kern Voor-Drempt en omgeving. Team 2: vanuit Achter-Drempt voor kern Achter-Drempt en omgeving. Team 3: vanuit Hummelo voor de kern Hummelo, delen van Hoog- en Laag-Keppel, Eldrik en buitengebieden. Info: hzenzijthoff@chello.nl
- za 19 t/m ma 21 sep
- Kermis Drempt, info: www.dremptsekermis.nl
- za 26 sep • Dagcursus schilderen (werken met schildermes/paletmes) o.l.v. Ronald Soeliman, Atelier De Witte Hemel Voor-Drempt, 11.00-17.00 uur, info: www.atelierdewittemhemel.nl
- zo 27 sep • Vlooiemarkt, Hessenhal Hoog-Keppel, 09.00-16.00 uur, info: animo-vlooiemarkten.nl

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoeningdhk@gmail.com.
Voor het september-nummer van De Hessencombinatie kan dit tot uiterlijk 9 augustus 2020.

COVID-19

'Luisteren naar de meester, ook al neemt die beslissingen waar je een andere mening over kan hebben.' Met 'de meester' wordt het RIVM bedoeld. We schrijven zondag 8 maart. De berichten in de groepsapp met mijn collega's volgen zich in rap tempo op. Dit bericht was er één van.

Ook voor ons artsen is er iets nieuws in de wereld, iets onbekends. Onbekend maakt onbemind. We proberen alle nieuwsflitsen en berichtgevingen te filteren op serieus versus sensatie. Nog geen week eerder was ik aan het skiën in Oostenrijk. Familie attendeerde mij op de eerste coronapname in Innsbruck, vlakbij mijn skigebied. 'Of ik oké was?', vroeg dezelfde familie. Ik trok toen nog mijn wenkbrauwen op. *'Tuurlijk, het is maar een virus!'*

Een column schrijven als huisarts in coronatijd. Waar te beginnen?

Ik kan dus beginnen met de groepsapp met mijn collega's die explodeert en de collega die ons tot de orde roept met het advies te luisteren naar het RIVM.

Ik kan beginnen met mijn dagdienst op 14 maart, wanneer ik mij voor het eerst in vol tenue hijs. Persoonlijk Bescherm Materiaal, afgekort PBM, wat neerkomt op mondkapje, beschermjas en een afgesloten bril. Ik rijd visite bij een patiënt met griepklachten. Nog onwennig. Mijn team en ik maken een selfie voor het thuisfront. Duimen omhoog.

Ik kan beginnen met de dag dat ik voor het eerst een doodzieke patiënt instuur naar de spoedeisende hulp. Hij is uitgeput en stikbenauwd. Hij was ook gaan skiën in Oostenrijk. Als ik terug naar onze auto loop, zie ik mijn chauffeur toch wat onrustig in zijn gedrag, hij ontsmet zijn handen nog een keer extra en haalt ook een doek over zijn kale kop. Ook ik poets een extra keer.

Ik kan beginnen met één van onze uiterst kwetsbare patiënten. Hij mankeert van alles, is dik in de tachtig en heeft al meermalen kantje boord gelegen. Hij is niet gaan skiën, maar test wél positief op COVID-19 als we hem met een dubbele longontsteking laten opnemen in het ziekenhuis. Het is dan 19 maart. Nog geen 4 dagen later is hij weer thuis, in quarantaine, samen met zijn vrouw die de week ervoor een beetje verkouden is geweest. Hij leeft nog, hij heeft het gewoon gered.

Ik kan beginnen met de uitbraak van corona in De Gouden Leeuw. Een echtpaar overlijdt kort na elkaar in isolatie. De Gelderlander besteedt er op 3 april een artikel aan. In het nieuws krijgen coronapatiënten gezichten.

Ik kan beginnen met een diepe buiging te maken voor ons crisisteam-huisartsen. Die ons in no time bedienen met handvaten, richtlijnen, updates en fungeren als vraagbaak. Het crisisteam dat het Regionaal Corona Centrum optuigt in een paar dagen tijd. Hier gaan we extra diensten draaien. Waar we patiënten zien met griepklachten die we uit onze dagpraktijk willen houden om de kwetsbaren niet te besmetten en om zuinig om te kunnen gaan met de schaarste aan PBM. Een buiging voor hetzelfde crisisteam dat vorige week een

coronazorghotel heeft opgetuigd, in navolging van initiatieven elders in het land.

Ik kan beginnen met het bedankje van een zesjarig meisje in de vorm van een knutselwerk in de bus van onze praktijk, of met een stapel mondkapjes in de brievenbus van ons huis of met het rode hart geleverd op de witte vlag dat wappert aan de Humeloseweg in Laag-Keppel.

Ik kan beginnen met een bedankje aan de juf en haar collega's van de school die meerdere dagen per week online onderwijs verzorgen voor de thuisblijvers en voor onze benjamin met twee ouders met vitale beroepen.

Ik kan beginnen met te noemen dat ik het een bizarre tijd vind, maar als medicus ook boeiend, een gepaste beroepsdeformatie zullen we maar zeggen.

Ik kan beginnen met een algemene raad: houd afstand van elkaar en volg de voorschriften van de 'meester'!

Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen.



Foto: Wim van Hof

uit de praktijk

Anouk Mast (49) is parttime huisarts in Doetinchem, met echtgenoot Jeroen en hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.

JENSEN SUPREME

HET BESTE VAN HET BESTE

De overtuiging dat 'zelfs het allerbeste nog beter kan' is altijd een sterke drijfveer geweest voor de ontwikkeling van producten. Bij de Supreme is dat meer dan bij welk ander bed ook terug te vinden. De Jensen Supreme is een meubelstuk dat in zes verschillende kleuren verkrijgbaar is.

De inspiratie komt voort uit de Noorse natuur. De wollen stoffen uit Innvik zijn speciaal ontworpen voor Supreme. Iedere kleur is in een combinatie van stoffen verkrijgbaar. Een effen stof voor het frame, de keerbare matrassen en een unieke designstof voor het hoofdbord.



Slaapspecialist Drempt

Rijksweg 20 | 6996 AC Drempt | Tel.: 0313 476218

www.slaapspecialistdrempt.nl

PELGROM, uw land- en tuinbouwspecialist

voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a.
dealer van:



**MASSEY
FERGUSON**

STIGA®

STIHL®

TORO®



MASSEY FERGUSON

PELGROM HUMMELO B.V.

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

Broekstraat 1a - 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 - info@pelgrom.nl

www.pelgrom.nl