

de Hessencombinatie

Magazine voor Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Eric de Munck:
'De volgende dag,
week of maand
kan het weer beter zijn'

**En verder in dit
nummer o.a.:**

- 'n Hummels advocaatje voor keizerin Sisi
- Ellen ter Braak over haar werk als CliniClown Pom
- Recept voor fazant met zuurkool van Ellie Jolink





Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Timmerwerken

Roy Bremer | Molenweg 10 | 6996 DN Drempt | T: 0313-472394 | M: 06-13380622 | www.bremerbouw.nl | info@bremerbouw.nl



CLAUS SPORT

IJsselkade 10-12 Doetinchem 0314 - 32 31 39
info@clausport.nl



- gratis
- sparen voor extra korting
- eenvoudig verzilveren
- exclusief voordeel
- aanbiedingen op maat
- altijd inzicht in je saldo
- en nog veel meer privileges



Garage

BERNS

Garage Berns BV

Rijksweg 21
6996 AA DREMP
T: +31 (0)313 47 44 68

I: www.garageberns.com
E: info@garageberns.com

Universeel en onafhankelijk

- APK-keuringsstation
- 24/7 Mobiliteitservice
- Inkoop, verkoop en lease
- Reparatie en onderhoud
- Schadeherstel
- Airco- en bandenservice
- Automaatolie spoelen

Voor duurzaam rijden!

**Fijne feestdagen en een gezond
en duurzaam 2021!**



Van de redactie

Het zijn nog steeds bizarre tijden. De wereldwijde coronapandemie bepaalt nog steeds ons dagelijks leven. Helaas volgde na de versoepeling van maatregelen na de eerste intelligente lockdown, mede door vakantieverkeer en toenemende vermindering van discipline, opnieuw een forse toename van besmettingen, ziekenhuisopnames en zelfs enkele sterfgevallen. Ook in onze samenleving. Laten we vooral goed omgaan met de situatie, op elkaar passen en aandacht besteden aan onze kwetsbare dorpsgenoten.

Ook heeft corona natuurlijk invloed op het samenstellen van ons magazine. Interviews, fotosessies, en dergelijke kunnen alleen nog maar plaatsvinden binnen de geldende landelijke richtlijnen. Ook voor onze adverteerders, die het natuurlijk mede mogelijk maken het blad uit te geven, zijn het bijzondere en vaak moeilijke tijden. Als redactie zijn we daarom bijzonder blij dat iedereen zich blijft inspannen om het mogelijk te maken dat wij u elk kwartaal een afwisselende uitgave kunnen aanbieden.

Ook dit nummer is weer de moeite waard. Een recent geplaatst en bijzonder grafmonument op de begraafplaats in Hummelo vormde de aanleiding voor een uitgebreid artikel. Hierin lezen we onder andere over de ontdekking van een 'band' tussen Hummelo en keizerin Sisi van Oostenrijk! In kennerskringen is Hummelo ook nog bekend om eikels van hoge kwaliteit, een verhaal over de teelt van unieke eiken in ons land.

Een boeiend interview geeft ons een inzicht bij Eric de Munck. Hij woont sinds enige tijd in Laag-Keppel en is vooral bekend als entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard en om zijn blogs. Ellen ter Braak uit Vordrempt vertelt ons vol passie over al haar activiteiten als CliniClown Pom en Ellie Jolink geeft ons een smaakvolle tip met haar op Elzasser manier bereide fazant met zuurkool. Een aanrader voor het kerstdiner. Daarnaast natuurlijk de verschillende columns, een artikel over 'Meedoen in Bronckhorst' en zeven voetbalveteranen vertellen of ze iets hebben met een bucketlist.

Bijzonder is deze keer een speciaal door Pierre Seegers gemaakte kerstpuzzel met vrijwel allemaal vragen over inwoners uit en gebeurtenissen in onze dorpen, een echte uitdaging voor de komende feestdagen. Uiteraard worden goede inzendingen beloond met een prijs. In dit nummer leest u ook een eigentijds dialectverhaal onder de titel *'t Biezondere Kesfees van Hanna*, en bijzonder is het.

Ondanks alle narigheid van deze tijd en de onzekerheid op welke wijze we de kerstdagen en de jaarwisseling kunnen beleven, wensen wij u veel leesplezier. Alle goeds voor 2021, blijf vooral gezond en *hol ow kregel!*

De redactie



Inhoud

- 5 Colofon
- 7 Column Mart de Kruijff
- 8 't Biezondere Kesfees van Hanna
- 12 'n Advocaatje voor keizerin Sisi van Kruijmel uit Hummelo
- 22 'De volgende dag, week of maand kan het weer beter zijn'
- 27 Column Jeroen te Lindert
- 28 7 inwoners over... hun bucketlist
- 31 Column Gijs Jolink
- 34 Spread: Wij wensen u gezonde feestdagen en alle goeds voor 2021!
- 36 De beste eikels voor de zwijnen?
- 41 Column Guinevere Wolvetang
- 42 Ellie's fazant met zuurkool op Elzasser wijze
- 44 'Zieke kinderen even laten vergeten dat ze ziek zijn'
- 49 HC '03: Wasvrouw Alie Nieuwenhuis denkt nog lang niet aan stoppen
- 51 Meedoen in Bronckhorst
- 54 Kerstpuzzel
- 57 Column Anouk Mast
- 59 Kerstwens
- 60 Varia
- 65 Activiteitenkalender

Pedicurepraktijk Pied-à-Terre

PEDICURE EN MEDISCH PEDICURE

Nank van der Boon
De Zuylenkamp 34, Hummelo

Komt ook bij u aan huis!
Vooral voor mensen met DM,
Reuma en COPD

Bel: 06 - 44 50 07 99

ProVoet
Brancheorganisatie
voor de Pedicure



Voor perfect verzorgd haar!

di-do-vr: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 17.30 uur
za: 8.00 - 12.00 en 13.00 - 15.00 uur

Wij werken volgens afspraak: bel: 0575 - 45 22 20

Zutphen-Emmerikseweg 6 - 7227 DL Toldijk
www.kapsalonreintjes.nl



youprinting.nl

**OP
MERK
ERS**
merkbaar
beter.



vormgeving | drukwerk | promotie | signing

Zomerweg 37c 6996 DP Drempt

T 0314 82 03 86 E info@opmerkers.nl www.opmerkers.nl

DE Honda specialist
van de Achterhoek!

Autobedrijf

Bergsma

- Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
- Reparatie en onderhoud van alle type auto's
- APK keuringsstation
- Schade reparatie & expertise
- Airco service



Autobedrijf Bergsma, Dorpsstraat 27, Hummelo, tel. 0314-381660

www.bergsmahummelo.nl - info@bergsmahummelo.nl

Colofon

De Hessencombinatie

Magazine voor de inwoners van Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Eldrik

Redactie

Ceciel Bremer, Maaike Harkink, Berna ter Horst, Rinus Rabeling en Henk ten Zijthoff

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl, telefoon: 0313-472968 (Rinus Rabeling).

Aan dit nummer werkten mee

Gijs Jolink, Mart de Kruij, Jeroen te Lindert, Gerard Maalderink, Anouk Mast, Pierre Seegers, Ine Snelder, Guinevere Wolvetang

Fotografie

Ceciel Bremer, Fred van Daalen, Duncan de Fey, Wim van Hof, Lieveke de Jong, Silas Kapel, Arien Netjes, Rinus Rabeling, Alinde Roks, Ralf Silvijs, Pauline Smale, Vaysa Wolvetang

Advertenties/Marketing

Wim Fontein, Patrick Verheij
Voor vragen of informatie:
06-20 44 38 10 (Patrick Verheij)

Vormgeving en druk

Youprinting, Drempt

Auteursrecht

Overname van artikelen (of delen ervan) uit deze uitgave is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Dat geldt ook voor vermenigvuldigen, kopiëren, publiceren op internet of opslaan in een databank. Dit magazine wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ten aanzien van de juistheid van de inhoud kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

De Hessencombinatie is een uitgave van voetbalvereniging HC'03 en verschijnt 4 keer per jaar, in een oplage van 2600 exemplaren, in het verspreidingsgebied: Voor-Drempt, Achter-Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Eldrik, Hummelo, Langerak en een gedeelte van Toldijk.

De volgende editie van De Hessencombinatie wordt verspreid rond 9 maart 2021.

Informatie of klachten over bezorging:

E-mail: dehessencombinatie@hc-03.nl of telefoon: 0314-842219 (Monique Bruins).

Abonnement

Woont u buiten het bezorgingsgebied van De Hessencombinatie of wenst u het magazine op naam per post te ontvangen, dan is een abonnement voor 20 euro per jaar mogelijk. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de redactie: 06-15445341 (Ceciel Bremer) of een e-mail sturen naar: dehessencombinatie@hc-03.nl.





ALEX KOENDERS
SCHILDERSBEDRIJF



Leigraafseweg 25, 6983 BR Doesburg ▶ T 0313 472 107
www.alexkoenders.nl

SUPERMARKT AALDERINK

1200 m² winkelplezier!
750 m² parkeerruimte!

 Vind ons op
Facebook



DORPSSTRAAT 14-16 STEENDEREN

Internet www.coop.nl/steenderenaalderink
Facebook www.facebook.com/Coop.Aalderink.Steenderen
E-mail Aalderink.Steenderen@coop.nl | Tel. 0575 - 451206

OPENINGSTIJDEN **ma-do 08.00-19.00 uur** | **vr 08.00-20.00 uur**
za 08.00-19.00 uur | **zo 11.00-17.00 uur**

TNT-SERVICEPUNT | STAATSLOTEN | RDW | STOMERIJ DEPOT
BLOEMENHOEK | SLIJTERIJ | ZELFZORG MEDICIJNEN
HOGE KLANTENSERVICE | BEZORGSERVICE VIA COOP ONLINE

zorgeloos wonen



 **BEEKMAN HARTMAN**
MAKELAARS EN FINANCIËEL ADVISEURS

0314 - 33 29 55

www.beekmanhartman.nl

Eten & Drinken Koffie en Cappuccino Eten*Afhalen IJs -
Milkshake Terras @ WiFi Lunch & Diner Friet - Snacks
Salades en Broodjes Latte macchiato - Thee Menu's / oerfriet
/ Burgers Eten*Afhalen Eten & Drinken Koffie en Cappuccino
IJs - Milkshake Terras @ WiFi Lunch & Diner Friet - Snacks
Salades en Broodjes Eten*Afhalen Latte macchiato - Thee
Menu's / oerfriet / Burgers Eten & Drinken Koffie en
Cappuccino IJs - Milkshake Terras @ WiFi Lunch & Diner
Salades en Broodjes Latte macchiato - Thee Menu's / oerfriet /



 **DE OLDE SCHOLE**
LUNCHROOM & CAFETERIA
SINCE 1954

Rijksweg 88 Laag-Keppel
0314 380050

Alle dagen geopend
1200u - 2100u
www.deoldeschole.nl

Wij komen hier doorheen. We zijn een sterke vereniging, met een hechte band. Onze partners en sponsors laten ons nooit in de steek. We zijn niet rijk, maar financieel solide.

Niet leuk, maar het is niet anders

In het begin van mijn jaren bij de Koninklijke Landmacht, heel lang geleden dus, had ik een instructeur die jaren had gediend in Nederlands-Indië. Of Indonesië, zoals het na de onafhankelijkheid van 1949 heet. Hij had gevochten tegen de Japanners, had als dwangarbeider moeten werken aan de Birma-spoorweg en was ingezet tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Als mijn maten en ik weer eens baadden in zelfmedelijden na een mars, inspectie of urenlange exercitie, keek hij ons meewarig aan en zei dat wij niet zo zielig moesten doen en niets wisten van een crisis. Hij en vele anderen hebben mij uiteindelijk geleerd wat een echte crisis dan wel is en hoe je daarmee zou kunnen omgaan. Niet dat het mij altijd hielp, maar soms kun je een beetje relativeren wat ons allemaal overkomt.

Volgens hen heeft een crisis vier fases. De eerste fase is de periode van ontzetting. In een wereld waarvan wij denken dat wij die beheersen, komt plotseling iets in ons leven wat daar haaks opstaat. Zoals een virus waaraan je kunt sterven en de wereld even stilzet. Lichte paniek, een zoektocht wat ons overkomt en een onrustig gevoel. Oftewel: *What the fuck?*

De tweede fase is simpel, we volgen de leider. Dus in dat geval volgen we de regering, die overigens ook niet alles weet. Maar je moet wat. Dus doen we wat ons opgedragen wordt. Nou ja, bijna iedereen doet dat. Dan geeft ons in ieder geval het gevoel dat we iets kunnen doen om het gevoel van machteloosheid weg te nemen.

De derde fase is de meest vervelende fase. Iedereen is gewend aan het virus, maar er is nog geen echte oplossing. Het virus blijft ons bestoken en iedereen is er klaar mee. Omdat er nog geen uitweg is, gaat iedereen terug naar de eigen positie en leefwereld en gaat de wereld vanaf daar bekijken. Dan komt het klagen en het wijzen naar schuldigen. Of roepen wat er beter had gemoeten, overigens een vrij tijdloze houding. Worden we overspoeld met Ab Oosterhuis of equivalent, zelfbenoemde boekenkennisspecialisten en BN'ers die ook ergens wat van vinden. En alsof dat nog niet genoeg is, worden we ook geconfronteerd met een aantal stupide complottheorieën. Dan denk ik altijd even aan mijn vader, die tegen mij zei dat je nooit naar gekken hoeft te zoeken, je komt ze immers vanzelf tegen. En sommigen proberen de crisis voor eigen gewin uit te buiten. Want niets menselijks is ons vreemd.

Dit alles eindigt pas als er licht komt aan het einde van de tunnel. Hopelijk komt dat snel. Maar dan zijn we nog niet klaar, want dan komen de evaluaties, analyses, onderzoeken en koe-in-de-kont-kijken-acties. Kortom, we hebben nog even te gaan.

Voor de duidelijkheid: ik wil de effecten van de crisis niet bagatelliseren. Je zult maar werken in de zorg, de horeca of de evenementenbranche. Ik wens hen alle steun toe om door deze moeilijke tijden te komen. Maar als voetbalvereniging is de crisis vervelend, geen ramp. Lege velden, wedstrijden zonder toeschouwers. Het is als dansen met je schoonmoeder. Niet leuk, maar het is niet anders... Maar wij komen hier doorheen. We zijn een sterke vereniging, met een hechte band. Onze partners en sponsors laten ons nooit in de steek. We zijn niet rijk, maar financieel solide en we hebben topmensen die heel veel tijd en moeite stoppen om alles weer in de startblokken te hebben als dat weer nodig is. In die context wens ik u en uw naasten intieme, fijne feestdagen en hoop u allen ergens in het nieuwe jaar weer tegen te komen. Want het komt goed.



Foto: Wim van Hof

Mart de Kruif



Ons dialect moeten we zoveel mogelijk koesteren. Het is een onderdeel van onze (cultuur)historie, in gesproken en geschreven woord. Het geeft eigenheid aan de streek en versterkt in hoge mate de saamhorigheid. Deze rubriek wordt gevuld met bijdragen in onze streektaal. In dit nummer een verhaal over Hanna en haar familie. Het gaat over de bijzondere manier waarop het gezin, geheel in het licht van deze tijd, invulling geeft aan de kerstgedachte. Aandacht voor en omzien naar je medemens!



't Biezondere Kesfees van Hanna

Sunterklaos was alweer wied en zied op weg naar Spanje en 't letste kläöske uut de kuukskestrommel was ook opgegetten. Iedereen wet wat dat betekent: Kesmis steet veur de deur.

Toen ze 's aoves an taofel zatten, vrog Hanna's moeder; 'Wat doe'w dit jaar met de feesdagen?'

'Lekker etten natuurlijk', zei Hanna's vader. 'Dat doe'w elk jaar. Lekker etten en 'n

goeie fles wien d'r bi-j.' 'En wi-j kopen 'n grote kesboom bi-j de kwekeri-j in Drempe', zei Hanna. 'De grootste die d'r is, met heel völ gekleurde ballen en den rooie trekpop van de kesman die ik op school gemaakt heb. En ook een heleboel zelfgebakken keskransjes. En wi-j nemmen een stalletje met Maria en Jozef.'

'Wi-j bunt toch niet katholiek?', zei heur moeder subiet. 'Dat hef d'r niks met te

maken', zei Hanna. 'Iedereen mag een keskransje hebben.' 'A'j maor wet da'k geen kesgroep gao kopen', zei Hanna's moeder. 'Die bunt hatstikke duur. Maak dan zelf maor zo'n groep van klei, i-j hebt per slot van rekkening op school boetseren geleerd.'

'Da's 'n goed idee', zei Hanna's vader. 'Dan maak ik d'r wel 'n stalletje bi-j van boom-schos en zo.'

In het dialect

‘Maor wat doe’w wieters?’ vroeg moeder. ‘Niks’, sprak vader. ‘Wi-j etten weer lekker, laezen ’n boek en doen ’n paar spelletjes. En ’s morges nao ’t Kesontbijt gaon wi-j ’n flink end wandelen um weer duftig honger te kriegen. Misschien ligt d’r wel snee.’ ‘Ik vind dat allemaol maor niks’, reageerde moeder. ‘Wat wil i-j dan?’, vroeg Hanna’s vader. ‘Ik zol ’t liefste iemand uutneudigen die geen gezelschap hef en helemaol allene is,’ sprak moeder. ‘Woorum zo neudig met Kesmis?’ ‘Deurum’, zei moeder. ‘Jullie wilt ’n kesboom, ’n stalletje en lekker etten. En ik wil gerne iemand uutneudigen die eenzaam is.’

Hanna liep d’r al een paar dagen aover te prakizeren. Eigenlijk had heur moeder bes wel geliek. Met Kesmis mo’j eenzame en armere mensen uutneudigen, dat heurt zo. Ze had doorbi-j d’r al meteen ’n paar in gedachten.

Eers mos ze maor ’s gangs met de kesgroep. D’r mos klei kommen, ’t mos nog dreugen en misschien kon ze ’t op school wel in de aoven bakken. Dat kos allemaol beheurlek völ tied. Eur vader ging an de timmeri-j met de kesstal. ’t Zag d’r alderbastend mooi uut. Hi-j had zich nog wel in de vinges gesnejen toen hi-j met wilgetekskes an het vlechten was veur de achterkant. ’t Dak was van riet met ’n rand van berkeschos. In ’t midden stond ’t kribbeke.

Maor met de kesgroep van Hanna werd ’t helemaol niks. Hanna kon alleen maor van die stomme prutsöppekes maken. ’t Leek nerges op, völ te klein en van die onbenulige köppe. Ze kon d’r ’s nachts niet goed van slaopen. Hoe mos dat now wieter? Net of ’t zo waezen mos, fietste Hanna ’s morges naor school en kwam ze in Dörrekum langs ’n kledingzaak. Ze waren hier beheurlijk an ’t oprumen gewes. Veur de deur stonden drie flinke vuulnisbakken, enkele volgepropte deuzen en... vier van die hele olde bewaegbare etalagepöppe. Wat mos ze now doen, vader was hen werken, en moeder had geen auto! Maor gelukkig, de opa van Hanna was met pensioen dus dén zol um disse tied nog wel thuis achter zien krantje zitten. Twintig minuten later kwam opa met de auto veurri-jen en werden onder andere Maria en Jozef in spé ingelaaen en bi-j Hanna thuus afgeleverd. Moeder snapte d’r allemaol niks van, maor opa zei dat ’t vas wel goed zol kommen.

Toen Hanna van school kwam en helemaol bli-j heur verhaal vertelde en wat ze van plan was, kreeg moeder d’r ook völ schik in. ’s Aaoves gingen ze met z’n tweeën an de gang um den eerste pop as Maria an te klejen. Doornao kwam natuurlijk Jozef en werd d’r veur ’m van een olde pruik met krullen ’n mooie baard gemaakt en op de kop geplekt. Veur ’t kindje Jezus lag d’r nog wel een flinke pop in de olde spölgoedkis op zolder. Een buurvrouw iets wieterop had nog wel wat babykleertjes van heur jongste zoon.

Maor ja, opa had alle vier etalagepöppe metgenomen dus mos d’r nòg wat bedacht worden. Twee koningen kon natuurlijk niet, maor moeder dach opens an die olde Abraham-pop van papier maché op zolder. Samen was dat dan drie, dus morgenaovend gingen ze samen in de weer met Balthasar, Caspar en Melchior, de drie koningen. Alles zag d’r alderjebes mooi uut, alleen... de kesgroep was wat groter uutgevallen dan vader veur z’n stalletje had bedacht. Opa had dit allemaol al zien ankommen en had as verrassing veur ’t stalletje van vader een klein kesgruupke bi-j de kringloop op de kop getikt. ’t Stalletje kon mooi op ’n klein täöfeltje in de hoek van de kamer staon. Gelukkig hadden ze nog zo’n olderwetse grote kamer en suite met schuufdeuren. In ’t wat kleinere deel werd ruimte gemaakt en kreeg Hanna’s imposante kesgroep ’n prachtige plek. Veur ’t kindje Jezus werd ’n olde waskuup met stro gevuld als kribbetje.

Eindelijk was ’t dan Kesmis. Moeder had gezörgd veur een uitgebreid en veural lekker kesontbijt en vader had doornao ’n mooie wandeling deur de bossen van de Ulenpas uutgestippeld. Jammer genoeg was d’r geen snee gevallen en ’t geluud van de knerpende snee onder de voeten van joren gelejen was d’r niet. Hanna had dooraover alleen maor de verhalen geheurd van heur opa en vader. Bi-j thuuskoms gingen ze gezellig in de achterkamer bi-j de kesgroep zitten en zongen nog ’n paar kesliedjes. Doornao werd ’t langzaamaan tied um de taofel te dekken veur ’t kesdiner.

‘Zet d’r maor ’n bord bi-j’, zei Hanna’s moeder, ‘want ik heb vrouw Knienebelt uutgeneudigd. Die zit in disse tied altied alleen op heur baovenwoning.’

‘O, zet d’r dan nog maor ’n bord bi-j’, sprak Hanna’s vader. Ik heb de olde Spiekerman uutgeneudigd. Zien vrouw is ’n hötje gelejen gestorven en hun kinderen wonen allemaol in Afrika.’ ‘Da’s heel lief van ow’, zei moeder. Hanna wol ook nog wat zeggen, maor op dat moment ging de deurbel. Veur de deur stonden twee bewoners van ’t bejoordenhuus bi-j hun in de straot. ‘Kom d’r in’, zei Hanna met ’n grote glimlach. ‘Mam, een verrassing. Kiek ’s wie door bunt!’ Hanna’s moeder kwam naor de veurdeur. ‘Welkom...’ wilde ze zeggen, maor d’r werd opni-j an de bel getrokken. Veur de deur stonden ’n Syrische man en vrouw uut de Brummelstraot in kleurige feestkleren. Hun vier kinderen (twee jonges en twee deerntjes) zagen d’r ook al zo kas uut, ze keken vol spanning in ’t rond. Doornaost stond meneer Karels, een teruggetrokken man uut de Botterstraot en den oldere man met die herdershond, die altied aoveral alles in de smiezen hield, een soort nachtwacht van de buurt. ‘Verrassing!’ riep Hanna nog ’n keer. ‘Allemaol lieve eenzame mensen veur ow, mam.’

‘Da’s hartstikke lief van ow, Hanna’, zei heur vader. ‘Erg lief da’j zo goed an ow moeder gedacht hebt.’ ‘Wat ’n verrassing, Hanna!’, zei moeder. Maor meteen fluusterde ze heur man in ’t oor: ‘Ik heb maor twee knientjes in



Uitvaartverzorging Patrimonium Doesburg: ‘De vraag naar een duurzame uitvaart neemt toe’

Het belangrijkste is de wens van de overledene of de nabestaanden te respecteren. Die staat bij ons altijd centraal, zegt Nelleke Kempers, verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Patrimonium Doesburg. ‘De keuze ligt echt bij de mensen zelf. Hoe duurzaam wil je het hebben? Laat het ons weten want wij weten de weg. Er is echt heel veel mogelijk.’

Dat begint al bij het opbaren, gaat Nelleke verder. ‘Je kunt kiezen voor natuurlijk opbaren. In plaats van stroom gebruiken we dan biozakjes. Dat zijn zakjes met actieve koolstof die geuren en vocht uit het lichaam opnemen. Verder kun je in plaats van een papieren rouwkaart, per e-mail een uitnodiging voor de uitvaart versturen. Ook een condoleanceregister is online mogelijk. Dan

is er ook ruimte voor een persoonlijke tekst aan de nabestaanden. Op papier vermeld je immers vaak alleen je contactgegevens’, noemt Nelleke als voordeel op.

De nieuwste ontwikkeling in de uitvaartbranche is een kist gemaakt van de wortels van paddenstoelen, een ‘levende grafkist’. Deze kist breekt in ongeveer anderhalve maand af. ‘Daarmee laat je geen sporen achter in de natuur. Maar er is veel meer mogelijk op het gebied van een duurzame uitvaart. Als je rekening houdt met het materiaal van de kist, is begraven op dit moment duurzamer dan cremen omdat cremen veel CO₂-uitstoot geeft’, zegt uitvaarbegeleider Marjolijne van der Harst. ‘Je kunt dan kiezen voor een kist van wilgentak-

ken of van karton. Ook bij de kledingkeuze van de overledene kun je rekening houden met het milieu door te kiezen voor natuurlijke stoffen in plaats van synthetische.’ Als je echt gaat voor duurzaam kun je ook kiezen voor een natuurbegraafplaats zoals Slangenburg in Doetinchem of Heidepol in Arnhem. ‘Een natuurbegraafplaats is een eeuwigdurend graf zonder steen of andere grafbedekking. Je kunt er een boom op planten ter nagedachtenis aan de overledene.’

Andere opties voor een duurzame uitvaart zijn bloemen van een biologische kweker of helemaal geen bloemen maar een donatie voor een goed doel. Ook in het vervoer zijn duurzame mogelijkheden weet Marjolijne. ‘Voor korte afstanden kun je de overledene ook lopend op een baar vervoeren of met een rouwbakfiets. Met een koets of met paard en wagen zie je ook vaker, eigenlijk net zoals het vroeger ging. En als men wil, kunnen wij ook een elektrische rouwauto regelen. Als het wettelijk is toegestaan, is het mogelijk voor ons dus vraag het gerust. Wij zijn er voor iedereen, ongeacht je geloof of verzekering. Iedereen is hier welkom.’

Patrimonium Doesburg is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ook op zon- en feestdagen bereikbaar om een overlijden te melden op 0313-47 49 09.

Waarom Patrimonium Doesburg?

- ✓ Niet commerciële
- ✓ Persoonlijke aandacht
- ✓ Werkt met vast klein team
- ✓ Biedt antwoord op alle vragen
- ✓ Gratis voorregeling
- ✓ Duidelijke kostenbegroting vooraf

Patrimonium Doesburg
Meipoortstraat 74
6981 DL Doesburg
T: 0313-47 49 09
(dag en nacht bereikbaar)
E: info@patrimoniumdoesburg.nl

In het dialect

de pan. Wat now?’

‘Ik gao wel snel naor Keppel, naor de snackbar’, zei Hanna’s vader. ‘Het is per slot van rekkening maor ens in ’t joor Kesmis, en disse mensen verdienen alle aandacht en een gezellig kesfees.’ Bi-j de snackbar kreeg e veur disse biezondere situatie zelfs nog wat korting. Hi-j nam meteen ook nog wat limonade en ’n paar fleskes bier met, want dat was natuurlijk ook niet genog in huus.

Toen vader weer thuus kwam, was door inmiddels de kamer grootdeels uutgeruimd. De hele kesgroep had ’n plek gevonden in de veurtuin, dat trok natuurlijk onwies völ bekieks in de buurt. Een deel van ’t bezoek mos vanwaege de ruimte op de grond zitten met ’t bord op de slip. Veur de olderen waren d’r ’n paar stule blieden staon. ’t Duftig angepaste kesdiner kon beginnen. Moeder had de gebraojen knientjes maor in de jus weggezet veur de tweede kesdag. ’t Was gezellig allemaol en heel biezonder.

Het uut nood bedachte en enigszins ongezonde kesmenu ging d’r met völ smaak in. Ook de schalen met de deur moeder nog gauw bi-jgemaakte olderwetse bitterkuukskespudding waren helemaol läög.

Tussen ’t etten deur spödde de Syrische vader Delavan (Syrisch veur ‘goeie vriend’) op ’n echte Syrische oed. Een oed is een soort luit met maor liefs 11 snaren. Moeder en de vier kinderen zongen hierbi-j enkele veskes uut ’n hele andere wereld. Meneer Spiekerman had nog ’n paar raodsels en möpkes van vrogger en vrouw Knienenbelt kon heel mooi bi-j ’t schiensel van een paar keersen met de handen bewaegende schimmen op de muur maken. ‘I-j zol haost vergetten dat ’t Kesmis is!’, zei een van de bejoorden van de aoverkant met ’n bli-j gezicht.

Nao de bitterkuukskespudding zatten ze nog ’n hötje bi-j mekaar en tot slot spödde Delavan zelfs ‘de herdertjes lagen bi-j nachte’. I-j könt wel naogaon dat iedereen met völ plezier met reerde.

Toen iedereen weer op huus an ging, werd de ‘verkleumde’ kesgroep weer naor binnen gehaald en mocht Hanna nog ’n peusken opblieven töt ze niet meer uut de ogen kon kieken van de slaop. De andere dag hebben Hanna en heur vader en moeder, onder ’t genot van de gebraojen knientjes, nog uutgebred naogepraot aover disse wel zeer biezondere Kesmis!





Het grafmonument van Charlotte Kruymel op de begraafplaats aan de Zelhemsseweg te Hummelo.

'n Advocaatje voor keizerin Sisi van Kruymel uit Hummelo

In de Gelderlander van 26 september 2020 kunt u lezen over het opvallende grafmonument op het Hummelse kerkhof dat gewijd is aan kunstenaress Charlotte Kruymel. De redactie van De Hessencombinatie verzorgde delen van het vooronderzoek. De geschiedenis van haar voorouders blijkt bij een nader vervolgonderzoek ook fascinerend.

Kunstenaress Charlotte Kruymel (1922-2018) is na haar overlijden onlangs bijgezet op het kerkhof in Hummelo. Haar echtgenoot Gerard van der Leeden is beeldhouwer en hij maakte het opvallende monument voor de liefde van zijn leven. Velen vragen zich af waarom Charlotte is begraven in Hummelo. Dat zit zo: vlak bij de plek waar nu het monument voor haar staat, liggen ook haar beide ouders begraven. Haar vader Albert Henri Christiaan Kruymel werd in Hummelo geboren en overleed in Zwitserland. Haar

moeder kwam uit Middelburg en overleed eveneens in Zwitserland. En in Hummelo kent niemand meer de naam Kruymel. Het is daarom tijd om verder op zoek te gaan naar de sleutel voor de ontrafeling van een stukje familiegeschiedenis. Die sleutel is te vinden als we een paar generaties teruggaan. Deze kleine geschiedenis begint bij Charlottes grootmoeder, Albarta Margaretha Demmink uit Hummelo. Geboren op 8 november 1844 in De Koepel, ook wel het Jagerhuis op het bekende eiland van het Landgoed Enghuizen

in Hummelo, nu bewoond door de familie Wolsink. Haar vader Harmen Demmink staat geregistreerd als jager (jachtopziener) in dienst van het Landgoed Enghuizen. Laten we ons snel gaan bezighouden met deze Hummelse jagersdochter.

Eigenwijs en werelds

In juli 1963 zit Henry J. Demmink aan zijn bureau in zijn huis in Grand Rapids in de Amerikaanse staat Michigan. Hij is bezig om de belevenissen van de Demminks in de Nieuwe Wereld te beschrijven en blikt terug op het wel en wee van een aantal familieleden uit zijn 'tak'. Een aantal van hen is de grote plas al ver voor de Eerste Wereldoorlog overgestoken en hebben het er naar hun zin. Hij herinnert zich Albarta Margaretha Demmink als tante Aaltje en hij tekent over



Charlotte Kruytel (zelfportret)



Charlotte Kruytel met echtgenoot Gerard van der Leeden

haar op: 'zij was een eigenwijs en werelds meisje en getrouwd met een advocaat. Ze woonden in Lent bij Nijmegen. Ze zijn doodgereden door een trein, terwijl ze met de wagen van een fuif terugkwamen.'

Henry J. Demmink is in zijn brief met grote stappen snel thuis. En wat klopt er wel en niet aan zijn verhaal? We zoeken het uit.

Met een meester de wereld in

Albarta Margaretha Demmink kan dan een eigenwijs en werelds meisje zijn, maar wat is er mis met een advocaat? Als we het hoekje met graven van de familie Demmink op het Hummelse kerkhof bezoeken, valt op dat er naast het graf van Albarta M. Demmink nóg een grafsteen is te vinden met een mooi smeedijzeren hek er omheen. Beetje onder het mos, maar op de steen staat vermeld dat op deze plek meester Theodorus Gijsbertus Jacob Woldringh is begraven. De gang van het kerkhof naar de archieven levert op dat hier de eerste echtgenoot van Albarta M. Demmink de laatste rustplaats vond. Woldringh? Uit Groningen? Meester? Om uit te sluiten dat we met een onderwijzman te maken hebben, besluiten we navraag te doen in Groningen. De beste manier is om contact op te nemen met de studentenvereniging en er is er maar één de oudste: Vindicat Atque Polit aan de Grote Markt in de Martinstad. We hebben contact met Wessel Giezen, de Senatus Rector van Vindicat. Hij is af en toe wel eens

in het nieuws als er iets misgaat in het studentenleven, maar hij is de vriendelijkheid en behulpzaamheid zelve. Theodorus G.J. Woldringh is in 1822 geboren in Groningen en studeerde rechten aan de universiteit van Groningen. Voor ons tijdsbesef: Theodorus werd een jaar na het overlijden van Napoleon (St. Helena 1821) geboren. Was hij lid van Vindicat? Wessel Giezen zoekt het voor ons op en meldt een dag later via de telefoon 'jazekeer: hij was lid van Vindicat maar er is iets merkwaardigs. Hij was slechts één jaar lid: in 1844. Hij begon zijn studie echter in 1840. Toen hij lid werd van Vindicat had hij er al ruim drie jaar van zijn studie op zitten en dat zien we niet zo vaak in die tijd. Hij woonde in de Oude Boteringestraat, vermoedelijk bij zijn ouders.' Wessel stuurt ons iets later kopieën op uit de betreffende jaarboeken van Vindicat.

Met deze informatie gaan we verder aan de slag. En jawel: we komen Theodorus na een paar jaar weer tegen in het archief met een minder leuk bericht. Hij is onder curatele gesteld wegens verkwisting en die curatele duurt maar liefst 25 jaar. Hoe loopt dat af? We stuiten op een bericht in de Nederlandse Staatscourant van 15 maart 1868 waarin wordt gemeld dat de curatele is opgeheven. Hij is op dat moment aan het verhuizen van Velp naar Ellecom.

Wat er rond die tijd is gebeurd, kunnen we niet meer met zekerheid achterhalen. Theodorus en Albarta moeten elkaar ergens hebben ontmoet. Bij een jachtpartij misschien want Albarta's vader is jachtopziener op Enghuizen in Hummelo. En die zal ongetwijfeld meegedaan hebben aan jachtpartijen in de omgeving. Misschien ging zij mee als drijver? Of kwam Woldringh misschien wel eens langs om een juridisch advies achter te laten bij baron Van Heeckeren van Enghuizen? En zag hij toen een knappe verschijning op het erf van het jachthuis rondlopen? Of zag de knappe verschijning hém langskomen en dacht zij: dat lijkt me wel wat? Ze was immers werelds en eigenwijs! Wie het weet mag het zeggen. Wat we zeker weten is dat twee maanden na de opheffing van de curatele Albarta Demmink (zonder beroep) en Theodorus Woldringh (ook zonder beroep) in het gemeentehuis van Hoog-Keppel in het huwelijk treden. Zij is 22 jaar en hij is 46 jaar oud. En we weten ook waar zij gaan wonen: op het adres Hummelo wijk AN 21. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem weet anno 2020 precies waar het huis in onze tijd staat: Greffelinkallee 6. Het pand staat ook bekend onder histori-

53	
H. J. Wijbelingh. L. Th. O.K. in 't Jatsje, Wed. Nijhuis.	
M. R. Wijbelingh. M.	
Th. G. J. Woldringh. L. J. O. Boteringestr. Woldringh.	
A. Zuidema. L. Th. Oosterstraat. Zwartz.	
ADDENDA.	
Op pag. 45. C. Swales. M.	
Op pag. 46. L. P. Victor. Th. Dansterdijp. Nanninga.	
—*—	
LEDEN DER VEREENIGING	
VINDICAT ATQUE POLIT.....	138.
OVERIGE STUDENTEN.....	144.
Het getal der Studenten is dus thans.....	302.

H. C. Opmaier. L. J. Oosterstraat. Overman.	
J. Veenhoven. Ph. M. O. Elbingestr. Baken.	
H. J. Verschoor. Ph. M. Peisterstraat. Verschoor.	
J. J. B. Voorhorst. M. O.K. in 't Jatsje. Meij. Meulman.	
H. L. A. B. Vroom. Ph. M. Oosterstraat. Surman.	
T. A. Waghe. J. Zwanestraat. Boekering.	
B. H. Wernolds. J. Gr. Kruislied. Boman.	
W. A. Warren. M. Heerestraat. Warren.	
P. Hoiser van Wazum. J. ———. Bellingh.	
H. M. L. Wassenaar. L. Th. Heerestraat. Smith.	
A. F. Wichers. J. O. Elbingestr. Wichers.	
C. B. Wichers. L. J. O. Boteringestr. Wichers.	
L. J. Wichers. M. Heerestraat. ———.	
C. W. Wierdema. L. J. Oosterstraat. Kempen.	
C. Willings. Th. Turfboer. Kruiser.	
J. P. Willings. J. Vichmarkt. Koets.	
S. Witteveen. L. J. O. Elbingestr. Wilkens.	
J. H. Dammen de Witt. M. Ph. Steenliedstraat. Jufv. de Wit.	
Th. G. J. Woldringh. J. O. Boteringestr. Woldringh.	
H. L. Wijgel. J. Vindmarkt. Wijgel.	
J. G. Wijgel. J. ———. ———.	
J. L. Chantourey van IJzestein. M. Ph. Vichmarkt. Molken.	

Ledenlijst van Vindicat Atque Polit in Groningen (1844) met de vermelding van Th. G. J. Woldring.



Albarta Demmink

sche namen als Villa Caudri en later als Villa Lodewijk.

De eerdere verkwisting die Theodorus juridisch opbrak, betreft helaas niet de procreatie. Het huwelijk van Theodorus Woldringh en Albarta Demmink blijft kinderloos. En Mr. Woldringh is geen lang leven beschoren. Na 10 jaar huwelijk overlijdt hij op 12 maart 1878 in de villa aan de Greffelinkallee en op haar 33ste is Albarta een lustige Witwe. En dat zij ook echt een lustige eigenwijze en wereldse Witwe is, blijkt al snel!

Een Kruymel is ook brood

Albarta is dus in maart 1878 weduwe geworden maar die status past slechts kort bij haar. Op de één of andere manier ontmoet zij een leuke man die uit Dordrecht is komen aanwaaien in Hummelo: Cornelis Kruymel. Op 21 februari 1879 treden Cornelis Kruymel en Albarta Demmink in het gemeentehuis van Hoog-Keppel in het huwelijk. Er is wat haast bij, want Albarta is dan al in verwachting. Cornelis is blijkbaar een lot uit de loterij. Zoon van een gefortuneerde vader in Dordrecht die zijn vermogen heeft verdiend in de leveranties van gedroogd, gerookt en gepeld vlees aan de koopvaardij en de koninklijke marine. Zoon Cornelis is 22 jaar als hij in Albartas' huwelijksbootje verzeild raakt. Wat opvalt is dat de eigenwijze en wereldse Albarta bij de keuze van haar echtgenoten op haar 22ste noch haar 33ste niet wordt gehinderd door behoorlijke leeftijdsverschillen. De zwangerschap verloopt gelukkig goed



Cornelis Kruymel

en op 14 september 1879 wordt een zoontje geboren: Albert Henri Christiaan Kruymel. Deze Albert H.C. Kruymel zal op zijn beurt in 1922 de vader worden van kunstenaress Charlotte Kruymel.

Waar we geen verklaring voor kunnen vinden, is het adres dat in de geboorteakte staat beschreven als het geboortehuis van de boreling Albert Henri Christiaan. Dat adres is volgens de geboorteakte Hummelo 20. Het Erfgoedcentrum schiet ons weer te hulp: dat adres is de boerderij die in Hummelo bekend staat als de Hofstee aan de Zelhemseweg 1. Is de familie Kruymel dan ingetrokken op de boerderij? Dat lijkt toch niet erg waarschijnlijk want zie wat de bronnen opleveren. Er breekt weer een interessante episode aan.

Kruymel betekent brood op de planks

De jonge bruidegom Cornelis Kruymel blijkt een ambitieuze, ondernemende man. Hij komt op de één of andere manier in contact met houthandelaar Van Enst in Doetinchem. Van Enst woont op villa De Houtkamp in Doetinchem en heeft naast zijn houthandel ook een likeurstokerij. Cornelis Kruymel uit Hummelo treedt toe in de onderneming van Van Enst samen met nog een expert in de sterkere dranken: Salli Gokkes uit Blokzijl. Samen zetten ze de eenmanszaak van Van Enst om in een ander juridisch vehikel: de firma Van Enst, Kruijmel & Co. En daar blijft het niet bij. Het kersverse echtpaar Kruymel-Demmink vertrekt met de pasgeboren zoon naar villa De Houtkamp in Doetinchem.

Volgens de bevolkingsregisters vertrekt de familie naar Doetinchem vanuit de villa aan de Greffelinkallee en dus niet vanaf boerderij de Hofstee aan de Zelhemseweg in Hummelo. Maar dat terzijde. Als het gaat om de investeringen in de firma blijkt Kruymel degene die het meest bijdraagt als het om de centen gaat.

Van Emst haalt zijn houtvoorraad een beetje weg van het terrein rond zijn villa. Hij bouwt een likeurstokerij bij zijn huis en er wordt een stuk bij de villa aangebouwd voor het jonge paar uit Hummelo. De firmanten gaan als een speer uit de blokken. Er worden door heel Nederland afzetpunten ingericht. De firma doet mee aan de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel in Amsterdam in 1883, de Exposition Internationale de Nice (1884) en de Wereldtentoonstelling in Antwerpen (1885). Er worden talrijke prijzen, medailles en puike getuigschriften verworven. Kortom: de zaak draait als een tierelier.

Keizerin Sisi van het Habsburgse Rijk aan 'n advocaatje

Keizerin Sisi is de lady Dianne van de 19de eeuw. Ze is gehuwd met één van de machtigste mannen van de wereld: keizer Franz Joseph die zetelt in het grote paleis in Wenen. De baas van de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Maar ach: het zit haar niet mee. Ze heeft niets op met de hofhouding van de keizer en tot overmaat van ramp wordt haar zoontje Rudolf op een barbaars-Spartaanse manier opgevoed door zijn vader met hulp van de hofhouding. Dat heeft Sisi aanvankelijk niet in de smiezen. Ze is voortdurend in verre buitenlanden om die vermaledijde Weense hofhouding te ontlopen. Maar als ze ontdekt wat er met zoontje Rudolf allemaal wordt uitgehaald, sommeert ze haar echtgenoot om een einde te maken aan die bizarre opvoedingspraktijken. Zoontje Rudolf is haar daar later erg dankbaar voor, maar het loopt helaas uiteindelijk slecht met hem af. Keizerin Sisi wordt zelf door steeds meer fysieke en mentale ellende geplaagd. Ze heeft anorexia, reuma en jicht en zoekt af en toe hulp in de praktijk van arts en 'vorstenwrijver' Dr. Metzger. Deze arts/fysiotherapeut houdt praktijk in het Amsterdamse Amstelhotel. Zie de Keizerin door Amsterdam lopen. Van haar verblijf in het Doelenhotel naar het Amstelhotel, vergezeld door een Mokumse diender. Zij is gekleed in het zwart met een voile want er mochten vanaf 1875 al geen foto's meer van haar gemaakt worden. Onder het motto dat haar schoonheid op die manier eeuwig zou blijven en het werk

van Vadertje Tijd op een mooie vrouw geen blik zou verdragen. Zoon Rudolf leeft dan nog: een paar jaar later vermoordt hij zijn echtgenote en maakt er voor zichzelf ook een einde aan. Kortom, een enorm drama aan het hof van de Donaumonarchie. Maar er is toch gelukkig, gelukkig nog een lichtpuntje. In Amsterdam is een bediende die Sisi een glaasje advocaat serveert. Advocaat van het label Van Enst, Kruijmel & Co uit Doetinchem. Potztausend! Dat geeft zelfs een keizerin moed en zij laat flesjes advocaat die Kruijmel uit Hummelo met zijn firmanten in Doetinchem produceert, aanrukken en bijzetten in de wijnkelder van echtgenoot Keizer Franz Joseph! Voor de zeldzame keren dat ze in Wenen aan het hof resideert is er in ieder geval een troost van Kruijmel en zijn maten! Mogelijk mit Schlagsahne.



Villa De Houtkamp, thans aan de Dr. Huber Noodtstraat, te Doetinchem, omstreeks 1925.



De villa (Caudrie, later Lodewijk) aan de Greffelinkallee in Hummelo.

BOUWMARKT DE TOLBRUG

Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
T: (0575) - 45 16 55
F: (0575) - 45 26 79
E: info@bouwmarktdeolbrug.com
www.bouwmarktdeolbrug.com

De bouwmarkt met vele specialiteiten.

- Persoonlijke bediening en goede service
- Wij denken met u mee en geven graag advies
- Ook uw adres voor propaangasvullingen
- Hout en Plaat op maat
- Vele artikelen per stuk/ per meter verkrijgbaar
- Ongelooflijk veel materialen tegen scherpe prijzen



- | Bloemwerk
- | Workshops
- | Rouw- en trouwbloemwerk
- | Duurzaam bloemist
- | Bestellen via eigen website mogelijk
- | Uniek inkoopstelsel voor bedrijven



KEPPELSEWEG 51 | 7001 CE DOETINCHEM | TELEFOON 0314 - 393918 | E-MAIL: INFO@BLOEMBINDER.NL | WWW.BLOEMBINDER.NL

Apparaat stuk?

Wij helpen u graag!

Als er onverhoopt iets mis gaat met uw wasmachine, droger of vaatwasser, dan kunt u rekenen op onze eigen technische dienst. Onze monteur komt bij u thuis om uw reparatie vakkundig uit te voeren. Mocht uw apparaat niet ter plekke gerepareerd kunnen worden, dan regelen wij graag een leenapparaat voor u.



Expert Eliesen

Baak, Zutphen Emmerikseweg 46, (0575) 551000
Hengelo (Gld), Kerkstraat 2, (0575) 464261
Zutphen, Nieuwstad 45, (0575) 543202



Geef uw fiets een winterbeurt!



Controle van verlichting,
banden, remmen, versnelling,
spaken en wielen en ketting.
En uw fiets wordt geheel
gepoetst en gesmeerd.

Stadsfiets met gesloten kettingkast
€ 59,99*

Hybride sportfiets Derailleurversnelling
€ 69,99*

Elektrische fietsen
*Software update
€ 74,99*

* exclusief onderdelen in overleg met klant.

Bel voor een afspraak, uw fiets is binnen 2 dagen weer klaar.
Leenfiets ter beschikking!

Stationsstraat 20 - 7021 CK Zelhem - T 0314 - 62 13 79
info@fietshuis-jansen.nl - www.fietshuis-jansen.nl



Keizerin Sisi in 1884



Keizerin Sisi bezoekt in 1884 samen met een hofdame het Amsterdamse Vondelpark. Achter haar rechts een Amsterdamse politiemans als lijfwacht (fotobewerking Stefan de Groot).

* De firma Kruijmel & Van East, distillateur te Doetinchem, ontving dezer dagen van H. M. de Keizerin van Oostenrijk een belangrijke bestelling van haar „advocaat“.

Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, 12.12.1884

Naar men ons van goed ingelichte zijde mededeelt, is aan de H. H. van Enst, Kruijmel & Co. te Doetinchem, de eer te beurt gevallen, dat hunne ook hier te lande zoo gerenommeerde „Advocaat“ de aandacht heeft getrokken, en naar waarde is geschat, door H. M. de Keizerin van Oostenrijk. Gedurende het verblijf van H. M. te Amsterdam werd door een der heeren van haar gevolg deze likeur aangekocht en werden bij het vertrek eenige flesschen medegenomen. Thans ontving de firma eene nieuwe bestelling, direct uit Weenen, die natuurlijk met spoed werd geëffectueerd.

Wij gelooven, dat deze omstandigheid zeer pleit voor het fabrikaat der H. H. van Enst, Kruijmel & Co.

De Graafschapbode, 20.12.1884

En toen?

Toen keizerin Sisi in Amsterdam zich de advocaat van Van Enst, Kruijmel & Co zeer goed liet smaken zat Kruijmel nog in de firma maar hij had er het jaar daarop genoeg van. In 1885 stapte hij uit de firma en ging in Arnhem een verbond aan met zijn oud-plaatsgenoot en likeurstoker uit Dordrecht, M.A. de Wit. Ze gaan verder als Kruijmel & De Wit en dat bedrijf heeft nog lang bestaan. In 1941 wordt in december gesignaleerd dat de NV Bierimport G.W. Jansen en wijnhandel v/h Kruijmel & De Wit in Arnhem wordt opgeheven.

Hoe ging het verder?

We pakken de draad nog even op via Cornelis Kruijmel. Hij is dus de grootvader van de kunstenaar Charlotte Kruijmel die in 2020 is bijgezet op het kerkhof van Hummelo. Kruijmel zelf heeft de ontbinding van het bedrijf in 1941 niet meegemaakt. Hij overleed in 1924 in Lent en is begraven op de begraafplaats Graafseweg in Nijmegen. Daar is het familiegraf van Cornelis, zijn dochter uit het huwelijk met Albarta Demmink en zijn schoonzoon. De zoon van Cornelis en Albarta vertrekt naar Indië en strijkt als administrateur neer op een plantage op Oost-Sumatra. Hij huwt op 31 januari 1921 in Singapore met Maria Minderhout uit Middelburg. Het echtpaar woont op de Onderneming Poengei in het oostelijk deel van Sumatra. Onderneming Poengei is in die tijd waarschijnlijk een iets rustiger oord, maar geweld is nooit ver weg. Poengei haalt de media nogal eens met berichten over opstand, moord en doodslag. Hoe het ook zij: in 1922 wordt Charlotte Kruijmel op Onderneming Poengei geboren. Lang wonen ze er daarna niet meer. De familie vertrekt al relatief snel terug

De Gouden Karper

Hotel



Café



Restaurant



lunchen - dineren - vergaderen - logeren - arrangementen

Dorpsstraat 9 - 6999 AA HUMMELO - Tel.: (0314) 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl

www.degoudenkarperhummelo.nl

- › AUTORUIT VERVANGEN
- › STERREPARATIE
- › VOORRUIT POLUSTEN*
- › KENTEKEN GRAVEREN
- › AIRCOSERVICE*



GG

GlasGarage.nl

Specialist in autoruiten!



Autobedrijf
Melgers

Hoge Wesselink 2
7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 451974

› GLASGARAGE. SNEL EN ALTIJD IN DE BUURT!

Autoruit stuk? Haast? Met ruim 80 vestigingen is er altijd een GlasGarage bij u in de buurt die u razendsnel helpt! En doet dat tegen de laagste kosten voor u. Bovendien krijgt u levenslange garantie en zijn er doorlopend leuke acties. Vraag ernaar bij de vestiging bij u in de buurt of kijkt op onze website.

HANS

Ouderwets lekker!

Vakmanschap...en dat proef je!



Gezellige en Smaakvolle
feestdagen!

Bestel eenvoudig en snel via onze website!

Kerkstraat 30 6981 CN Doesburg 0313-110175
www.hansbanket.nl

Groenten

FRUIT

Streek
PRODUCTEN



Fijne Feestdagen

Achterhoeks
FRUIT



HORSTINK
FRUITBEDRIJF

BOERDERIJWINKEL

- GROENTE, FRUIT & STREEKPRODUCTEN
- MOOIE KERSTBOMEN
- LEUKE EN LEKKERE CADEAUPAKKETTEN

Prinsenaamweg 3, Rha/Steenderen
0575-451643 - www.fruitbedrijfhorstink.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9-18 uur en zaterdag 9-16 uur



En dienstwoning van de Deli Mij in Onderneming Poengei aan de Bingai rivier.

naar Europa, maar kan niet meer aarden in het kille, calvinistische Nederland. Ze gaan wonen in Zwitserland in het dorp Magliaso aan het meer van Lugano tegen de grens met Italië. Daar groeit Charlotte op en zij bekwaamt zich verder in haar artistieke vaardigheden. Ze volgt diverse opleidingen en keert daarvoor ook terug naar Nederland, waar zij afstudeert aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zij raakt tijdens de studie in 1958 bevriend met haar latere echtgenoot, beeldhouwer Gerard van der Leeden. Ze gaan wonen in Bergen in Noord-Holland.

En Albarta Kruyemel-Demmink?

We keren tot slot even terug naar Henry J. Demmink die in 1963 in het Amerikaanse plaatsje Grand Rapids nog altijd aan zijn bureau zit en met zijn typemachine in de weer is om een brief aan de familie in Nederland te schrijven. In zijn herinnering is tante Aaltje Demmink dus gehuwd met een advocaat. Voor zover wij kunnen nagaan is de eerste echtgenoot van tante Aaltje Demmink zonder beroep, maar hij was wel een in Groningen afgestudeerd jurist. Dus op dit punt is Henry J. Demmink to the point. We kunnen daarentegen aantonen dat Woldringh niet in 1911 bij een treinongeval om het leven kwam, maar dat hij in zijn

woning aan de Greffelinkallee 6 in Hummelo het leven liet na een kortstondige ziekte van twee dagen: in maart 1878. Volgen wij de lijn van Henry J. Demmink dan zou Albarta om het leven moeten zijn gekomen met haar tweede echtgenoot Cornelis Kruyemel. Ook dat kan niet kloppen. Albarta Demmink overleed weliswaar in Lent op 29 november 1911, maar er is in geen enkele Nederlandse of Indische krant een

bericht te vinden over een treinongeval. Niet in Lent, niet in Elst en ook niet elders in Nederland. Wat ons opvalt in deze kleine geschiedenis is wel een andere ontroerende bijzonderheid.

Albarta Demmink is in Hummelo door haar tweede echtgenoot Cornelis Kruyemel begraven naast haar eerste echtgenoot, Theodorus G.J. Woldringh. Haar zoon en schoondochter werden na hun overlijden in



Charlotte Kruyemel in haar atelier te Bergen NH.



Rietdekkersbedrijf Jan Jansen

Voor al uw reparaties, onderhoud & nieuwbouw
Bel voor een gratis afspraak of advies

Beekstraat 11 • Toldijk • 06-23628732
janjansenrietdekker@outlook.com

PUUR

HAIR & MAKE-UP

Powered by Roos Wessel



Mijn naam is Roos Wessel, oprichtster van PUUR Hair & Make-Up Artist. Al jaren werk ik in de beauty branche als kapster en visagist. Na een aantal jaar gewerkt te hebben in exclusieve salons, heb ik besloten om thuis een salon te openen om dit prachtige vak te kunnen uitoefenen.

Ik ben specialist op het gebied van knip en kleur behandelingen, make-up en bruidskapsels.

Afspraak maken?
Bel of app: 06-29088271

www.puurhairandmakeup.com
Keppelseweg 422
7009 AE Doetinchem (Langerak)



REBO
ERA Makelaars



Woonhuis of herenhuis?

Benieuwd naar de huidige
waarde van je woning?

Vraag een
gratis waarde-
bepaling aan
en je weet het
direct!



(0314) 36 92 92 | www.rebo-eramakelaars.nl
Gratiswaardebepaling@rebogroep.nl

REBO ERA Makelaars is gevestigd in Doetinchem, Arnhem, Dieren en Deventer.

*Uw verdriet kunnen wij
niet wegnemen...
wél de zorg van de uitvaart*



Dag en nacht bereikbaar via tel. 0313-474909

Het maakt niet uit of en waar u verzekerd bent.

Rouwcentrum: Meipoortstraat 74, Doesburg

Inlichtingen en adm.: Tel. 0313-475787 | info@patrimoniumdoesburg.nl



Uitvaartverzorging
Patrimonium Doesburg

(hd Nardius)

www.patrimoniumdoesburg.nl

Zwitserland (respectievelijk in 1951 en in 1990) vanuit het Alpenland overgebracht naar Nederland en begraven op het Hummelse kerkhof. In 2020 werd haar in 2018 overleden kleindochter naast Albarta bijgezet in een bijzonder grafmonument, gemaakt door Charlottes' echtgenoot Gerard van der Leeden. Albartas' tweede echtgenoot, Cornelis Kruymel, werd zoals hiervoor beschreven in Nijmegen

begraven. In het Nijmeegse familiegraf zijn ook hun dochter en haar echtgenoot begraven.

Wat zal Albarta als eigenwijze en wereldse vrouw bij leven vaak met haar beide echtgenoten hebben gesproken over advoc(k)atuur...

Daarom past hier postuum een toast: op het leven van Albarta M. Demmink uit Hummelo!



Van Harmen Demmink naar Charlotte Kruymel.

Bronnen, contacten en trivia:

- Waarneming van een bijzonder en opvallend monument op het Hummelse kerkhof door de heer Th. Schuurman te Hummelo;
- Het Gelders Archief in Arnhem;
- Archief van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem met de in Covid-tijden zeer gewaardeerde hulp van Natalya Staring;
- Dagblad De Gelderlander van 26 september 2020: artikel van Wilma de Cort over Charlotte Kruymel;
- Delpher, de krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag;
- Peter Zwaal: Doetinchemse likeurstokers in de schaduw van Perlstein, 2019/2020;
- Hulp en Informatie van de Senatus Rector GSC 'Vindicat atque Polit', de heer Wessel A. Giezen, Grote Markt 27 in Groningen;
- Familiearchief en informatie van de heer Henk van Til te Utrecht;
- Familiearchief en informatie van mevrouw Hennie Schuppers-Demming te Hengelo Gld;
- Mevrouw Rensje Min van het Museum Kranenburgh, Culturele Buitenplaats in Bergen NH;

- Publicatie: 'Charlotte Kruymel, pastel olieverf ets' (Bergen NH, juni 2017). De publicatie is nog te verkrijgen bij het Museum Kranenburgh in Bergen NH;
- Villa de Houtkamp aan de Varsseveldseweg in Doetinchem is anno 2020 in gebruik bij het ROC Graafschapcollege in Doetinchem;
- Archief, informatie en fotomateriaal van de heer Rinus G.M. Rabeling te Drempt;
- Villa Caudri aan de Greffelinkallee 6 in Hummelo werd later hernoemd naar Villa Lodewijk en diende onder andere als woning voor de voorlaatste burgemeesters van de gemeente Hummelo en Keppel;
- Boerderij de Hofstee staat anno 2020 aan de Zelhemseweg 1 in Hummelo;
- De naam Kruymel komt voor in de varianten Kruiemel, Kruijmel en Kruymel;
- De naam Albarta Margaretha Demmink komt sporadisch voor in een variant Albartha. In het bevolkingsregister is de naam Albarta vastgelegd;
- De achternaam Woldringh komt ook voor in de variant Wolderingh.

Werken bij de televisie, wonen in de Achterhoek en schrijven over het leven

'De volgende dag, week of maand kan het weer beter zijn'



Eric de Munck is entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard. Tijdens de intelligente lockdown dit jaar moest hij zijn werk vanuit huis doen. De Boulevard-kijkers zagen hem live verslag doen met onder in beeld zijn woonplaats: Laag-Keppel. Voor zijn werk vertelt hij verhalen over bekende mensen. Maar zelf heeft hij andere verhalen te vertellen: over zijn depressie bijvoorbeeld, maar ook over het vaderschap, wonen in de Achterhoek en het gezinsleven. Hij deelt ze op zijn blog Prins Eric.

Openheid

'Ik schaam me nergens voor. Ik vind ook dat ik niets te verliezen heb. Mijn psychiater adviseerde me om dingen op te schrijven. Het was een gewone doordeweekse dag. Ik had een stukje geschreven over mijn depressiviteit en suïcidale gedachten. En dat heb ik toen zo, ploep, op Facebook gedeeld. Ik was ondertussen gewoon aan het werk.'

Reacties

'Dat je dat doet, dat je dit schrijft en deelt.'

Er kwamen zó veel reacties binnen. Vooral dat het een supergrote shock was, dat deze gevoelens van mij waren dus. Zelf wist ik het toen al heel lang. Maar mijn verhaal kwam ook op een andere manier aan bij mensen. Het was heel herkenbaar: 'Ik ben dus niet de enige, heel veel mensen hebben dit.' Het gaf mij het gevoel dat het niet voor niets was, dat ik deze gevoelens bespreekbaar heb gemaakt. Sommige reacties zijn ook heel heftig; mensen die heel diep zitten en het helemaal niet meer goed zien komen. Dan

zeg ik: zoek hulp en geef niet op. Ik krijg ook negatieve reacties: mensen die vinden dat ik dit niet op deze manier moet delen. Dat vond ik eerst lastig, maar daar kan ik inmiddels beter mee omgaan.'

Zwart-wit

'Ik ben van alles of niks. Over mijn depressie wist eerst niemand iets, behalve mijn man Silas. Na mijn Facebookbericht wist iedereen ervan. Familie, vrienden, burens, collega's. Ik heb altijd mooi weer gespeeld. Bij mijn werk in de mediawereld past dat ook wel: als iemand vraagt hoe het gaat, zeggen we gewoon 'goed'. Veel mensen zijn heel gesloten. Ik denk heel zwart-wit. Als iets me niet aanstaat, word ik snel boos, dan loop ik gelijk weg. Ik moet echt nog leren om 'gewoon' met elkaar over dingen te praten. Ik kan lekker hysterisch opgaan in mijn werk en als ik dan weer thuiskom, stort ik in als

een wrak. Ik kan compleet ‘aan’ staan maar er ook helemaal ‘af’ liggen. De balans begint al iets beter te worden, maar het blijft een valkuil. Ik ben heel hardleers, in alles.’

Depressie

‘Als je bij Google mijn naam intikt, krijg je vrijwel bovenaan de zoekresultaten *Eric de Munck zelfmoord*. Nu ik in een heel andere flow zit, de gevoelens van toen heb ik nu niet meer, is dat wel eens heftig. Was het misschien beter geweest als ik niet mijn verhaal had gedaan? Maar dan denk ik: het is nu eenmaal zo. Uiteindelijk is dat ook een boodschap: hoe kut het kan zijn. Zo erg dat je geen uitweg meer ziet. Maar de volgende dag, week of maand kan het weer beter zijn. Toen onze zoon Stach in 2014 werd geboren, veranderde er een gevoel bij me. Ik ben superblij met hem en het is fantastisch om vader te zijn. Het triggerde ook iets anders: een baby komt in je leven en je kunt niet meer terug naar hoe het was. Dat kun je niet uitleggen aan iemand die geen kinderen heeft. Je moet ineens voor iemand zorgen, die compleet afhankelijk van je is. Voor ik zelf vader werd, heb ik altijd gedacht als het écht niet gaat dan stop ik er toch mee. Dat kon nu dus niet meer: ik kon ook niet meer even een week verdwijnen. Je bent niet meer alleen verantwoordelijk voor jezelf. Er kwam een moment dat ik niets moois meer zag en dacht dat de wereld beter af zou zijn zonder mij. Ik had nooit verwacht dat ik ooit op dat punt zou komen. Dat kan je dus gewoon gebeuren, dat je dat denkt. Silas zei toen tegen mij: ‘Er gaat gewoon iets mis liefje, je moet echt iets doen nu.’ Gelukkig kon ik altijd goed helder blijven nadenken, hoe diep ik ook zat. Ik voelde me heel slecht, wilde niet meer verder maar dacht wel: ‘Dàt ga ik niet doen.’ Ik vond dat ik anderen dat niet aan kon doen. Met hulp van een goede psychiater en mijn veilige vangnet Silas kwam ik weer op andere gedachten.’

Vader en zoon s

‘Mijn ouders gingen scheiden toen ik 10 jaar was. Ze maakten veel ruzie en zijn sindsdien niet meer samen in een ruimte geweest. Mijn vader heb ik twintig jaar niet gezien, vanaf mijn vijftiende levensjaar. Het was een ingewikkelde tijd. Door mijn therapie snap ik nu dat ik als kind het verdriet van mijn moeder zag en hoe dit het beeld over mijn vader vormde. Dat heeft wel een tijd geduurd. Ik zocht de oorzaak van mijn gevoelens nooit bij ‘vroeger’. Bij ons thuis werd nooit gepraat, we deelden niet hoe we ons voelden. Het was

heel oppervlakkig. ‘Nee’ bestond niet tijdens mijn opvoeding. Ik heb als kind nooit leren omgaan met de gevoelens die daarbij horen. Als volwassene heb ik met therapie deze primaire emoties leren kennen. Het helpt me bijvoorbeeld om beter om te gaan met kritiek. Een paar jaar geleden vroeg Stach aan me: ‘Is jouw papa dood?’ Dat vond ik confronterend. Ik heb weer contact gezocht met mijn vader. Dat was eerst heel raar. We wisten ons geen houding te geven, het was heel gek. Daarna heb ik een heel lange mail van hem gekregen. Daarin beschrijft mijn vader hoe ook hij worstelde met depressieve gevoelens. Ik weet nu wel waar ik het van heb.’

Homo

‘Ik ben opgegroeid in Doetinchem. Ik was ‘laat’ met alles. Ook met ontdekken dat ik homoseksueel ben. Mijn vrienden wisten het al lang. Je zou kunnen zeggen dat ik zelf de laatste was die erachter kwam. Toen ik het er met een vriendin over had dat ik op iemand was gevallen, dacht zij: ik ga het niet zeggen, maar je bedoelt een jongen. Zij had dat al lang door. Ik voelde me echt de enige homo in Doetinchem. Ik vond de mensen hier maar kortzichtig en weinig divers. Ik ben dan ook met gierende banden weggegaan toen ik Journalistiek ging studeren in Zwolle. Nu ben ik, na heel wat omzwervingen, terug in de Achterhoek en voel me juist hier goed. Terug naar het ‘bekende’. Het voelt vertrouwd. Silas en ik voelen ons hier ook niet ‘anders’. We zijn zelf ook wel nuchter en van ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.’ Misschien dat we daarom redelijk goed weggelopen? Wij zijn ook niet heel stereotyp, hoeven het niet zo nodig uit te dragen. Als ik mezelf puntsgewijs moet beschrijven, komt homo pas op nummer 10.’

RTL en Talpa

‘Als klein kind wist ik al dat ik bij de televisie wilde werken. Het was de begintijd van de zender RTL Veronique. Tijdens mijn studie Journalistiek ging ik stage lopen bij Barend & Van Dorp. Mijn stagegesprek was heel slecht, het ging helemaal niet goed. Maar ik zei: ik wil écht bij jullie stage lopen. Jullie zijn een behoorlijk links programma en ik ben vrij rechts. Jullie hebben mij nodig. Het programma stopte aan het eind van dat seizoen, maar ging uiteindelijk tóch door bij de nieuwe zender Talpa. Ik mocht daar mijn tweede stage doen. Ik ging veel voor de online-afdeling doen. Dat was toen nog helemaal nieuw. Alles was overigens nieuw bij Talpa, er was nog niets. Ik kwam helemaal in een flow, stond ik ineens naast John de Mol. Ik dacht: dit gaat helemaal te gek worden! Na mijn stage kreeg ik een baan aangeboden. Ik stopte met mijn studie en mocht werkelijk alles doen. Toen heb ik veel geleerd. Mocht ik Linda de Mol interviewen als Cheryl Morero op de set van Gooische Vrouwen. En ik mocht items zelf monteren voor het interactieve onderdeel, dat stond toen nog helemaal in de kinderschoenen. We moesten alles nog ontdekken en hadden een goed budget. Na een halfjaar kreeg ik een vast contract. Toen was ik helemaal in een jubelstemming. Een paar maanden later ontstonden de eerste scheurtjes en uiteindelijk werd Talpa verkocht aan RTL. Ik was inmiddels al aan het zoeken, wilde weer eens iets anders. Ik heb uiteindelijk mijn studie afgerond en kon aan het werk bij RTL.’

Entertainmentdeskundige

‘Mijn professionele expertise is buitenlands entertainment. Ik heb de Hollywood-sterren altijd al gevolgd, vind het een fascinerende wereld. Ik ben bij Boulevard opgeleid door Albert Verlinde. Heb 10 jaar op de redactie gewerkt. Altijd druk met het voorbereidende werk, items tot op de bodem uitzoeken. Ik kon soms echt balen als de expert in de uitzending de informatie vervolgens niet helemaal goed bracht. Mijn werk, niet goed uitgevoerd; daar kon ik echt gek van worden. Sowieso vind ik dat alles moet kloppen, dat is een journalistieke code. Twee jaar geleden vroegen ze of ik zelf voor de camera wilde staan. Dat was zo eng. Ik heb allemaal cursussen gevolgd en coaching gekregen en ineens was het zover. Het voelde alsof ik in een soort Twilight Zone zat met Beau van Erven Dorens. Inmiddels ben ik zelfverzekerder maar ik kan nog steeds moeilijk naar mezelf kijken.’

Thuis

‘Mijn toekomst was altijd op carrière gericht. Niet op liefde en een relatie, of een gezin. Toen ik 27 was, ontmoette ik mijn liefje Silas. Ik moest toen echt een beetje losgeweekt worden van mijn werk. Qua gezin hadden we geen concreet plan. Als homostel gaat het natuurlijk niet vanzelf. Adoptie vinden wij geen geschikte optie: het is een heel lange procedure en kost

RegioRijschool

www.regiorijschool.nl

- ✔ Voor auto, motor, automaat en theorieopleiding
- ✔ Voordeel-lespakketten, spoedopleiding mogelijk
- ✔ Vlotte rijopleiding: niet meer lessen dan nodig

Voordeel-
les-
pakketten



RegioRijschool Maarten Kolk

Van der Hardt Abersonlaan 10 - 6998 AX Laag-Keppel
T: 06 - 549 751 39 - I: www.regiorijschool.nl

& Garage
Schel bv

SCHEL

BEDRIJFSWAGENS
VERKOOP • LEASE • VERHUUR

wensen de lezers van
De Hessencombinatie

gezellige
feestdagen
en een
gelukkig 2021!

SCHOT
MAN
b o u w

Bart Schotman

Schotman Bouw | Zutphen Emmerikseweg 9 | 7227 DE Toldijk
06 55107152 | info@schotmanbouw.nl | www.schotmanbouw.nl



LOONBEDRIJF
SEEGERERS

DREMPT 0313-47 25 85

ook nog eens veel geld. We gingen er altijd vanuit dat we geen kinderen zouden krijgen. En we dachten: we kunnen ook gelukkig zijn zonder. In 2012 zijn we getrouwd. Na onze bruiloft bood een vriendin van Silas aan om draagmoeder te zijn voor ons. Dat moesten we even laten bezinken, maar we wisten vrij snel dat we dat heel graag wilden. We kregen het echt in de schoot geworpen, zo voelde dat. We hebben toen veel gepraat, vooral over praktische zaken. In 2014 is onze zoon Stach geboren. De bevalling vond ik megaheftig en ik dacht ook de hele tijd: hoe kan je dit nou doen voor iemand anders? Als er wel eens ellende is, denk ik daaraan: zij heeft ons kind gebaard, gewoon omdat ze ons dat gunde. Heel bijzonder. Stach heeft twee vaders, een moeder en drie families.'

Feestdagen

'De herfst voelt altijd als een rustigere tijd. Korte dagen, meer binnen zijn. Ik vind het een heerlijk jaargetijde. Als kind ging ik direct na het vertrek van Sinterklaas al helemaal mijn kamer versieren in de kerst-sfeer. Tot voor kort vierden we kerst met de familie: allemaal in een apenpakkie en 101 gangen opeten. Dat doen we niet meer. Dit jaar is het natuurlijk al helemaal anders door Covid-19. Sociaal ben ik natuurlijk geen fladderend vlindertje, dus kan niet zeggen dat ik dat erg vind. Maar het is echt zo'n raar jaar. Misschien heb ik juist daarom wel meer dan ooit zin in tijd met elkaar, met mijn gezin. Gewoon gourmette-meuk met z'n drietjes, schranzen tot je er ziek van bent.

Er zijn vrij weinig momenten dat ik echt rust heb maar van de dagen tussen Kerst en Oud & Nieuw kan ik echt genieten. Er is dan weinig nieuws, de wereld staat als het ware een beetje stil, voor mijn gevoel is dat een soort 'loze' tijd. Oudejaarsavond is mijn favoriete feestdag: het oude afsluiten met een nieuw begin. Januari is clichématig de meest deprimaand die er is maar dat ervaar ik zelf helemaal niet zo.'

Laag-Keppel

'Ik ervaar hier minder druk en stress. Meer het leven zoals het zou moeten zijn. Ik probeer vaker zonder telefoon naar buiten te gaan. Het eerste kwartier heb ik dan trouwens nog last van pure onrust, maar daarna voelt het heerlijk om even onbereikbaar te zijn. Een uurtje wandelen met de hond, langs het water of de natuur in. Er is hier letterlijk veel ruimte voor Stach om op te groeien. Ik vond al dat we hier fantastisch woonden, maar tijdens de lockdown werd



dit opnieuw bevestigd. Ik loop naar buiten en ervaar gelijk vrijheid. Het is prettig iets verder weg van mijn werk te wonen. Het helpt letterlijk fysiek los te komen, heerlijk anderhalf uur rijden, rustig in stilte of met een lekker muziekje op. In mijn auto met een Achterhoek-sticker achterop uiteraard.'

Prins Eric

'Als kind vond ik schrijven heel leuk; verhaaltjes vertellen. Een leuk 'haakje' maken en daar dan over schrijven. Er is altijd veel gelukt in mijn leven. Dat voel ik zo. In de verhalen op mijn blog probeer ik altijd een positief 'haakje' te geven. En een vriendin van me maakt er heel lieflijke, vrolijke tekeningen bij. Ik ben heel eerlijk, ga ook niet drie dagen aan mijn teksten schaven, ik schrijf het op zoals ik het op dat moment voel. Mijn verhalen gaan nu over alledaagse dingen met een twist. Over onzekerheden die we allemaal wel eens hebben. Soms heel heftig, soms heel luchtig. Over het leven dus. Want hoewel ik uren kan lullen over onbenullige soaps vind ik praten over zaken die wel belangrijk zijn echt verschrikkelijk moeilijk. Op papier gaat me dat duizend keer makkelijker af dan als ik het hardop moet zeggen. En dat zijn juist de verhalen die ongecensureerd verteld moeten worden. Die lees je op mijn blog.'

CV

Naam: Eric de Munck
Geboren: 1983 in Doetinchem
Woont: met man Silas, zoon Stach en hun hond Cas in Laag-Keppel
Werk: als entertainmentdeskundige voor RTL Boulevard en NPO Radio 2
Schrijft: over alles. Van depressieve en suïcidale gevoelens tot het zesjarige verjaardagsfeest van zijn zootje
Blog: prinseric.nl



SPAR

Mijn buurt, mijn SPAR

*prettige
feestdagen*

SPAR 

SPAR 

*Wij wensen de lezers van de
Hessencombinatie fijne feestdagen
en een voorspoedig 2021!*

SPAR 

Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo
T: 0314-38 12 81 E: sparhummelo@despar.info

Tevreden

Een mooi onderdeel van ons vak is de omgang met onze cliënten. Althans, met de meesten daarvan... Daarbij vind ik het vooral leuk om zo nu en dan bij de mensen thuis de akten te passeren. Soms kan dat gaan om een bedrijfsoverdracht, waarvan de akten getekend worden op het bedrijf zelf. Soms komen we bij de mensen thuis omdat men niet meer voldoende mobiel is om bij ons op kantoor te komen.

Heel regelmatig komt het echter ook voor dat wij bij iemand aan huis komen omdat men er dusdanig slecht aan toe is dat het vooral de vraag is of we een en ander nog tijdig geregeld krijgen. Veel mensen mogen nou eenmaal graag dingen uitstellen en sommigen voeren dat nogal ver door. Het zijn soms mooie, soms moeilijke, maar altijd bijzondere bezoeken. Zo nu en dan voel ik mij even de dokter of de dominee, die met de koffer in de hand nog een laatste bezoek brengt wanneer het einde nadert.

Niet veel mensen staan erbij stil dat ook dit een regelmatig terugkerend onderdeel van ons werk is. Gemiddeld kom ik zo eens in de week bij de mensen thuis, met name voor het ondertekenen van een testament, vaak wetende dat de levensverwachting van de testateur niet overhoudt. Ooit passeerde ik zelfs een testament, waarbij ik al bij terugkomst op kantoor begreep dat de testateur inmiddels was overleden.

Als beginnend kandidaat-notaris waren deze bezoeken nog wel eens wat onwennig. Het testament werd getekend, je gaf elkaar een hand, en ja, wat zeg je dan. 'Tot ziens' klinkt niet echt passend.

Ook hier is duidelijk dat de ervaring die met de jaren komt belangrijk is. Zozeer zelfs dat ook dit soort bezoeken op den duur mooi worden; het gevoel nog iets waardevols voor de mensen te kunnen betekenen in deze allerlaatste fase van hun leven.

Onlangs passeerde ik een testament aan huis van een dame op leeftijd, niet bijzonder oud en nog behoorlijk mobiel, maar met wel wat meer lichamelijke problemen dan de gebruikelijke ouderdomskwalen. Na terugkomst op kantoor bereikte mij het bericht dat mevrouw zichzelf van het leven had beroofd.

Dat was dan toch weer even onwennig; deze variant had ook ik nog niet eerder meegemaakt. De vraag drong zich nog even op of mijn bezoek wellicht wel erg slecht was verlopen, maar daar was geen reden voor. Later bleek dat zij al ruim tevoren de nodige voorbereidingen had getroffen, voor haar was er sprake van een gelukkig maar voltooid leven.

Uiteindelijk resteerde dan ook zelfs in dit geval een tevreden gevoel. We hadden een goed gesprek, waarbij we spraken over koetjes en kalfjes, het verleden en haar familie. Eén van de zaken die zij nog wilde voorbereiden, was het deugdelijk achterlaten van haar nalatenschap. Een nalatenschap waarvan ik toen nog niet kon bevroeden hoe snel deze al zou openvallen. Blijkbaar gaf mijn bezoek een dusdanig gevoel van vertrouwen in een goede afwikkeling dat zij nu in alle rust de stap kon nemen die zij nam. Ik weet niet of ook hier gesproken kan worden van een 'tevreden klant', maar daar vertrouw ik dan maar op.

Foto: Wim van Hof

van de notaris

Mr. Jeroen te Lindert (46) is notaris te Doesburg. In zijn vrije tijd is hij zanger/pianist in een jaren 50 rock-'n-rollband.



7 voetbalveteranen over... hun bucketlist

In deze periode waarin we beperkt zijn in onze bewegingsvrijheid realiseren we ons des te meer wat echt belangrijk is in het leven. Maar ongetwijfeld zijn er wensen of dromen die je nog een keer gedaan wil hebben in je leven. Wat staat er op jouw bucketlist vroegen we aan zeven spelers van de veteranen die iedere zondagochtend bij HC'03 onderling een partijtje voetbal spelen.



Hans Wissink (59), Doesburg, voetbalt sinds 4 jaar bij de veteranen

'Een bucketlist heb ik niet en heb ik eigenlijk ook nog nooit over nagedacht. Wat ik wil doen, dat doe ik en ik heb geleerd dat je dingen niet moet uitstellen. Maar als je me vraagt, wat ik ooit nog zou willen doen in het leven, dan zijn er wel een paar dingen. Een reis door Amerika met een camper en een Volkswagen Kever kopen. Geen Kever om aan te sleutelen, maar gewoon om te hebben en mee te rijden. Mijn eerste twee auto's waren ook Kevers. Dat zijn mijn wensen. Maar meer tijd voor mezelf vrijmaken is misschien ook wel iets wat ik zou willen. In het voorjaar word ik 60 jaar en ga ik een dag minder werken. Daar denk ik al wel over na. Dan zou ik graag willen zwemmen of padel spelen hier op de tennisclub. Dat lijkt me wel lekker, gewoon wat meer genieten. Maar eigenlijk sta ik zo altijd al in het leven; elke dag genieten, ook al is het van het weer.'



Erik Besselink (56), Voor-Dremp, voetbalt sinds 10 jaar bij de veteranen

'Een bucketlist? Nee, die heb ik niet. Daar ben ik ook helemaal niet mee bezig. Je kunt wel van alles plannen maar je weet nooit wat het leven voor jou in petto heeft. Gezondheid is gewoon het belangrijkste. Dat is de basis. En als je dan ook nog plezier hebt in je werk – en dat heb ik – dan is dat hartstikke mooi. De rest komt vanzelf wel. Ik zie wel wat het leven me brengt. Ik hoef niet zo nodig vier keer per jaar op vakantie. Zo langzaam denk ik al wel eens aan mijn pensioen. Als het zover is, dan zou ik nog wel graag een camper willen kopen en samen met Annemarie door Europa willen rondtrekken. Die dingen zijn alleen hartstikke duur maar mijn zoon is bezig om een busje om te bouwen tot camper. Misschien vragen we tegen die tijd aan hem wel om dat ook voor ons te doen. Mijn pensioen laat nog even op zich wachten, maar het is wel een mooi vooruitzicht.'



Pascal Klein Reesink (50), Hummelo, voetbalt sinds 7 jaar bij de veteranen

'Wat ik ooit nog een keer wil doen in mijn leven is een voetbalweekend naar Engeland met mijn zoon. Hij is 17 jaar en is echt een voetbalfan. Samen een weekend naar Londen bijvoorbeeld om twee of drie wedstrijden te bekijken, op vrijdag, zaterdag en zondag. Manchester zou trouwens ook kunnen, eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Ik ben zelf al een keer in Newcastle geweest om een voetbalwedstrijd te bekijken. Die sfeer is daar zo geweldig. Al hoef ik niet zo nodig naar een stadion toe om een voetbalwedstrijd te zien. En verder? Nee, verder heb ik eigenlijk geen wensen of dromen. Ik ben tevreden met mijn leven zo. En als mijn zoon tevreden is, dan ben ik het ook. Zo'n voetbalweekend wil ik dan ook vooral voor hem een keer plannen. Maar in deze tijd is zo'n uitje nog ver weg...'



Mart Koenders (64), Voor-Drempt, sinds 9 jaar betrokken bij de veteranen

'Weet je wat ik leuk vind? Ik laat het leven op me afkomen. Er is niet iets dat ik heel graag nog zou willen. Gezond blijven is voor mij het belangrijkste. Daarnaast is daar sinds begin dit jaar genieten van ons kleinkind bijgekomen. Dat is de laatste jaren het leukste wat me is overkomen. We passen elke donderdag op onze kleinzoon en ik heb het met mijn werk zo geregeld dat ik dan vrij ben en dus optimaal van hem kan genieten. Meer wensen heb ik eigenlijk niet.

Ook als ik straks met pensioen ben, denk ik niet dat ik opeens wensen krijg. Het lijkt me dan wel leuk om me op maandagochtend aan te sluiten bij de vrijwilligers van HC'03. Samen met mijn jongste zoon onderhoud ik op de accommodatie al het elektra. Het lijkt me leuk om dan elke week daar wat te doen. Daar help ik de vereniging mee en het is ook nog een gezellige groep die daar elke maandagochtend aan het werk is. En verder denk ik dat ik als ik met pensioen ga mijn tijd vul met wat vaker een weekendje weg in eigen land. Lekker fietsen, dat geeft ook een beetje rust.'



Wim Fontein (56), Voor-Drempt, voetbalt al jaren bij de veteranen

'Dit voorjaar was ik drie weken in Zuid-Afrika. Echt geweldig! Ik wil de hele wereld nog zien. Maar ja tussendoor moet er natuurlijk wel gewerkt worden. Dus het wordt een reis in delen denk ik. Er zijn namelijk nog heel veel landen die ik graag een keer zou willen bezoeken. Het meest ideaal is dat ik ieder jaar vier of vijf weken kan reizen. Ik werk in de personeelsbemiddeling en dat kan ik vanaf mijn laptop waar dan ook ter wereld doen, dus dat maakt het reizen al een stuk makkelijker. Bovenaan mijn lijstje staat IJsland. Zodra het volgend jaar weer kan, ga ik dat plannen. Daar wil ik de walvissen en de geisers zien. Daarna wil ik de trein nemen van Peking naar Moskou, de Trans Siberië Express. Route 66 met de motor, van de oostkust naar de westkust in de Verenigde Staten, zou ik ook graag nog willen. En Australië en Nieuw-Zeeland staan ook nog op mijn lijstje. Oh ja, en India en Nepal zijn ook erg mooi. Pas reizen als ik ben gestopt met werken? Nee, juist niet. Ik wil graag langer blijven werken en onder de mensen blijven. Als je iets wil, moet je het nu doen want je weet toch niet wat de toekomst brengt. Dat hebben we dit jaar wel gemerkt.'



Roy Langenhof (50), Voor-Drempt, voetbalt sinds 5 jaar bij de veteranen

'Een bucketlist heb ik niet. Wat dat betreft, ben ik niet zo veeleisend. Maar als ik ooit een hoop geld win, dan wil ik wel graag een Chevy 56 bezitten, zo'n Amerikaanse auto uit 1956. Dat vind ik een hele mooie auto. Die zou ik ooit wel als tweede auto willen. Maar goed, dan moet ik er nog wel het geld voor hebben. Ik denk dat we dan eerst de Postcodeloterij moeten winnen...

En verder droom ik wel eens wat maar ben ik tevreden met wat ik heb. Beter kan ik het toch niet hebben? Dan heb ik alles gedaan wat ik wil. Je kunt nu wel zoveel dromen als je wil, maar je weet nooit wat de toekomst je brengt. Dat zie je nu wel, maar zo sta ik al veel langer in het leven.'



Henk Salemink (68), Doetinchem, voetbalt sinds 6 jaar bij de veteranen

'Een wensenlijstje wat ik ooit nog graag zou willen? Nee, die heb ik niet. Ik heb altijd in de ict gewerkt. Dat ging vaak gepaard met stress. Nu ben ik gepensioneerd en wil ik geen stress meer. Gewoon ontspannen leven en genieten. Twee à drie dagen in de week heb ik een baantje als pakketbezorger. Dat is erg leuk. Lekker met de Top 4000 op de radio, zonder tijdsdruk, of ik er nu een half uurtje langer over doe; niemand die zich daar druk om maakt.

Daarnaast ben ik volledig opgeleid als sportmasseur en geef ik regelmatig massages. Dat is ook rustgevend. Ik masseer momenteel twee keer in de week een vrouw die een gebroken rug had en niet meer kon lopen. Als ik haar masseer, kan ze weer een paar dagen lopen. Het is een wereld van verschil hoe die vrouw bij mij kwam en hoe ze nu rondloopt. Dat geeft heel veel voldoening. Ik kan wel een bucketlist maken maar als ik haar zie, besef ik dat ik niets meer hoeft te wensen.'



Tuincentrum Bloemendaal

Rijksweg 14 6996 AC Drempt tel. 0313 - 473033

Tuincentrum

- kamerplanten
- snijbloemen
- gelegheidsbloemwerk
- potterie
- diervoeders

Hoveniers

- aanleg en onderhoud
- winterbeurten
- tuinonderhoud op contractbasis

Kwekerij

- coniferen
- bomen
- laurier
- kerstbomen

Bloemisterij

- violen
- zomerbloeiers
- vaste planten
- bolchrysanten

www.tuincentrumbloemendaal.com



Foto: Duncan de Fey

[Grote] kinderen

Ik weet niet of u een afstand ervaart nu u dit leest; ik voel in ieder geval wel een afstand, want ik heb geen idee vanaf een zolderkamer in Hummelo in oktober hoe de vlag er nu bij u bij hangt. Maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid leeft u nog als u dit leest. Gelukkig maar. Omdat dit jaar niet het beste jaar is voor festivals heb ik al vrij snel, nadat ik met mijn gezin zelf ook corona heb gehad in maart, het besluit genomen om me vooral te gaan richten op dingen die niets met festivals te maken hebben: een schoenenmerk, een organisatieadviesbureau op het gebied van communicatie, een kinderboek (in het Achterhoeks, met een luisterboek en een lesprogramma voor scholen) en cannabisbier. Of deze activiteiten succesvol worden of zelfs het levenslicht zien, is altijd maar de vraag bij dit soort nieuwe initiatieven. Maar als een dood vogeltje op de rug gaan liggen, is nou ook alweer zo wat, dus dacht ik juist aan opschakelen; mogelijkheden. Het Achterhoeks junglebier, de Groene Buizerd, is inmiddels gelanceerd en het kinderboek 'Tante Rikie's tweede onmondig mooie verhalenboek' zal bij het verschijnen van deze column hopelijk ook een feit zijn. Hiermee hopen we al onze medewerkers gewoon aan te kunnen houden. Dat dit tot nu toe gelukt is, daar ben ik trots op.

Als ambassadeur van Achterhoek in Beweging (hierover later meer) hadden we onlangs een bijeenkomst op De Vijverberg. De verlichting op het veld stond aan en de grasmat lag er toppie bij. Ik kreeg zin om dat veld op te rennen en een balletje te trappen. Net zoals je zin krijgt in crossen als je een mooie baan ziet en net zoals je zin krijgt in muziek maken als je iemand goed ziet spelen. Ik bedacht me dat voetballen rationeel gezien eigenlijk niet veel zin heeft. Het is een spel. Kinderen houden van spelen

en doen dingen die geen zin hebben, volwassenen doen dingen die wel zin hebben, zoals werken. Kinderen doen dingen die gewoon leuk zijn. Spelen, dansen, tekenen, lekker gek doen, achter elkaar aanrennen, lawaai maken, lachen, etc. Kinderen zijn creatief en hebben verbeelding. Dat leren we ze wel af op school en werk, want we denken dat dit geen zin heeft. Maar het heeft wel zin, want je kunt er gelukkig van worden. En je kunt er juist leuker werk mee krijgen en er misschien juist meer mee verdienen dan met een gewone baan. Kinderen kunnen zich met fantasie vermaken, bijvoorbeeld door te spelen met een houten treintje en te doen alsof ze een wereldreis maken. Zelfs de zwaartekracht is geen beperking, want dat treintje kan ook even naar de maan vliegen; waarom niet? Een manier om later de verbeelding en de vrijheid van een kind te blijven houden, is om een beroep of hobby te kiezen waarbij je kind kan blijven, zoals voetballer. Of schaker, muzikant, kunstenaar of gamer. Met spelen plezier maken of zelfs je geld verdienen. Of uitvinder of theaterartiest; met verbeelding en creatie je geld verdienen. Of alleen doen omdat het gewoon tof is.

Gek dat ik via dat voetbalveld besepte dat wij met de Feestfabriek eigenlijk ook alleen dingen voor (grote) kinderen doen. Studeren vond ik wel leuk, maar tijdens mijn stage bij een niet nader te noemen bank in Amsterdam bedacht ik me al snel dat deze jongen nog lang niet klaar was om me te laven aan veertig jaar volwassen werk. Ik wilde muziek maken, gekke dingen doen die geen zin hebben en zo laat mogelijk naar bed: eigenlijk kinderdingen doen. Gelukkig heb ik toen goed naar mijn gevoel geluisterd. Alles wat we doen op de Feestfabriek is voor (grote) kinderen. De Zwarte Cross bijvoorbeeld is eigenlijk een kinderfeest voor alle leeftijden; lekker schik maken, op een motor rondjes rijden op een parcours met hindernissen en wedstrijdje doen; dat heeft nul zin, maar het is o zo leuk! Met je vriendjes lekker gek dansen, lekker toneel spelen (theater), verkleeden, in een tent slapen, samen eten en drinken bij het (kamp)vuur met muziek, vuurwerk afsteken. Heel stiekem wil iedereen wel af en toe weer lekker kind kunnen zijn. Ik wel in ieder geval.

van Gijs

Gijs Jolink (48) is bekend van de voormalige band Jovink & the Voederbietels en is mede-eigenaar van Feestfabriek, Alles Komt Goed BV, die o.a. de Zwarte Cross en Mañana Mañana organiseert.

Landbouwbouwmechanisatiebedrijf Pelgrom in Hummelo

‘Onze klanten waarderen vooral onze service’



Met hun uitgebreide aanbod in tractoren en machines die buiten staan uitgesteld, is Landbouwbouwmechanisatiebedrijf Pelgrom in Hummelo voor iedereen in de omgeving een bekend bedrijf. Maar wie denkt dat het familiebedrijf uitsluitend agrariërs tot hun klantenkring mag rekenen, heeft het mis. ‘We zijn er ook voor particulieren, professionals en overheidsinstellingen’, zeggen eigenaren Erik en Mark Pelgrom.

Het begin van de Broekstraat in Hummelo kent volop bedrijvigheid. Aan de linkerkant is dat het resultaat van de hoefmederij die opa Pelgrom aan het begin van de jaren veertig begon en die in de jaren zeventig werd opgesplitst in een garagebedrijf en een landbouwbouwmechanisatiebedrijf. Dat laatste werd door vader Geert voortgezet en wordt nu gerund door zijn zoons Erik en Mark. Terwijl hun opa en vader destijds de opkomst van de trekkers meemaakten, zien Erik en Mark nog steeds dat hun sector volop in ontwikkeling is. Erik: ‘Vroeger waren er veel kleine boerenbedrijven, tegenwoordig vindt er schaalvergroting plaats met minder boeren waardoor de techniek steeds complexer wordt. De trekkers en machines worden steeds meer uitgerust met geavanceerde techniek waardoor goedgeschoolde monteurs steeds vaker met de laptop op karwei gaan.’

Service maakt het verschil

Klanten snel verder helpen. Dat is waar het volgens de broers om draait. Erik: ‘Als je iets kapot hebt, wil je dat het liefst gisteren gemaakt hebben. Dat snappen we. Onze klant is afhankelijk van zijn machines.’ Daarom heeft het bedrijf veel onderdelen in het magazijn liggen. En mocht het juiste onderdeel toch niet op voorraad zijn, dan wordt het binnen 24 uur geleverd om de reparatie te kunnen voltooien. ‘Soms is dat te laat en moet het werk direct verder. In dat geval geven we een leentrekker of leenmachine mee. Dan hebben we de klant hoe dan ook geholpen.’

Het is een service die door hun klantenkring enorm wordt gewaardeerd en die een belangrijk onderdeel vormt van hun bedrijfsvoering. Monteurs worden daarom nooit helemaal volgepland zodat er altijd ruimte is voor

calamiteiten. En ook al is het landbouwbouwmechanisatiebedrijf van 08.00 tot 17.00 uur geopend, voor een boer gaat het werk ook na vijven gewoon door. ‘Elke week heeft een van onze monteurs dienst. Is er na sluitingstijd iets aan de hand wat niet kan wachten tot de volgende werkdag, dan zijn we er voor onze klanten en zoeken we een oplossing’, zegt Mark.

De service gaat nog een stap verder. Want ook al is Pelgrom dealer van Massey Ferguson, een klant met een ander merk trekker dat problemen heeft, wordt net zo goed geholpen. Dat geldt ook voor machines. ‘Regelmatig komen hier klanten met een bijzondere machine die kapot is. Ze weten vaak niet waar ze die kunnen laten repareren en vragen het ons. Een hoogwerker bijvoorbeeld, of een machine om kalkzandsteenblokken te plaatsen. Als we denken dat we het kunnen maken



en ook aan onderdelen kunnen komen, dan helpen we de klant door de machine te repareren', legt Erik uit.

Veel export

Naast reparatie, onderhoud en verkoop voert het landbouwmechanisatiebedrijf ook veel VCA-keuringen uit, onder andere voor gemeentes en de provincie. 'We doen eigenlijk van alles voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen', vat Mark het werk samen. 'We verkopen ook veel tweedehands machines aan het buitenland. Vorige week is er een aardappelrooier naar Australië gegaan, vandaag gaat er een voerwagen op transport naar Zwitserland. Sommige machines zijn zo specifiek, daar is in Nederland maar een hele kleine markt voor. Via onze website hebben we een link naar internationale websites en wordt zo'n machine veel sneller verkocht.'

Tuin- en parkmachines

Begin jaren negentig richtte de familie Pelgrom zich ook op tuin- en parkmachines. Inmiddels is het aanbod zo groot dat iedere particuliere tuinliefhebber of professional er terecht kan. Van een snoeischaar voor je kleine achtertuin tot een zitmaaier voor een hovenier. Mark: 'We hanteren producten van veel gerenommeerde merken. Elke klant vragen we waarvoor hij het product wil gebruiken en geven daarbij advies. Veel mensen willen tegenwoordig een robotmaaier, maar niet iedere tuin is daarvoor geschikt. Het is belangrijk om te vertellen wat je van een product mag verwachten, maar zeker ook wat je er niet van kunt verwachten', benadrukt Mark. En ook de particuliere klant kan indien nodig via een leenmachine rekenen op de goede service waar het bedrijf om bekend staat.

Nieuwe werkplaats

Met een uitgebreid assortiment nieuwe en tweedehands trekkers, diverse land- en tuinbouwmachines, een groeiend aanbod tuin- en parkmachines in combinatie met bijna 20 werknemers merken Erik en Mark dat ze steeds meer ruimte te kort komen. Een jaar geleden kwam er een nieuwe hal bij die als opslagplaats voor gebruikte tractoren en machines dient. Nu zijn er concrete plannen voor een nieuwe werkplaats van 1.000 m². 'Onze werkplaats is destijds gebouwd voor de machines van toen met een toegangsdeur van 4 bij 4 meter. Dat was vroeger voldoende om hier alles te stallen voor reparatie. Maar een hooischudder van 18 meter breed moet soms helemaal wor-

den uitgeklaapt om te worden gerepareerd. Dat lukt niet in deze werkplaats', verklaart Erik. Binnen twee jaar denken de broers de nieuwe werkplaats te realiseren. De huidige werkplaats wordt dan winkel en showroom voor de tuin- en parkmachines.

Ook al groeit het bedrijf volop, er is één ding waar Erik en Mark voor waken: 'Een prettige werksfeer binnen ons bedrijf vinden we erg belangrijk. Het is fijn dat iedereen wat voor elkaar over heeft. We werken hier veel samen, dan moet het onderling goed klikken. Als een klant belt, weten we hier allemaal waar het over gaat. Ook dat vinden we belangrijk want niets vervelender dan dat het continu over zoveel schijven gaat. Iedereen weet van elkaar wat er speelt. Korte lijnen, daar houden we van.'

Wist u dat ...

Landbouwmechanisatiebedrijf Pelgrom al sinds 1978 hoofdsponsor is van Drempt Vooruit en sinds 2003 samen met Slaapspecialist Drempt ook van HC '03? 'We werken zes dagen per week en vinden het daarom heerlijk om op zondag even een balletje te trappen. Dat is onze ontspanning. De vereniging is voor de gemeenschap van grote sociale waarde. We vinden het belangrijk om te helpen dat in stand te houden. Zeker nu.'



Landbouwmechanisatiebedrijf Pelgrom

Broekstraat 1A
6999 DE Hummelo

T: 0314-38 18 42
E: info@pelgrom.nl
I: www.pelgrom.nl



Wij wensen u gezonde feestd





Wensen en alle goeds voor 2021!

Oude IJssel, Laag-Keppel



De beste eikels voor de zwijnen?

In het bekroonde jeugdboek *De Eikelvreters* (1989) beschrijft Els Pelgrom de lotgevallen van een jongetje dat in bittere armoede in Spanje opgroeit. Zo af en toe staan er zelfs eikels op het menu om de honger te stillen. Met deze herinnering aan een mooi boek is het de moeite waard om in de Greffelinkallee in Hummelo in gesprek te gaan met twee eikelraapsters. Zijn zij bezig om het avondeten bijeen te rapen. Doen ze het werk voor de zwijnen of speelt er toch iets anders?

Vallen de eikels voor Sint Machiel, dan snijdt de winter door lijf en ziel

In moordend tempo gaan de vingers door het gras onder de eikenbomen in de Greffelinkallee in Hummelo. Corrine en haar vriendin Willeke hebben hun auto iets verderop geparkeerd. Langs de kant van de allee staan een paar grote zakken waarin de geraapte eikels worden gestort. Het is begin oktober en er liggen grote hoeveelheden eikels onder de bomen. Sint Machiel, ook wel Sint Michiel,

viert zijn Sintenfeest op 29 september, dus die datum ligt net achter ons. Het kan dus zomaar richting een Elfstedentocht gaan, want die komt ook elke dag dichterbij. Maar nu is het eerst tijd voor een cappuccino in de heerlijke najaarszon om met deze twee vrolijke dames in gesprek te gaan.

Waarom eikels rapen?

Het is meteen duidelijk dat het rapen van eikels een duidelijk doel heeft. Willeke en

Corrine hebben er zelfs vrij voor genomen om naar Hummelo te komen. Zij rapen de eikels voor de boom- en boomzadenhandel van Tonny Seegers in Brummen. De eikels worden geraapt om gecontroleerd te worden gepoot. De bedoeling is dat ze opgroeien tot machtige eiken die het Nederlandse landschap over een aantal decennia vaak meer dan 100 jaar zullen gaan sierden. Het rapen van de eikels is gericht op kweek van jonge aanwas.

Hoe kom je terecht in de Greffelinkallee?

Corrine legt het uit. Zij doet dit werk nu voor het vijfde jaar. Haar vriendin Willeke is met het derde jaar bezig. Er blijkt een hele wereld achter het eikelrapen schuil te gaan. Allereerst speelt het vraagstuk van de selectie van geschikte bomen. Werd vroeger nog wel eens geraapt in de hele allee, nu zijn alleen

nog de eiken aan het voorste stuk tot aan het bord einde bebouwde kom geschikt als donor. Dat heeft te maken met de vitaliteit en de manier waarop de bomen groeien: recht en statig. Willeke en Corrine rapen op twee plekken: in Ellecom en in Hummelo. De raaptijd is eind september, begin oktober, hooguit twee tot drie weken en dan zit het raapseizoen er al weer op.

Hoe gaat dat met de selectie?

Willeke vult het betoog van haar vriendin aan: 'Wij doen de selectie van deze eiken niet zelf en zomaar eikels rapen doen wij niet. Er is een vergunning nodig om dit werk te kunnen doen. Als je het precies wilt weten, moet je even contact opnemen met Tonny Seegers in Brummen. Die weet hoe dat zit met vergunningen en selectie van locaties.' Maar de telefoon hoeft al niet meer van de haak te worden genomen om Tonny Seegers meteen te bevragen, want er stopt een auto waar Arjen Peterse uitstapt. Zuiver toeval dat we hem hier uitgerekend op dit juiste moment treffen. Arjen werkt voor Naktuinbouw en wel de afdeling keuringen. De afkorting Naktuinbouw staat voor Nederlandse Algemene Keuringsdienst Tuinbouw.

Op de vrijdagochtend dat we elkaar in de Greffelinkallee spreken, heeft Arjen op de donderdagavond daarvoor langs digitale weg van het hoofdkantoor van Naktuinbouw in Roelofarendsveen een lijst gekregen van locaties waar hij de volgende dag controles gaat verrichten. Bedrijven die zaden willen inzamelen, kunnen zich aanmelden en dan komt Naktuinbouw controleren of er op de juiste manier ingezameld wordt. En of de zaden op een juiste manier in de handel te-



recht komen. Vervolgens wordt de opkweek van de zaden tot bomen en de verhandeling daarvan door Naktuinbouw gecontroleerd. De controle op die bomen is trouwens niet vrijblijvend: die is verplicht vanuit Europese wet- en regelgeving. Naktuinbouw heeft heel Nederland als werkterrein. Arjen werkt hoofdzakelijk in de provincie Gelderland: 'Als je wilt weten welke rassen in aanmerking komen voor het poten van hun vruchten dan kun je de rassenlijst 'bomen' raadplegen. Daar staat een rassenlijst vermeld. In zijn algemeenheid gaat het in dit jaargetijde vooral om beuk, kastanje en verschillende soorten eiken.' In de herfst is Arjen druk met het uitvoeren van controles. In de zomerperiode bezoekt hij boomkweekbedrijven voor visuele inspecties. En in de winterperiode om administratie en documenten te controleren. Daarbij let hij met name op het juiste gebruik van plantenpaspoorten, de gezondheid en identiteit van de gewassen en haalt hij de afwijkingen eruit. Ook houdt hij zich bezig met quarantaine-organismen. Dit zijn organismen die ernstige schade kunnen aanrichten in de tuinbouwsector en waarvan binnenkomst en/of verspreiding binnen Nederland tegen moet worden gegaan. In De Hessencombinatie is enige tijd geleden al eens aan de orde geweest hoe het staat met

buitenlands kweekgoed voor Nederlandse bossen. Arjen herkent de opmerkingen van de boswachters en houtvesters van het Geldersch Landschap en Natuurmonumenten. 'Er wordt inderdaad gelukkig weer steeds meer met in-landse bomenrassen gewerkt. Deze bomenrassen zijn beter bestand tegen de Nederlandse omstandigheden dan exoten.' Welke opleiding hij voor dit werk heeft gedaan? Arjen: 'Ik heb mijn studie bomenteel gedaan aan de Helicon in Geldermalsen. En ik heb nu een prachtige baan bij Naktuinbouw!'

Terug naar de raapsters

Als Arjen na de controle op het raapwerk in Hummelo weer in de auto stapt en naar het volgende adres gaat, spreken we verder met Corrine en Willeke. Als we het hebben over hun studie op bomengebied schieten ze in de lach. Willeke werkt in de zorgsector en vindt het gewoon prachtig om met haar



welkoop
Toldijk

De beste kerstbomen vind je bij Welkoop



Nordmann kerstboom gezaagd

De zachte naalden prikken
niet en vallen niet uit.
Hoogte 125-150 cm.

15.-



Ook verkrijgbaar
Hoogte 150-175 cm
nu 24.99
Hoogte 175-210 cm
nu 32.95



Toldijk Zutphen-Emmerikseweg 35



vriendin Corrine in de natuur bezig te zijn voor een goed doel. Ze neemt er speciaal vrij voor. Weer en wind, het maakt haar niet uit. En nee: er staan 's avonds geen eikels op het menu zoals in dat bekroonde jeugdboek van Els Pelgrom.

Ook Corrine is een maaltijd met eikels vreemd. Zij heeft een bedrijf dat online cursisten opleidt in typevaardigheid en tekstverwerking. Daarnaast is zij actief voor de GGD in deze Covid-tijd en als 's zomers de cursisten vakantie hebben, dan is Corrine te vinden bij de ANWB-alarmsentrale. 'Het rapen van eikels is gewoon hartstikke leuk werk. Ook voor mij is het geen enkel probleem als het weer eens wat minder is. Daar kunnen we ons goed op kleden. We hebben hier een keer geraapt tijdens een hele natte dag. Zo aardig: er kwam iemand van het garagebedrijf (Bergsma, red.) naar ons toe met de vraag of we alsjeblieft even bij hen wilden komen schuilen. Ze konden die twee raapsters in de zware regenbui niet meer aanzien!'

Hoe gaat het rapen in zijn werk?

We komen te spreken over de beste houding om de eikels te rapen. Willeke raapt het liefst als zij op de knieën zit en vindt die houding fysiek het minst belastend. Corrine werkt het liefst zittend. Het rapen van de eikels is een klus van één voor één rapen en controleren. Met een bezem of schep werken heeft geen

zin. Corrine: 'De eikels in de Greffelinkallee halen we vooral uit het gras. De eikels op het wegdek raken door de val vrijwel altijd beschadigd en zijn niet meer geschikt voor het doel. Dan selecteren we met oog en hand op de details van de eikels. We rapen alleen de gave en de zwaardere eikels. Die eikels moeten mooi glanzen en er mogen absoluut geen gaatjes in zitten. Ook de eikels met een hoedje laten we voor wat ze zijn: niet geschikt voor pootgoed.' Hoe gaat het met de voorbijgangers als zij aan het werk zijn? 'Dat is wel leuk hier in Hummelo. De mensen zijn belangstellend en waarderen het werk dat we doen als we uitleggen wat het doel is. Het enige nadeel bij dit werk is dat je soms stuit op hondenpoep. Zo smerig!'

Hoe worden jullie betaald?

Corrine en Willeke schieten in de lach. Corrine: 'Kijk, dit werk doe je vooral voor een goed doel, voor de lol als vriendinnen en het een paar dagen per jaar met elkaar werken in de natuur. De activiteiten van het bedrijf van Tonny spreken ons qua doelstelling aan. We worden per kilo betaald, maar geld is voor ons niet de drijfveer. Als je rijk wilt worden dan kun je beter iets anders gaan zoeken!'

Is het een goed eikeljaar?

Is 2020 een goed eikeljaar met een rijke oogst? Willeke: 'Ik heb de indruk dat het heel

goed gaat met de oogst.' Ze wijst op de grote zakken die aan de andere kant van de weg liggen. Hoe werkt dat eigenlijk: kan de oogst aan bijvoorbeeld eikels onbeperkt worden uitgepoot? 'Nee', zegt Corrine: 'de zakken die daar aan de weg staan, gaan naar Brummen naar de Boom- en Boomzadenhandel van Tonny Seegers. Als hij bijvoorbeeld 5.000 kilo aan raapgoed aangeleverd heeft gekregen dan heeft hij voor dat jaar genoeg en krijgen wij als raapsters het seintje dat het werk er voor dat jaar op zit. Maar zover zijn we nu nog niet. We kunnen nog wel even verder.' Tonny Seegers is blij met de raapsters en licht toe dat zijn bedrijf zorgt voor de aanlevering van eikels en andere boomzaden bij boomkwekerijen. Hij zet ze niet zelf in de grond, maar regelt alle administratie en de formaliteiten met Naktuinbouw. Tonny: 'Boomkwekers weten vanwege de strikte regelgeving precies waar de eikels vandaan komen. De jonge eikjes die van oorsprong uit de Greffelinkallee komen, kunnen na enige tijd vanuit de boomkwekerijen worden uitgepoot als laanbomen maar ook in bosgebieden.' Stel je wilt een mooie eik in je tuin hebben en je wilt een jonkie van een machtige mooie eik uit de Greffelinkallee in Hummelo? Kan dat? Tonny: 'Ja hoor, dat kan geregeld worden. Stel dat een lezer van De Hessencombinatie zo'n prachtige boom zou willen, dan kan hij of zij me bellen!'

**Voor kwaliteit
groot of klein
moet u toch bij
snackbar Oost zijn.**

Ook voor feesten en partijen



tel: 0615428204

observatie camera's
poortaanrijvingen
intercominstallaties
alarminstallaties

**SLIM
BEKEKEN!**



Installatiebedrijf T&I
Keijenborgseweg 30
7021 LW Zelhem
T (0314) 641 717
E info@installatiebedrijfti.nl
I www.installatiebedrijfti.nl

autoschade **Frits Bloemen**

- Wij repareren voor alle verzekeringsmaatschappijen
 - Vervangend vervoer • Ruitservice
 - Uitdeuken zonder spuiten • 24 uur bereikbaar

FABRIEKSTRAAT 20B • 7005 AR DOETINCHEM • TEL.0314-340637 • WWW.FRITSBLOEMEN.NL

**Achmea
Schadeservice**



Is dit kunst of kan het weg?

Kunst, ik heb het altijd al ontzettend interessant gevonden. Als klein meisje groeide ik op met kwasten tussen mijn vingers en als de kwasten ontbraken dan kwamen er potloden voor in de plaats. Mijn vader is een zogeheten kunstenaar. Maar wat is dat eigenlijk? En wanneer is iets kunst?

Een kunstenaar is iemand die zijn of haar creatieve begaafdheid gebruikt om kunst te maken. Dit is dan ook precies wat mijn vader doet. Na zijn studie aan de kunstacademie is hij het vak culturele en kunstzinnige vorming gaan geven op een middelbare school. Verder maakt hij in zijn vrije tijd nog steeds kunst.

Zo vader, zo zoon

Vroeger baalde ik van het idee dat mijn broer de creatieve vaardigheden leek te hebben gekregen en ik daarentegen achterbleef met een gevoel voor taal, meer niet. Ik besepte me dat ik op dit vlak meer op mijn moeder leek. Ik schreef liever in dagboeken dan dat ik met waterverf aan de gang ging. Mijn moeder schrijft ook veel, dat heeft ze eigenlijk altijd al gedaan.

Mijn moeder woonde in haar twintiger jaren op drie hoog in Arnhem. Toen zij op een dag midden in een heftige storm in haar appartement thuiskwam, zag ze allerlei voorwerpen rondvliegen door de ruimte. Wat bleek, het grote raam in de woonkamer was kapot geknapt en alleen het raamkozijn leek nog in tact, het glas van het raam zelf ontbrak. Een enge en gevaarlijke situatie want de wind had hier vrij spel. Haar blik viel toen op een groot schilderij van haar vriend, mijn vader. Glas lag overal, brieven vlogen rond en instinctief sloeg ze het schilderij toen met grote spijkers tegen het raamkozijn. Dit hield de wind enigszins tegen. Kunst kan dus wel degelijk een functie hebben. Tot op de dag van vandaag maken we nog vaak grappen in de trant van: 'Is dit (bruikbare) kunst of kan het weg?'

Kunststromingen en vraagtekens

Op de middelbare school vond ik kunstgeschiedenis ontzettend interessant. Ik besloot dan ook om dit vak intensief te volgen. Ik wilde weten wat kunst precies was, wanneer iets kunst werd genoemd en wat de kunstenaars dachten bij het maken van hun werk. Wat waren hun beweegredenen? Ik leerde over kunststromingen en over schildertechnieken maar nog steeds kon ik geen duidelijk antwoord geven op de vraag: 'Wanneer is iets kunst?'

Tijdens een bezoek aan mijn vriendinnen op de kunstacademie werd ik niet veel wijzer. Al moet ik zeggen dat ik mijn ogen uitkeek. Ik zag mensen op blote voeten tegen muren lopen, iemand die grote draden ging spannen in de ruimte en ik zag beelden van een meisje die in de winter in de ijskoude zee dook. Was dit dan allemaal kunst? Naarmate ik mij meer interesseerde in taal kwam ik erachter dat literatuur net zo goed onderdeel is van kunst en dat de term onwijs breed is. Er zijn ontzettend veel kunstvormen, denk aan: beeldende kunst, muziek, literatuur, theater, film en fotografie. Dit maakt mij een betere kunstkenner dan gedacht. Oh, en het antwoord op de vraag wanneer iets kunst is: iets is kunst wanneer een kunstenaar datgene creëert wat mensen zintuiglijk kan prikkelen. En als je de volgende keer je muziek, kleding of films aan het uitzoeken bent, kun je jezelf altijd nog de vraag stellen: 'Is dit kunst of kan het weg?'



Foto: Vyasa Wolvetang

Guinevere

Guinevere Wolvetang is 20 jaar en woont thuis bij haar ouders en drie katten in Achter-Drempht. Zij studeert Nederlands in Nijmegen en schrijft graag over 'hersenspinsels en andere dingen' zoals ze het zelf noemt.

Ellie's fazant met zuurkool op Elzasser wijze

Succes verzekerd deze Kerst



Deze Kerst zit u gebakken. Op culinair gebied kan er in elk geval niets meer misgaan, want Ellie Jolink deelt haar befaamde recept voor fazant op Elzasser wijze met u. Houdt u niet van fazant, of is hij lastig te verkrijgen, dan kunt u hem vervangen door een (biologische) Kemperkip. Ook heerlijk. Als haar man Ben, die jager is, een fazant heeft geschoten, is dit steevast de manier waarop hij wordt bereid in huize Jolink. Het recept is befaamd, maar bepaald niet geheim. Ellie: 'Ik heb het recept al met heel veel mensen gedeeld. Toen ik nog bij dokter Hans Nieuwenhuizen werkte, lag hij naast het kopieerapparaat, haha. Dit wildrecept is eigenlijk altijd bij iedereen een groot succes. En dat komt omdat het in feite een heel makkelijk recept is, maar ook omdat mensen die niet ontzettende wildfanaten zijn, het vaak ook erg lekker vinden.' Instapwild dus.

Ben is de jager en Ellie de verzamelaar. Ellie: 'Wij houden ervan om zoveel mogelijk lokaal te eten. De zuurkool haal ik op de biologische markt in Doetinchem. Deze zuurkool is het lekkerst, heel zacht van smaak.' De appels komen uit de tuin van vriendin Toos. Het spek komt van Sanders Hof in Etten, waar de varkentjes het hele jaar buiten lopen en lekker kunnen wroeten. De aardappels en sjalotten zijn van eigen oogst, en de fazant komt haast nog het verste weg, die is in Rekken geschoten door opa Bennie, waar hij 'de jacht heeft'. Rekken ligt vlakbij de grens met Duitsland, maar is nog net Achterhoek. Dus dat is fijn voor het lokale verhaal; Achterhoekse fazant. De wijn komt uit de Elzas, maar daar hoeft u natuurlijk niet voor naar Duitsland te rijden, de lokale slijter heeft hem ook. Ellie: 'Ik heb een pinot gris gebruikt, maar je kunt ook kiezen voor gewürztraminer, of een riesling. De wijn die in het gerecht wordt gebruikt, is erg lekker om erbij



ken vetspek. Maak het vetspek eventueel vast met cocktailprikkers. Giet het braadvet er overheen. Dek de ovenschaal af met aluminiumfolie en laat om en nabij de 1,5 uur stoven in de oven. Controleer af en toe of de fazant niet droog komt te staan.

Haal de fazant uit de oven. Voor een mooi bruin kleurtje smeert u met een kwastje wat honing over de fazant. Nu nog een kwartier in de oven zonder folie om bruin te laten worden.

Lakens op tafel, kaarsen aan, Elzasser wijn erbij, eet smakelijk!



Ingrediëntenlijst

- 4 sjalotjes
- 1 appel, jonagold of goudrenet
- 75 gram roomboter
- theelepel gedroogde rozemarijn
- 1 fazant
- halve fles Elzasser wijn
- 125 gram spekreepjes
- 500 gram zuurkool
- plakken vet spek (Ellie: 'Ik heb van tevoren gebeld naar Sanders Hof, want plakken vet spek hebben ze niet standaard')
- zout en peper naar smaak

Ellie: 'Als we de tafel vol hebben met vrienden of de hele familie, dan gebruik ik nog steeds één fazant, maar verdubbel ik de overige ingrediënten.'

Benodigheden

- Cocktailprikkers of touw
- Ovenschaal

Bijgerechten

- Zelfgemaakte appelmoes van goudrenetten
- Aardappelpuree
- Verse ananas in stukjes smaakt er ook goed bij en vinden de kinderen altijd heerlijk
- Overgebleven rauwe zuurkool om er nog extra bij te scheppen

te schenken.' Tip voor het etiketten speuren: de Franse uitspraak van Elzas is Alsace.

Ellie is veel in de keuken te vinden en kookt graag en veel. 'Van de kinderen heb ik voor mijn verjaardag regelmatig kookcursussen cadeau gekregen, zo heb ik onder andere twee keer een cursus wild koken bij Villa Ruimzicht gevolgd. Ontzettend leuk, leerzaam én lekker.' Ellie: 'Mensen klagen vaak over fazant dat hij te droog is, maar met dit recept gebeurt dat niet. Dat komt door de zuurkool, de appel en de wijn, die het vlees lekker zacht maken, maar bovenal doordat de fazant in de oven wordt toegedekt met plakken vet spek. Zo kan het vocht er niet uit en blijft het vlees lekker mals.'

Hoe gaat u te werk?

Laat de fazant eerst een uurtje buiten de koelkast, zodat hij niet ijs- en ijskoud is. Pel en snipper de sjalotten. Schil de appel en

snijd in kleine stukjes. Doe 25 gram zachte boter in een schaaltje en vermeng met de helft van de sjalotten, de helft van de appel en de rozemarijn. Doe het mengsel in de buikholtte van de fazant en maak dicht met prikkers of touw.

Doe de zuurkool in de ovenschaal en vermeng met de spekreepjes, de overgebleven appel en sjalot en zout en peper naar smaak. (Als u niet van lange slierten in de zuurkool houdt, snijdt u deze eerst wat kleiner). Overgiet nu met de Elzasser wijn. De zuurkool moet goed vochtig zijn, maar de fazant hoeft niet half onder te staan.

Verwarm de oven voor op 175 graden. Neem de overgebleven boter en bak hierin de fazant in een kwartier rondom bruin. Maak vervolgens een mooi bedje in de ovenschaal voor de fazant. Leg de fazant erin (touwtjes/ cocktailprikkers mogen worden verwijderd, maar het hoeft niet) en bedek met de plak-



'Zieke kinderen even laten vergeten dat ze ziek zijn'

Het werk van CliniClown Pom

We zijn op bezoek bij Ellen ter Braak, CliniClown Pom. Op de vraag waarom Ellen CliniClown is geworden beginnen haar ogen te stralen en verschijnt er een brede glimlach op haar gezicht. 'Mijn wereldbaan', zegt ze. Ze begint enthousiast te vertellen over dit mooie werk met als resultaat dat kinderen even vergeten dat ze ziek zijn en weer kind kunnen zijn.

Sinds drie jaar woont Ellen met haar man Gijs Pelgrom, drie dochters en twee katten in Voor-Drempt. Ze zijn vanuit Arnhem naar Drempt verhuisd omdat ze graag willen wonen in een gemeedelijk dorp met een groene, ruime en veilige omgeving, en daar de kinderen een mooie en gezonde plek willen bieden om op te groeien. 'Je kunt hier zo bij iedereen binnenlopen en een kop koffie komen drinken. En als je hulp nodig hebt, krijg je die. Komend vanaf de A348 en dan de IJsselbrug bij Doesburg oversteken geeft altijd weer een speciaal thuisgevoel', zegt Ellen.

Een fijn en gezellig huis met een zonnige tuin en ruimte voor een moestuin, dat hebben ze gevonden in Drempt. Ellen vertelt enthousiast over het verbouwen van kruiden, groente en fruit. CliniClowns spelen ook online als spelen op locatie niet mogelijk is. 'En wat is er leuker dan, als Pom, in coronatijd kinderen online mee laten kijken in de moestuin en samen bijvoorbeeld groente of fruit te plukken.' Sinds de eerste coronapiek heeft Ellen op zolder een werkplek, 'het huisje van Pom', ingericht met streepjesbehang en een tafeltje met een stippeltjestheepot en -kopjes. Hier kunnen kinderen haar online vinden als ze haar zoeken via de CliniClowns App. Zo zijn ze toch weer even bij elkaar, al is het op afstand. Via deze app zijn de CliniClowns altijd beschikbaar, er wordt net als in het ziekenhuis door middel van improvisatie gespeeld, maar dan in een beveiligde online setting. 'Als de ziekenhuizen ook voor ons echt dicht zijn, willen we de kinderen wel blijven bereiken. Dat kan dus op deze manier.'

Ellen is al tien jaar CliniClown. Ze werkt drie dagen in de week in diverse ziekenhuizen in de regio met in ieder ziekenhuis een vast



clownsmaatje. In het Radboud Universitair Medisch Centrum - het Amalia kinderziekenhuis - in Nijmegen, samen met Tino. In het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem samen met Sok, en in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn speelt ze solo. Ze bezoekt daar wekelijks zieke kinderen; zowel peuters, kleuters, jonge kinderen als kinderen in de puberleeftijd. Zo kunnen ze met het kind iets opbouwen. Als de clowns een kamer in gaan, kijken en voelen ze eerst heel goed hoe de sfeer is, of er een ingang tot spelen is bij het kind. Ze hebben een open blik, zonder oordeel met aandacht voor wat er op dat moment speelt.

Eén keer per maand spelen CliniClowns Ottje en Pom op de Downpoli in het Rijnstate ziekenhuis in Zevenaar. Deze poli is speciaal voor kinderen met het syndroom van Down. 'Stel je voor', zegt Ellen, 'zij zijn de hele ochtend op de poli, waarbij ze van behandelkamer naar behandelkamer gaan. Dat brengt onrust mee. Wij zijn er dan om dit intensieve traject wat luchtiger te maken door samen te spelen, kinderen in spel met elkaar te verbinden en een centraal punt te zijn waar ze kunnen ontspannen. En soms gaan we zelfs mee de behandelkamer in. Terwijl de kno-arts haar werk doet, spelen wij bijvoorbeeld een spel met het kind over oortjes ontdekken en zingen we er liedjes over. Dit alles gebeurt natuurlijk in samenspraak met ouders en behandelaars.'

Ellen laat een foto zien van Belle en Pom. Belle is een meisje van 6 jaar met leukemie dat onder andere wordt behandeld in het Radboud Universitair Medisch Centrum. Pom ontmoet haar al een aantal jaren, ze hebben al veel samen gespeeld en hierdoor ook veel opgebouwd. 'Er was een keer dat we samen stiekem kerstballen (van plastic) uit de grote kerstboom op de poli hadden gepakt. We hadden een onderonsje en verstopten alle kerstballen achter Poms rug, maar Tino had hen door en alle kerstballen rolden over de vloer. Het was een sensationeel beeld en het klonk ook heel mooi. Belle moest schaterlachen en de verpleegkundige van Belle speelde prachtig mee. Heel keurig hingen Belle en Pom de ballen weer in de boom, gniffelend. De herinnering die we daar gemaakt hebben, blijven haar en haar moeder voor altijd bij.'

Ellen heeft de opleiding tot dramatherapeut gedaan. Daar werd de basis gelegd voor haar huidige werk. Na zeven jaar als dramadocent in het onderwijs te hebben gewerkt, wilde Ellen graag zelf iets brengen, niet een platform bieden aan leerlingen, maar volop midden in het werk. Ze was al enkele jaren aan het kijken naar de mogelijkheid om CliniClown te worden. Maar om echt goed in contact te kunnen zijn met zieke kinderen wilde ze eerst steviger in haar schoenen staan, meer ervaring hebben. Uiteindelijk solliciteerde ze en werd ze op haar 33ste door de organisatie uitgenodigd om een dag training te volgen. 'Ik dacht meteen, dit wil ik gaan doen, ik ben er klaar voor om CliniClown te worden.' Ze werkt er inmiddels alweer tien jaar. 'Om scherp te blijven en me te blijven ontwikkelen, volgen mijn collega CliniClowns en ik regelmatig opleidingen en trainingen op velerlei gebied.'

Wie moet je zijn en wat moet je kunnen als CliniClown? Ellen: 'Het moet je eerste natuur zijn om in contact te willen zijn met mensen. Je hebt een warm hart voor kinderen. Je bent nieuwsgierig en staat open voor wat er gebeurt in het hier en nu. Je houdt van spelen vanuit de clown. Je moet het mooi vinden om aan te sluiten bij het zieke kind, bij zijn of haar belevingswereld. Het



Atelier Zepp Gerritsen

RIJKSWEG 25, 6996 AA DREMPT

T: 0313-472601

M: 06-13572476

E: fransgerritsen@zeppgerritsen.nl

I: www.zeppgerritsen.nl

Zepp Gerritsen verzorgt workshops, cursussen en bedrijfsuitjes in beeldhouwen, boetseren, brongieten en keramiek.



Dé lederwaren speciaalzaak

terSteeg
lederwaren

berba
bags & wallets

aunts & uncles

BEAR
LONDON

Costello & Boreano

Herschel
TRADE MARK

SACCOO
signature of leather

mywalit
the wallet you never forget



FRED DE LA
BRETONIERE

ARCADIA
MADE IN ITALY

HESTER VAN EEGHEN
- AMSTERDAM -

GABS

SHABBIES
AMSTERDAM

voi
leather design

SECRID
Made in Holland



Meipoortstraat 4 • Doesburg • www.ter-steeg.eu



Huidverzorging & Nagelstyling

Dineke Pelgrom

Mooie, sterke
nagels met Shellac

Hulzevoortseweg 7

6996DG Drempt

M: 06-12694970

E: info@dinekepelgrom.nl

I: www.dinekepelgrom.nl

10% KORTING

NU



SINDS 1958

meer!

ACCOUNTANTS + ADVISEURS

HRM + salarisadministratie
Administratieve dienstverlening
Bedrijfsfinanciering
Belastingaangifte
Belastingadvies
Accountancy

Meander 701, 6825 ME Arnhem
(026) 369 83 00 info@ditismeer.nl

www.ditismeer.nl

zieke kind staat namelijk centraal. Jij kijkt naar wat er is en je speelt daar waarachtig op in. En kinderen zijn zo puur in hun reactie. Je ziet meteen wat er gebeurt. En zij zien jou meteen. Daarom klikken kind en clown ook zo goed. We willen hen mooie en onbezorgde momenten laten beleven in de moeilijke periode van ziekzijn.' Zij zijn weer even helemaal kind met blije koppies, daar doen Pom en haar collega CliniClowns het voor. Niet zij zijn het middelpunt, maar het kind is dat.

Hoe gaat dat bij pubers? Vinden ze een clown niet te kinderachtig? 'Integendeel', zegt Ellen. 'Het vraagt een andere aanpak. Ook bij pubers zoek je aansluiting, zoek je contact. Het werkt wat brutaler, wat vrijer. Laatst kwamen Sok en Pom naar een kamer met twee 15-jarige meiden toegesnel. Het schoolseizoen was in werkelijkheid net begonnen en daarbij liepen wij daadwerkelijk net op een nieuwe afdeling in het ziekenhuis waar we de weg nog niet wisten. Door de open deuropening riepen we al of zij wisten of we hier bij natuurkunde waren omdat we al te laat waren voor de les. Dan zie je een grijns van herkenning bij die meiden en is het ijs gebroken om verder te spelen.'

En bij ouderen? Hoe bereik je hen? Ellen: 'CliniClowns spelen ook voor mensen met dementie. We komen dan bij mensen in de zorginstelling in de huiskamer op bezoek. Je neemt meer tijd om met hen in contact te komen. Herinneringen uit het verleden kunnen hen aanspreken. Wij maken dan ook vaak muziek of zingen bekende liedjes. Mensen genieten dan zichtbaar.'

Gevraagd naar het verschil tussen een gewone clown en een CliniClown antwoordt Ellen: 'Een CliniClown is niet een 'gewone' clown die komt optreden of waar je naartoe gaat in een circustent. Er zijn geen ballonnen, spuitende bloemen of opwippende schoenen. Als je naar een circusclown gaat, kies je voor een voorstelling, dan ga je naar een andere wereld, de circuswereld. CliniClown Pom draagt een kostuum en heeft een rode neus, een strik in haar haar en met wat make-up laat je het menselijke goed zien. Mijn collega's en ik gaan bij een kind op bezoek in een hele persoonlijke omgeving. Een kind in de meest kwetsbare



situatie. We kijken goed naar wat we daar in de kamer ervaren en spelen daar direct op in. We sluiten aan. We brengen plezier, afleiding en laten het zieke kind even helemaal kind zijn, even de ziekte vergeten. Even uit de pijn, even uit het verdriet, uit de angst die ze soms kunnen voelen, uit de onzekere periode. Even genieten van het spel. En de sfeer in de kamer is veranderd als de clowns weer verder gaan.'

Tenslotte vertelt Ellen over een bezoek dat een diepe indruk bij haar heeft achtergelaten. Enkele jaren geleden werd door de ouders van een doodziek meisje gevraagd om op bezoek te komen. Het meisje was in diepe slaap in het ziekenhuis en zou binnenkort komen te overlijden. Ellen: 'Pom en Soesa komen de kamer met muziek binnen. Iedere emotie die er is, mag er zijn. Er wordt gehuild, bemoedigend geknikt door de ouders. En Soesa en Pom richten zich tot het meisje. Het lied is voor haar; voor deze overgangsfase waarin zij zich bevindt. Ze voelen dat het meisje de energie meekrijgt. Er ontstaat een twinkeling in de lucht. Er is aandacht voor het gezin, voor hoe zij nu hier samen zijn. Dit is zo indrukwekkend omdat je binnen de loodzware situatie toch iets kunt doen. Dan ben ik zo dankbaar dat ik dit werk mag doen. Dit komt echt binnen. Dan gaan mijn collega en ik daarna even samen zitten met een kop koffie om erover te praten, zodat we daarna weer verder kunnen.'



**IJSBOERDERIJ
DE STEENOVEN**
'HET GRAS VAN VANDAAG, IS HET IJS VAN MORGEN'

- **VERS BOERENIJS** ▪ **KOFFIE & THEE** ▪
- **TERRAS & SPEELTUIN** ▪

• BROEKSTRAAT 2, 6999DE, HUMMELO • WWW.IJSVANDESTEENOVEN.NL •

huid- en voetverzorgingsinstituut



Wil de Geest 

A.G. Noyweg 53
6997 AN Hoog-Keppel
T. (0314) 38 13 01
E. info@wildegeest.nl
www.wildegeest.nl

SCHILDERSBEDRIJF
HENK TEUNISSEN
DREMPT

teunissendrempt@gmail.com - Mob. 06 22149011




M. LEISINK
BOUWONDERNEMING

TIMMERWERKEN - VERBOUW - ONDERHOUD

Strengsche Veld 25
6996 DK Drempt
T 06 - 12 99 60 05
E maurice@leisinkbouw.nl
I www.leisinkbouw.nl

Wasvrouw Alie Nieuwenhuis denkt nog lang niet aan stoppen

Soms bieden ouders van jeugdleden zich aan om een heel seizoen de tenues van het team van hun zoon of dochter te wassen. In sommige teams wordt er om toerbeurten door ouders of leden gewassen. En heel soms zijn er betrokken vrijwilligers die zich aanbieden om de shirtjes, broekjes, sokken en soms ook trainingspakken van een team te wassen.

De 81-jarige Alie Nieuwenhuis uit Hummelo is zo'n vrijwilliger. Al meer dan 25 jaar wast ze voor onze vereniging.

Hoe lang ze al precies de tenues wast, weet ze niet meer. 'Maar ik ben er al mee begonnen toen mijn zoon Wilfredo bij H en K trainer was van de C-tjes. En dat is al heel lang geleden', lacht Alie Nieuwenhuis. De fusie van H en K met Drempt leek haar aanvankelijk een mooie aanleiding om ermee te stoppen maar ze bedacht zich toch. 'Ik dacht: ik kan het nog niet missen, ik ga gewoon door.' Sinds de fusie wast Alie de tenues en de trainingspakken van het tweede herenelftal. Sinds een paar jaar doet ze dat ook voor het eerste elftal. 'Ja, daar ben ik elke maandag druk mee. Helaas hoeft dat nu niet meer.' De Hummelose doelt op de coronamaatregel waarbij sportwedstrijden sinds medio oktober niet meer zijn toegestaan en de door haar gewassen shirtjes, broekjes en sokken verplicht schoon in de tas blijven.

Wastips

Vervelen doet ze zich echter niet. 'Er is altijd genoeg te doen hier in en om het huis', verklaart de kwieke Hummelose. 'Maar ik mis het contact met de jongens die de tassen met kleding altijd komen brengen



en halen. Soms zetten ze de tassen ook wel gewoon buiten neer maar meestal maken we wel even een praatje. Dat is er nu helaas niet meer bij.' Zoveel jaren ervaring met sportkleding wassen, leidt ongetwijfeld tot goede wastips. Hoe wast Alie de sportkleding eigenlijk? 'De broekjes vragen altijd wat meer aandacht. Daarvoor gebruik ik speciale tabletten om ze weer wit te krijgen. Die tabletten zijn trouwens ook goed voor de wasmachine. Met de sokken zou ik dat eigenlijk ook moeten doen maar die zijn van een ander materiaal. Daar kunnen ze niet tegen. De broekjes was ik vervolgens met Witte Reus of met Dato. De shirtjes was ik het liefst met Dreft', legt de wasvrouw uit.

Papiertje in de tas

Met mooi weer hangt Alie de voetbalkleding buiten aan de waslijn. Bij minder weer gaan alle sokken, shirtjes, broeken en trainingspakken in de droger of worden ze binnen uitgehangen. Leveren de voetballers de kleding eigenlijk netjes aan bij de wasvrouw of zit alles binnenstebuiten? Alie begint te lachen en zegt dan: 'Daar laat ik me niet over uit. Soms mis ik een sok of een shirtje in de tas. Dan doe ik een papiertje in de tas om dat door te geven. De volgende keer is het dan vaak weer compleet.' Met haar 81 jaar is Alie absoluut de oudste wasvrouw van HC '03. Zelf is ze daar nuchter over: 'Ik bekijk het gewoon van dag tot dag. Als het niet meer gaat, dan gaat het niet. Maar nu mis ik het gewoon. Ik hoop echt dat de jongens weer aan het voetballen komen.'



Nieuw interieur Althoff Woonmode en Zonweringspecialist straalt volop rust uit

Een grondige verbouwing stond al heel lang op de planning en werd dit voorjaar werkelijkheid. 'We zijn trots op het eindresultaat', zeggen eigenaren Jos en Claudia Althoff over hun familiebedrijf dat inmiddels al ruim vijftig jaar aan de Ooipoortstraat in Doesburg is gevestigd.

Het aanbod gordijnstoffen, raamdecoratie, tapijt, harde vloeren en binnen- en buitenzonwering is groot. En dat was precies de reden voor de verbouwing, legt Claudia uit. 'Onze winkel leek wel een magazijn. Elke ruimte werd benut.' De aankoop van het pand erachter dat dienst kon doen als magazijn, was het startsein voor de geplande verbouwing. De combinatie van veel staal, muren met een oude uitstraling en handige opbergkasten geven de winkel een frisse en eigentijdse

sfeer. 'Er is hier nu zoveel meer rust', concludeert Claudia. De enorme tafel middenin de zaak biedt volop ruimte om op veilige afstand advies te geven. En komt u liever op afspraak inspiratie opdoen? Dan kan dat natuurlijk ook.

Advies aan huis

Samen met medewerker Dennis, oudste zoon Wesley en Stan, is Jos dagelijks op pad om maten te nemen, vloeren te leggen en raamdecoratie op te hangen. Echtgenote Claudia neemt samen met medewerkster Monique de winkel voor haar rekening. 'In onze zaak kunnen we veel verschillende materialen laten zien. Maar als een klant er niet uitkomt of advies wil, komen we uiteraard vrijblijvend aan huis voor een advies op maat', legt Claudia uit.



Althoff Woonmode en Zonweringspecialist

Ooipoortstraat 57

6981 DT Doesburg

T: 0313 - 47 20 77

M: info@althoffwoonmode.nl

I: www.althoffwoonmode.nl



Meedoen in Bronckhorst

Digitale sociale wegwijzer



Wil je misschien je ouders mantelzorg bieden door bij elkaar te gaan wonen? Weet je soms niet meer wat je met jouw dwarse kleuter aan moet? Of zoek je een wandelmaatje? Voor al dit soort vragen kun je terecht bij stichting Meedoen in Bronckhorst. De stichting geeft iedereen in de gemeente Bronckhorst informatie over sociale vraagstukken. Ze wijst de weg en legt verbinding via de website en Facebookpagina. Een gesprek met initiatiefnemer Siert Wieringa en sociaal webbeheerder Hanneke Kruissink, beiden uit Hoog-Keppel.

‘Het is zó belangrijk dat mensen zichzelf kunnen redden, maar dat ook duidelijk is bij wie iemand terecht kan als hulp en ondersteuning nodig is,’ zegt Siert Wieringa uit Hoog-Keppel. Hij is voorzitter van stichting Meedoen in Bronckhorst die twee jaar geleden vanuit een bewonersinitiatief is opgericht. De stichting wordt ondersteund door de gemeente maar is een onafhankelijk

platform. ‘Bronckhorst beslaat een groot gebied. De sociale kaart van al die plattelandsdorpen is enorm. Als je als inwoner een eenvoudige vraag hebt over bijvoorbeeld een activiteit in jouw buurt, moet je hier snel een goed antwoord op kunnen vinden. Wij zorgen dat mensen zichzelf laagdrempelig kunnen informeren.’

Digitaal

Voor het internettijdperk kon je alle informatie over het sociale domein alleen lezen in de Gemeentegids die jaarlijks bij inwoners thuis bezorgd werd. Net als de Telefoon-gids en Goudengids werd de Gemeentegids digitaal ingehaald. ‘Mensen zijn tot op hoge leeftijd steeds meer digitaal vaardig en prima in staat om zichzelf te informeren via het internet. We zijn als stichting de uitdaging aangegaan om de sociale kaart digitaal beschikbaar te maken. De gemeente Bronckhorst heeft ons en een aantal commerciële partijen uitgenodigd om onze plannen voor te leggen. We hebben voor een commissie onze ideeën verteld, onze keuzes op hoofdlijnen uitgelegd en een kostenberekening toegelicht. Uiteindelijk is de opdracht aan ons toegewezen en zijn we aan de

Hendriks

Verzekeringen
&
Hypotheeken

Oranjesingel 4 te Doesburg
tel. 0313 - 484025



cadeaus/relatiegeschenken en kerstpakketten



Huys
1810

Dorpsstraat 10
Hummelo
www.huys1810.nl

- **Elektra**
- **Verwarming**
- **Koeling**
- **Water & Sanitair**
- **Bronboringen**
- **Waterbehandeling**



Verhey Toldijk B.V.
Zutphen-Emmerikseweg 13b
7227 DE Toldijk

0575 - 452041
info@verheydijk.nl
www.verheydijk.nl



grondwerk | processierupsen bestrijding | hardhout | zaagwerk
| snipperen | stobbenfreen | machinaal hagenknippen |
klimwerk | boomverzorging | grondfreen / gras inzaaien



Loenhorsterweg 7E - 6999 DT Hummelo
T: 06- 22 21 78 13 E: info@bohyl.nl I: www.bohyl.nl



zonder narcose en pijnloos
tandsteenverwijderen



Voor



Na

Loenhorsterweg 7E
6999 DT Hummelo
Volg ons op Facebook

T: 06 - 12 23 59 21
E: info@debotrim.nl
I: www.debotrim.nl

slag gegaan om onze ideeën uit te voeren,' licht Siert het ontstaan van Meedoen in Bronckhorst trots toe. Het bestuur van de stichting bestaat uit vier vrijwilligers. Hanneke Kruissink uit Hoog-Keppel verzorgt als zzp'er de uitvoerende werkzaamheden en is contactpersoon van de website. 'We zijn eigenlijk klein begonnen met een online activiteitenkaart. Dit sloeg heel goed aan en zo hebben we langzaam de website uitgebouwd. We brengen diverse onderwerpen samen, maar ze hebben allemaal iets te maken met het stimuleren van participatie en het bevorderen van zelfredzaamheid. En inmiddels is ook de vrijwilligersvacaturebank van Bronckhorst op onze website te vinden: organisaties geven aan welke vrijwilligerstaken zij open hebben staan. Of je nu een paar uurtjes per week, per maand of per jaar tijd hebt voor vrijwilligerswerk: via onze vacaturebank zie je precies waar ze jouw hulp goed kunnen gebruiken,' vertelt Hanneke. Als contactpersoon van de stichting is ze het aanspreekpunt: 'Ik ben bereikbaar voor alle vragen. Als het nodig is, ga ik ook naar mensen toe om ze te helpen met een account aanmaken bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat we heel laagdrempelig zijn.'

Up to date

Met zo veel verschillende informatie en een vacaturebank is het extra belangrijk dat de website actueel blijft. Hanneke vertelt hierover: 'Iedereen heeft een eigen account. Daarmee beheer je jouw eigen informatie en kun je gemakkelijk updaten als dat nodig is. Activiteiten kun je zelf aanmelden en bijhouden. Vacatures voor de vrijwilligersbank zijn dus ook altijd actueel.' Siert vult aan: 'Ik zie het als een digitaal warenhuis: je kunt er voor van alles terecht. Informatie en advies, activiteiten aanbieden of vrijwilligerswerk zoeken. Belangrijk is dat alles up to date is. Met de eigen account kunnen organisaties zelf activiteiten plaatsen, maar ook aanpassen en weer verwijderen nadien. We zien dat deze eigen verantwoordelijkheid heel goed werkt. Ons idee voor Meedoen in Bronckhorst is dat het vernieuwend, interactief en kleinschalig is.' Hanneke geeft als voorbeeld: 'Op de website is heel veel verschillende informatie te vinden. Dit wordt overzichtelijk per onderwerp aangegeven. En we hebben een heel goede zoekfunctie op de website. Dat is ook belangrijk: mensen moeten goed gericht informatie kunnen zoeken. Onze website is voor inwoners en professionals. Informatie over een welzijnsorganisatie moet net zo goed gevonden kunnen worden als een datum voor het eerstvolgende repaircafé in de buurt.'

Vrijwilligerswerk

De vacaturebank voor vrijwilligers is alleen via de website van Meedoen in Bronckhorst beschikbaar. De sociale teams van de gemeente verwijzen mensen door, maar ook allerlei organisaties en particulieren kunnen hun vrijwilligersvraag hier kwijt. 'De vacaturebank is heel breed. Mensen hebben allerlei dingen nodig. Laatst nog werd tijdelijk opvang voor kinderen gezocht en werd hier via een oproep op Facebook al snel een goede match gevonden. En in deze bijzondere periode zien we ook initiatieven van mensen die aanbieden boodschappen te willen halen voor iemand die zelf nu liever niet naar de winkel gaat. Maar ook organisaties zoals de bibliotheek die boeken thuis willen bezorgen of cultureel centrum De Gruitpoort met De Voorleesbrigade, die via de telefoon boeken voorlezen aan mensen. Dat kan zelfs in dialect, dat is toch geweldig', vertelt Hanneke enthousiast.

Gratis

Siert heeft mede door zijn werk in de internationale hulpverlening, onder andere voor Artsen zonder Grenzen, een duidelijke visie: 'We



moeten niet onderschatten hoe belangrijk het is dat mensen zichzelf kunnen redden. Dat speelt op allerlei fronten. Vaak hebben ze alleen het juiste gereedschap nodig. Zo kan beeldbellen met familie via een tablet al een wereld van verschil maken voor iemand die aan huis gebonden is. Het enige dat daar soms voor nodig is dat het apparaat beschikbaar is en iemand uitlegt op welke drie knoppen je moet drukken om te beeldbellen.' Hanneke beaamt dit: 'Ons doel is om mensen de weg te wijzen op de sociale kaart van Bronckhorst. We komen zelf uit de gemeente, we weten waar we het over hebben en kennen de situatie. Iedereen beheert met zijn eigen account zelf de informatie of vacature die hij op onze site deelt en kan bovendien doorverwijzen naar zijn eigen site. En een account is ook nog gratis; allemaal onder het motto: hoe meer zielen, hoe meer vreugde. We roepen iedereen op met een organisatie, hulpaanbod, vrijwilligersvraag of activiteit voor de agenda om met ons mee te doen. Meedoen in Bronckhorst is gestaag gegroeid en mensen weten ons steeds beter te vinden. Via ons worden vrijwilligers gevonden en kunnen mensen de weg vinden op de sociale kaart. Het helpt om mensen mee te laten doen en dat is gewoon superbelangrijk.'

Website: meedoeninbronckhorst.nl

Facebook: Meedoen in Bronckhorst

MEE DOEN
IN BRONCKHORST

Kerstpuzzel

Samenstelling: **Pierre Seegers**

De dagen worden korter en we vermaken ons steeds meer binnen. Een ideaal moment om je bezig te houden met onze kerstpuzzel waar je bovendien leuke prijzen mee kunt winnen. Wat moet je doen? In de woordzoeker staan 52 woorden verstopt. Die woorden staan omschreven in de tekst hieronder met achter iedere omschrijving het aantal letters dat het woord bevat. Ontdek welk woord we bedoelen, zoek het woord op in de woordzoeker en streep hem door. De woorden staan van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Alle overgebleven letters in de woordzoeker vormen een woord. Welk woord zoeken we? Stuur je oplossing voor 31 januari 2021 naar redactie@dehessencombinatie.nl of naar Redactie De Hessencombinatie, p/a Kruijsakker 12 6996 DL Drempt. Onder de goede inzendingen verloten we 3 fantastische prijzen, mede mogelijk gemaakt door Jeans Centre. Prijswinnaars ontvangen automatisch bericht.

1. Woonplaats Bennie Jolink (7)
2. Onze gemeente (11)
3. Kermismaand in Hummelo en Drempt (9)
4. Horecagelegenheid in Hummelo (2, 6, 6)
5. Zoen (3)
6. Eén van de hoofdsponsors van HC'03 (15)
7. Teamsport waarbij men 15 tegen 15 speelt (5)
8. Het spelen van de snelgroeiende café-sport (9)
9. Jonge barman in 't Hessenhuus (5, 8)
10. Columnist van De Hessencombinatie (6, 2, 7)
11. Topscorer aller tijden HC'03 1 (4, 8)
12. Bondgenootschap (4)
13. Straat waaraan het sportpark van HC'03 is gevestigd (8)
14. Aanduiding waar iets zich bevindt of waar iemand woont (5)
15. Jaarlijkse speurtocht met de auto mede georganiseerd door biljartvereniging 't Hessenhuus (7)
16. Klein kindje (4)
17. Dorp tussen Drempt en Baak (6)
18. Jonge en kaas (4)
19. Achternaam van de burgemeester van Bronckhorst (9)
20. Buurtschap bij Laag-Keppel (6)
21. Voormalig materiaalman van H&K (3, 3, 6)
22. Verzamelnaam 1e en 2e elftal samen (8)
23. Straat in Achter-Drempt grenzend aan de parkeerplaats van HC'03 (15)
24. Suggestie (8)
25. Contactpersoon advertenties De Hessencombinatie (3, 7)
26. Voornaam penningmeester HC'03 (7)
27. Achternaam van voetballer Klaas-Jan (9)
28. Voor- en Achter- (6)
29. Naam van voormalig café-zaal tegenover de kerk in Achter-Drempt in jaren 80 (6)
30. Eerste hulp bij ongelukken (4)
31. Voornaam aanvoerder HC'03 1 (4)
32. Doelgerichte volleybalvereniging (5)
33. Erelid van HC'03 (4,8)
34. Jaarlijks oogstfeest in dorpen (6)
35. Keepster HC'03 dames 2 (4, 6)
36. Drinkgelegenheid voor jongeren (4)
37. Zwembad in Hoog-Keppel (9)
38. Voornaam huidige trainer HC'03 1 (4)
39. Festival in Lichtenvoorde (6, 5)
40. Redactielid van De Hessencombinatie (5, 8)
41. Naam multifunctionele accommodatie (1, 10)
42. Film: Finding (4)
43. Achternaam mobiele snackbar die wekelijks in Voor-Drempt staat (4)
44. Windrichting (5)
45. Kloosterlinge (3)
46. Voor niets of bang zijn (7)
47. Huisarts in Hoog-Keppel (4)
48. Voetbalclub uit Steenderen e.o. (7)
49. Grootste sport van Nederland (7)
50. Voornaam voorzitter HC'03 (4)
51. PTT: Posterijen, en telefonie (10)
52. Oorspronkelijke herkomst van kermissen en volksfeest (10)

D	E	G	O	U	D	E	N	K	A	R	P	E	R	K	
A	L	M	U	N	H	O	J	E	N	H	E	R	Z	B	
A	D	A	D	I	U	O	A	R	N	U	L	I	W	R	
N	R	S	E	E	M	G	N	M	E	N	L	N	A	O	
K	I	T	H	S	M	S	V	I	L	T	E	U	R	N	
O	K	E	E	T	E	T	A	S	O	E	N	S	T	C	
E	K	E	S	E	L	F	N	R	V	L	F	R	E	K	
N	U	S	S	R	O	E	D	T	I	A	R	A	C	H	
D	S	E	E	R	N	E	I	N	N	A	A	B	R	O	
E	H	I	N	I	O	S	L	E	K	R	N	E	O	R	
R	U	F	B	T	N	T	L	O	P	R	K	L	S	S	
S	L	A	A	P	S	P	E	C	I	A	L	I	S	T	
E	S	R	D	K	B	H	N	V	I	B	E	N	E	J	
L	E	G	R	I	J	A	E	W	O	N	A	E	G	P	E
E	V	E	E	D	B	N	I	E	E	S	N	S	T	C	
C	O	L	M	L	Y	K	M	T	T	T	D	V	E	I	
T	O	E	P	O	B	K	F	B	R	E	E	G	M	R	
I	R	T	T	T	G	O	O	A	A	O	R	E	B	U	
E	T	F	O	C	U	S	N	L	J	M	S	W	E	A	
R	S	V	O	O	R	S	T	E	L	A	A	R	R	M	
J	E	R	O	E	N	T	E	L	I	N	D	E	R	T	
T	W	D	N	A	M	E	I	N	B	A	R	M	T	O	
S	E	N	O	O	R	D	N	E	M	O	E	O	R	B	
O	G	B	E	S	S	E	L	I	N	K	S	Z	A	H	
O	G	T	H	E	S	S	E	N	H	U	U	S	M	E	

Hendriks

Administratie
&
Belastingadviseurs

Oranjesingel 4 te Doesburg
tel. 0313 - 479100



AUTOBEDRIJF OVERBEEK

Verkoop nieuwe en gebruikte auto's
Reparatie
Onderhoud en schadeherstel
APK keuringsstation
Airco service
Total tankstation

Dorpsstraat 4 – 6999 AC – Hummelo – tel. 0314-381674
info@autobedrijfoverbeek.nl www.autobedrijfoverbeek.nl

*Het gehele jaar geopend met
luke verwarmd privé sanitair.*



Sterk in vakwerk!



DIMMENDAAL INSTALLATIETECHNIEK

www.dimmendaalinstallatietechnik.nl

Goedgelovig

‘Er lijkt een relatie tussen vitamine D en Corona!’ Ik ben aan het werk als iemand dit appt in één van mijn groepsapps. De volgende appt: ‘Had mijn moeder het ook over, ik ben nu dus aan de vitamine D’, met een lachende smiley erbij. De volgende: ‘Hier ook in grote aantallen in huis inmiddels.’ En dan: ‘Tip, capsules in plaats van tabletten i.v.m. opname.’ De laatste appt: ‘Goed bezig, ladies!’

Goed bezig ladies!? Mijn geneeskunde adviseert extra vitamine D als je tot een groep behoort met een verhoogde kans op een tekort aan vitamine D, zoals kinderen jonger dan 4 jaar, kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen die onvoldoende buiten komen, kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen met een getinte of donkere huid, mensen die buiten volledig bedekkende kleding dragen (sluier of burka), vrouwen vanaf 50 jaar (na de overgang), mannen boven de 70 jaar, bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen die minder buiten komen, mensen met botontkalking (osteoporose) en een verhoogde kans op vallen en mensen met vitiligo (een huidziekte). Deze informatie is letterlijk terug te lezen op www.thuisarts.nl. Met 15 tot 30 minuten per dag buiten, maakt onze huid voldoende vitamine D aan. Ik denk, met de kennis als huisarts die ik heb, dat een vitamine-D-tablet per dag je niet zal schaden, maar toch daag ik u uit om kritisch te blijven.

Heb je echt een tekort? Bescherm vitamine D tegen infecties in het algemeen of tegen corona in het bijzonder? Bescherm het ons tegen ziek worden, of beschermt het ons tegen overlijden aan corona? Is er ook kans dat je jezelf een overdosis vitamine D geeft, als je eigenlijk helemaal geen tekort hebt? Is er goed onderzoek gedaan, of zit de vitamine-D-producent achter deze informatie? Allemaal zaken die je je kan afvragen.

Voorzichtig google ik op vitamine D en corona. Mijn gedachten gaan naar de Lubach van afgelopen zondag. Arjan Lubach gaat in zijn programma in op de denk- en werkwijze van complotdenkers. Hij attendeert de kijker op gevaarlijke algoritmes. Google en social-mediakanalen weten alles van ons, weten welke sites we aanklikken, wat we posten, wat we liken, hoe lang we naar een pagina kijken en schotelt ons op basis van ons profiel passende informatie voor. De documentaire *The Social Dilemma* gaat hier ook over, een aanrader om te kijken. Wij gebruikers worden gemanipuleerd. Blijf kritisch naar wat er aan informatie rondgaat, is mijn oproep. Of ga eens sparren met je huisarts.

Sinds deze maand staat bij mij overigens ook een potje vitamine D op de plank. Ik heb Sarah gezien. Voor vijftigjarige vrouwen geldt het advies dit te nemen. *Deze lady is goed bezig!*



Foto: Wim van Hof

uit de praktijk

Anouk Mast (49) is parttime huisarts in Doetinchem, met echtgenoot Jeroen en hun vier kinderen woont ze in Laag-Keppel.

FF naar Steef

café - zaal- terras

Dorpsstraat 1
6999 AA Hummelo
T 0314 - 38 04 06
M 06 - 30 40 76 72
E info@ffnaarsteef.nl
I www.ffnaarsteef.nl

VOLG ONS OOK OP
FACEBOOK & TWITTER!



HOVO

Achterhoek & Liemers

HOVO A&L organiseert
in Doetinchem cursussen
in collegevorm, gericht
op mensen vanaf 50 jaar.
HOVO Achterhoek en
Liemers is onderdeel
van Iselinge Hogeschool
te Doetinchem.

-Yoga- -Tai-Chi-Tao- -Energetische healing-

Francis Arntz

Zomerweg 3
6984 AB Doesburg

☎ 0313 471386

✉ francis@kombijzefzelf.nl

www.kombijzefzelf.nl



WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN KLEURRIJK NIEUWJAAR!



COLORS
@HOME
GOSSELINK

Landlustweg 30 | 7221 BS Steenderen
Telefoon (0575) 45 12 88 | Fax (0575) 45 27 02
E-mail gosselink@colorsathome.nl

Het cursusprogramma voor het cursusjaar 2020-2021 omvat de volgende vakgebieden:

- Amerikaanse geschiedenis
- Architectuur
- Biologie
- Economie
- Engelse geschiedenis
- Europakunde
- Filosofie
- Geologie
- Geschiedenis van de vrouw
- Geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog
- Geschiedenis van het christendom
- Het Midden-Oosten
- Joodse cultuur
- Klassieke literatuur
- Klimaat
- Kunstgeschiedenis
- Muziek
- Psychologie
- Religiewetenschappen
- Russische cultuurgeschiedenis
- Sociale geschiedenis



Voor uitgebreide
informatie en inschrijven,
zie de website
www.hovo-al.nl



De dagen voor Kerst zijn donker, de maanden waren het nu ook.
Geen voetbal, geen vereniging, geen samenzijn.
Maar hoe donker de weg ook, er is altijd licht. Alleen moet je het kunnen en willen vinden.
Kerst is het symbool voor dat licht, met nieuw leven en nieuwe hoop.
En dat gaan we volgend jaar beleven. Want ook een virus slaat ons niet uit het veld.
Het komt goed.

We kijken ernaar uit om u allen te begroeten op ons sportpark of in 't Hessenhuus.

Bestuur voetbalvereniging HC '03 en stichting mfa 't Doornslag

Thea van de Spar 40 jaar in dienst bij Hummelose supermarkt



Wie regelmatig boodschappen doet bij Spar Hummelose kent ongetwijfeld medewerkster Thea Nas. Voor vaste klanten van de buurtsuper is de goedgehumeerde Wehlse zelfs onmisbaar. 'Als ze er een paar dagen niet is, vragen klanten: waar is Thea?', zegt eigenaar Emiel van Duuren. Vrijdag 6 november vierde de trouwe medewerkster haar 40-jarig jubileum bij de Hummelose supermarkt. En dat heeft ze geweten, want ondanks de coronamaatregelen werd er wel degelijk aandacht besteed aan het jubileum van de medewerkster. Op het portaalbord aan de rand van Hummelo stond het jubileum aangekondigd en ook aan de zijkant van de winkel hing een groot portret ter gelegenheid van 40 dienstjaren.

De ijsbaan in Laag-Keppel in voorbereiding op een nieuw schaatsseizoen



Het weiland achter de molen in Laag-Keppel is een bijzonder stukje levendige natuur. In het voorjaar en de zomer is het weiland het domein van de weidevogels, dan een korte periode van de schapen, daarna zijn het de watervogels en hopelijk volgen dan de schaatsers waarna in het voorjaar de weidevogels weer verschijnen.

November, tijd voor actie bij schaats- en skeelervereniging de Hessenrijders. Er worden voorbereidingen getroffen voor de winter, waarbij het onder water zetten van dit weiland het belangrijkste is. Maar voordat het water erop kan, moet het gras wel kort zijn om te voorkomen dat de grassprietten boven het water uitkomen. Maaien lijkt dan de meest logische actie, maar een trekker met een maaimachine laat echter diepe sporen achter. Heel wat jaren heeft dit

veel hoofdbrekens gekost, maar nu is er een natuurlijke oplossing gevonden; schapen. Prima grasmaaiers die geen diepe sporen en losliggend gras achterlaten.

Dit jaar zorgt de coronapandemie echter voor hoofdbrekens, wat als...? Wat moeten de Hessenrijders allemaal in het draaiboek aanpassen om bij natuurijs aan alle regels en voorwaarden te kunnen voldoen om zo de baan verantwoord te openen? Even flitste het door hun hoofd: moeten we het weiland dit jaar wel onder water zetten? Natuurlijk wel! Met de ervaringen en regels van nu beslissingen nemen voor misschien wel februari, wanneer het allemaal weer heel anders kan zijn. Voorzitter Irma van Hof: 'Wij blijven positief, het water staat erop en als er ijs is, spelen wij (veilig) in op de actualiteit. Kijk dan op de website (hessenrijders.nl) en volg ons op Facebook.'

Reparatie dak Hessenhal



Eerder dit jaar zorgden vrijwilligers, supporters en sponsors ervoor dat de kleedkamers van de sporthal er weer piekfijn uitzagen. De tegels op de vloer en aan de muur werden vervangen, er kwamen nieuwe douchekoppen en de kleedkamers kregen een nieuwe verfbeurt. De schrik was dan ook groot toen bij een hoosbui deze zomer bleek dat het dak lek was en flinke schade had aangericht aan de renovatiewerkzaamheden. 'Er zijn duizenden liters water naar binnen gestroomd via het lekke dak. Er moet snel wat gebeuren om de komende herfst en winter goed en droog door te komen want dit kan de stichting niet volledig zelf betalen', zei Coen van

Beek, voorzitter van de stichting Hessenhal kort na de wolkbreuk. Wethouder Blaauw van de gemeente Bronckhorst beloofde snel met een oplossing te komen en in oktober kwam er goed nieuws. De gemeente besloot bij hoge uitzondering eenmalig een bedrag van 25.000 euro bij te dragen aan de reparatie van het dak omdat het niet kan wachten. Begin november zijn de werkzaamheden gestart en na ongeveer 3 weken was de grote klus geklaard. Stichting Hessenhal en haar gebruikers kunnen weer met een gerust hart gebruik maken van de sporthal. 'Met dit nieuwe dak kunnen we weer jaren vooruit', aldus voorzitter Coen van Beek.

Orgelbouwer Peter Hoogerheide uit Drempt geportretteerd in boek *Man & Werkplaats*



Onlangs ontving Peter Hoogerheide uit Voor-Drempt (rechts op de foto) op gepaste afstand een exemplaar van het boek *Man & Werkplaats, 30 mannen over hun werkplaats, gereedschap en vakmanschap*. Hoogerheide wordt hierin met nog 29 andere mannen geportretteerd door fotograaf Otto Kalkhoven (links op de foto). Afgelopen jaar is fotograaf Otto Kalkhoven met zijn busje het hele land doorgereden op zoek naar mannen en hun werkplaats. Van een garage vol keurig gesorteerd gereedschap, een verstopte schuur met een gepoetste oldtimer tot een zelfgebouwd vliegtuig in een loods. Al jaren hebben werkplaatsen en het verhaal erachter Kalkhoven in zijn greep. Hij kwam mede daardoor in contact met Peter Hoogerheide die met de grootste precisie in zijn werkplaats aan de Binnenweg orgels bouwt. Hoogerheide: 'Ik kom niet echt uit een muzikale familie. Wel hadden we thuis een harmonium staan. Vanaf mijn 13e jaar kreeg ik orgellessen en mede daardoor ontstond mijn interesse voor muziekinstrumenten en later voor voornamelijk orgels. Zo'n 45 jaar geleden ben ik met de orgelbouw begonnen.' In De Hessencombinatie van december 2015 besteedden we aandacht aan de kistorgels van Theo Koele, een van de leerlingen van Peter Hoogerheide.



Wij zijn voor lunch en diner geopend van donderdag tot en met maandag vanaf 11.00 uur.

Graag tot ziens,
Familie Wunderink
tel. 0575-451205

www.denbremer.nl

Training | voorlichting | coaching | activiteiten abonnementen

Brein inzicht



Heidi Nusselder

heidi@breininzicht.com

06-10665701

www.breininzicht.com



TE LINDERT NOTARIS

SINDS 1811

Ook op donderdagavond geopend!

Kraakselaan 5A, 6981 HA Doesburg
Postbus 63, 6980 AB Doesburg

t: (0313) 48 40 34
f: (0313) 47 25 43

e: telindert@notarisdoesburg.nl
i: www.notarisdoesburg.nl



BOUWBEDRIJF

JOLINK HUMMELO

www.bouwbedrijf-jolink.nl tel: 0314-381309



Nieuwbouw | Verbouw | Onderhoud | Renovatie/Restauratie

Geweldig resultaat Grote Clubactie 2020

Ook dit jaar heeft HC '03 meegedaan aan de landelijke Grote Clubactie, een loterij die speciaal is opgezet om verenigingen de mogelijkheid te bieden de clubkas wat te versterken of om voor een speciaal doel geld bijeen te brengen. In dit door Covid-19 geteisterd sportjaar was het natuurlijk extra lastig om de actie te doen slagen. HC '03 heeft dit jaar voor het eerst van de mogelijkheid gebruik gemaakt om, naast de verkoop middels de bekende boekjes, ook via scancodes online loten te verkopen. Een behoorlijk aantal verkopers en gelukkig heel veel kopers hebben begrepen dat juist in deze vreemde periode elke euro voor de club van harte welkom is. De vereniging wil dan ook graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook aan deze actie heeft bijgedragen. Op het moment van schrijven kan nog geen eindbedrag bekend worden gemaakt omdat de actie nog niet is afgerond, maar het is wel duidelijk dat men in de buurt van de € 3.000 gaat komen. Gewonnen geldprijzen worden bijgeschreven op de bij de organisatie bekende banknummers. Winnaars van eventuele andere prijzen krijgen persoonlijk bericht. Zoals beloofd wordt aan de beste verkoper/verkoopster van HC '03 een

leuk prijsje overhandigd. Alle jeugdleden die 20 of meer loten hebben verkocht, ontvangen een voucher waarmee onder andere diverse uitstapjes gemaakt kunnen worden.



Gastheer/-vrouw gezocht op zaterdag



Iedere zaterdag is er een vrijwilliger van onze club al vroeg aanwezig op het sportpark om alle gasten te ontvangen en ze wegwijs te maken. Zeker nu waarbij we vanwege alle coronamaatregelen een aparte in- en uitgang hanteren in de kleedkameraccommodatie en in de kantine, is deze gastheer of gastvrouw een belangrijk aanspreekpunt voor alle teams en de begeleiding die onze club bezoeken.

Daarnaast zorgt de gastheer of gastvrouw ook dat de ranja voor alle spelers in de rust klaar staat en dat na afloop de kleedkamers weer netjes worden achtergelaten. Een onmisbare schakel dus om een wedstrijddag van de jeugd goed te laten verlopen. Momenteel wordt deze functie door een kleine groep vrijwilligers om toerbeurten vervuld. Het zou fijn zijn als daar een paar vrijwilligers aan kunnen worden toegevoegd. Is dit misschien wat voor jou? Ook als je maar een halve dag beschikbaar bent, zijn we blij met je hulp. Meld je bij ons aan via jeugd@hc-03.nl.

Scheidsrechter 3e elftal gezocht

Sinds dit seizoen is er een nieuw seniorenelftal samengesteld. De kern van het team O19 van vorig jaar vormt dit seizoen het derde elftal. Dit nieuwe elftal is nog op zoek naar een (vaste) scheidsrechter. Is dat misschien wat voor jou? Meld je bij ons aan via hc-03@hc-03.nl.



SONNEVELD BELASTINGADVIES
Register Belastingadviseur



Wij ondersteunen ondernemers

REGISTER ■
BELASTING ■
ADVISEURS ■



www.sonneveld-drempt.nl

BAKKERIJ
Leo Ebbers

GH
Gewoon-Heerlijk!

Dorpsstraat 21 - Hummelo - Tel.0314 - 38 16 38
Turfstraat 4 - Zutphen - Tel.0575 - 51 38 27

Avoentier

Aanleg - Onderhoud - Renovatie

MEE DOEN
IN BRONCKHORST

Hulp, Advies en Activiteiten

Woont u in de gemeente Bronckhorst en u heeft vragen over wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken? Op de website www.meedoeninbronckhorst.nl vindt u tips en uitleg over allerlei regelingen en procedures.

www.meedoeninbronckhorst.nl wijst de weg naar een organisatie, instelling, vereniging, praktijk of hulpverlener die bij u vraag past.

Vrijwilliger worden?
Kijk bij de vrijwilligersvacatures.

Organiseert u zelf activiteiten?
U kunt deze eenvoudig op de website vermelden.



Nieuwsgierig geworden?
Neem een kijkje op

www.meedoeninbronckhorst.nl



Activiteitenkalender Drempt, Hummelo en Keppel t/m maart

In verband met het Corona virus zijn alle vermelde (terugkerende) activiteiten onder voorbehoud. Voor actuele aanpassingen bij en andere informatie over een activiteit kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende organisator.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

maandag tot vrijdag

- Boekenuitleen bij Stichting Welzijn, tijdens openingsuren van het Gezondheidscentrum Hoog-Keppel
- Biljarten Stichting Welzijn, locatie nog onbekend, 09.00-12.00 en 14.00-17.00 uur, info en aanmelden: Wim van Duijl (06-43747351)

elke dinsdag

- Tai-Chi-Tao onder deskundige begeleiding, huiskamer Stichting Welzijn Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur
- Fitness Stichting Welzijn onder deskundige begeleiding bij FysioPlus Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur
- Koffieochtend voor ouderen Stichting Welzijn, huiskamer 't Klup, Zandewierde Hummelo, 10.00-12.00 uur
- Schildercursus, huiskamer Stichting Welzijn Hoog-Keppel, 13.30 uur
- Rummikub, Stichting Welzijn, Kerkhuis Burg. van Panhuysbrink 5, Hoog-Keppel, 14.00-16.00 uur, info: Baukje Koele (0314-380306)
- Skeelers voor oudere jeugd en volwassenen, De Hessenrijders, Hessenhal Hoog-Keppel, 20.00-21.00 uur (van 1 oktober tot 1 april), info: 06-30945250

elke woensdag

- Beter Bewegen/Fitness, Stichting Welzijn i.s.m. FysioPlus, Burg. van Panhuysbrink 1-D, Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur
- Sport-/spelmiddag 7 tot 13 jaar (niet in schoolvakanties), deelname is gratis, ouders graag aanwezig blijven bij de jongere kinderen, speeltuin De Braamberg Voor-Drempt, 13.00-14.30 uur, info jongerenwerker gem. Bronckhorst: Paul Koopman (06-52898833)
- Jeu-de-boules, Stichting Welzijn/Leuke Boule, Burg. van Panhuysbrink Hoog-Keppel, vanaf 14.00 uur (doorgang afhankelijk van weersgesteldheid), info en aanmelden: Gerrit Lobeek (06-46575929 of g.w.lobeek@hccnet.nl)

- Boekenuitleen, FF naar Steef Hummelo, 14.00-17.00 uur, info: ffnaarsteef.nl
- Sport-/spelmiddag 11 tot 15 jaar (niet in schoolvakanties), deelname is gratis, Cruyff Court Hummelo, 14.45-17.45 uur, info jongerenwerker gem. Bronckhorst: Paul Koopman (06-52898833)
- Eten wat de pot schaft, FF naar Steef Hummelo, info: ffnaarsteef.nl

elke donderdag

- Beter Bewegen/Fitness, Stichting Welzijn i.s.m. FysioPlus, Burg. van Panhuysbrink 1-D, Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur
- Koffie-ochtend voor ouderen, Stichting Welzijn, huiskamer Burg. van Panhuysbrink 1, Hoog-Keppel, 10.00-12.00 uur
- Koersbal, Stichting Welzijn, huiskamer Burg. van Panhuysbrink 1, Hoog-Keppel, 14.00-16.00 uur (sep t/m apr)
- Eten wat de pot schaft, FF naar Steef Hummelo, info: ffnaarsteef.nl
- Bootcamp, verzamelen bij Hessenhal Hoog-Keppel, 18.30-19.30 uur, info en aanmelden: Jochem Jonker (06-10252800 of jochem.jonker@gmail.com)
- Training jeugdskeelergroep De Hessenrijders Hoog-Keppel, 18.45-19.30 uur en 19.30-20.15 uur, info: 06-30945250
- Boekenuitleen, FF naar Steef Hummelo, 19.00-21.00 uur, info: ffnaarsteef.nl

elke vrijdag

- Meer Bewegen voor Ouderen, Stichting Welzijn, Hessenhal Hoog-Keppel, 10.00-11.00 uur

elke zaterdag

- Nordic Walking, Stichting Welzijn, huiskamer Burg. van Panhuysbrink 1, Hoog-Keppel, 09.15-11.00 uur

dec t/m feb

- Tennis Winter Challenge, LTC de Drieslag Hoog-Keppel, 3 maanden lidmaatschap tegen gereduceerd tarief, info: www.ltcdedrieslag.nl

DECEMBER 2020

di 8 dec

- Actie Voedselbank, diaconie Protestantse Gemeente Hummelo, goederen kunnen worden afgegeven in de kerk in Hummelo tussen 16.00 en 19.00 uur. Bij de Spar staat de hele week een winkelwagen klaar voor de voedselbank

zo 13 dec

- Adventsdienst met kinderkerk PGDO, Dorpskerk Hoog-Keppel, 10.00 uur, info: www.kerkdrempe.nl

zo 20 dec

- Kerstmaaltijd PGDO voor jong en oud, St. Joriskerk Voor-Drempt, 18.00-20.00 uur. Info en opgave voor 14 december bij Ds. Karin Spelt: karin.spelt@gmail.com

do 24 dec

- Kerstnachtdienst PGDO, Dorpskerk Hoog-Keppel, 22.00 uur, info: www.kerkdrempe.nl

vr 25 dec

- Kerstmorgendienst PGDO, St. Joriskerk Voor-Drempt, 10.00 uur, info: www.kerkdrempe.nl

JANUARI 2021

vr 1 jan

- Livestream Nieuwjaarsconcert m.m.v. Matangi Quartet en Carel

Kraayenhof, Stichting Nieuwjaarsconcert Hummelo, 15.30 uur, info: nieuwjaarsconcerthummelo.nl

do 7 jan

- Repair Café, huiskamer St. Welzijn Gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur
- Nieuwjaarsreceptie en bowlingmiddag 50+, KBO/PCOB afd. DHK, Dorpshuis Voor-Drempt, 14.00 uur, info: Gerda Hakvoort (hakvoortgma@gmail.com of 0313-472550)

FEBRUARI 2021

do 4 feb

- Repair Café, huiskamer St. Welzijn Gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur

wo 24 feb

- Algemene ledenvergadering Dorpsraad Drempt, Dorpshuis Voor-Drempt, vanaf 20.00 uur

MAART 2021

do 4 mrt

- Repair Café, huiskamer St. Welzijn Gezondheidscentrum Hoog-Keppel, 09.30-12.00 uur

Aanvullingen en wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het e-mailadres watisertedoeningdhk@gmail.com. Voor het september-nummer van De Hessencombinatie kan dit **tot uiterlijk 1 februari 2021**.

XXLBEHANG.NL

Naadloos fotobehang



Met naadloos fotobehang geef je sfeer aan iedere ruimte. Jouw favoriete foto op de wand in je woonkamer, slaapkamer of kantoor? Geen probleem. Bij ons heb je keus uit meer dan **17 miljoen beelden** van hoge kwaliteit.

Fotobehang van eigen foto

Je favoriete vakantiefoto, een inspirerende natuurfoto, een mooi familieplaatje, je bedrijfslogo of een uniek design. Met fotobehang upload je je eigen unieke foto!

- *Haarscherpe afdrukken*
- *Krasvast en afwasbaar*
- *Eenvoudig te plakken*

Vanaf € 29,99 per m²



N^oRTH[®] BEDS

SCANDINAVIAN SLEEPING

Slaapspecialist Drempt

Rijksweg 20 | 6996 AC Drempt | Tel.: 0313 476218

www.slaapspecialistdrempt.nl

PELGROM, uw land- en tuinbouwspecialist

voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a.
dealer van:



MASSEY
FERGUSON

STIGA®

STIHL®

TORO®



MASSEY FERGUSON

PELGROM HUMMELO B.V.

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

Broekstraat 1a - 6999 DE Hummelo
Tel: 0314-38 18 42 - info@pelgrom.nl

www.pelgrom.nl